



Voorwoord

Op het moment dat u deze nieuwsbrief krijgt, zitten we al circa vier maanden in de coronatijd, d.w.z. een tijd waarin we te maken hebben met het coronavirus en de maatregelen die van overheidswege werden genomen. Het land ging 'op slot', en wat heeft dat op iedereen een behoorlijke impact gehad! De één heeft wellicht meer en anders met de coronavirus en de coronamaatregelen te maken gehad dan de ander, maar allemaal zijn we erdoor getroffen. Diverse broeders en zusters zijn als gevolg van de corona ziek geworden en overleden. U leest in de nieuwsbrief alle in memoriams die zijn geschreven. Dan word je opnieuw bepaald bij de broosheid en vergankelijkheid van het leven. Maar al deze broeders en zuster mogen nu bij de Heer zijn, en ik bid dat dat voor alle nabestaanden een grote troost mag zijn. Velen zijn besmet geraakt en ziek geworden, al dan niet heftig of ernstig. Diverse personen en gezinnen zijn in quarantaine gegaan. Kinderen kwamen thuis te zitten, omdat de scholen dicht gingen, en werden ouders opeens leerkrachten, en dat heeft veel van hen gevergd, zowel ouders als kinderen. Vele oudere en zieke broeders en zusters konden ineens geen bezoek meer ontvangen, hetzij van familie, hetzij van de kerk, omdat de verpleeghuizen, zorgcentra en ziekenhuizen dicht gingen. Vele weken mochten zij geen bezoek ontvangen. En wat heeft dat tot groot verdriet en eenzaamheid bij de ouderen en zieken en ook bij hun naastbestaanden geleid!



Velen die in de zorg werken hebben heel wat (over)uren moeten maken om de zieken en ouderen te verzorgen en dat allemaal met gevaar voor hun eigen gezondheid en leven. We zijn dankbaar voor allen die in de zorg hun steentje hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen. Er zijn ook mensen die hun baan of onderneming hebben verloren of dreigen te verliezen, of in ieder geval grote economische en financiële schade hebben geleden. Velen hebben gelukkig wel hun werk behouden, maar hebben hun werk thuis moeten doen, en het ziet er naar uit dat het thuis werken hierdoor veel meer een normale gang van zaken zal worden.

Ook in de kerk, en dat geldt voor alle kerken, zijn we getroffen door de coronamaatregelen. Alle kerkelijke activiteiten en bezoekwerk kwamen stil te liggen, kerkdiensten werden geannuleerd, omdat er geen bezoekers meer in de kerkdiensten mochten komen. Gelukkig konden en kunnen we de kerkdiensten en bidstonden wel blijven houden, zij het aangepast en via geluid en beeld. We hebben een camera aangeschaft waardoor de kerkdiensten ook via beeld te volgen zijn.

Gelukkig worden de coronamaatregelen verder versoepeld, waardoor wij weer bezoekers in de kerkdiensten kunnen toelaten, zij het op anderhalve meter afstand. Begravenisdiensten en huwelijksdiensten gaan ook door, zij het aangepast en aangescherpt met de geldende regels. Diverse activiteiten en vergaderingen gaan weer langzamerhand van start, en worden af en toe weer avonddiensten georganiseerd, met name jeugddiensten. Kortom, het kerkelijk leven gaat weer iets van het 'oude normaal' krijgen. En daar zijn we blij mee, want we merken dat mensen, ikzelf ook, 'coronamoe' worden. We verlangen weer om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten, elkaar weer te kunnen aanraken, dat de anderhalve meter wordt opgeheven. Terug naar het 'oude normaal'. We horen regelmatig dat de anderhalve-meter-samenleving het 'nieuwe normaal' wordt, maar iemand zei een keer dat het niet het 'nieuwe normaal' is, maar een 'tijdelijk abnormaal', en daar kan ik mij helemaal in vinden. Het is nu een tijd van (hopelijk) 'tijdelijk abnormaal', en dat we langzamerhand weer teruggaan naar het 'oude normaal'.

Wat één zo'n klein virusje voor een enorme impact kan hebben! De hele wereld is in de greep van Covid-19. Als ik één blijvende verandering mag hopen, ook als het 'oude normaal' weer haar loop krijgt, dan is het dat vele mensen het besef hebben gekregen dat zij volstrekt klein en afhankelijk zijn van de Schepper van hemel en aarde, en dat velen hun leven hebben toevertrouwd aan Jezus Christus. Want hoe het coronavirus jou en mij, onze gemeente en heel de wereld in haar greep heeft, deze virus kan nooit de geweldige reddende en zegenende kracht en liefde van God tegenhouden! Weet dat tussen de Here Jezus en jou nooit anderhalve meter afstand is, als Hij je Heer en Verlosser is, maar dat Hij je altijd draagt en dat Hij in jouw hart woont. Ik sluit af met woorden uit Psalm 68 als een bemoediging voor jou:

Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God. Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.... Erken Gods macht: zijn macht reikt tot boven de wolken.

Ds. Kasper Kruithof



Diensten

Alle diensten worden via beeld en geluid uitgezonden.
Aanvang 9:45 uur (tenzij anders aangegeven)

Datum	Voorganger	Begeleiding	Collecte/Bijzonderheden
Zondag 05 juli	Br. K. Morren	Orgel	2e collecte: Eigen zending
Zondag 12 juli	Ds. K. Kruithof	Combo	2e collecte: Onderhoud gebouwen
Zondag 19 juli	Br. Jan den Besten	Orgel	2e collecte: Orgel
Zondag 26 juli	Ds. K. Kruithof	Combo	2e collecte: Gevangenzorg / Loco Uitzending
Zondag 02 augustus	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	2e collecte: Ouderenwerk
Zondag 09 augustus	Br. G.P. Hartkamp	Combo	2e collecte: Orgel
Zondag 16 augustus	Br. K. Morren	Orgel	2e collecte: Eigen zending Maranathadienst
Zondag 23 augustus	Br. P. de Jong	Combo	2e collecte: Onderhoud gebouwen
Zondag 30 augustus	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	2e collecte: Zendingscommissie / Startdienst seizoen
Zondag 06 september	Ds. K. Kruithof	Combo	2e collecte: Jeugdwerk / Doopdienst
Zondag 13 september	Ds. K. Kruithof	Combo	2e collecte: Diaconie / Belijdenisdienst
Zondag 13 september	Br. Ardjan de Boo	Combo	2e collecte: Jeugd Jeugddienst aanvang 19.00 uur
Zondag 20 september	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	2e collecte: Maandblad
Zondag 27 september	Ds. W. Glashouwer	Orgel	2e collecte: Partnergemeente Netivyah en Elah Israëlzondag

Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur online.

Van de kerkenraad

Opstart diensten

Vanuit de werkgroep die heeft gekeken naar de mogelijkheid van het opstarten van de diensten zijn een aantal aanbevelingen gedaan aan de kerkenraad.

Deze aanbevelingen zijn gedaan naar de op dat moment geldende regels en richtlijnen van het RIVM.

Op basis hiervan heeft de kerkenraad het volgende besloten: In juli en augustus zullen de diensten nog online en zonder bezoekers worden uitgezonden via de livestream en internet.

Vanaf september zal er gestart worden met 1 dienst per zondag waarbij maximaal 100 personen aanwezig kunnen zijn.

De eerste dienst op 6 september 's ochtends zal een doopdienst zijn, waar alleen familie voor zal worden uitgenodigd. Zondag 13 september zal de belijdenisdienst zijn.

Vanaf zondag 20 september zal er (per 2 wijken) de mogelijkheid geboden worden om weer deel te nemen aan de diensten. Per dienst kunnen maximaal 100 personen aanwezig zijn en er zal vooraf moeten worden aangemeld via het aanmeldsysteem van Scipio. Hierover later meer informatie.

De ruimtes in het kerkgebouw zijn inmiddels aangepast naar de huidige richtlijnen. De kerkbanken hebben tijdelijk plaatsgemaakt voor een vaste opstelling met stoelen om daarmee de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Zang en muziek zullen worden verzorgd door het combo en orgel met voorzang.

Kinderen

De kinderen tot en met groep 6 van de ouders die in de dienst aanwezig zijn worden opgevangen in de unit naast de kerk. De zondagsschool en het Krummelhuus zorgen gezamenlijk voor de invulling.

De kinderen van groep 7 en 8 kunnen dan samen met hun ouders in de dienst aanwezig zijn

Scipio App

Aanmelden voor de diensten is vanaf september mogelijk via de Scipio App. Het aanmeldsysteem is speciaal ontwikkeld voor kerken en biedt de mogelijkheid om per wijk aan te melden voor de dienst tot de limiet voor het maximaal aantal personen is bereikt. Met de Scipio App blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de gemeente en kunt u allerlei gegevens raadplegen. Nog niet aangemeld? Stuur dan een mail naar kerkelijkbureau@vegoldebroek.nl met daarbij vermelding van naam, adres en woonplaats. Hebt u uitleg of hulp nodig bij het gebruik of de installatie van de app, neem dan contact op met uw wijkouderling. Wij helpen u graag verder!



Uitzenden diensten met beeld

De kerkenraad heeft recent het besluit genomen om ook in de toekomst de diensten online uit te blijven zenden. Om de diensten structureel kwalitatief goed uit te kunnen zenden met beeld, zal er een goede balans gevonden moeten zijn tussen techniek, organisatie en inrichting van de kerkzaal.

Een werkgroep is opgericht om vanuit alle kennisgebieden tot een goede totaaloplossing te komen. Tot die tijd zullen de diensten nog op de huidige wijze via livestream en internet te volgen zijn.

Wie helpt mee?

Om de diensten op deze wijze geleidelijk weer op te starten is het belangrijk dat er voldoende hulp is voor bijvoorbeeld schoonmaak na de diensten, praktische hulp tijdens de diensten maar ook voor beeld geluid en ICT zijn er mensen nodig die hun kwaliteiten willen inzetten op allerlei gebied.

Meld je aan via secretariaat@vegoldebroek.nl, alle hulp is welkom!

Afscheid br. Cor Veldhoen

Maandag 15 juni hebben we in de kerkenraad afscheid genomen van Br. Cor Veldhoen als ouderling van Wijk 11. Br. Veldhoen zou al tijdens de ledenvergadering op 23 maart afscheid nemen, echter in verband met het coronavirus kon deze niet doorgaan. De kerkenraad is dankbaar voor de inzet van br. Veldhoen in de afgelopen jaren en wenst hem samen met zijn gezin Gods zegen toe. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal er een verkiezing ambtsdragers worden gehouden. Over de vorm en het tijdstip van de ledenvergadering zal t.z.t meer informatie worden gegeven.

Orgaandonatie

Op 1 juli is de nieuwe Donorwet in werking getreden. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Het ADR vraagt van iedere burger een expliciete keuze. Mogelijk gaat die keuze gepaard met emotie en twijfel. Hoe gaat orgaandonatie eigenlijk in zijn werk? Wat is een goede en Bijbelse lijn? Hoe komt het dat christenen verschillende keuzes maken? En wat betekent het eigenlijk dat iemand 'hersendood' is? Iedereen zal zelf een keuze moeten maken over orgaandonatie, maar het is wel goed om betrouwbare informatie te verstrekken. De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) heeft deze informatie voor u beschikbaar. U kunt daarvoor terecht op hun website: www.npvzorg.nl.

Van de secretaris

Opening kerk en bijgebouwen

In verband met de vakantie zijn kerk en bijgebouwen van 20 juli t/m 14 augustus 2020 gesloten. Voor dringende zaken en andere tijden kan (tenminste 4 dagen van tevoren) met de broeders Rijk Pleijter of Gerrit Groeneveld (telefoonnummers 06-26470707/06-17419982) een afspraak gemaakt worden voor het elektronisch openen van de kerk.

Uit de gemeente

In memoriam

Gedurende de coronatijd is een aantal broeders en zusters van onze gemeente overleden, waarvan de meesten ook als gevolg van corona. Het is gebruikelijk om hen in de kerkdiensten te gedenken aan de hand van een in memoriam, foto en een lied. Maar vanwege de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Vlak aan het begin van de coronatijd werd geopperd om na de coronatijd een herdenkingsdienst te houden als alternatief voor het feit dat de overledenen nu niet in de kerk kunnen worden herdacht. Maar aangezien de coronatijd langer duurt dan gedacht is besloten om geen herdenkingsdienst te houden, maar de in memoriams te plaatsen in de nieuwsbrief die nu wordt uitgegeven. Het zijn er best veel achter elkaar, maar dat komt ook omdat we de in memoriams opgespaard hebben en het maandblad de laatste maanden niet is verschenen. De overleden broeders en zusters zullen, zoals gebruikelijk, wel worden herdacht in de oudejaarsdienst dit jaar.



Nieuws CTE (Coördinatieteam Evangelisatie)

Kairos cursus 2020

Ook dit najaar de Kairos cursus volgen? Voor iedereen; let op onze website voor de data!



Sluitingsdatum kopij

De kopij voor de nieuwsbrief van september - oktober dient u uiterlijk op woensdag 19 augustus in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@ve-goldebroek.nl anders in overleg (tel. 0525-621814)



Nieuws van de Oost-Europa commissie

Vanwege de opgelegde beperkingen door de overheid hebben ook wij de vergaderingen moeten afzeggen. Gelukkig is er nog mailverkeer en telefonisch contact mogelijk en blijven we toch een beetje op de hoogte. Helaas zijn ook alle markten komen te vervallen en kon onze jaarlijkse Pinkstermarkt met openluchtdienst ook niet doorgedaan. Met enige zorg kijken wij naar het wegvallen van deze bron van inkomsten. Waren we in Januari / Februari nog druk bezig met de voorbereidingen voor de jongerenreis naar Oekraïne... hebben we moeten constateren dat ook deze door het coronavirus en de geringe aanmeldingen van de jeugd moest komen te vervallen. Hopelijk kunnen we dit met hernieuwde energie en veel aanmeldingen volgend jaar weer oppakken.

Nu de beperkingen beetje bij beetje worden opgeheven wordt het voor ons tijd om begin juli de eerste vergadering weer in te plannen, de ontwikkelingen weer door te nemen en mogelijk vooruit te kijken wanneer er weer een reis gepland kan worden om onze contacten weer te bezoeken.

Ook onze broeders en zusters in het oosten hebben de nodige beperkingen opgelegd gekregen. Doek heeft de laatste tijd contact met allen gehad en kan u mededelen dat het met allen gelukkig goed gaat.

Voor Arduzel hebben we meermalen contact met Feri onze tolk gehad. Arduzel kent nog geen besmettingsgevallen van Corona. Feri is door de overdaad aan Coronanieuws er helemaal klaar mee. Doek heeft hem verzocht om met dhr. Janos Vicsai de voorzitter van de armencommissie te overleggen omtrent het broodproject. Hij heeft ons verzekerd dat dit gelukkig gewoon doorgaat zodat de nodige mensen van brood kunnen worden voorzien.

In Chesau hebben ze inmiddels de kerkdiensten weer opgepakt zij het buiten in de tuin achter de pastorie en allen voorzien van een mondkapje, (behalve de voorganger) en 1,5 meter afstand. Op facebook waren er al foto's van te zien. Het coronavirus is ook hier niet aanwezig. Er zijn in Mociu een naburig dorpje enkele gevallen geweest onder de zigeuners, die teruggekeerd waren uit Italië.

Het Renovatieproject ten behoeve van het kerkje gaat langzaam verder. Er is een bouwbedrijf gekozen en de keuze is voorgelegd aan de Bisschop ter bevestiging en als hij het er mee eens is kan het contract getekend worden. En wordt er gestart met de werkzaamheden. Wij zullen u daarover nader berichten en eventueel via het maandblad op de hoogte houden.

Met ds. Tibor Katai en zijn vrouw Anna en de kinderen in Berveni gaat het ook goed. Geen corona gevallen in het dorp. De scholen zijn gesloten en gaan pas in September weer open. Ds. Tibor Katai gaf aan dat er in de hele regio (provincie) Satu Mare slechts 2 mensen met corona waren besmet, zij zijn ook uit Italië gekomen. De kerkdiensten houdt hij in de tuin bij de kerk en ze zijn net als bij ons online te volgen. Een groot gedeelte van de economie ligt stil vanwege de lockdown. Hij hoopt dat de situatie snel weer terugkeert naar normaal en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. In het Hongaarse Ökoritofüllpöss gaat het ook goed met ds. Sandor Guti en zijn vrouw Klara. Hij heeft ook geen corona problemen en hij schrijft dat hij vanaf Pinksteren weer kerkdiensten mocht houden. Het is niet helemaal duidelijk of dit binnen of in de buitenlucht is.

Verder brengen wij u namens alle broeders en zusters de hartelijke groeten over en zij wensen ons allen Gods zegen en veel gezondheid toe, hopen op een spoedig weerzien

Vriendelijke groeten namens Doek,
Jan Elzerman

Aanmelden Scipio App

Aanmelden voor onze Scipio App kan ook nog steeds, dit kan door een mail te sturen naar kerkelijkbureau@vegoldebroek.nl met daarbij vermelding van naam, adres en woonplaats.



Heb jij de App al?

Ontdek de App van **Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek**

- ✓ Actuele ledenlijst
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Onmisbaar in onze Gemeente