

Christus Alles
en in allen



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing

gemeentebestand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Br. R. Pleiter
Telefoon: 06 - 26 47 07 07
koster@vegoldebroek.nl

Reserveren zalen:

planning@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. VEG Oldebroek
Hoofdrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

t.n.v. DOEK
NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zedingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
VAN DE KERKENRAAD	7
ALGEMENE LEDENVERGADERING	7
HUWELIJK EN SAMENWONEN	7
BEAMERMEDEDELINGEN	8
KERKENRAADSVERGADERINGEN	8
VAN DE PENNINGMEESTER	9
COLLECTEN	9
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	10
ZENDINGSCOMMISSIE	10
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	15
DOEK	16
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	17
RONDOM DE DIENSTEN	20
STILLE WEEK	20
MARANATHACONFERENTIE	22
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE	23
BEGINSELCURSUS	23
COMITÉ MEELEVEN	24
JEUGD	25
ZONDAGSSCHOOL	25
AUTOWASACTIE	26
GESPREKSGROEPEN	28
VROUWENCONTACTGROEP	28
VROUWENGGROEP KADES	29
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	30
OUDERENMIDDAG	30
VAN LEDEN EN VRIENDEN	31
WOORDEN VAN DANK	31
OVERIGE MEDEDELINGEN	31
SLUITINGSDATUM KOPIJ APRIL	31
AGENDA	32

HARTIG & GEKRUID

“FEESTBOEK?”

Het is inmiddels al weer ruim zeven jaar geleden dat ik me heb laten verleiden om een Facebook-pagina aan te maken. Het leek me leuk om op die manier een beetje op de hoogte te zijn van het wel en wee van uit-het-oog-geraakte familieleden, maar verder wilde ik m'n kostbare tijd niet te veel verdoen met het bekijken van de digitale activiteiten van andere vrienden en bekenden. Nu moet ik eerlijk bekennen dat de verleiding om met een zekere regelmaat even op Facebook te kijken groot is.

In het begin heb ik nog wel eens moeten uitleggen aan het VEG-volkje dat ik hun vriendschapsverzoeken niet zal beantwoorden, maar tegenwoordig word ik aardig met rust gelaten. Toen ik net actief werd op Facebook vond ik het allemaal wel aardig, maar tegenwoordig merk ik steeds vaker dat het begint te wringen. Een boek dat ik onlangs las, "De kunst van het ongelukkig zijn" (Dirk de Wachter), heeft mijn gedachten over de gevolgen van het gebruik van sociale media versterkt. In dit boek vertelt de schrijver dat wij westerlingen – voor alle duidelijkheid, in dit verband zijn inwoners van Oost Nederland ook westerlingen – over het algemeen geluk tot een soort hoofddoel van het leven hebben gemaakt. Wij leven in het meest welvarende deel van de wereld. Nederland wordt niet geteisterd door grote natuurrampen, oorlogen of epidemieën en toch hebben psychiaters als de Wachter het nooit zo druk gehad als tegenwoordig.

Dat komt, volgens de Wachter, door ons permanente streven naar het grote geluk. Niet het gewone geluk, maar het supergeluk. Eerst hebben we via de reclames op TV onszelf wijsgemaakt dat het echte 'Zwitserleven gevoel' haalbaar is als je je financiën maar op de juiste manier hebt geregeld. Vervolgens schijnt het gebruik van een bepaald soort badschuim ervoor te zorgen dat hordes wonderschone schaars geklede dames je achterna rennen (ik heb het uitgeprobeerd, maar zonder resultaat) en de aanschaf van een bepaald type Franse auto zal ervoor zorgen dat de toekomst nooit meer vervelend zal zijn (unboring the future).

En op Facebook delen we vervolgens met elkaar onze leuke dingen. We vertellen elkaar hoe leuk het is dat onze kinderen hun zwemdiploma of strikdiploma hebben behaald. Nooit heb ik gelezen op Facebook dat een kind languit op de vloer van de supermarkt lag te brullen omdat 'ie geen snoep mocht kopen of zo. We vertellen elkaar dat we een super-super-leuk weekend hebben gehad bij een concert of vanwege het bezoek aan een

pretpark of een dierentuin en tonen onze blije en gelukkige selfies, maar zelden lees ik iets over iemand die de zaterdag heeft besteed aan boodschappen doen en stofzuigen (mijn hoofdtaken voor de zaterdag). Terwijl we onze successen delen wekken we bij de buitenwereld de indruk dat we ons leven geweldig op orde hebben. Ons leven is één groot feest, het geluk spat van onze gedeelde berichten af. Onze kinderen zijn engeltjes, onze partners filmsterren, we hebben de droombaan van ons leven, we beleven avontuurlijke vakanties in verre oorden, we hebben een huis in VT Wonen stijl en iedereen is happy en gezond. Maar onbewust zeggen we op die manier dat we met al onze nep-gelukkigheid geen behoefte hebben aan een medemens. We hebben immers ook al zonder die medemens een geweldig leven.

Dirk de Wachter betoogt nu juist, dat als we de moed hebben de ongemakkelijkheden van het leven ook te delen, dat er ruimte komt voor de liefde en de genegenheid. En dan natuurlijk niet op sociale media, maar gewoon in de ontmoeting met elkaar. We hebben namelijk behoefte aan oogcontact en volgens de Wachter zijn we zelfs aabare wezens en kunnen af en toe best een hand op onze schouder gebruiken. En wie dan vertelt dat het allemaal niet zo lekker gaat zal merken dat het oplucht. Het doet jou goed en het geeft je gesprekspartner bovendien het gevoel van betekenis voor jou te zijn. Het mes snijdt dus van twee kanten en het geeft een verdieping in relaties die je via sociale media nooit bereiken zult. Nu moet u me goed begrijpen. Ik ben helemaal niet tegen het gebruik van sociale media zoals Facebook en WhatsApp en zo. Ik maak er ook geregeld gebruik van. Maar het is wel een nepwereld. Het echte leven vindt daarbuiten plaats.

En naar mijn overtuiging is de kerk een geweldige plaats om die nepwereld even achter ons te laten. We hoeven ons niet mooier, of geestelijker voor te doen bij elkaar. We zijn namelijk geen supermensen en ook geen superchristenen. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen het spoor te houden naar een geweldige toekomst. En onderweg daar naar toe lopen we onze butsen en deuken op, daar moeten we niet van opkijken. We zijn namelijk nog onderweg.....

Maar straks, als we daar zijn, dan is het eindelijk zover. Geen nepwereld, maar een nieuwe wereld waar we samen ons geluk niet op kunnen.

Peter Hartkamp

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 01 maart	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Dienst met medewerking van Triple-F
<i>2^e collecte: Orgel</i>	14.30 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Doopdienst
Dinsdag 3 maart	15.00 u.	Br. D. van Genderen	Orgel	Maranathaconferentie
<i>collecte: Maranatha-conferentie</i>	19.00 u.	Ds. T. Niemeijer	Orgel	Maranathaconferentie m.m.v. The Spirit
Woensdag 4 maart	15.00 u.	Br. D. van Genderen	Orgel	Maranathaconferentie
<i>collecte: Maranatha-conferentie</i>	19.00 u.	Br. M. Penning	Orgel	Maranathaconferentie m.m.v. Een Nieuw Lied
Donderdag 5 maart	15.00 u.	Br. D. van Genderen	Orgel	Maranathaconferentie
<i>collecte: Maranatha-conferentie</i>	19.00 u.	Ds. K. van Velzen	Orgel	Maranathaconferentie m.m.v. Kithara
Zondag 8 maart	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
<i>2^e collecte: EBC</i>	19.00 u.	Br. W. van de Weg	Orgel	Gezamenlijke dienst
Woensdag 11 maart Biddag	09.30 u.	Br. G.H. Hartkamp		Scholendienst in de Goede Herderkerk
<i>2^e collecte: Voedsel-bank</i>	19.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	

Zondag 15 maart	09.45 u.	Br. G.H. Hartkamp	Orgel & Combo	Zendingszondag
<i>2^e collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Br. Henk Brink	Combo	
Zondag 22 maart	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Combo	Avondmaal
<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	19.00 u.	Br. Rick Koelewijn		Jeugddienst m.m.v. Band NEXXT
Zondag 29 maart	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
<i>2^e collecte: Maandblad</i>	19.00 u.	Ds. Th. Niemeijer	Orgel	Maranathadienst

Ouderling van dienst: br. A. van de Streek

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

VAN DE KERKENRAAD

ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2020

Inmiddels zijn de verschillende commissies weer druk bezig om verslagen te maken en verantwoording af te leggen over de activiteiten in 2019. Daarin merken we dat we een “grote” gemeente zijn waarin heel veel georganiseerd wordt. De agenda en jaarverslagen zullen vanaf zondag 15 maart voor de leden beschikbaar zijn.

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 23 maart 2020 om 19.30 uur. Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Met het oog op deze ledenvergadering attenderen wij u op art. 15 van ons reglement: De leden kunnen tot uiterlijk acht dagen voor een ledenvergadering schriftelijk bij de kerkenraad voorstellen voor deze vergadering indienen. Wanneer deze voorstellen door tenminste tien leden zijn ondertekend, is de kerkenraad verplicht deze op de agenda te plaatsen.

HUWELIJK EN SAMENWONEN

In de afgelopen periode zijn er bij de kerkenraad enkele vragen binnengekomen over de visie en de richtlijnen van onze gemeente met betrekking tot huwelijk en samenwonen.

Wij zien in onze gemeente het huwelijk als een door God ingesteld verbond tussen één man en één vrouw. In het kort samengevat erkennen wij binnen onze gemeente alleen het burgerlijk huwelijk tussen één man en één vrouw als geldig. Samenwonen met of zonder contract en het geregistreerd partnerschap worden niet erkend als geldige relatievormen.

In de praktijk houdt dit in dat broeders en zusters die een andere samenlevingsvorm dan het huwelijk hebben, binnen onze gemeente geen belijdenis kunnen doen, niet hun kind kunnen laten dopen, en ook geen leidinggevende of verantwoordelijke taak in de gemeente op zich kunnen nemen. Wanneer er vanuit een alternatieve samenlevingsvorm besloten wordt om alsnog in het huwelijk te treden kan na een gesprek met de kerkenraad een heroverweging van dit standpunt plaatsvinden.

Het betreft hier overigens geen nieuw beleid. De studies en brochure hierover zijn al langere tijd beschikbaar. Voor een verdere toelichting en uitgebreide onderbouwing verwijzen wij naar de studie die over dit onderwerp is gepubliceerd:

<https://www.vegoldebroek.nl/over-ons/studies-en-brochures/huwelijk/>

BEAMER MEDEDELINGEN TIJDENS KERKDIENTEN

Sinds enige tijd worden er tijdens iedere kerkdienst mededelingen getoond op de schermen voor de diensten en tijdens de 1e collecte.

Vast onderdeel van deze mededelingen zijn:

- de diensten op de zondag met vermelding van de voorgangers en de Bijbellezing;
- bestemming van de collectes;
- de activiteiten die in de komende week op het programma staan;
- de diensten van de komende zondag met vermelding voorgangers;

Er is altijd de mogelijkheid om een activiteit aan te kondigen of een uitnodiging te verzenden.

Wilt u hierbij rekening houden met het volgende?

- aanleveren in Powerpoint;
- bestand met lettertype Calibri en een grootte van 36-40;
- presentatie op beamer maximaal 2 weken van te voren.
- lever het bestand compleet aan, zodat het makkelijk in de presentatie opgenomen kan worden.

Het e-mailadres waar het bestand naar toe mag is: beamer@vegoldebroek.nl

KERKENRAADSVERGADERINGEN

De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN JANUARI

		Contant/ munten	Givt	Totaal
5-1-2020	Gemeente	€ 726,37	206,92	933,29
	Onderhoud gebouwen	€ 774,16	168,43	942,59
12-1-2020	Gemeente	€ 447,27	261,92	709,19
	Eigen Zending	€ 513,28	183,79	697,07
19-1-2020	Gemeente	€ 508,65	273,53	782,18
	Jeugdwerk	€ 537,56	191,55	729,11
26-1-2020	Gemeente	€ 676,21	274,83	951,04
	School & Kerk	€ 731,81	246,00	977,81
	Ontvangen voor zending via Givt deze maand	€ 254,15		

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

ZENDINGSCOMMISSIE

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.850	3.573	-277
Totaal	3.850	3.573	-277

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.
- Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► Zendingzondag 15 maart 2020

Opzet van deze dag wordt dit jaar anders. De morgendienst is een kindernevendienst met het thema: "Laat zien wie je bent". Er is een kindermoment in de dienst over zending samen met de zendelingen. De kinderen gaan dus eerst met de ouders mee de kerk in en verlaten voor de preek de kerk om naar hun zondagsschoollokaal te gaan. De betreffende zendeling of TFC-er die gekoppeld is aan de zondagsschool klas gaat met de kinderen mee naar hun klas om iets te vertellen over hun werk.

Onze voorganger Peter Hartkamp zal spreken over het thema "Laat zien wie je bent". Na de dienst bij de koffie hebben de zendelingen een tafel met informatie over hun werk. Daar kun je ook jou specifieke vragen stellen. In de avonddienst om 19.00 uur komt Henk Brink spreken en geeft Jannine van de Pol een getuigenis. We hopen op een goede zondag met elkaar.

► Nieuws van Chana Kelman

Chadashot mi Israel maart 2020
Shalom Chaverim

Hier bij ons in Israel heb ik altijd zo contact met mensen, ook als ik ergens zit te wachten. Ik zat te wachten in een van de kantoren en er kwam een aardige vrouw naast me zitten die gelijk van wal stak.

En dan zie je weer hoe klein de wereld is. Ze is in Amerika geboren en heeft tijdens haar jonge jeugd in Nederland gewoond. Dus we praatten ook wat Nederlands, ze vertelde over haar man, die is geschiedschrijver en heeft samen gewerkt met Lou de Jong, die ook in de jaren 70/80 veel over de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven.

Nu even weer wat anders, op een van de Elah ochtenden waren we verhalen aan het voorlezen:

Het Potlood

Een jongetje keek naar een brief die zijn oma aan het schrijven was. Oma, schrijf je een verhaaltje over mij vroeg hij. Oma glimlachte en antwoordde: ik schrijf inderdaad over jou, maar belangrijker dan de woorden die ik schrijf is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat als jij later groot bent, je net als dit potlood wordt. Het jongetje keek verbaasd naar dit doodgewone potlood. Het is maar hoe je ernaar kijkt, zei oma.

Ik ga je vijf bijzondere dingen over dit potlood vertellen die jou kunnen maken tot iemand die in vrede met anderen kan leven. Luister goed! Je zult misschien grootse daden gaan verrichten, maar vergeet nooit dat er een hand is die jou leidt. Die hand noemen we God.

Ten Tweede: af en toe moet je stoppen met schrijven om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel bruikbaar door. Door de pijn heen wordt je een beter mens.

Ten Derde: als je met een potlood schrijft, kan je altijd uitgummen wat je fout schreef. Corrigeren wat je verkeerd gedaan hebt is belangrijker om rechtvaardig te kunnen leven.

Ten Vierde: het belangrijkste van een potlood is niet het hout, de buitenkant, maar het grafiet dat er in zit. Dus wees steeds alert op wat er binnenin je gebeurt.

Ten slotte, het vijfde wat een potlood zo bijzonder maakt: het laat altijd een spoor na. Besef goed dat alles wat je in je leven doet sporen zal achterlaten en wees je daar bewust van.

Op verlof; van **3 tot 27 mei** ben ik weer bij jullie.

Hartelijke groet,
Chana & Philippoes

► Eieractie voor Chana

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij ook dit jaar weer onze eierenactie ten bate van Chana. U kunt de eieren bestellen d.m.v. de intekenlijsten in de hallen van de kerk vanaf zondag **15 maart t/m zondag 29 maart**.

Als u niet in de kerk kunt komen en u wilt toch graag eieren, dan kunt u contact opnemen met Corrie van de Put 06 - 52201457.

De eieren worden vrijdag 3 april bezorgd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De kosten zijn 12 eieren voor 3 euro en 30 eieren voor 6 euro.

Wij willen de eieren ook maandelijks bij u bezorgen, dit kunt u aangeven op de intekenlijsten en anders kunt u bellen, dan zijn de eieren 30 voor 5.

Alvast bedankt!
TFC CHANA

► Nieuws van de familie Longkumer

Beste mensen,

Dit jaar begon voor ons met “Go-fest”, een zendingsconferentie om jongeren van de staat Nagaland (waar Temjen vandaan komt) uit te dagen om zich geheel aan zending toe te wijden. Ons hele team werkte mee en we hadden een paar goede dagen waarin zo’n 25 jongeren aangaven dat ze fulltime in de dienst van God willen staan. Op dit moment worden er trainingen georganiseerd om hen verder op weg te helpen.

En vanaf vorige week zijn we hier begonnen met de PHC (Primaire Gezondheidszorg Training) die zal duren tot eind Juli. In deze cursus leiden we YWAM staf op om in dorpen of sloppenwijken als primaire gezondheidszorg werker aan de slag te kunnen gaan en op die manier het evangelie uit te dragen. We hebben vijf studenten en al hadden we op meer gehoopt, het zijn alle vijf goed gemotiveerde studenten met een hart voor God’s koninkrijk! Eén van hen is van de “Mishing” bevolkingsgroep en zij heeft vorig jaar de DTS bij ons gedaan. We hopen haar na de PHC te kunnen inzetten als gezondheidszorg werker in haar eigen dorp.

We vragen jullie gebed voor een goed verloop van deze school. Waar God aan het werk is, daar is ook altijd “strijd”, we hebben ziekte onder de staf, een aantal sprekers die les zouden komen geven in de school hebben afgezegd, zodat we zelf meer les moeten geven etc. Willen jullie bidden dat we sterk mogen staan en dat iedere student deze school tot een goed einde zal voltooien?

Temsu en Sharon zijn bijna aan het einde van hun schooljaar. Dat betekent "eindexamentijd". Vanaf 1 april zal Sharon naar dezelfde school gaan als Temsu, naar klas I en Temsu gaat naar klas III. Willen jullie bidden voor een goede overgang, vooral voor Sharon.

Heel hartelijk dank voor al jullie gebed en de financiële giften die we mochten ontvangen. We weten dat de gemeente om ons heen staat en dat betekent heel veel voor ons!

Temjen, Margriet, Temsu en Sharon

► **Fiets-sponsor-actie op 16 mei t.b.v. Margriet & Temjen**

Op **zaterdag 16 mei** is er een fiets-sponsor-actie t.b.v. het zendingswerk van Temjen en Margriet Longkumer-Pruim. Het team van YwaM in Guwahati N.O. India wil graag een eigen basis/gebouw. Daartoe hopen ze binnenkort een stuk grond te kunnen kopen. De TFC (Thuisfrontcommissie) organiseert daartoe o.a. deze fiets-sponsor-actie. De sponsoractie is zowel voor racefietsers als voor gewone fietsers. Inschrijfgeld voor beide is 15 euro per deelnemer.

De **racefiets-sponsortocht** is o.l.v. Gert Ruitenbergh en Gerard Spronk. Vanaf **12.00** tot 17.00 uur kunnen de snelle fietsers proberen 2, 3, 4 of 5 rondjes van ca. 30 km langs het Veluwemeer te fietsen.

Daarnaast is er een **sponsortocht voor 'gewone' fietsers**. We hopen dat vele mensen uit de VEG en/of daarbuiten samen van **14.30** – ca. 16.30 uur 1x het rondje van ca. 30 km gaan fietsen. Hiervoor kan elke fietser zich laten sponsoren.



Halverwege de fietstocht is er (om ca 15.30 uur) een stopplaats op Noordeinde met koffie en thee en wat lekkers.

Voor geoefende **wandelaars** is het ook mogelijk om i.p.v. fietsen, mee te lopen met de (vaste) wandelgroep v.d. VEG in de nabijheid van Vaasen. Vertrek om **8.00 uur** vanaf VEG, terug om ca 17.00 uur. Neem hiervoor contact op met Geke Docter.

Na afloop is er een gezellige happening bij (of in) de VEG vanaf 16.30 - 17.30 uur met live muziek.

Daarna is er een maaltijd voor alle deelnemers en anderen, van ca 17.30 - 18.30 uur. Ook hiervoor vooraf graag opgeven (10 euro).



De **inschrijving** voor de fietssponsortocht op zaterdag 16 mei kost 15 euro en gaat via <https://rondjerandmeer.nl>. Op deze website kan elke deelnemer, zich aanmelden en sponsoren kunnen er een bijdrage doneren en via Ideal betalen (voor het gemak). Voor de niet-zo-digitale mensen is er ook een papieren opgaveformulier (die komen in de kerk te liggen). Bij slecht is er de **reservedatum za 6 juni**.

We hopen op een geslaagde en gezellige dag voor het goede doel!

Namens de TFC,
Arjan Pruim



RONDJE RANDMEER 16 MEI 2020

Rondje Randmeer is een sportieve sponsortocht waarbij de opbrengst geheel bestemd is voor de Zending van de **Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek**. De VEG Oldebroek is zendingsgemeente (z beginselverklaring). Het gebied van arbeid der gemeente gaat verder dan de plaats waar zij vergadert, want "de akker is de wereld". Met deelname aan deze jaarlijkse sponsortocht ondersteun je met jou deelname/prestatie direct het zendings-evangelisatie werk. De zendingscommissie kiest ieder jaar één of meerdere zendingsdoelen.

Kom jij ook in beweging voor onze zendingswerkers?

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 3 maart – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 12 maart -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50 uur** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525 - 631704.

Zaterdag 28 maart -- Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 - 631864 / 06 - 55132670.

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Evangelisatiecampagne Oldebroek e.o.**

DEUR AAN DEURWERK

Telkens weer zijn we verwonderd tot wat een bijzondere gesprekken het deurwerk kan leiden. Vanavond was er een ontmoeting met een vrouw die haar zorgen en verdriet over een kind deelde. Bijzonder om als moeders onder elkaar herkenning en steun bij elkaar te vinden. En waar is God dan in dit alles? Wat moeilijk als God dan compleet afwezig lijkt, ondanks gebed. Het gevoel te hebben dat Hij er niet voor je is. Vragen waar niet direct een antwoord op is.

Geloof en gevoel gaan soms een heel verschillende kant op. Wat is het dan belangrijk om te blijven bouwen op het Woord. Het Woord dat ons verzekert dat God niet kil vanaf een afstand onze moeiten bekijkt. Maar dat Hij meelijdt en meevoelt. Dat Hij met verdriet de schepping gadeslaat zoals het nu is: Hard en liefdeloos voor elkaar, dat wij mensen in staat zijn om elkaar volledig de grond in te trappen. En dat Hij uit liefde voor ons Zijn eigen Zoon Jezus aan ons gegeven heeft, wetende dat wij Hem nog harder de grond in zouden trappen dan we elkaar doen. Laten we ons niet laten misleiden door satan die ons wijs probeert te maken dat God de kille afstandige is in ons leven, Gods Woord leert ons anders: Immanuel, God met ons!

Hartverwarmend was het om de gastvrijheid van een Syrisch gezin te ervaren. We zijn gewend om de gesprekken merendeel aan de deur te voeren en dat is ook geen enkel probleem. Maar geheel volgens Syrische gewoontes moest het gesprek binnen gevoerd worden en kwam er thee en zelfgebakken cake op tafel. Bijzonder om het verhaal te horen van de reis van Syrië naar Oldebroek. En bijzonder om een Johannes Evangelie in het Arabisch achter te mogen laten!

Fijn dat we deze avond met 5 koppels op stap konden. Ook u bent van harte welkom om met ons mee te gaan! Onze volgende avond staat gepland op dinsdagavond 3 maart. Om 18.30 uur verzamelen we in het Open Huis voor opening en gebed.

Voor meer informatie: Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06 - 55132670 of Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com, 0525 - 795023.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

Begin januari zijn er met een transport 110 dozen met kleding en 120 setjes schoolmeubilair weggebracht. De kleding was in minder dan een uur verkocht aan de inwoners van Berveni. De opbrengst wordt weer ingezet voor zaken binnen de kerk zoals reparatie van de klok, kozijnen in het zondagsschoolgebouw of kerstpakketten voor kinderen in het dorp. Het schoolmeubilair is geplaatst in de school. Hierover heeft zelfs een stukje in de Barneveldse Krant van 15 januari gestaan. Van een school in Barneveld zijn deze bankjes gekregen.



Op zaterdag 8 februari jl. heeft DOEK voor de 7e keer het stampottenbuffet georganiseerd. Er is een 3 gangenbuffet klaargemaakt voor 113 personen. Een heel gezellig bijeenkomst die het mooie bedrag van ruim € 2100,- heeft opgebracht. Hiermee kunnen weer verschillende projecten van DOEK gefinancierd worden. Dank voor wie geweest is en dank voor alle vrijwilligers die hebben geholpen.

De stuurgroep voor de jongerenreis is bezig met de voorbereidingen voor de jongerenreis komende zomer. Informatie hierover vind u in het maandblad van februari 2020.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Balkbrug (jan.) € 598,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Iedere maand leveren die weer een mooi bedrag om er de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen voor de markt of kleding voor Roemenië die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn (Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8



Shalom broeders en zusters,

Op 28 januari jl. was de officiële Holocaust Herdenkingsbijeenkomst in voormalig nazi-vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hield Ronald S. Lauder, president van het World Jewish Congress, een indrukwekkende toespraak.

De toespraak is vertaald in het Nederlands. De gehele toespraak is op onze website gezet. Om een idee te krijgen wat er gezegd is, hieronder een aantal quotes van genoemde president.

Opdat we niet vergeten....leest u alstublieft de complete toespraak op de website. Het is te lang voor in het maandblad maar over het meisje met de rode jas moet u beslist lezen.

Enkele fragmenten:

Auschwitz is als een litteken van een vreselijk trauma. Het gaat nooit weg en de pijn houdt nooit op.

Vandaag 75 jaar geleden, toen Sovjet-troepen door deze poorten trokken, hadden ze geen idee wat daarachter lag. En sinds die dag heeft de wereld geworsteld met wat ze daarbinnen ontdekten.

We hebben ons allemaal afgevraagd hoe een zo beschaafd land, dat de wereld prachtige literatuur en grote kunst en wetenschappelijke vooruitgang gaf, kon zinken in een woede, een gemeenheid, een verdorvenheid zoals Auschwitz. Ik ben bang dat Auschwitz meer vragen dan antwoorden biedt.

De Verenigde Staten organiseerden een conferentie in Evian, Frankrijk, in juli 1938, om de Joodse vluchtelingencrisis te bespreken. Er waren veel prachtige toespraken, maar de Verenigde Staten liet geen extra Joodse vluchtelingen toe en alle overige landen die deelnamen volgden dit voorbeeld. Er waren 32 landen en geen daarvan, behalve de kleine Dominicaanse Republiek, wilde nog meer Joden. Hitler zag dit. Vier maanden later kwam de Kristallnacht.

En opnieuw kwam er vanuit de wereld geen reactie. Hitler beproefde de wereld en bij elke stap zag hij de waarheid: het kon de wereld niets schelen. Toen wist hij dat hij deze fabriek des doods kon bouwen. Evian leidde tot Auschwitz. Kristallnacht leidde tot Auschwitz. Het wereldwijde antisemitisme leidde tot Auschwitz.

Gelukkig waren er in Europa ook mensen die het morele fatsoen hadden en anders handelden. Gewone mensen die hun levens en dat van hun familie in de waagschaal stelden om andere mensen te redden, soms mensen die ze niet eens kenden.

In Yad Vashem kunt u de 27.362 namen zien van wat wij noemen 'de rechtvaardigen onder de volkeren'. Die niet-Joden die alles riskeerden om Joodse levens te redden. We hebben deze eerwaarde mannen en vrouwen nooit vergeten en zullen dat ook nooit doen.

In 2020 horen we dezelfde leugens die de nazi's zo effectief in hun propaganda gebruikten. Joden hebben te veel macht, Joden beheersen de economie en de media, Joden beïnvloeden overheden, Joden beheersen alles. We horen deze waanzin online, in de media en zelfs van democratische regeringen.

We zullen het antisemitisme nooit uitroeien. Het is een dodelijk virus dat al meer dan tweeduizend jaar bij ons is. Maar we kunnen niet de andere kant

op kijken en doen alsof het niet gebeurt. Dat is wat mensen deden in de dertiger jaren van de twintigste eeuw en dat is wat leidde tot Auschwitz.

Ik herinner me dat ik hier eens wandelde met een voormalige gevangene, Elie Wiesel. Op een gegeven moment stopte hij en zei hij iets dat ik nooit zal vergeten. Elie zei me: "het tegenovergestelde van liefde is geen haat, het is onverschilligheid." Onverschilligheid maakte het Auschwitz mogelijk om plaats te vinden.

Precies drie jaar, drie maanden en drie weken na de bevrijding van Auschwitz, realiseerde het Joodse volk zijn 2000 jaar oude droom met het oprichten van de Joodse staat Israël. Al was het alleen maar om het feit dat geen enkel land ter wereld Joodse vluchtelingen wilde opnemen toen zij smeekten voor hun levens. Dat is waarom het Joodse volk Israël nodig heeft.

Ik realiseer me dat u hier in Auschwitz omringd bent door aantallen. 75 jaar ... 1933 ... 1938 ... 6 miljoen. Maar er is één aantal dat ons ons nog steeds schokt, terwijl het ons hart tegelijkertijd breekt.

Een miljoen vijfhonderdduizend.

Dat is het aantal Joodse kinderen – anderhalf miljoen – dat stierf in de Holocaust. Het is zó pijnlijk, dat we proberen er niet aan te denken. Het doet gewoon te veel pijn.

Als deze anderhalf miljoen kinderen was toegestaan om hun leven te leven, zoals andere kinderen wereldwijd, zouden ze nu in de zeventig en tachtig zijn. Ze zouden zijn opgeleid. Ze zouden zijn getrouwd. Ze zouden zelf kinderen hebben gekregen. Wat een verlies!

Er is nog een deel van het verhaal van Auschwitz waar niemand ooit over spreekt. Toen de overlevenden werden bevrijd uit deze nazi-nachtmerrie, zochten ze nooit wraak. Ze verloren hun moeders en vaders. Zussen en broers. In te veel gevallen verloren ze hun vrouwen en kinderen. En ondanks dat is er geen enkele Duitser door een Jood vermoord als wraak. Niet één!!

Denk daar eens een moment over na. Na alles wat er met hen gebeurd was, liepen deze Joodse overlevenden gewoon deze poorten uit en bouwden nieuwe levens op, stichtten nieuwe gezinnen, werkten hard en schiepen. Sommigen hebben kleinkinderen die hier vandaag zijn. En het is schandelijk dat zij 75 later moeten zien hoe hun kleinkinderen geconfronteerd worden met dezelfde haat. Dit is een schande en mag nooit worden getolereerd.

<https://christenenvoorisrael.nl/2020/01/indrukwekkend-betoog-bij-auschwitzherdenking/>

RONDOM DE DIENSTEN

STILLE WEEK

In steeds meer kerken wordt in de week voorafgaand aan Pasen een zogenaamde Stille Week gehouden. Bijna elke avond in die week worden korte samenkomsten gehouden, waar specifiek wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus.

Uiteraard wordt daar in onze gemeente aandacht aan besteed in de diensten op Goede Vrijdag, maar zulke korte samenkomsten geven een extra dimensie aan en besef van wat de Here Jezus Christus voor ons gedaan heeft.

Wij willen in onze gemeente ook met een Stille Week beginnen. Er is een werkgroep samengesteld die deze week heeft voorbereid en ook leidt. De avonden vinden plaats van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 april. Elke avond is er een samenkomst van 19.30 tot 20.00 uur in de kerkzaal. Elke avond heeft een eigen thema en invulling.

Dinsdag 7 april staat de Schrift centraal. Tijdens deze avond worden gedeeltes uit de Schrift gelezen die met lijden en sterven van Jezus te maken hebben. Er is medewerking van een klein combo.

Woensdag 8 april staat de Zang centraal. Tijdens deze avond worden liederen gezongen en gespeeld die met het lijden en sterven van Jezus te maken hebben. De voetwassing uit Joh.13 staat centraal. Het koor 'Een Nieuw Lied' zal twee liederen zingen. Na de samenkomst zal het koor haar repetitie houden. De pianist van het koor begeleidt de samenzang.

Donderdag 9 april staat het Gebed centraal. Tijdens deze avond wordt gebeden, en wordt het karakter van de reguliere bidstond gehandhaafd. De mensen kunnen vanaf hun zitplaats een gebed uitspreken. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat is de gebedsstrijd van Jezus in de Hof van Getsemane. Het orgel begeleidt de samenzang.

Vrijdag 10 april staat het Avondmaal centraal. Dit is en blijft de gewone reguliere kerkdienst op Goede Vrijdagavond. Het is een combidienst waarin het avondmaal (met de belijdenisgroep) wordt gevierd. Deze dienst duurt ongeveer een uur.

Zaterdag 11 april staat de Stille centraal. Op Stille Zaterdag ligt Jezus in het graf, en dat wordt met stil-zijn benadrukt op deze avond. De Schriftlezing over de graflegging en de dood van Jezus staat centraal.

U bent allen van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen. U mag deze allemaal bijwonen, maar ook één of een paar bijeenkomsten. We hopen op een gezegende Stille Week.

STILLE WEEK

**Welkom bij de
mooie, korte
bijeenkomsten
in de week
voor Pasen.**



Dinsdag 7 april: "schrift"
Woensdag 8 april: "zang"
Donderdag 9 april: "gebed"
Vrijdag 10 april: "avondmaal"
(avonddienst op
Goede Vrijdag)
Zaterdag 11 april: "stille"

**Waar: Vrije Evangelische
Gemeente te Oldebroek
Aanvang: 19.30 uur.**

DRIEDAAGSE MARANATHA CONFERENTIE

Op **D.V. dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 maart 2020** is de jaarlijkse driedaagse conferentie.

Bij deze Maranatha Conferentie in de Vrije Evangelische Gemeente ligt het accent op de wederkomst van Christus. Er zijn zowel middag- als avondsamenkomsten.

Het thema van deze conferentie is: 'Jezus komt spoedig terug'.

De middagsamenkomsten beginnen om 15.00 uur; de voorganger is br. Dirk van Genderen. Voorafgaande is er om 14.30 uur een bidstond. Het thema voor de middagen is 'Leven in spannende tijden'.

In de avonddiensten gaan voor ds. Theo Niemeijer, woensdagavond br Martin Penning en op donderdagavond ds. Kees van Velzen. Thema is: 'Hoopvol leven'.

Tijdens deze samenkomsten die om 19.00 uur beginnen wordt muzikale medewerking verleend. Op dinsdagavond 'The Spirit uit Doornspijk', op woensdagavond het gemeentekoor 'Een Nieuw Lied' en op donderdagavond door Kithara.

U bent van harte welkom voor de broodmaaltijd tussen de middag- en avondsamenkomst. De driedaagse conferentie is voor iedereen toegankelijk.

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

BEGINSELCURSUS

Op **dinsdagavond 24 en 31 maart** hebben we weer de beginselcursus. De cursus bestaat uit twee avonden waar o.a. de beginselen van de gemeente worden behandeld.

Wat zal er worden besproken:

- De identiteit, zoals verwoord in de beginselen, en de historie van onze gemeente.
- De historie van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en het buitenland.
- Welke activiteiten er zijn in de gemeente.
- Hoe men zich kan aanmelden als vriend en/of lid van de gemeente.

Voor wie is deze cursus belangrijk:

- Voor degene die al kortere of langere tijd staat ingeschreven als vriend of lid.
- Voor degene die in onze gemeente is getrouwd, maar nog niet staat ingeschreven.
- Voor degene die het voornemen heeft om zich aan te sluiten bij onze gemeente.

De avonden worden in de kerk gehouden en beginnen om 19.45 uur. De cursus wordt gegeven door ds. Kruithof en br. Hartkamp.

Mocht je meer willen weten over de VEG Oldebroek of het voornemen hebben je bij de gemeente aan te sluiten, van harte welkom

COMITÉ MEELEVEN

Aan alle bezoekdames/heren,

We hopen D.V dit jaar op **woensdag 25 maart** de ouderenmiddag te vieren. We rekenen op de aanwezigheid van veel ouderen en alle bezoekdames/heren.

We openen de deuren om 14.30 uur en het programma begint om 14.45 uur. Rond 18.00-18.30 uur sluiten we af met een broodmaaltijd. Breng ruim tevoren de uitnodigingen naar de mensen toe en geef aan Nel Spronk door op hoeveel mensen we mogen rekenen. Telefoon Nel 0525-632833. Vraag of er ook vervoer nodig is. Graag bericht door geven aan Nel vóór 19 maart.

We hopen op een gezegende ouderenmiddag.

Comité Meeleven zou graag zien, dat de bezoekdames tijdens de ouderenmiddag tussen de gemeenteleden gaan zitten.

JEUGD

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal!

Ondertussen zijn wij al weer een aantal zondagen verder in 2020 en hebben we al weer mooie verhalen gehoord en mooie liederen gezongen samen met de kinderen. Ook de werkjes die we daarbij hebben gemaakt hebben een mooi plekje gekregen in ons lokaal of misschien zelfs bij jullie thuis.

We hebben tevens al weer wat verjaardagen gevierd van kinderen die jarig zijn geweest de laatste weken, we hebben goed ons best gedaan met zingen! Hebben jullie ons gehoord? Dus ben jij jarig geweest en vind je het ook leuk om bij ons te trakteren dan mag dat! Geef dit die ochtend even aan bij de leiding en we gaan ook voor jou hard (of zacht) zingen.

Ook hebben we onze laatste zondag van januari de gezinsdienst gehad en kijken we hier weer mooi op terug, wij hopen jullie ook.

Er zijn geen bijzonderheden wat betreft de komende zondagen dus hopen we jullie weer graag te zien op onze zondagsschoolochtenden de komende weken om er samen weer wat leuks van te maken.

Wij hebben er zin in, jullie toch ook?

Wij zijn altijd op zoek naar tieners die het leuk vinden eens per paar weken te helpen bij ons op zondagochtenden, deze uurtjes mogen ook meegerekend worden voor de MAS-Stage mocht je op die manier wat uren willen vullen. Vraag er gerust naar bij iemand van de leiding.

Dit keer komen de groetjes uit groep 3.

Tot snel!

SCHOON, FRUITIG EN FRIS: **U ZULT ZIEN HOE MAKKELIJK HET IS**

We gaan ook dit jaar weer een autowasactie houden in combinatie met een fruitactie. De opbrengst hiervan is voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. Zoals u allemaal weet word er binnen onze gemeente veel georganiseerd voor de jeugd. We denken hierbij aan het Krummelhuus, zondagschool, FFF, vejo en de jeugddienstcommissie.

Wanneer: ZATERDAG 28 MAART

Waar: Loonbedrijf Doornewaard
Schiksweg 34, Oosterwolde

Tijd: van 8.00 uur tot 13.00 uur

Kosten auto's wassen: Personenauto's: € 10,- per stuk
Bestelbusjes: € 12,50 per stuk
Vrachtwagens: in overleg

Fruit: zak (á 8 stuks sinaasappels): € 5,-
zak (á 15 stuks gemengd fruit): € 5,-
2 doosjes aardbeien: € 5,-



Voor de autowasactie is het niet nodig u van tevoren aan te melden. U kunt dus komen wanneer het u zelf het best past. Terwijl uw auto vakkundig gewassen wordt kunt u rustig genieten van een kopje koffie (of thee) met cake. Dit zit overigens bij de prijs inbegrepen.

Voor de fruitactie kunt u zich inschrijven via formulieren welke in de kerk zijn/ worden uitgedeeld. Deze formulieren kunt u, in de daarvoor bestemde dozen, in de hal van de kerk doen. Maar het kan ook op de volgende manieren:

via internet: www.vegoldebroek.nl
via e-mail: fruitactie@vegoldebroek.nl

Het bestelde fruit kan op bovenstaande datum worden afgehaald bij Loonbedrijf Doornewaard en u kunt dit dus combineren met het laten wassen van uw auto.

We hopen veel deelnemers te mogen begroeten. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u bellen met 06 - 18636301 (Everhard Polinder).

Groeten namens het jeugdwerk VEG Oldebroek



GESPREKSGROEPEN

VROUWENCONTACTGROEP

Dinsdag 17 maart hebben we mevr. **Henriet Poot** van de stichting Christenen voor Israël uitgenodigd.

Al sinds haar jonge jaren heeft het joodse volk een speciale plek in haar hart, ze wil ons graag wat vertellen over **de terugkeer van de joden naar Israël en de plaats van Israël in Gods Heilsplan.**

Van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen, de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar!

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Berta Gerrie Riek Betty en Grietje

UITNODIGING KADES AVOND OP 10 MAART



ZIEN & GEZIEN WORDEN

Spreekster: Tineke Kleinhuis

Eenzaamheid is een steeds groter groeiend probleem in Nederland. Iets dat niet alleen ouderen treft, maar onder alle leeftijden leeft. We zijn online via social media steeds meer connected met elkaar. Maar zien we elkaar nog wel echt? Hebben we nog wel echt oog voor elkaar? En als we de eenzaamheid of moeilijkheden van de ander zien, kijken we dan alleen met onze ogen of ook met ons hart? Raakt het ons nog?

Tijdens de Kades-avond op **10 maart a.s.** laat Tineke Kleinhuis iets zien van haar werk dat ze ruim acht jaar voor het Leger des Heils doet. Zij heeft op vier verschillende buurtlocaties gewerkt in Utrecht, Nijmegen, Arnhem en werkt momenteel in **Zwolle** als teamleider van **Leger des Heils Huiskamer Bij Bosshardt**.

Haar werk doet ze niet alleen binnen de muren van de locatie, maar ze vindt het minstens zo belangrijk om ook buiten de muren bezig te zijn. Er zijn op straat met Zwollenaren, in contact met andere organisaties, kerken, scholen en bedrijven en ook online. Samen met haar team van inmiddels 22 vrijwilligers, 1 medewerker en 2 stagiaires willen zij hun ogen, oren en vooral hun hart openen voor mensen die er soms het minst om vragen.

Tijdens de avond gaan we ook kijken naar wat een ieder zelf kan doen en is er ruimte voor vragen, een gesprek om ideeën uit te wisselen. Met verschillende werkvormen en invalshoeken zal Tineke tijdens de Kades avond het onderwerp 'eenzaamheid' belichten.

Vanaf 19.45 uur is er tijd voor koffie en ontmoeting, waarna we om 20.00 uur van start gaan.

Dinsdagavond 10 maart is echt een avond om je vriendinnen voor uit te nodigen en je te laten inspireren door het verhaal van Tineke Kleinhuis.

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar kades@vegoldebroek.nl.

Groet, Stuurgroep Kades (Alofina, Carla, Evelien, Katrien, Korine, Matje, Marja)



ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Interkerkelijk Ouderenwerk

Het is al bijna maart, het voorjaar breekt aan. Wie verlangt er niet naar? Het mooie weer nodigt ook uit om een uitstapje te maken. En dat kan. Op **D.V. zaterdag 28 maart** is in de Gereformeerde Goede Herderkerk de ouderenmiddag.

Het Paasfeest wordt gevierd. Derkje Schreuder zal ons welkom heten. De zaal is gezellig ingericht, elke plaats is voorzien van een liturgie. We gaan luisteren naar een muziekgroepje, een vrij verhaal, gedichten en naar broeder Tanghe die de meditatie verzorgt.

Kom gerust een keer als u nog niet eerder bent geweest. Elkaar ontmoeten is gezellig. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur voor het eerste kopje koffie of thee. Zoals gewend, gaan we ook genieten van een paastraktatie. U begrijpt het goed, er wordt op u gerekend. Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur.

We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te gaan. Wilt u opgehaald of thuisgebracht worden? Bel Elly Bos, telefoon 06 - 23363799 en het wordt geregeld.

Graag tot dan,
Gea Wastenecker

VAN LEDEN EN VRIENDEN

OPROEP

Is er iemand van onze gemeente uit Elburg die ons wil helpen met de verjaardag zakjes rond te brengen in Elburg Ik heb nu iets meer als 100 zakjes per jaar als er iemand is die er een stuk of 30 wil overnemen dat zal al heel mooi wezen.

Groeten,

Alie Zoet van Aperlo
06 - 10305384
zoetgerrit@gmail.com

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van **APRIL** dient u uiterlijk op **maandag 16 maart** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde.

Bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebreek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814).

AGENDA

MAART

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
10	Zo 01-03-2020		Groep 7 welkom in de kerkzaal
	Di 03-03-2020	15.00	Maranathaconferentie, ook 19.00 uur
	03-03-2020	18.30	Deur aan deur evangelisatie Oldebroek
	Wo 04-03-2020	15.00	Maranathaconferentie, ook 19.00 uur
	Do 05-03-2020	15.00	Maranathaconferentie, ook 19.00 uur
11	Zo 08-03-2020		Groep 8 welkom in de kerkzaal
	Di 10-03-2020	19.45	Inloop Vrouwengroep Kades
	Do 12-03-2020	12.50	Lectuurevangelisatie Friesland
	12-03-2020	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
12	Zo 15-03-2020		Start eieractie voor Chana
	Ma 16-03-2020		Sluitingsdatum kopij maandblad april
	Di 17-03-2020	19.30	Bijbelstudie Oud Luctor
		19.30	Inloop Vrouwencontact
	Do 19-03-2020	20.30	Gebedsbijeenkoms
Za 21-03-2020	08.00	Wandelgroep loopt Zwerfpad van Putten naar Stakenberg (24)	
13	Ma 23-03-2020	19.30	Ledenvergadering
	Di 24-03-2020	19.45	Beginselcursus
	Wo 25-03-2020	14.45	Aanvang ouderenmiddag in de kerk
	25-03-2020	19.30	Bijbelstudie Oud Luctor
	Za 28-03-2020	07.45	Backpacken in de Achterhoek
	28-03-2020	08.00	Autowas- en fruitactie tot 13.00 uur
	28-03-2020	14.00	Ouderenmiddag in de Goede Herderkerk
14	Zo 29-03-2020		Laatste dag bestellen eieractie
	Di 31-03-2020	19.45	Beginselcursus
	Vr 03-04-2020	16.00	Bezorgen van eieren aan huis 16.00 tot 19.00 uur
Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			