

Christus Alles  
en in allen



# MAANDBLAD

## Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



---

### **Predikant:**

Ds. K. Kruithof  
Zuiderzeestraatweg 267  
8096 BK Oldebroek  
Telefoon: (06) 18 08 78 59  
[predikant@vegoldebroek.nl](mailto:predikant@vegoldebroek.nl)

### **Secretaris:**

Br. B.J. van Norel  
Telefoon: (0525) 68 44 67  
[secretariaat@vegoldebroek.nl](mailto:secretariaat@vegoldebroek.nl)

### **Kerkgebouw:**

Zuiderzeestraatweg 226  
8096 CH Oldebroek  
Telefoon: (0525) 63 06 42

### **Voorganger:**

Br. G.P. Hartkamp  
Flessenbergerweg 11  
8191 LH Wapenveld  
Telefoon: (038) 447 98 75  
[voorganger@vegoldebroek.nl](mailto:voorganger@vegoldebroek.nl)

### **Penningmeester:**

Br. J. Groeneveld  
Telefoon: (038) 376 50 86  
[penningmeester@vegoldebroek.nl](mailto:penningmeester@vegoldebroek.nl)

### **Jeugdwerk:**

[jeugd@vegoldebroek.nl](mailto:jeugd@vegoldebroek.nl)

### **Inschrijving/geboorte/verhuizing**

[gemeentebestand@vegoldebroek.nl](mailto:gemeentebestand@vegoldebroek.nl)

### **Rekeningnummers:**

### **Koster:**

Br. R. Pleiter  
Telefoon: 06 - 26 47 07 07  
[koster@vegoldebroek.nl](mailto:koster@vegoldebroek.nl)

### **Reserveren zalen:**

[planning@vegoldebroek.nl](mailto:planning@vegoldebroek.nl)

### **Postadres:**

V.E.G. Oldebroek  
Zuiderzeestraatweg 226  
8096 CH Oldebroek

### **Website:**

[www.vegoldebroek.nl](http://www.vegoldebroek.nl)

---

t.n.v. VEG Oldebroek  
Hoofdrek.  
NL 39 RABO 0348 4134 59

t.n.v. DOEK  
NL 98 RABO 0348 4131 73  
t.n.v. Zedingscommissie  
NL 94 RABO 0348 4114 99

---

# HARTIG & GEKRUID

## OOST WEST, THUIS BEST

Zoals veel oosterlingen ervaar ik altijd een gevoel van ongemak zodra ik geacht wordt mij met de auto richting de westkant van Nederland te begeven. Vandaar ook dat ik de uitnodiging van m'n voormalige werkgever Agapè met gemengde gevoelens ontving. Er zou een feestelijke bijeenkomst in Gouda gehouden worden vanwege het 50-jarige bestaan van de organisatie. Gelukkig was ex-collega Bertus bereid om mij te vergezellen op deze wereldreis. Vol goede moed begaven ons via een overvolle A28 richting het wilde westen, maar het mag gezegd worden dat tot in Gouda alles nog van een leien dakje liep.

Omdat de feestlocatie zich in het centrum van de stad bevond was het echter niet eenvoudig om een parkeergelegenheid in de buurt te vinden. Uiteindelijk besloten we een parkeergarage in te rijden. Na een uitgebreide studie van de automaat bij de slagboom (ik haat die dingen!) bleek het nodig dat ik mijn betaalpas in het apparaat zou duwen. Zowaar ging de slagboom omhoog en konden we naar binnen rijden.

Maar toen we helemaal aan de andere kant de garage weer uitliepen stond daar zo'n betaalautomaat (die dingen haat ik ook!) waar aan het eind van de avond met de parkeerticket afgerekend zou moeten worden. Maar hoe kan dat, we hebben helemaal geen parkeerticket gekregen bij het binnenrijden? De paniek sloeg toe en omdat een overnachting in een parkeergarage ook geen blij vooruitzicht is, renden we weer richting de ingang van de parkeergarage. Toevallig lag daar een ticket op de grond, die we meenamen. Bij de parkeerautomaat ontdekten we dat het een dagkaart was die nog niet betaald was. Voor het luttele bedrag van 34 euro(!) was het dus mogelijk om straks aan het eind van de avond in ieder geval de parkeergarage weer uit te komen.

Vanwege dit 'feestvreugde-verhogende' oponthoud in de parkeergarage moesten we nu wel flink doorlopen om op tijd op het Agapè-feest aanwezig te zijn. Gelukkig zagen we snel een kerkgebouw met een met ballonnen versierde ingang. Daar zal het zijn. We begaven ons naar binnen. Snel hingen we onze jassen op en na gebruik te hebben gemaakt van het toilet, was er zelfs nog gelegenheid om een kop koffie te halen. Toen we hijgend met onze koffie in de hand om ons heen keken zagen we tot onze verbazing geen enkele bekende.

Plotseling hoorden we een oproep om te gaan zitten want het bruidspaar is in aantocht. Op dat moment drong het tot ons door, dat we in een verkeerd kerkgebouw waren beland. Vliegensvlug hebben we onze jassen weer aangeschoten en na wat navraag ontdekten we twee straten verderop het juiste kerkgebouw waar we, na het klamme zweet van ons voorhoofd te hebben gewist, heel wat bekenden van vroeger ontmoetten.

Na een feestelijke bijeenkomst hebben we uiteindelijk met onze peperdure parkeerticket afgerekend in de parkeergarage en zijn weer huiswaarts gekeerd. De thuisreis verliep gelukkig voorspoedig. Hoe verder we oostwaarts reden, hoe meer we ons weer thuis begonnen te voelen.

Nadat ik onze belevenissen aan deze en gene verteld heb mocht ik ontdekken dat je ook bij het uitrijden van een parkeergarage gewoon je betaalpas opnieuw in de automaat had kunnen doen, zodat het juiste parkeerbedrag automatisch afgeschreven zou worden. En geloof me, dat zou heel wat minder zijn dan de prijs van de dagkaart die we nu betaald hebben.

Het was rond middernacht dat ik mijn Scenic weer de oprit van ons huisje in het pittoreske Wapenveld opdraaide. Heerlijk wat een ruimte. Geen parkeerautomaat (had ik al verteld dat ik een hekel aan die dingen heb), niet zoeken naar parkeerruimte, gewoon pal voor je eigen deur.

Het was een mooie avond waarop we te zien en te horen kregen hoe Agapè al 50 jaar op allerlei manieren het Goede Nieuws verspreidt in ons land. Nog altijd ben ik dankbaar daar aan te hebben mogen bijdragen. Maar ik ben nog veel dankbaarder dat Degene die mij toentertijd geroepen heeft ook weet dat de Veluwe de place-to-be is waar ik het best uit de verf kom. Je begrijpt het al: als ik mag kiezen tussen Oost en West, dan bevalt mij Oost het best.

Peter Hartkamp

# DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
<b>Woensdag 01 Januari Nieuwjaarsdag</b>  <i>2<sup>e</sup> collecte: Diaconie</i>	10.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
<b>Zondag 05 Januari</b>  <i>2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud gebouwen</i>	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	
	14.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Doopdienst
<b>Zondag 12 Januari</b>  <i>2<sup>e</sup> collecte: Eigen zending</i>	09.45 u	Ds. K. Kruithof	Orgel	
	19.00 u.	Invulling door combo		Zangdienst
<b>Zondag 19 Januari</b>  <i>2<sup>e</sup> collecte: Jeugdwerk</i>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
	19.00 u.	Br. Corjan Matsinger	Combo	Jeugddienst
<b>Zondag 26 Januari</b>  <i>2<sup>e</sup> collecte: Themacollecte school-kerk</i>	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Dienst school-kerk-gezin
	19.00 u.	Br. A. Baan	Orgel	Maranathadienst m.m.v. Heerder Mannenkoor

**Ouderling van dienst:** br. A. Pleiter

**Bidstond:** Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis

# VAN DE KERKENRAAD

## VERKIEZINGEN

Tijdens de najaarsledenvergadering op maandag 4 november is Br. Niels van Loo door de leden gekozen als diaken beeld, geluid en ICT. Br. van Loo heeft aangegeven zijn verkiezing als diaken helaas niet te kunnen aanvaarden. De kerkenraad respecteert zijn beslissing en wenst hem samen met zijn gezin Gods zegen toe.

## REIS NAAR ISRAËL

Het is alweer een aantal jaar geleden dat er een reis voor en door onze gemeente naar Israël is georganiseerd. Het idee is om een nieuwe reis aan te bieden. Deze geldt voor leden en vrienden van de VEG, maar ook mensen buiten onze gemeente mogen deelnemen aan deze reis. Dat is ook met de vorige reizen het geval geweest.

Bij voldoende deelname zal deze geheel verzorgde tiendaagse reis plaatsvinden van maandag 12 april t/m woensdag 21 april 2021. Allerlei plaatsen zullen worden aangedaan tijdens deze reis, zoals het Meer van Galilea en de hoofdstad Jeruzalem. Dhr. Piet Wastenecker zal deze reis organiseren en leiden, en ds. Kasper Kruithof zal meegaan als predikant. Verder zal een Israëlische gids allerlei wetenswaardigheden vertellen en laten zien. Tijdens deze reis zal de Bijbel voor u opengaan.

Op **maandagavond 4 februari** zal een informatieavond worden gehouden over deze reis naar Israël. Daar wordt verteld waar welke plaatsen en bezienswaardigheden worden bezocht en ontvangt u alle belangrijke informatie die nodig zijn voor deze reis. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Leerhuis in ons kerkgebouw. Br. Piet Wastenecker zal de nodige informatie verstrekken. U bent van harte uitgenodigd om deze avond – geheel vrijblijvend - bij te wonen.

# VAN DE PENNINGMEESTER

## COLLECTEN NOVEMBER

			<b>Contant/ munten</b>	<b>Givt</b>	<b>Totaal</b>
3-11-2019	Gemeente	€	604,41	203,55	807,96
	Diaconie	€	584,90	173,75	758,65
6-11-2019 (Dankdag)	Gemeente	€	482,90	148,61	631,51
	Diaconie	€	913,50	207,65	1121,15
10-11-2019	Gemeente	€	450,24	207,74	657,98
	Orgel	€	472,48	173,29	645,77
17-11-2019	Gemeente	€	529,14	256,39	785,53
	Jeugdwerk	€	550,79	196,85	747,64
24-11-2019	Gemeente	€	517,25	240,47	757,72
	Zending	€	528,50	173,05	701,55

Ontvangen voor zending via Givt deze maand € 269,92

## GIVT

Veel mensen uit onze gemeente ervaren GIVT als een nuttig hulpmiddel voor het geven van een gift in de collecte. Als diaconie zijn we tevreden met de werking van GIVT. Er is één lastig punt: de batterijen in de tags (dat wat in de collectezak zit en wat de mobiele telefoon herkent) lopen vrij snel leeg. Dit kan dan ook de reden zijn als Givt tijdens een dienst niet werkt.

Daarom heeft GIVT ons aangeboden nieuwe tags te plaatsen. Deze tags schakelen zichzelf uit, wat een langere gebruiksduur van de batterij tot gevolg heeft. Deze tags worden in de week van 6 tot en met 10 januari 2020 verwisselt. Als gebruiker merkt u hier niets van. Er is wel één aanpassing: niet alle collectezakken zullen meer van een tag voorzien zijn. Dit houdt in dat u “gedwongen” wordt de app op de juiste manier te gebruiken, namelijk tijdens de dienst de Givt app maar 1x te gebruiken. Dit wil zeggen dat zowel de 1e collecte voor de gemeente als de 2e voor de extra collecte als eventueel de 3e collecte voor de zending opeenvolgend in de app gevuld moeten worden.

Tijdens de 1e rondgang zal de collectezak met de tag langskomen, en derhalve kunt u de 2e rondgang van de collectezak aan u voorbij laten gaan. De giften zullen indien gevuld alle 3 op de juiste manier geregistreerd worden en aan de juiste doelen toebedeeld. Mocht de collectezak te snel aan u voorbij gaan of het geven werkt even niet, dan kunt u altijd nog handmatig VEG Oldebroek aanklikken uit de lijst met kerken tijdens de dienst.

Heeft u vragen kunt u altijd mailen naar: [financielecommissie@outlook.com](mailto:financielecommissie@outlook.com)

## **ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK**

### **ZENDINGSCOMMISSIE**

#### **► Van de commissie**

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	<b>Nodig</b>	<b>Binnengekomen</b>	<b>Verschil</b>
Januari	3.850	2.440	-1.410
Februari	3.850	4.389	539
Maart	3.850	2.911	-939
April	3.850	3.002	-848
Mei	3.850	4.144	294
Juni	3.850	3.270	-580
Juli	3.850	3.540	-310
Augustus	3.850	2.252	-1.598
September	3.850	-36	-3.886
Oktober	3.850	3.553	-297
November	3.850	4.457	607
<b>Totaal</b>	<b>42.350</b>	<b>33.922</b>	<b>-8.428</b>

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.
- Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

## ► Kerstmarkt

De kerstmarkt was weer een bijzondere middag van ontmoeting en gezelligheid. Ook hier weer heel veel inzet creativiteit, catering en menskracht. Wat een betrokkenheid en veel talent in de gemeente. Inzet door een ieder op zijn eigen manier. Zorg voor de inwendige mens, mooie dingen om thuis neer te zetten of op te hangen en kinderen die een leuke middag beleven. Dank jullie wel allemaal. De 1e zaterdag van december 2020 willen we weer graag zo'n gezellige middag van ontmoeting organiseren. De voorlopige opbrengst is, na het tellen op de zaterdagavond, nu € 7.318,87. Nogmaals, ook namens de zendelingen, allemaal hartelijk dank hiervoor.



## ► Avond voor TFC's, zendelingen en belangstellenden

Op 27 januari 2020 organiseren we een avond voor de TFC's, zendelingen en natuurlijk ook belangstellenden die meer willen weten over zending en hoe het werkt in een TFC van een zendeling of zendingsechtpaar. We organiseren dit samen met onze buurgemeente Luctor.

Dit jaar komen we 27 januari om 19.30 uur samen in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente. Om 19.15 uur staat er de koffie klaar. We benadrukken dat het zeker ook een mooie avond is, wanneer je belangstelling hebt voor dit onderwerp. Graag zien we meer mensen als alleen de TFC-betrokkenen.





Als we denken aan ons jaarthema betrokkenheid, is het van groot belang om zeker onze zendingen te ondersteunen. Het definitieve programma volgt nog, maar er is zeker aandacht voor onze 20 zendingen en evangelisten (soms echt)paren) van Luctor en VEG-Oldebroek. Daarnaast is er ruimte voor contact onderling en we sluiten de avond af met gebed. Je bent van harte uitgenodigd om te komen.

### ► **Boodschappenpakkettenactie**

Bij verschillende supermarkten kun je sparen voor een boodschappenpakket. Ook deze komende periode willen we boodschappenpakketten inzamelen voor zendingen, vluchtelinggezinnen en andere mensen die we willen bemoedigen.

Heeft u bonnetjes over of wilt u de volle kaart weggeven dan kunt u deze in de emmers in de hallen stoppen. Ook het pakket zelf mag natuurlijk in de hal gezet worden. Voor vragen kunt u bij Mirjam Mendel 06 - 23 82 25 77 of Janny Hamer 06 - 81 61 83 70 terecht.

# BOODSCHAPPEN PAKKETTEN ACTIE



## ► Jarigen

Joop Franken - 16 januari (1946)

## ► Nieuws van Chana Kelman

Chadshot mi Israel januari 2020

Shalom lieve vrienden,  
Netivyah 40 jaar, dat hebben we onlangs gevierd, eigenlijk bestaan we 47 jaar. Netivyah staat al veertig jaar officieel geregistreerd, als Messiaanse gemeente. Netivyah, was de eerste Messiaanse Gemeente, onder leiding van Josh Shulam. Onlangs zijn er, voor ons al langer bekende, nieuwe leiders aangesteld. Na een periode van 40 jaar dus, zijn Jehuda Bachana en Daniël Stern, als leiders aangesteld. Ze zijn ingehuldigd, in een van onze zaterdagochtend diensten. "Horen.....Doen.....Gaan...". Jehuda en Daniël deden beiden hun rechter schoen en sok uit, en werden beiden gezalfd met olie. Op hun rechteroor, rechterhand en rechtervoet. Vandaar Horen, Doen en gaan. We hebben het gevierd ook met muziek, van Miquedem met Hebreeuwse mooie aanbiddingsmuziek en na de dienst uiteraard met lekker eten.

Elah 40 jaar, dat Elah 40 jaar bestaat mochten we onlangs ook groots vieren. We gingen met Marcelle en een paar Elah collega's in haar auto naar Aviv, waar een gezellige bijeenkomst en samenzijn was. Elah is, wat de psychische hulp aan mensen betreft, enorm uitgebreid. Waar het eerst alleen voor de Nederlandse oorlogsoverlevenden was, heeft het nu vele takken, wat professionele hulpverlening betreft. Tweede generatie overlevenden van, moord in families, terreur aanslagen enz. Voor alles wat met psychische moeilijkheden te maken heeft, staat Elah paraat met hun hulp. Elah heeft ook Israëlische erkenning als hulpverlenende organisatie. We hadden tijdens de feestavond ook een aantal sprekers met interessante uiteenzettingen over hun werk. En na elke uiteenzetting werd er door een a-capellakoor, bestaande uit 6 mensen, gezongen over het onderwerp waarover gesproken werd. De groep heette Quintus Vagedshi, die heel professioneel en gevoelig zongen.

De bouw gaat voorspoedig, als jullie dit lezen, woon ik al weer in mijn nieuw verbouwde huis!!!!!! Laten we met ons allen, het nieuwe jaar 2020 alweer, goed en gezond ingaan, naar elkaar omzien en in liefde voor elkaar.

Hartelijke Groet van Chana en Philippos.

## ► Nieuws van Jannine van der Pol

### E-Coach worden?

Bij evangelisatie denk je misschien aan een live gesprek met mensen. Maar bij IkzoekGod.nl werken we digitaal. Je zult met mensen in gesprek gaan vanaf je bank of vanachter je bureau.

Ook zo benieuwd wat vraag gestuurd coachen inhoudt? Hoe we mensen online begeleiden in hun vragen en door een cursus heen? Dit is uw/jouw kans! Op **25 februari** hoop ik een training te geven waarbij ik met mijn collega een voorproefje zal geven over hoe deze manier van Online coachen werkt. Een e-coach is iemand die online zoekers begeleidt bij hun eerste stappen om Jezus Christus te leren kennen, naast hen gaat staan om antwoorden te vinden op hun vragen en voor hen bidt.

De reacties waar je als e-coach mee te maken krijgt, zijn heel verschillend. Sommigen vertrouwen hun leven voor het eerst of opnieuw toe aan God. Anderen willen eerst nog wat meer weten. Ook zijn er mensen die zich aanmelden voor de WaaromJezus?-cursus of The Case for Christ-cursus, waarbij ze begeleidt worden door een e-coach.

Er zijn ook mensen die met moeilijke problemen bij ons aankloppen. Ongeveer 10% van de reacties heeft te maken met zelfdoding. Daarnaast zijn er veel vragen en reacties die te maken hebben met depressiviteit en relaties.

Er bestaan vele evangelisatiemethoden. En er leven veel vragen rond leren evangeliseren: hoe doe je dat? Onze manier is om de juiste vragen te stellen, zodat we mensen helpen zelf dingen te laten ontdekken.

Nieuwsgierig geworden?

Geef je dan uiterlijk 17 februari op via [j.vanderpol@ikzoekgod.nl](mailto:j.vanderpol@ikzoekgod.nl)

- Wanneer: dinsdagavond 25 februari
- Tijdstip: 19.30-21.30 (vanaf 19.15 koffie/thee/lekkers)
- Locatie: Leerhuis VEG Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 226

## **CTE TEAM** (Coördinatieteam Evangelisatie)

### ► **Van de commissie**

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

**Dinsdag 7 januari** – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om 18.30 uur welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

**Donderdag 9 januari** -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om 12.50 vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

**Zaterdag 18 januari** – Stafdag - vriendenmiddag/nieuwjaarsreceptie.

**Zaterdag 25 januari** - Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om 07.45 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: [www.operation-rescue.org](http://www.operation-rescue.org).

## **DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)**

### ► **Van de commissie**

In januari is het de bedoeling dat er een transport naar Berveni gaat. Er worden dozen met kleding en schoolmeubilair weggebracht. In Chesau is men bezig met de aanbesteding van de renovatie van het kerkje en de klokkentoren in het dorp. De vergunning en subsidietoewijzing zijn verleend.

Wel willen wij u alvast attenderen op het jaarlijkse stampottenbuffet van/ voor DOEK, aanvang 17.30 u. Waar en hoe u kunt aanmelden vind u elders in dit maandblad. Mocht u graag willen komen, maar is eigen vervoer een probleem voor u dan is het mogelijk dat u wordt gehaald en weer wordt thuis gebracht. Geeft u dit a.u.b. door bij uw aanmelding

Begin oktober zijn de dames weer voor de laatste keer naar de markten in IJhorst en Dedemsvaart geweest. Deze starten weer in het voorjaar van

2020. Het stampottenbuffet is dan ook een mooie gelegenheid om de kas van DOEK op peil te houden.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Balkbrug (nov) € 320,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

## ► **Stampottenbuffet op 8 februari**

Om de financiën van DOEK op peil te houden wordt er op **zaterdag 8 februari** 2020 een stampottenbuffet georganiseerd.

Plaats: VEG Oldebroek om 17.30 uur  
(vanaf 17.15 uur staat de koffie klaar)

Wat: Een 3 gangenmenu

Kosten: € 17,50 all in (eten en drinken) kinderen t/m 12 jaar € 10,00

Aanmelden: Nel Spronk: 0525-632833 of Geke Docter 0525-653473  
of per e-mail: [gekedocter@hotmail.com](mailto:gekedocter@hotmail.com).

Mocht u graag willen komen, maar is eigen vervoer een probleem voor u dan is het mogelijk dat u wordt gehaald en weer wordt thuis gebracht. Geeft u dit a.u.b. door bij uw aanmelding.



# ISRAËL

## GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn  
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters,

Als werkgroep wensen we u Shalom in het nieuwe jaar! We hebben al diverse plannen gemaakt, natuurlijk allemaal Deo Volente. Later meer over de plannen. We blikken terug op een goede avond met dhr. Anton Vrieler van het CIDI. Samenvattend wat kunnen wij doen?

- Herken en benoem en veroordeel Antisemitisme, maar verval niet in symboolpolitiek.
- Geef les over antisemitisme, hou de herinnering over de Holocaust levend, maar erken de Joden niet enkel als slachtoffers
- Het beste wapen tegen antisemitisme is de vitaliteit van het Jodendom.

Herken / erken de levendige gemeenschap / organisatiekracht! We kregen een recensie toegestuurd van VEG de Ark, wat we u graag hieronder laten lezen. Ook plaatsen we natuurlijk de Israelquiz van de kerstmarkt! Deze is dit jaar gewonnen door br. Bert Spronk met 28 van de in totaal 30 te verkrijgen punten. Hulde!

Veel puzzelplezier,  
Groet van de werkgroepleden

## **RECENSIE: DE MISLEIDINGSINDUSTRIE**

*Auteur: Els van Diggele (1), Voor: Contactblad VEG De Ark, Nov. 2019; kopij, Versie: 03-11-2019.*

De ondertitel van dit boekje luidt: “Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen, een pamflet”.

Op welk vlak worden wij op grote schaal misleid? Een intrigerende vraag. Els van Diggele is journaliste van beroep. Haar focus ligt op de vrije nieuwsgaring en zij is kritisch op eenzijdige berichtgeving. Zeker als belangrijke nieuwsfeiten buiten beeld gehouden worden. Zij heeft jarenlang in Israël (in een kibboets, in Tel Aviv en in Jeruzalem) en in de Palestijnse gebieden (in Ramallah) gewoond. Zij kent daardoor de Palestijnse problemen van binnenuit. In een lezing (2) vertelde zij dat tussen 1948 en 1967 in Nederland met veel sympathie gekeken werd naar Israël en het Joodse volk. Na de Zesdaagse oorlog in juni 1967 is dat beeld langzamerhand gekanteld en is er meer sympathie gegroeid voor de Palestijnen, eigenlijk de Arabieren op de Westbank. De Palestijnen worden nu gezien als “onderdrukte, achtergestelde mensen”, die leven in door Israël bezet gebied, terwijl Israël wordt gezien als de “machtige bezetter en onderdrukker”.

Omdat Els van Diggele in de Palestijnse gebieden gewoond heeft, weet zij hoe de onderlinge verhoudingen tussen Palestijnen verstoord zijn. Er zijn al jarenlang geen democratische verkiezingen meer gehouden en de huidige ‘president’, Abbas, zit al jarenlang op zijn presidentiële zetel. Deze president ontkent de Holocaust en vindt dat heel Israël aan de Palestijnen toebehoort. Geen ruimte voor Israël dus. Ook houdt hij met valse beloften het zogenaamde ‘Palestijnse vluchtelingenprobleem’ in stand, en dat terwijl de Arabische leiders zelf hun volk opgedragen hebben om weg te trekken. En dan is er de onderlinge machtsstrijd om wie Abbas gaat opvolgen. In de Palestijnse gebieden is er veel corruptie, veel onderlinge intimidatie en grootschalige onderdrukking. Elementaire vrijheden worden ingeperkt: het gebrek aan vrijheid van meningsuiting, van godsdienstvrijheid, van persvrijheid en van onafhankelijke rechtspraak. “De Palestijn kent die vrijheden niet”. En er is strijd tussen Abbas en de machthebbers in de Gazastrook.

Van Diggele wijst er in haar boekje op dat de belangrijkste Nederlandse nieuwsbronnen aan die interne Palestijnse spanningen (3) voorbij gaan. Dat is blijkbaar niet belangrijk genoeg om te beschrijven. Tenzij dat nieuws in het licht gezet wordt van Israël als bezettende macht. Onder het motto: ‘No Jews, no news’. De misstanden van de Palestijnse overheid blijven buiten beeld: de armoede, de werkloosheid, de uitzichtloosheid, de rechtsongelijkheid, het financieel misbruik van (inter)nationale

subsidiegelden, de rijkdom en het machtsmisbruik van de Palestijnse leiders. Niet dat Van Diggele geen kritiek heeft op Israël. Nee, daar geeft zij ook voorbeelden van. Haar kritiek richt op het eenzijdige berichtgeving, die de mainstream Nederlandse pers in stand houdt: Israël is slecht en de Palestijnse bevolking is het slachtoffer van Israël.

Wat maakt dit boekje nou tot een bijzondere leeservaring? Het doet een boekje open over eenzijdigheid in de berichtgeving, die partijdigheid tot een standaard maakt. Er is sprake van nalatigheid om balans te brengen in meezijdige nieuwsvoorziening, terwijl onpartijdige journalistiek de geldende mores moet zijn. Wat dat betreft is dit "pamflet" een eye-opener! Van harte aanbevolen.

Werkgroep Israël & VEG De Ark.

*(1) Els van Diggele (2019) – De misleidingsindustrie. Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen; een pamflet – Uitg. De Geus, Amsterdam.*

*(2) Op 12 oktober 2019, bij Christenen voor Israël - Nijkerk; een lezing in het kader van het programma 'Israël Thema Talks'.*

*(3) Zie het boek van Els van Diggele 'We haten elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse maatschappij. Uitg. Atheneum-Polak & Van Genneep, Amsterdam, 2017.*

## **ISRAELQUIZ KERSTMARKT 2019**

*Per vraag kan 2 punten worden verdiend, elke goede naam van vraag 7 levert 1 punt op*

1. Hoeveel Joden wonen er op dit moment in de Staat Israël?

- a. ca. 5,5 miljoen
- b. ca. 6,5 miljoen
- c. ca. 7.5 miljoen

2. Wanneer is Oost-Jeruzalem door de Israëli's veroverd op Jordanië?

- a. 1948
- b. 1967
- c. 1987

3. Waar bevindt zich – buiten Israël – de grootste Joodse gemeenschap ter wereld?

- a. Verenigde Staten
- b. Rusland
- c. Argentinië



4. Wat is een Falasha?
- een populaire snack in Israël
  - een muntensoort in Israël
  - een Ethiopische Jood
5. Hoeveel koningen (na Salomo) heeft het OT-ische tweestammenrijk Juda gekend?
- 19
  - 20
  - 21
6. Waar komen de Sefardische Joden vandaan?
- uit Polen
  - uit Spanje
  - uit Turkije
7. Noem de 'twaalf kleine profeten' uit het OT.
8. Hoe heette de eerste president van de Staat Israël?
- Chaim Weizmann
  - David ben-Gurion
  - Golda Meïr
9. Op welke datum is de Staat Israël gesticht?
- 14 mei 1948
  - 1 september 1939
  - 2 november 1917
10. Wie was Sabbatai Zevi?
- de joodse uitvinder van de Volkswagen Kever
  - de joodse valse messias uit de zeventiende eeuw
  - de joodse componist van het Israëlische volkslied 'Hatikwa'

De antwoorden zijn te vinden onder 'overige mededelingen'.

# CATECHESE EN BIJBELSTUDIE

## WEEK DER GEBEDEN 2020

### Thema “Het Onze Vader” uit Mt. 6:9-13 (HSV)

Zoals u weet, houden we in de tweede week van het nieuwe jaar de week der gebeden (**maandag 6 januari t/m zaterdag 11 januari**). Dit houdt in dat een aantal gemeenteleden hun huizen beschikbaar stellen voor gezamenlijk gebed.

Er wordt een korte meditatie worden gehouden waarna er ruimte is voor gebed. De inleidingen staan dit jaar in het teken van het gebed dat de Here Jezus ons zelf heeft geleerd - het “Onze Vader” – naar aanleiding van Mattheus 6:9-13. Op de vrijdagavond is er een gebedsavond speciaal voor de jeugd.

Gebed is enorm belangrijk voor de gemeente; het is de kurk waar de gemeente op drijft. **Tijdens de week de gebeden zullen er daarom geen verdere activiteiten binnen de gemeente zijn.**

De adressen van de samenkomsten zijn :

**maandag 6 - 1** “Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd” (vs.9)

J.W. Kanis, Van Sytzamalaan 4, Oldebroek.

C. Spijkerboer, Oostendorperstraatweg 57, Oosterwolde.

K. Pruijm, Zuiderzeestraatweg 56, Oldebroek

**dinsdag 7-1** “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (vs.10)

G. Companjen, Zuiderzeestraatweg 169, Oldebroek.

J. Huisken, Nieuwlandseweg 14, Wezep

**woensdag 8 -1** “Geef ons heden ons dagelijks brood” (vs.11)

B.J. Spijkerboer, Essenakker 63, Oosterwolde.

G. Spronk, Vierhuizenweg 13, Oldebroek.

M.A. Zegers, Vogelwikke 40, Elburg

**donderdag 9-1** “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven” (vs.12)

Leerhuis, kerkgebouw Oldebroek.

**vrijdag 10 - 1** “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze” (vs.13a)

H. van Norel, Zuiderzeestraatweg 232, Oldebroek.

H. Spronk, Naaldeweg 5a, Noordeinde.

**Vrijdag 10-1**

Gebedsavond met de jeugd, kerkgebouw Oldebroek.

**zaterdag 11 - 1** “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid” (vs.13b)

F. van der Molen, Houtrustweg 36, 't Harde.

C. van Werven, Zuiderzeestraatweg 374, Oldebroek.

Het aanvangstijdstip is iedere avond om 19.30 uur.



# ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

## KERSTDINER

Ook dit jaar zal er door de Triple F groep een diner bereid worden, alleen niet met kerst... Wat is er nu leuker om dit na alle drukte van de december maand te doen. Daarom heeft de jeugd bedacht om een nieuwjaarsreceptie te houden. Op **31 januari** wordt er voor de ouderen (65+) een nieuwjaarsdiner georganiseerd. De jongeren zullen dit jaar zelf het eten bereiden. Deelname is gratis. Een eventuele vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

- Opgeven graag voor 17 januari
- Wanneer: 31 januari
- Waar: Kerkgebouw VEG
- Tijd: 18:30 tot uiterlijk 21:30 uur

Opgeven voor 17 januari kan door middel van de lijst invullen in de grote hal van de kerk of bellen naar Hanneke Spijkerboer: 06-31167841 Als het niet mogelijk is om met eigen vervoer te komen, kunt u opgehaald en thuisgebracht worden.

## VERJAARDAGSFONDS

In november zijn de medewerk(st)ers van het verjaardagsfonds bij elkaar geweest om de opbrengst van de verjaardagszakjes te tellen. De opbrengst van het afgelopen halfjaar bedroeg totaal € 2.884,01. Hierin begrepen 2 bedragen met een speciaal aangegeven bestemming, te weten € 20,00 t.g.v. renovatie orgel en € 5,00 t.g.v. zending.

Mede namens de penningmeester van de gemeente worden alle gevers en degenen die de verjaardagsgroet bezorgen bedankt voor hun bijdrage en medewerking aan het verjaardagsfonds.

Tevens is er nog een wijziging te melden voor wat betreft de medewerksters van het verjaardagsfonds.

De jarigen in Oldebroek die de verjaardagsgroet ontvingen van **zr. Beertje Spijkerboer - Flier** worden in het vervolg bezocht door **zr. Bertha Buijnes - Maseland**.

We bedanken zr. Spijkerboer voor de vele jaren trouwe inzet voor het verjaardagsfonds en we wensen zr. Bruijnes Gods zegen bij het vervullen van haar nieuwe taak.

Coördinatie:

Gé van Norel (tel. 0525-847531)

Nel Spronk (tel. 0525-632833)

## **JEUGD**

### **ZONDAGSSCHOOL**

Hallo allemaal,

Een nieuw jaar een nieuw begin! Ook weer bij de tweede helft van het zondagsschoolseizoen. De nieuwe planningen worden weer gemaakt en de eerste voorbereidingen vinden al weer plaats.

Op zondag 12 januari beginnen we weer met de zondagsschool. We hopen op weer een fijn seizoen samen! Is het je nog niet gelukt om naar de zondagsschool te komen, dan willen we je van harte uitnodigen om eens te komen.

We zingen samen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, kleuren, doen spelletjes en spelen met lego. We wensen iedereen alle goeds en een gezegend 2020 toe!

Groeten,  
leiding groep 1

#### **Schema zondagsschool groep 8:**

- 12 en 19 januari
- 2, 9 en 23 februari
- 1, 15 en 22 maart
- 5 en 26 april
- 3, 17 en 24 mei
- 7, 14 en 21 juni

# GESPREGSGROEPEN

## VROUWENGROEP KADES

### UITNODIGING KADES AVOND 14 JANUARI 2020

Nu ik dit stukje schrijf zitten we nog vóór de kerstviering en de jaarwisseling. De dagen worden korter ... de gordijnen gaan vroeg dicht, het bed is extra lekker en de winterkou lokt (mij) niet om naar buiten te gaan.

Op het moment dat het maandblad van januari wordt uitgedeeld gaan de dagen gelukkig alweer wat langer worden. We hopen dat jullie mooie (feest) dagen hebben gehad en we willen jullie Gods liefdevolle zorg en zegen toewensen voor 2020.

Wij gaan op 14 januari weer van start met een nieuwe Kades avond.

Het thema is:

### **DEEL JE LEVEN**

Spreekster: Jeanet Penning

#### **Ideetje praktisch delen:**

We zullen zo vertellen waar de avond over gaat, maar als Stuurgroep willen we jullie éérs iets vragen.

- Namelijk of je deze avond iets van jezelf wilt meenemen (om weg te geven)
- Dat kan iets zijn dat je zelf gemaakt hebt (bv. jam of iets gebakken of iets gehaakt of geschilderd of iets anders creatiefs of... wat dan ook), of een boek dat je al uitgelezen hebt of bv. zaadjes voor de tuin of een plantenstek.
- Kortom iets dat je wilt weggeven/delen met een ander.
- Hierbij schrijf je even kort op een kaartje waarom je het hebt gemaakt of gekocht en nu weggeeft. Het mag gewoon anoniem. Daarna pak je de kaart en presentje in en neemt het mee naar Kades op 14 januari.

(p.s. niet te lang over nadenken, gewoon even spontaan iets meenemen en creatief mee omgaan).

En dan vertel ik je nu waar het thema “Deel je Leven” over gaat:

De Kades avond van 14 januari 2020 zal gaan over de vraag waarom we als gemeente aan elkaar zijn gegeven en hoe wij daarin bruikbare instrumenten kunnen zijn. Voor ons als vrouwen geldt de oproep om “leraressen van het goede” te zijn. We gaan samen kijken naar wat dit inhoudt en hoe we voor elkaar en ook voor de jongere generatie een voorbeeld kunnen zijn.

Vanuit Handelingen 2:42 zullen we zien dat het leven in gemeenschap een sterk getuigenis is voor de wereld om ons heen. Ook zal Jeanet kort iets vertellen over het leven in de Bijbelschool, waar ze zeer nauw met een aantal gezinnen en studenten samenleven en wat de uitwerking daarvan is.

Wij kijken er naar uit jullie ook in het nieuwe jaar weer te ontmoeten!  
Goed voornemen: kom naar Kades en neem je vriendin mee.

Vanaf 19.45 uur is er tijd voor koffie en ontmoeting, waarna we om 20.00 uur van start gaan.

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres:  
Kades@vegoldebroek.nl

Stuurgroep Kades,  
Alofina, Anja, Evelien, Korine, Matje, Marja



## VROUWENCONTACT

**Dinsdag 21 januari** is er weer Vrouwencontact, dit keer komt een vrijwilliger (s) van de **stichting Veluwe Wensambulance** spreken over hun boeiende werk.

Deze stichting is in 2014 opgericht en vervult wensen van pre(terminale) patiënten en mensen die afhankelijk zijn van liggend vervoer, de opdrachten zijn heel divers. We luisteren graag naar wat zij ons te vertellen hebben.

Zoals bekend staat om 19.30 uur de koffie klaar en het programma begint 19.45 uur.

Van harte welkom en tot ziens!  
Berta Betty Gerrie Riek en Grietje



**Veluwe Wens Ambulance**



# ZANG EN MUZIEK

## ORGELNIEUWS

Het werk van onze vrijwilligers aan de orgelbouw gaat gestaag door. Zoals u wellicht gezien heeft is het houtwerk voorzien van grondverf door de broeders Mendel en Lindeboom.

Op D.V. 3 en 4 januari 2020 gaan de banken aan de voorzijde van de kerk aan de kant en komt er een 'groot hulpvoertuig' in de kerk om de windlades naar boven te hijsen. Weer een stapje dichterbij een completer orgel. Het idee is dat er rond de bouwvak met het geluid kan worden begonnen en dat het orgel kan spelen aan het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen. Rond november 2020 verwachten wij het orgel officieel in gebruik te kunnen nemen. De datum van de officiële ingebruikname volgt nog.

Namens de vrijwilligers en de orgelcommissie willen we u laten weten dat we verdriet hebben. De eigenaar van de 'Bovenkerk' heeft zijn aardse woning verlaten en is Thuisgekomen bij Zijn Heer en Heiland. Br. Wim van Boven was er altijd om te helpen en vakkundig advies te geven tijdens de orgelbouw. Zijn inzet en enthousiasme blijven onlosmakelijk verbonden met het orgel in onze kerk. We zullen hem enorm missen. We willen zr Janet van Boven, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toewensen.



*Br. Mendel is druk  
aan het schilderen,  
br. Van 't Oever werkt  
op de achtergrond.*

# ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

## OUDERENMIDDAG

Allereerst wil het comité van het ouderenwerk u een gezegend 2020 toewensen. We zien uit naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. De Heere is nabij in welke omstandigheden we ook zullen zijn. Daar mogen we op vertrouwen.

Deze maand is de interkerkelijke ouderenmiddag op **D.V. zaterdag 25 januari**. Na het welkom heten openen we de Bijbel en zingen we enkele liederen uit de Joh de Heer bundel. Deze keer zal Jaap van Boven niet de zangbegeleiding doen. Hij heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. We willen dit respecteren en zijn hem dankbaar voor de vele, vele jaren van begeleiden op de piano. We hopen hem nu als gast te begroeten. Heel blij zijn we dat er opvolging is gevonden. Tom de Nooijer zal starten in januari. We zien er naar uit.

Deze zaterdagmiddag gaan we de natuur van Israël bekijken met een PowerPoint presentatie. Piet en ik zullen deze middag verder invullen. Ik zou zo zeggen; komt dat zien. U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur.

Wilt u vervoer? Bel Elly Bos, tel. 06-23363799. Dan wordt het ophalen en thuisbrengen geregeld.. We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te komen en zien uit naar een fijne middag. Het officiële programma is van **14.00 – 16.00 uur**.

Graag tot dan,  
Gea Wastenecker.

## WANDELNIEUWS

In het seizoen 2003 - 2004 is er vanuit de VEG-Oldebroek een wandelgroep bestaande uit ongeveer 15 personen gestart in Pieterburen met de eerste langeafstandswandeling, het Pieterpad. In een paar maanden tijd is deze groep uitgegroeid tot zo'n 50 wandelaars.

Maandelijks wordt er een etappe van ongeveer 20–25 km gewandeld. Verschillende langeafstandswandelingen volgden zoals het Marskramerpad, het Zuiderzeepad en het Westerborkpad.

Elke wandeletappe wordt afgesloten met een maaltijd in de kerk die wordt verzorgd door een thuisfrontcommissie van een zendingswerker of voor een ander goed doel. De wandelaars leggen per wandeletappe een bedrag in en daarvan wordt een deel aan het 'goede doel' gegeven en het andere bestemd voor reiskosten en eten/drinken onderweg.

In augustus 2019 is er gestart met het Veluwe zwerfpad. Gemiddeld lopen er op dit moment zo'n 30 wandelaars mee. Dat aantal mag best weer wat groeien!

Het **Veluwe Zwerfpad** is een streekpad, een rondgaande lange-afstands-wandelroute, over de Veluwe. In 2006 werd de laatste hand gelegd aan dit 375 km lange wandelnetwerk over de Veluwe, dat een zogenaamde knooppuntenstructuur heeft: het bestaat uit acht kleinere lussen die naar believen op verschillende manieren aan elkaar geknoopt kunnen worden. Het pad maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van wandelpaden en is in het veld door middel van de officiële geel-rode markeringen herkenbaar gemaakt. Op 29 juni 2006 is het pad officieel geopend in het nationaal park De Hoge Veluwe. De route is verdeeld in verschillende etappes, die gestart is in Arnhem.

### De wandeletappe:

De wandelingen worden gehouden op een zaterdag. We vertrekken vanaf het kerkplein en gaan dan met auto's naar de startplek. Daar is het cateringteam wat voor koffie zorgt en de auto's naar de volgende stopplek brengt. U hoeft alleen maar te lopen. Voor drinken (koffie, thee, water, etc.), fruit en soep wordt gezorgd. Aan het eind van de wandeling, om en nabij de 23 km, stapt u weer in de auto's en gaan we terug naar de kerk. Daar wordt er door de tfc van een zendingswerker of een ander goed doel voor de wandelgroep gekookt. Er wordt wat verteld over het project waarvoor wordt gelopen die dag. Aan het eind is er een korte overdenking en daarna gaan we naar huis. Voor dit alles betaalt u € 22,50.

Wat verwachten wij van de wandelaar:

Dat u een tempo loopt van 5 km per uur. Dat het u lukt om een deel van de etappe wat tussen de 8 en 10 km ligt kunt lopen. De dag etappe is tussen de 20 en 25 km maar het is mogelijk om in de pauzes in de auto te stappen en mee te rijden naar de volgende stop. U mist dan wel een aantal km van het pad.

Wandeldata:

01-02-2020

29-02-2020

21-03-2020

25-04-2020

16-05-2020

29-08-2020

26-09-2020

17-10-2020

**Lijkt het u/jou leuk om mee te wandelen.** Dit kan als vaste wandelaar maar ook als gastwandelaar, geeft u zich dan op bij : Henk Magre: e-mail: [magre@kpnplanet.nl](mailto:magre@kpnplanet.nl) of Geke Docter: e-mail: [a.jdocter@freeler.nl](mailto:a.jdocter@freeler.nl) of tel.: 0525- 653473.

Wilt u meer informatie over de wandeling neem dan contact op met Rijk Pleijter: tel: 06-26470707.



## VAN LEDEN EN VRIENDEN

Lieve broeders en zusters van de Vrije Evangelische Gemeente  
in Oldebroek,



*The Blues Family 2000*

Het is niet onze gewoonte en ook voor u niet gebruikelijk om vakantie-ervaringen te delen in het kerkblad, te meer omdat wij inmiddels geen deel meer uit maken van de VEG Oldebroek. Toch hebben wij de vrijmoedigheid om u deelgenoot te maken van een memorabele gebeurtenis tijdens de reis, die we als gezin, deze afgelopen zomer gemaakt hebben in Ghana.

Wij zijn Gerda en Gert Blaauw. Ongeveer 23 jaar geleden werden wij door u als VEG Oldebroek/Elburg uitgezonden naar Saboba (Ghana). Dit gebeurde in samenwerking met de Stichting Zending en Diakonaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, en Tear Fund Nederland. Gert heeft daar gewerkt als arts in een ziekenhuisje van de Assemblies of God. Gerda was moeder en onderwijzeres van onze kinderen (Eline, Rutger en Kristel) en kon als verpleegkundige vele hand en spandiensten verrichten in het ziekenhuis.

Gedurende ons verblijf van 5 jaar in Saboba maakten we deel uit van Turner Memorial church, de plaatselijke Assemblies of God kerk en bezochten we de zondagse diensten. Vanwege de beperkte ruimte in het kerkgebouw vergden de diensten soms het nodige van ons uithoudingsvermogen; het was er vaak vol, heet en daardoor benauwd, waarbij de diensten volgens goed Afrikaans gebruik ook nog eens heel lang duurden.



Bovendien werd Saboba tijdens ons verblijf aangesloten aan het elektriciteitsnet. Hierdoor werd elke zondag een ware aanslag op onze trommelvliezen gepleegd door het ruimhartig gebruik van geluidsversterking door het plaatselijke combo.

Gelukkig zagen niet alleen wij, maar ook de kerkleiding in dat een groter gebouw geen overbodige luxe zou zijn. U, als VEG Oldebroek/Elburg hebt toen middels de opbrengst van een dankdagcollecte in 2001 er voor gezorgd dat een begin kon worden gemaakt met de bouw van een nieuw kerkgebouw. Als gezin waren wij net teruggekeerd uit Ghana. Sindsdien zijn wij inmiddels 3x terug geweest in Saboba. In die jaren hebben wij de nieuwe kerk langzaam vorm zien krijgen. U moet begrijpen dat bouwen in Ghana een heel andere zaak is, als in Nederland. Men wacht daar niet tot de hele financiering rond is, maar men begint zodra er wat geld beschikbaar is en stopt als het geld op is. Zo kan de bouw jaren stilliggen totdat er weer geld beschikbaar is.



*Turner Memorial Church 2000*

Met het geld van de dankdagcollecte is het fundament van het kerkgebouw gelegd en konden de meeste steunpilaren worden opgezet. In 2004 hebben we dat zelf ook kunnen vaststellen. In 2011 stonden er al wat muren, en toen we afgelopen zomer voor de derde keer terug waren, stond er een compleet heel ruim opgezet kerkgebouw, dat weliswaar nog niet geheel afgewerkt was, maar waarin al wel de zondagse diensten kunnen plaatsvinden, wat wij zelf ook mochten meemaken.



*New Turner Memorial Church 2004*

Tijdens de dienst werd ons gevraagd u hartelijk te bedanken voor het aandeel dat de VEG Oldebroek/Elburg gehad heeft in het tot stand komen van een nieuw kerkgebouw voor de Assemblies of God in Saboba, Ghana. Bij deze doen wij dat natuurlijk graag.

God bouwt zijn koninkrijk met behulp van de gezamenlijke inspanningen van de onderdanen van dat koninkrijk, ook al zijn zij ver van elkaar verwijderd.

Met een hartelijke groet van Gerda & Gert Blaauw



*New Turner Memorial Church 2019*

*“Werp uw brood uit over het water,  
want gij zult het vinden na vele dagen” (Prediker 11:1)*



## **WOORDEN VAN DANK**

Het afgelopen half jaar zijn wij als gezin door een zware periode heen gegaan. Mijn zoon Mike heeft een nier van zijn zus Esther gekregen en bij mij is in november een nier verwijderd. Graag wil ik iedereen bedanken, die in deze periode met ons heeft meegeleefd.

Dank u wel voor alle opgezonden gebeden, voor die mensen die zich hebben opgegeven als donor, voor de vele hartverwarmende kaartjes. Maar bovenal danken wij onze Hemelse Vader, die in liefde naar ons heeft willen omzien. We zien terug op een periode waarin we ons gedragen voelden door Zijn nabijheid en we kijken vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Emmy en Frits Terlouw



## **OVERIGE MEDEDELINGEN**

### **SLUITINGSDATUM KOPIJ**

De kopij voor het maandblad van februari dient u uiterlijk op **maandag 13 januari in arial 10** in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: [communicatie@vegoldebreek.nl](mailto:communicatie@vegoldebreek.nl), anders in overleg (tel. 0525-621814).

**> Noteert u alstublieft de onderstaande sluitingsdata in uw agenda! Let op er zijn een tweetal uitzonderingen op de maandag. Houdt u hier alstublieft rekening mee in uw planning. Te laat aangeleverde kopij wordt meegenomen in het maandblad van de maand erop.**

#### **Maandblad van 2020:**

Februari  
Maart  
April  
Mei  
Juni  
Juli/augustus (uitgifte zondag 28 juni)  
September  
Oktober  
November  
December  
Januari 2021 (uitgifte zondag 27 dec.)

#### **Sluitingsdatum kopij:**

maandag 13 januari  
maandag 10 februari  
maandag 16 maart  
donderdag 9 april  
maandag 18 mei  
zaterdag 13 juni  
maandag 10 augustus  
maandag 14 september  
maandag 12 oktober  
maandag 9 november  
maandag 7 december

### **ANTWOORDEN ISRAËLQUIZ 2019**

1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7 Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi, 8a, 9a, 10b

# AGENDA

## JANUARI

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
<b>1</b>	Do 02-01-2020 Vr 03-01-2020 Za 04-01-2020	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur Werkzaamheden aan orgel in de kerk Werkzaamheden aan orgel in de kerk
<b>2</b>	Ma 06-01-2020 Di 07-01-2020 07-01-2020 Wo 08-01-2020 Do 09-01-2020 09-01-2020 Vr 10-01-2020 Za 11-01-2020	19.30 18.30 19.30 19.30 19.30 12.50 19.30 19.30	Week der gebeden, adressen zie elders Deur aan deur evangelisatie Oldebroek Week der gebeden, adressen zie elders Week der gebeden, adressen zie elders Week der gebeden, in leerhuis Lectuurevangelisatie Friesland Week der gebeden, adressen zie elders Week der gebeden, adressen zie elders
<b>3</b>	Ma 13-01-2020 Di 14-01-2020 14-01-2020 Do 16-01-2020 Vr 17-02-2020 Za 18-01-2020	20.00 20.30	Uiterste inleverdatum kopij maandblad februari Ouderlingenvergadering Diaconievergadering Vrouwengespreksgroep Kades Gebedsbijeenkomst Uiterste opgave 65+ Triple F diner Stafdag/vriendenmiddag/nieuwjaarsreceptie Aart en Maria Elbertsen
<b>4</b>	Ma 20-01-2020 Di 21-01-2020 21-01-2020 Za 25-01-2020 25-01-2020	19.30 19.45 07.45 14.00	Bezinning kerkenraad Gemeentelijke Bijbelstudie in Oud-Luctor Vrouwencontact Backpacken in de Achterhoek Ouderenmiddag in de Goede Herderkerk
<b>5</b>	Zo 26-01-2020 Ma 27-01-2020 27-01-2020 Wo 29-01-2020 Vr 31-01-2020 Za 01-02-2020	19.30	Groep 8 zondagsschool wordt in de kerk verwacht. Kleine Kerkenraad Avond voor TFC's Gemeentelijke Bijbelstudie in Oud-Luctor Diner door Triple F tot 21.30 uur Wandelgroep wandelt van Otterloo naar buurtschap Ouwendorp Garderen (24,5 km.)
<b>Bidstond:</b> iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			