

Christus Alles
en in allen

MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.-J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

t.n.v. VEG Oldebroek

Hoofdrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

**Inschrijving/geboorte/
verhuizing**
Gemeentebe-
stand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Br. R. Pleijter
Telefoon: 0626470707
koster@vegoldebroek.nl

Reserveren zalen:

planning@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. DOEK

NL 98 RABO 0348 4131 73

t.n.v. Zendingscommissie

NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	4
ZORG - MEELEVEN - PASTORAAT	6
KERSTBAKJES	6
VAN DE KERKENRAAD	6
NAJAARSLEDENVERGADERING	6
TIJDCOLLECTE	7
VAN DE PENNINGMEESTER.....	8
COLLECTEN	8
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	9
ZENDINGSCOMMISSIE	9
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	17
DOEK	18
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	19
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE.....	21
KERSTMARKT	21
KERSTDINER	22
WIJKMIDDAG WIJK 11	22
JEUGD	23
NIEUWS VAN HET KRUMMELHUUS	23
ZONDAGSSCHOOL.....	24
GESPREKSGROEPEN	25
VROUWENGESPREKSGROEP KADES	25
VROUWENCONTACTGROEP	26
ZANG EN MUZIEK.....	26
IN MEMORIAM.....	26
ZINGEN BIJ ZIEKEN EN BEJAARDEN.....	27
RABOCLUBKAS	27
VAN LEDEN EN VRIENDEN.....	27
WOORDENVAN DANK	27
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	28
OUDERENMIDDAG	28
OVERIGE MEDEDELINGEN.....	28
SLUITINGSDATUM KOPIJ JANUARI	28
AGENDA.....	29

HARTIG & GEKRUID

KERSTGEDICHT

Het was geen toeval: deze houten kribbe;
God zelf had voor Zijn Zoon die plaats bepaald;
de engel jubelde de blijde boodschap
dat in een kribbe God was neergedaald;
in simpel hout, misschien wel vuil en stoffig,
misschien wel weggeschoven in een stal;
maar God plaatst voor het voetlicht van de wereld
een voerbak voor de Redder van 't heelal.....
opeens gevuld met Goddelijk, hemels manna,
met levend Brood voor ieder mensenkind;
ja, Bethlehem werd 't broodhuis voor de volken:
verzadiging voor wie Hem zoekt en vindt.....
Elk mens is als de kribbe in Gods ogen;
geheel vergankelijk in louterend, heilig vuur,
zo leeg, zo vuil en in Zijn hand onbruikbaar,
maar God is wachtend op dat ene uur
waarin wij knielen en Hem nederig vragen”
“Kom in mij wonen, maak mijn kribbe rein,
zodat ik word waartoe U mij bestemd hebt:
om door Uw leven levend brood te zijn.”
Laat Christus zo uw hart en dagen vullen,
geef Hem maar alle ruimte die Hij vroeg.
Wees als de kribbe die door God verkoren
de Koningszoon met grote vreugde droeg.
(Antje So – Rhebergen)



DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 01 december	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	
	<i>2^e collecte: Onderhoud gebouwen</i>	19.00 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel Avondmaal
Zondag 08 december	09.45 u.	Br. P. de Jong	Orgel	Uitzending loco
	<i>2^e collecte: DOEK</i>	19.00 u.	Br. G.P. Hartkamp en Ds. K. Kruithof	Orgel Voorbededienst
Zondag 15 december	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	
	<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	19.00 u.	Br. Gilbert Thera	Combo Jeugddienst
Zondag 22 december	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
	<i>2^e collecte: Maandblad</i>	19.00 u.	Ds. K. Kruithof	M.m.v. muziekvereniging David



DIENSTEN - VERVOLG

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Woensdag 25 december	08.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Blazers	m.m.v. gemeentekoor Een Nieuw Lied
<i>2^e collecte: Koren</i>	11.00 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	m.m.v. Kids United
Donderdag 26 december	09.45 u.		Combo	Gezinsdienst m.m.v. Zondagschool
<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>				
Zondag 29 december	09.45 u.	Br. J. Wastenecker	Orgel & Combo	
<i>2^e collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Br. P. Dijkstra	Orgel	
Dinsdag 31 december Oudjaar	19.00 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Gedenken van de overledenen in 2019
<i>2^e collecte: Diaconie</i>				
Woensdag 01 januari Nieuwjaarsdag	10.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
<i>2^e collecte: Diaconie</i>				

Ouderling van dienst: br. K. Bos

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

ZORG - MEELEVEN - PASTORAAT

KERSTBAKJES

Zondag 8 december staan er weer kerstbakjes klaar voor de ouderen, (langdurig) zieken en broeders en zusters met een verstandelijk beperking van onze gemeente. Wilt u eind van de ochtenddienst een kerstbakje afhalen in het jeugdhonk en deze geven aan iemand die op de lijst staat?



VAN DE KERKENRAAD

NAJAARSLEDENVERGADERING 4 NOVEMBER

Verkiezingen.

Tijdens de najaarsledenvergadering op maandag 4 november is Br. Niels van Loo door de leden gekozen als diaken beeld, geluid en ICT.

Op het moment van schrijven heeft Br. van Loo zijn verkiezing nog in beraad. De kerkenraad wenst Br. van Loo en zijn gezin Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing.

Herbouw orgel.

Ook is er tijdens de ledenvergadering een stemming gehouden over een uitbreiding van het orgel.

Uitkomst van deze stemming was dat de vergadering met de voorgestelde uitbreiding heeft ingestemd

Presentatie enquête betrokkenheid

In het tweede gedeelte van de avond is er een presentatie gehouden over de uitkomsten van de enquête betrokkenheid, met als thema "een (levend) steentje bijdragen"

TIJDCOLLECTE

Zondag 27 oktober hebben we in het kader van ons jaarthema "betrokkenheid" tijdens de ochtenddienst een tijdcollecte gehouden.

Voor deze collecte vroegen wij u eenmalig niet om een financiële bijdrage, maar om tijd beschikbaar te stellen voor de gemeente in de vorm van deelname aan gemeentelijke activiteiten en of het oppakken van taken in de gemeente. De kerkenraad is enorm dankbaar voor de vele positieve reacties en ingevulde briefjes. De komende zullen we ons vanuit de diverse onderdelen inspannen om iedereen die zijn of haar naam heeft ingevuld persoonlijk te benaderen.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - OKTOBER

			Contant/ munten	Givt	Totaal
6-10-2019	Gemeente	€	324,07	164,73	488,80
	Evangelisatiecommissie	€	308,70	154,99	463,69
13-10-2019	Gemeente	€	517,09	210,49	727,58
	Eigen zending	€	565,65	173,77	739,42
20-10-2019	Gemeente	€	630,15	182,20	812,35
	Maanblad	€	407,35	116,53	523,88
27-10-2019	Gemeente	€	519,54	243,28	762,82
	Onderhoud gebouwen	€	548,57	176,92	725,49

Ontvangen voor zending via Givt deze maand € 158,41

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - OKTOBER

Via collecte T.b.v. Zending 2x € 25,00

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.850	2.440	-1.410
Februari	3.850	4.389	539
Maart	3.850	2.911	-939
April	3.850	3.002	-848
Mei	3.850	4.144	294
Juni	3.850	3.270	-580
Juli	3.850	3.540	-310
Augustus	3.850	2.252	-1.598
September	3.850	-36	-3.886
Oktober	3.850	3.553	-297
Totaal	38.500	29.465	-9.035

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► Jarigen

Gillian Spronk 8 december (1947)

► Nieuws van CHANA KELMAN

Chadashot mi Israel december 2019

Shalom lieve vrienden

Geniet elke dag die je van de Heere hebt gekregen, Er is steeds zoveel om dankbaar voor te wezen.

Tel aan het eind van de dag maar eens je zegeningen, Dan ga je spontaan een dank en loflied zingen

Met deze woorden wil ik jullie al vast een goede kerst en voorspoedig Nieuwjaar 2020 toewensen.

Ook wil ik jullie hartelijk danken voor het vertrouwen, gebeden, financiële hulp en de contacten met elkaar. En dat we lang Getuigen van elkaar en God mogen zijn.

Het volgende wat geschreven is, dat is een interview voor de NEM. Dat wordt gepubliceerd in het maandelijkse NEM Magazine. Hier onderstaande het interview wat ik onlangs met de NEM heb gehad.

Hartelijke groet en veel liefs Chana en poes Phillip

1. Je woont al heel lang in Israël. Wat heeft je ertoe gebracht om daarheen te gaan?

Ik woon nu 21 jaar in Israël. Toen ik 6 jaar was zag ik de berechting van Adolf Eichmann op de televisie, hetgeen een diepe indruk op mij heeft gemaakt. Vooral de emotionele reacties van de Joden in de rechtzaal staan nog op mijn netvlies gegrift. Ik heb van jongs af aan altijd iets met het Joodse volk gehad, maar toen had ik Israël nog helemaal niet in het vizier.

2. Kun je iets vertellen over de beginperiode? Heb je eerst taalstudie gedaan?

Ik ben op 25 augustus 1998 aangekomen en op 26 augustus ben ik begonnen met werken. Ik heb niet veel aan taalstudie gedaan omdat ik daar geen geld voor had. Ik deed zo af een toe een paar weken Ulpan (school om de Hebreeuwse taal te leren) en ik heb het geleerde gelijk in de praktijk geoefend, ik was niet bang om fouten te maken en de Israëli's verbeterden mij wel. Ik kan mij nu aardig redden.

3. Wat heb je al die jaren mogen doen en waar mag je momenteel dienstbaar zijn?

Ik heb bij heel veel verschillende plekken mogen dienen: de Coffeeshop van Christ Church; Elwyn, een instelling voor kinderen met meervoudige beperkingen; Elah, begeleiding van overlevenden van de Holocaust en nu werk ik ook bij Hostel Kotev, begeleiding van mensen met psychiatrische stoornissen.

4. Als NEM sturen we mensen uit die onvoorwaardelijk willen dienen. Hoe breng jij dat in de praktijk? Kun je iets vertellen over hoe God daarin werkt?

Ik heb altijd van alles aangepakt. Ik ben nogal een recht door zee type, de mensen weten snel wat ze aan mij hebben. Door de jaren heen zie ik dat mensen dat hier waarderen. Laten zien wie je bent en wat je voor de mensen kan betekenen. Ik ben ook altijd mijzelf, de mensen komen vanzelf wel met vragen. Ik duw hen het Evangelie niet door de strot, dat is al te vaak gebeurd. Ik ben open over mijn geloof, dat kan en daar kunnen we dan hele discussies over hebben. Maar we laten elkaar vooral in onze waarde!

5. Voel je je thuis in Jeruzalem?

Ik maak veel mee, het lachen en huilen ligt hier op straat. Een busrit in Jeruzalem is altijd een belevenis. Ik houd van het straatleven hier. Ik kom ook graag op de Mahane Yehuda, de Joodse markt. Heerlijk vind ik dat.

6. Het leven in Israël kan best heftig en ingewikkeld zijn. Jezus vraagt van ons om ons kruis op te nemen en achter Hem aan te gaan. Waar is het voor jou moeilijk om je roeping te volgen?

Om mijn roeping te volgen was een proces maar zo door de tijd heen, weet ik waar ik voor sta en wat mijn plek mag zijn. Wat ik ervaar is dat er tussen joden en christenen (uit de heidenen, de gojiem) nog een grote afstand is, onbegrip eigenlijk. Onze voorganger Joseph Shulam zei laatst nog, de christenen zeggen dat de sluier voor de ogen van de joden weggehaald moet worden, maar de Perzisch dikke tapijten moeten nog voor de ogen van de christenen weggehaald worden. Die mening deel ik met hem. Kijk naar het antisemitisme, dat komt ook vanuit de kerken. Israël zou hebben afgedaan maar niets is minder waar. En dat de Joden niet geloven? "Give me a break", zeg ik dan, kijk eens hoe ze bidden en lezen in de Sidoer (joods gebedenboek). Heb je dat een christen wel eens zien doen? Ze zijn veel met hun geloof bezig.

7. Hoe houd je het vol en hoe ontspan je?

Ik houd het vol omdat ik van het leven hier houd. Ik hou van de mensen en als ik moe ben rust ik een aantal dagen uit. En ik houd van muziek, blues en jazz. Aretha Franklin is mijn grote voorbeeld, niet alleen omdat ze zo goed

zong, maar ook om de persoon wie ze was. De laatste tijd zwem ik vrij veel en ik maak mij niet meer zo druk om alles. Ik geniet van wat God mij geeft en hoe Hij voor mij zorgt in alle opzichten.

8. Heb je ook een gemeente in Jeruzalem waar je bij hoort?

Ik ga naar de Netivyah-gemeente waar Joseph Shulam de oprichter van is. Het is een Messias-belijdende gemeente waarvan de kernleden zelf Joods / Israëliisch zijn. Wij houden ons aan de Joodse gebruiken en feesten en er wordt vanuit de Joodse grondbeginselen gedacht. Een Jood is een Jood en ondanks dat ze door de eeuwen heen zoveel ellende over zich heen hebben gekregen, tot op de dag van vandaag, verloochenen zij zichzelf niet om geaccepteerd te worden. Daar kan ik helemaal in mee gaan. Het is een kleine gemeente en dit jaar bestaat Netivyah 40 jaar.

9. Je bent door je kerkelijke gemeente in Oldebroek uitgezonden. Is het na ruim 20 jaar nog steeds mogelijk om het contact met je achterban levendig te houden?

Ja, ik heb door al die jaren heen een heel goed contact met deze lieve mensen, die mij door dik en dun altijd hebben gesteund. Ook met mijn TFC, we hebben regelmatig contact via de mail, skype of telefoon. Het zijn een stel gouden mensen.

10. Als NEM zoeken we mensen, jong en oud, om een tijd van hun leven te geven om te gaan dienen in het Midden-Oosten. Wat zou je geïnteresseerde kandidaten willen meegeven om hen te helpen deze stap te zetten?

“Trust in God!” Bidt ervoor, neem de stap en probeer los te laten, niets is zeker in het leven. Alleen God, die niet loslaat.

► Nieuws van JANNINE VAN DER POL

Weet u nog dat een poos geleden de tieners van TripleF snoeprollen hebben verkocht voor mijn werkzaamheden bij IkzoekGod.nl? Met hen is toen besloten om het geld in te zetten voor een filmpje dat ik zou maken voor deze Kerstperiode. Vanaf 1 december is staat deze op diverse online plaatsen. Heeft u het filmpje al bekeken?
Kijk op: IkzoekGod.nl/Kerst

Met Pasen is het idee om wederom een Spoken Word te maken. Ik hoor dan ook graag wat u van dit filmpje vindt, zodat wij de feedback mee kunnen nemen waar mogelijk.

Verder ben ik op dit moment bezig met de scripts voor een aantal filmpjes over een man die 25 jaar geleden het leven niet meer zag zitten. Op de dag dat hij zichzelf van het leven wilde beroven, greep God echter in. Bidt u mee voor wijsheid hoe de scripts mogen gaan worden? De opnames hopen we in het voorjaar te maken.

Noteert u **25 februari 2020** vast in de agenda? Dan hoop ik een e-coach training te geven in de kerk.

Bij deze wens ik iedereen ontzettend goede feestdagen toe, waarin we gefocust mogen zijn op waar het echt om draait met Kerst!

Veel zegen,

Jannine van der Pol

► **Nieuws van ANNA MENDEL**

Hallo gemeenteleden,

Even een update vanuit Noorwegen over mijn DTS. Het is alweer bijna drie maanden geleden dat de DTS is begonnen. Ik zit nu nog in de 'lecture phase'. Dat betekent dat ik elke week les krijg over een ander onderwerp. Tot nu toe hebben we les gehad over creativiteit, het vaderhart van God, relaties, heerschappij (Jezus als Heer), innerlijke genezing en de Heilige Geest. Ik leer ontzettend veel over God. Daarnaast heb ik ook veel nieuwe inzichten gekregen over hoe God dans heeft bedoeld en hoe ik dat in praktijk kan brengen.

Ondertussen zijn we ook druk bezig met het voorbereiden van onze outreach naar Papoea Nieuw Guinea. 9 december zullen we vertrekken naar YWAM Townsville (Australië) om daar een cursus te volgen over het project waar me mee zullen werken in PNG. YWAM Townsville heeft veel ervaring met PNG en heeft veel projecten gestart. Na drie weken verblijven we een week op 'YWAM Medical Ship' en daarna zullen we in twee verschillende dorpen het project doorlopen.

We gaan ze onder andere leren hoe ze als gemeenschap God kunnen zoeken.

Heel erg bedankt voor alle steun die jullie mij hebben gegeven, zowel in financiën als in gebeden.

Groetjes, Anna Mendel



► VERSLAG INDIA-REIS

India reis oktober 2019

Van 18 oktober tot en met 28 oktober hebben wij met een groep van 9 personen een reis gemaakt naar India. De groep bestond uit: Bart Hamer, Gerhard Spronk, Arjan Pruim, Mirjam Spronk, Katoesjka Spronk, Inge Brokkelkamp, Imke Spijkerboer, Christiaan Pruim en Luuk van der Voort.

We hebben een aantal bijeenkomsten van te voren gehad, tijdens het voorbereiden kwam het naar voren dat h e t e e n belevenisreis moest zijn.

Margriet, Temjen en de kinderen bezoeken en het werk zien wat Margriet & Temjen doen voor Youth with a mission (Jeugd met een opdracht) was ons voornaamste doel.



We zijn vertrokken vanaf het vliegveld Schiphol en hebben een zeven uur durende vlucht gemaakt naar Delhi. Dit is de hoofdstad van India. Margriet is hier zeven jaar werkzaam geweest en wij werden opgevangen door een oud collega (Julius) van haar die hier nog steeds werkzaam is.

Wij kwamen rond vijf uur in de morgen aan bij het katholieke gasthuis waar wij mochten verblijven. Een prachtige plek iets buiten de stad Delhi.

In de tijd dat wij in Delhi waren hebben wij de stad bezocht, een aantal kerkelijk leiders ontmoet en heeft een deel van onze groep een kerkdienst mogen bijwonen bij een sloppenwijk.

De zondag hebben wij Delhi achter ons gelaten en vlogen wij naar Guwahati. Hier werden wij opgevangen door Temjen en Nzan (de arts van het team). Na een uur rijden kwamen wij bij de basis. Hier maakten wij kennis met een aantal mensen van het team, ook Margriet en de kinderen waren er om ons te ontvangen.

De eerste dag in Guwahati zijn wij verdeeld in twee groepen, naar twee verschillende sloppenwijken geweest.

Hier mochten wij kennis maken met het bijzondere werk wat Margriet samen met haar team doet. Wij waren allemaal zeer onder de indruk van deze dag. In de avond hebben wij het huis bezocht van Margriet & Temjen. Hier hebben wij samen de maaltijd genuttigd.

Dinsdag ochtend hebben wij een moment gehad van aanbidding, in de middag is een deel van de groep bij een sloppenwijk geweest. In deze sloppenwijk bewerken ze stenen erg zwaar en ongezond werk.

Dinsdag nacht zijn wij samen met Temjen, Nzan (arts) Lima & Aosen (Verpleegkundigen) afgereisd naar het misshing gebied. Wij moesten 9 uur reizen in een nachttrein. In het misshing gebied was de natuur erg mooi! Veel huizen staan daar op palen, dit is omdat bijna elk jaar de nabij gelegen rivier (de Brahmaputra) overstroomt. Dit zorgt voor veel nood bij de bevolking. Het drinkwater is erg schaars. De waterfilters die wij hebben meegebracht worden in deze gebieden ingezet.



Tijdens ons verblijf in het misshing gebied hebben de mensen van het team veel medisch werk verricht. Tijdens deze momenten mochten wij voor de mensen bidden.

Het is mooi om te zien hoe open de mensen hiervoor staan.

We hebben donderdag een schoolje bezocht en vrijdag werden wij uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. In de avonden bezochten wij huiskerkjes, waar wij wat mochten vertellen wat wij deden en mochten wij voor de mensen zingen. De mensen waren enorm gastvrij ook wij hebben naar de prachtige Indische liederen mogen luisteren.

Gerard Spronk is woensdagochtend naar Gerla Longkumer- kramer afgereisd. Dit is een nichtje van Gerard. Zij woont samen met haar man Tali en haar twee kinderen in Shillong. Dit is ook een zeer grote stad ongeveer 1 uur rijden vanaf Guwahati. Gerard heeft een erg goede tijd met hen gehad en lesmateriaal mee kunnen brengen omdat de kinderen een thuisstudie gaan volgen.

Vrijdagnacht zijn wij weer teruggegaan met de trein en kwamen om zaterdagmorgen weer aan op de basis in Guwahati. In de middag hebben wij in Guwahati nog de mogelijkheid gekregen om de stad te bezichtigen samen met Margriet.

Wij hebben wat souvenirs kunnen kopen voor thuis en hebben wij een schilderij gekocht voor de mensen van de basis.

Zaterdagavond, de laatste avond hebben wij gezellig afgesloten door pizza te eten bij Margriet & Temjen thuis.

Zondag hebben wij een kerkdienst bij mogen wonen in Guwahati. Het is prachtig om te zien hoe bewogen de mensen zijn. In elke kerkgemeenschap waar wij zijn geweest hebben wij diezelfde liefde voor God mogen zien. Tijdens de dienst heeft Bart Hamer nog wat mogen vertellen over onze reis en hebben wij als groep nog twee liederen gezongen.

Na de dienst hebben wij op de basis een moment gehad samen met het Margriet & Temjen en het team om onze ervaringen te delen.

We hebben samen gezongen en gebeden voor elkaar. Een hele mooie manier om afscheid te nemen van deze ontzettend liefdevolle mensen met een grote passie voor het werk van God.

Wij hebben veel spullen achter mogen laten en hebben het schilderij aan hen overhandigd.

Om vier uur in de middag was het tijd om afscheid te nemen en begon onze voorspoedig verlopen terugreis.

Wij kijken met z'n allen terug op een geweldige belevenisreis en zijn zeer dankbaar voor het mogen zien en ervaren wat voor prachtig werk Margriet & Temjen verrichten.

Daarnaast zijn wij dankbaar voor de veilige reis waarin iedereen gezond is gebleven en de contacten als groep als met de mensen in India erg en hart verwarmend waren.

► **Nieuws van AART EN MARIA ELBERTSEN**

Stichting *Operation Rescue*

Aart en Maria Elbertsen

Het gaat goed met ons als gezin en als persoon. Maria heeft problemen met haar evenwicht en ik Aart ben weer redelijk aan het herstellen.

Meer over onze gezondheid en ons werk kunt u horen op onze jaarlijkse Vriendenmiddag/Nieuwjaarsreceptie.

Bij deze bent u hartelijk uitgenodigd om ons daar te ontmoeten. Het is goed om eenmaal per jaar bij een kopje koffie en iets lekkers bij te praten over het werk en de bediening waar we samen voor staan, en elkaar te ontmoeten. Maar in de eerste plaats om samen God de eer te geven die Hem toekomt.

Daarom hartelijk uitgenodigd voor deze middag die we **18 januari 2020** organiseren in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente.

U bent vanaf 13.30 uur hartelijk welkom aan de Zuiderzeestraatweg 226 in Oldebroek

Kom en neem anderen mee!

Kijk ook eens op onze dynamische website en ontdek de veelzijdigheid van Operation Rescue: www.operation-rescue.org

Vergeet niet met de feestdagen te genieten van de bijzonder heerlijke bakproducten van ons bakteam.

U kunt bestellen via de website en onze dochter Gerda Hartemink 0657385420. Alvast bedankt en hartelijk welkom!

Namens Aart en Maria

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

Activiteiten

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 3 december – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 12 december -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

Zaterdag 28 december -- Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond **18.00 uur** bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Overig nieuws**

Dinsdag 24 december – Kerstnachtdienst op het Raadhuisplein te Oldebroek, aanvang **22.00**, met medewerking van Concordia.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

In voorgaande jaren zijn er door DOEK met kerst bijbelpakketten uitgedeeld. Deze actie, georganiseerd door de stichting Friedensstimme uit Gouda, zorgt er voor dat de pakketten bij christenen o.a. in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne komen zodat ze daar kunnen worden uitgedeeld. In 2019 hebben we er voor gekozen om dat met Pasen te doen. Ook in 2020 zal rond Pasen een actie worden uitgezet.

Wat betreft de projecten van DOEK zijn er geen bijzonderheden te melden.

Dan kunt u alvast in uw agenda zetten: het jaarlijkse **stampottenbuffet** van/ voor DOEK: zaterdag **8 februari 2020**.

Meer informatie over het buffet volgt in een volgend maandblad. Begin oktober zijn de dames weer voor de laatste keer naar de markten in IJhorst en Dedemsvaart geweest. Deze starten weer in het voorjaar van 2020. En het stampottenbuffet is dan ook een mooie gelegenheid om de kas van DOEK op peil te houden.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/ giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Balkbrug (okt) € 209,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden. Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters,

Shalom, vrede, wereldvrede, vrede in je hart...wat als je vluchten moet omdat je gelooft in God of omdat je Joods bent en je geen plekje kunt vinden waar je rusten kunt. Een plekje waar je vrede vindt, waar vrede is? Ik lees over de Tweede Wereld Oorlog, de persoon die het volgende schrijft, schrijft vanuit het nu. Citaat: 'Naarmate ik steeds meer ontdekte hoe levens door oorlog verwoest raken, begon ik mijn eigen dagelijkse leven nog meer te waarderen. Je kinderen welterusten zeggen, familie, vrienden en kennissen gedag zeggen, een bed hebben, onbezorgd op straat lopen, in een restaurant zitten, een glas water drinken... Dit soort ogenschijnlijk kleine geneugten zijn voor mij niet langer vanzelfsprekend.' (Uit Twee keer bidden voor het slapen gaan – door Nadine Wojakovski. ISBN 978 9058041463) 'Wat hebben wij het hier goed!' Onze gedachten gaan uit naar de vele vluchtelingen in ons land. We krijgen de verhalen te horen middels de bezoeken aan het AZC. We horen de vele getuigenissen via Herman en Gillian Spronk in Israël, natuurlijk via Chana, zij werkt met holocaustoverlevenden. De holocaust die in generaties doorwerkt... antisemitisme nog steeds. Hardnekkig...de mensheid heeft weinig geleerd. We vieren 75 jaar bevrijding maar... De Kristallnacht was op 9 november 1938.Al 81 jaar geleden. Stemmen gaan op in een TV programma dat we waakzaam moeten zijn en alert...het kan zo maar weer gebeuren. Bij het lezen van dit gedeelte is de avond met Anton Vrieler al geweest, we hopen dat velen zullen komen en ook hiermee hun solidariteit met het Joodse volk tot uitdrukking zullen brengen met de handvaten die vanuit het CIDI aangereikt worden.

De gedachte: 'zou er kerst in een concentratiekamp gevierd zijn?' komt naar boven. De Joden zullen geen kerst gevierd hebben...maar wel bijvoorbeeld Chanoeka? Of vierden anderen er kerst? Tijdens het struinen op het world wide web... wordt je al lezend onpasselijk. Wat erg allemaal. Hoe kan het allemaal zo gebeurd zijn.

Een klein gedeelte vanaf een website* wat gaat over kerst in Auschwitz:

Meteoriet

Een avond zonder eten naar bed klinkt als een milde straf, maar in Auschwitz kon het het verschil betekenen tussen leven en dood. Met kerst was het niet-Joodse gevangenen toegestaan pakketten van thuis te ontvangen, maar in 1940 en 1941 mocht daarin geen voedsel zitten. Volgens kapitein Pilecki was dat uit vrees dat dit het leven van de gevangenen te makkelijk zou maken. "Er was slechts één pakket," zo verklaarde hij, "één per jaar, met Kerstmis, zonder voedsel, maar nog altijd waardevol vanwege de warme kleding en kostbaar omdat het van huis kwam."

De Italiaans-Joodse gevangene Primo Levi, die tewerkgesteld was in Auschwitz-Monowitz waar voor chemieconcern IG-Farben een fabriek gebouwd werd, was stomverbaasd toen hij in 1944 ook een kerstpakket ontving met daarin ersatzchocolade, koekjes en poedermelk. Weliswaar waren voedselpakketten sinds 1942 wel toegestaan, maar niet voor Joodse gevangenen zoals hij. "Van wie zouden de Joden ze hebben moeten ontvangen", zo stelde hij bovendien.

"Van hun families, vernietigd of opgesloten in de resterende getto's? Van de zeer weinigen die ontsnapt waren aan de razzia's, verborgen in kelders, op zolders, angstig en berooid? En wie kende ons adres? Voor zover men wist, waren we allemaal dood."

Maar blijkbaar wisten de in Italië ondergedoken moeder en zus van Primo Levi wel van zijn verblijfplaats. Via niet-Joodse familieleden slaagden ze erin het pakket aan hem te versturen. "Om de werkelijke waarde ervan te beschrijven," zo beschreef hij...

"...de invloed die het had op mij en op mijn vriend Albert, ligt buiten het bereik van gewone taal. In het kamp hadden de termen eten, voedsel en honger een heel andere betekenis dan gewoon. Dat onverwachte, onwaarschijnlijke, onmogelijke pakket was als een meteoriet, een hemels object, geladen met symboliek, ontzettend kostbaar en met een enorme kracht."

Laten ook wij, volgelingen van dat kleine Kind, ook een Vluchteling, krachtig in deze wereld staan, dat kunnen we met hulp van God. Samen vrede op aarde nastreven en doen wat in ons vermogen ligt. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

*<https://historiek.net/kerstmis-in-auschwitz/65906/>

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

KERSTMARKT VEG OLDEBROEK 2019



Op 7 december is het weer zover, tijd voor de gezellige kerstmarkt bij de

VEG Oldebroek!

De markt zal die dag plaats vinden tussen

15.00 en 19.00 uur

en de opbrengst is voor de zendingswerkers van de gemeente.

Er zijn weer leuke kramen met o.a. kerstdecoratie, zelf gemaakte producten, boeken enz. enz..

Ook zijn er workshops voor jong en oud, springkussen e.d.
Ook eten en drinken is weer in overvloed aanwezig, o.a. pannenkoeken, broodjes hamburger, erwtensoep, oliebollen en noem maar op.

Ook voor uw kerstboom kunt u hier terecht, Hiervoor zijn bonnen verkrijgbaar, waarmee u, uw Kerstboom zelf uit kunt zoeken.
Deze zijn ook vanaf **1 december** te verkrijgen bij Wim Stouwdam.

Dus al met al een sfeervolle ontmoetingsplek, waar voor jong en oud wat te doen is.

Komt u ook weer mee genieten? Van harte welkom

KERSTDINER

Ook dit jaar zal er door de Triple F groep een diner bereid worden, alleen niet met kerst...

Wat is er nu leuker om dit na alle drukte van de december maand te doen. Daarom heeft de jeugd bedacht om een nieuwjaars receptie te houden. Op 31 januari wordt er voor de ouderen (65+) een nieuwjaarsdiner georganiseerd. De jongeren zullen dit jaar zelf het eten bereiden. Deelname is gratis. Een eventuele vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Opgeven graag voor 17 januari.

Wanneer: **31 januari 2020**

Waar: Kerkgebouw VEG

Tijd: 18:30 tot uiterlijk 21:30 uur

Opgeven voor 17 januari kan door middel van de lijst invullen in de grote hal van de kerk of bellen naar Hanneke Spijkerboer: 0631167841

Als het niet mogelijk is om met eigen vervoer te komen, kunt u opgehaald en thuisgebracht worden.

WIJKMIDDAG WIJK 11 - VERSLAG

Op zaterdag 28 september werd de wijkmiddag van wijk 11 gehouden. Na de nodige voorbereidingen aan de Knibbelweg in Doornspijk kwamen rond half 2 de mensen binnen druppelen. Natuurlijk begonnen we de middag met koffie en cake waarna we lopend richting molen De Duif vertrokken. Hier kregen we een rondleiding in de molen en hebben we geleerd hoe het er aan toe gaat met het malen van diverse graansoorten.

Teruggekomen aan de Knibbelweg hebben we samen gezongen en geluisterd naar een korte meditatie van Helmig Spronk. Ook hebben we afscheid genomen van Helmig als ouderling en Cor Bron welkom geheten. We willen Helmig en Mientje van harte danken voor hun jaren lange inzet in onze wijk en Gods zegen toewensen. Na deze "toespraken " was het tijd om te genieten van heerlijke pannenkoeken, natuurlijk kwam het meel van de molen. Ook de kids hebben zich prima vermaakt op en rond de boerderij.

We kijken terug op een gezellig samenzijn!

Mvg, Wijk 11

JEUGD

NIEUWS VAN HET KRUMMELHUUS

Misschien heeft u het al gezien, maar we hebben sinds kort prachtige muren in het Krummelhuus.

Willeke van Asselt heeft een prachtige muurschildering gemaakt, geholpen door Kiana Buitenhuis, Nienke Lokhorst en Joëlle Stijf. Dames heel erg bedankt!



Met de kerst is er op beide dagen oppas in het Krummelhuus. Op eerste kerstdag zijn wij er bij de tweede dienst (11.00 uur)

Op tweede kerstdag zijn wij er tijdens het kerstfeest van de zondagsschool. We zingen dan met de kinderen het liedje 'Jezus zegt dat hij...' met de kinderen (de eerste 2 coupletten), misschien kunt u deze thuis al eens oefenen?

Voor de kerstmarkt van **7 december** zoeken wij nog **witte bloempotten** (niet zo heel groot) en **gekleurde sokken** (alle maten, behalve baby) en **witte bordjes en bekers/kopjes**. Mocht u deze nog hebben liggen en er niets mee doen, dan mag u ze, **voor 7 december**, afgeven bij het Krummelhuus.

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal,

Het is bijna weer december, die gezellige feestmaand. Op de zondagsschool zijn we weer druk met de voorbereidingen voor het kerstfeest. We vieren dat samen in de ochtenddienst op tweede kerstdag. Het thema is: Ga je mee op zoek? Iedereen is welkom.

Voor het zover is hebben we eerst nog de kerstmarkt, samen met het Krummelhuus hebben we weer leuke knutselwerkjes bedacht. Gezellig als je bij ons komt knutselen.

Op **zondag 29 december en 5 januari** is er geen zondagsschool, we beginnen weer op 12 januari.

We wensen iedereen een fijne en gezegende decembermaand!

Leiding zondagsschool



GESPREKSGROEPEN

UITNODIGING KERSTVIERING OP DINSDAGAVOND 10 DECEMBER 2019



Het thema is gekozen, het programma gemaakt, de muzikale medewerking geregeld, straks nog de koffie, koek en presentjes en dan hopen wij jullie allemaal te zien om samen de mooie boodschap van Kerst te vieren.

Alle vrouwen uit de gemeente zijn van harte welkom op het Kerstfeest
op dinsdagavond 10 december a.s.

Het thema is:

Schijn Heilig

**De muzikale medewerking is
van Mirjam Hartkamp.**

Om **19.30** uur staan wij klaar met koffie, chocolademelk en kerstkransen,
waarna we aansluitend om 19.45 uur starten met het programma.

Als er iemand is die niet op eigen gelegenheid kan komen en er graag bij wil
zijn, dan kan het geregeld worden dat u/jij wordt opgehaald.

Neem hiervoor contact op met Evelien van Hattem, tel. 06-21907344.

Namens Vrouwencontact en Kades: Allen van harte welkom !

VROUWENCONTACT

Evenals vorig jaar organiseren we met de kerstviering op **dinsdag 10 december** een gezamenlijke broodmaaltijd, daarvoor nodigen wij jullie van harte uit, deze begint om 17.45 uur, vanaf 17.30 uur ben je van harte welkom.

Wil je hier aan meedoen dan graag voor **7 december** opgeven bij:

Gerrie van Olst Tel. 631235
of
Grietje van 't Hul Tel. 632028

Als vervoer een probleem is neem dan contact op met bovengenoemde personen dan wordt het geregeld.

ZANG EN MUZIEK

KOOR EEN NIEUW LIED

► IN MEMORIAM

Op zondag 10 november is onze oud-dirigent Wim Magré overleden. Hij is 57 jaar geworden.

Sinds 1995 was hij dirigent van ons koor. Afgelopen voorjaar werd een tumor in zijn hoofd ontdekt.

Tijdens de ziekenhuisopname werd hij getroffen door een herseninfarct, waarbij hij halfzijdig verlamd werd. Na een tijdlang liefdevol verzorgd te zijn geweest op de Voord is hij zaterdagavond rustig ingeslapen. Na een week, dat het steeds bergafwaarts met hem ging, mocht hij thuiskomen.

Hij wist zich geborgen in de veilige armen van zijn Heer en Heiland. Zijn lievelingslied JdH. 586 spreekt daarvan duidelijke taal.

We denken in onze gebeden aan Wilbert en Margreet en zijn ouders en broer.

► ZINGEN BIJ ZIEKEN EN BEJAARDEN!

Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar samen met jong en oud, op de avond voor kerst, bij zieken en bejaarden van onze gemeente, kerstliederen zingen.

STAAT HET AL IN DE AGENDA?

***Dinsdagavond 24 december 18.00 bij de kerk zijn!
Om te gaan zingen bij zieken en bejaarden die niet meer in de kerk
kunnen komen!***

Nog even alles op rij:

Dinsdagavond 24 december.

Aanvang: 18.00 uur

Voor liedbundels word gezorgd.

Na afloop is er heerlijke chocolademelk met krentenwegge!

WE REKEN OP VEEL DEELNEMERS!

Tot 24 december.

Koor "Een Nieuw Lied" & Diaconie VEG Oldebroek.

► RABOCLUBKAS

Een nieuw lied dankt een ieder die met de Raboclubkas-actie op ons koor heeft gestemd.

We hebben zo weer een mooi bedrag binnen gehaald waarvan we een groot deel van onze muziek kunnen bekostigen.

Mocht u het gemist hebben, volgend jaar doen we vast weer mee!

Bedankt!

VAN LEDEN EN VRIENDEN

WOORDEN VAN DANK

Bedankt voor de vele blijken van medeleven bij de val en de breuk van mijn arm. Bedankt voor alle goede wensen.

Ger Delgorge

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Interkerkelijk ouderenwerk

D.V. zaterdag 14 december is er weer de ouderenmiddag. Bent u de 60 gepasseerd dan bent u van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk, Oldebroek. We gaan samen het Kerstfeest vieren.

Het comité van de V.E.G. zorgt voor de invulling en Matje Pleijter heeft de algehele leiding. Ds. Kruithof zal een meditatie houden over de komst van de Messias, 2000 jaar geleden. Muzikale medewerking is van de familie Pleijter. Zij begeleiden ook de samenzang. Een vrij verhaal en gedichten ontbreken niet. We gaan ook sketches meemaken. En er wacht ons een heerlijke broodmaaltijd en leuke attentie. Zoals u merkt is er alle reden om te komen.

We hopen dat uw gezondheid het toelaat en dat we samen een fijne middag zullen hebben. We beginnen officieel om 14.00 uur en de middag zal deze keer rond 17.00 uur afgelopen zijn.

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Elly Bos, telefoon 06 23363799. Schroom niet om te bellen, elkaar ontmoeten is fijn. Mogen we op u rekenen?

Graag tot dan, Gea Wastenecker

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van **januari 2020** dient u uiterlijk op **maandag 9 december 2019** in **arial 10** in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814).

→ Gebruikt u **lettertype Arial 10** en zet alstublieft in het kopje '**onderwerp**' maandblad en de maand waarvoor het bestemd is, bijvoorbeeld **maandblad januari 2020**. Zo kan ik het tussen alle mails die we krijgen handig terugvinden

AGENDA

DECEMBER

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
49	Ma 02-12-2019		Kerkenraadsvergadering
	Di 03-12-2019	18.30	Deur aan deur evangelisatie Oldebroek
	Do 06-12-2019	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
	Za 07-12-2019		Uiterste opgavedatum voor maaltijd vrouwencontact
	07-12-2019	15.00	Kerstmarkt tot 19.00 uur
50	Zo 08-12-2019	09.00	Uitzending Loco t/m 12.00 uur, tevens van 19.00-20.00 uur. Kerstbakjes staan klaar na de dienst om weggebracht te worden door gemeenteleden.
	Ma 09-12-2019		Uiterste inleverdatum kopij maandblad januari 2020
	09-12-2019		Ouderlingenvergadering
	Di 10-12-2019	17.30	Inloop vrouwencontact met maaltijd, aanvang 17.45 uur
	10-12-2019	19.30	Inloop, 19,45 uur Kerstfeestviering Vrouwengroep Kades en Vrouwencontact
	10-12-2019		Diaconievergadering
	Do 12-12-2019	12.50	Lectuurevangelisatie Friesland
	Za 14-12-2019	14.00	Ouderenmiddag in de Goede Herderkerk
51	Zo 15-12-2019		Groep 8 welkom in de kerkzaal
	Do 19-12-2019	20.30	Gebedsbijeenkomst
52	Di 24-12-2019	18.00	Zingen bij zieken en bejaarden
	24-12-2019	22.00	Kerstnachtdienst op Raadhuisplein
	Wo 25-12-2019	11.00	Krummelhuus
	Do 26-12-2019	09.45	Krummelhuus
	Za 28-12-2019	07.45	Backpacken in de Achterhoek
	Zo 29-12-2019		Geen zondagsschool
	Ma 30-12-2019	20.00	Doorgesprek / Kleine Kerkenraad
1	Zo 29-12-2019		Geen zondagsschool
	Ma 30-12-2019	20.00	Doorgesprek / Kleine Kerkenraad

Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis