

Christus Alles
en in allen



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing
gemeentebestand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Oldebroek
Telefoon: 06 - 26 47 07 07
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. VEG Oldebroek
Hoofddrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

t.n.v. DOEK
NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN.....	5
VAN DE KERKENRAAD	6
RESERVERING RUIMTEN IN DE KERK	6
KERKENRAADSVERGADERINGEN	6
LEDENVERGADERING.....	6
VAN DE PENNINGMEESTER.....	7
COLLECTEN.....	7
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	8
ZENDINGSCOMMISSIE.....	8
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	12
DOEK	15
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	16
RONDOM DE DIENSTEN.....	18
INTERKERKELIJKE DIENST IN LUCTOR	18
AANGEPASTE DIENST	18
CATECHESE EN BIJBELSTUDIE	19
CATECHESE 16PLUS GROEP	19
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE	20
BEGINSELCURSUS.....	20
ZENDINGSDAG	20
JEUGD	21
ZONDAGSSCHOOL.....	21
GESPREKSGROEPEN	22
VROUWENGROEP KADES	22
VROUWENCONTACTGROEP	23
ZANG EN MUZIEK.....	23
KOOR EEN NIEUW LIED	23
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	24
OUDERENMIDDAG	24
VAN LEDEN EN VRIENDEN	25
OPROEP SION.....	25
OVERIGE MEDEDELINGEN.....	26
SLUITINGSDATUM KOPIJ OKTOBER.....	26
AGENDA	27

HARTIG & GEKRUID

OP EEN ZONDAG IN NEUCHÂTEL

De afgelopen zomer zijn we op vakantie in Zwitserland geweest. We waren in Neuchâtel, een plaats aan het gelijknamige meer, tegen de Alpen aan. We hebben daar een mooie tijd gehad. Het bleek dat er in die plaats ook een Vrije Evangelische Gemeente was, een 'Eglise Libre Evangelique', zoals 'vrije evangelische gemeente' in het Frans luidt. Wij hebben besloten om daar die zondag dat we in Neuchâtel waren naar toe te gaan om de kerkdienst bij te wonen. Gelukkig werd de dienst in het Engels simultaan vertaald.

Het was een gemeente waar die zondag ongeveer honderd mensen aanwezig waren. Opvallend was dat alle leeftijden wel vertegenwoordigd waren: er waren kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Het was een gastvrije gemeente, je werd direct verwelkomd. De dienst verliep ook prettig en herkenbaar. Er was een combo, dat de samenzang begeleidde. Het waren meest opwekkingsliederen, zij het in de Franse taal, maar de tekst werd op de beamer geprojecteerd en het waren allemaal bekende melodieën (die wij ook zingen) en we konden dus goed meezingen. Ons Frans zal zeker niet zuiver geklonken hebben en we begrepen ook niet altijd wat we zongen, maar het was zeker tot eer van onze Heer en dan is het toch goed!

De preek werd gehouden door de dominee, en zijn vrouw leidde de dienst. Op een gegeven moment riep zij haar man naar voren, bad met hem voor een zegen en gaf hem het woord om hét Woord te brengen. Ik vond het wel mooi dat zijn eigen vrouw in de kerk voor haar man om een zegen bad. Anja stootte mij aan en zei: 'misschien iets voor ons samen in Oldebroek...?' Na de preek was er ruimte voor gebed en voor getuigenissen. De totale dienst duurde anderhalf uur. Het was een gemoedelijke, open en getuigende dienst, waar we ons goed thuis voelden. We ervoeren herkenning en overeenkomsten met onze gemeente.

Na de dienst werden we aangesproken door een vrouw van rond de tachtig jaar. Ze nodigde ons uit om met haar mee te gaan naar haar huis. Ze was al vele tientallen jaren lid van deze gemeente, en ze heeft ook jarenlang in de zending in het buitenland gezeten, uitgezonden samen met haar man en kinderen door de gemeente. Nu was ze al weer vele jaren van het zendingsfront thuisgekomen om te genieten van haar pensioen. Wel was haar man een paar jaar geleden overleden en woonden haar kinderen ver weg, sommigen zelfs in Amerika en Australië.

Het was een hartelijke, gelovige, gastvrije vrouw die ons had uitgenodigd. We waren niet de enigen die ze had uitgenodigd. Er waren nog vijf jonge mensen van rond de dertig. Drie kwamen uit de VS en twee kwamen uit Zwitserland zelf. Het was prachtig weer en we hebben de hele middag buiten gezeten. Ze had een eenvoudige maar heerlijke maaltijd klaargemaakt. We hebben genoten van haar gastvrijheid, van de onderlinge ontmoeting en het lekkere eten en drinken. De (zon)dag vloog om! En het mooie was dat, hoewel je elkaar helemaal niet kende - want we hadden elkaar nooit eerder ontmoet -, dat er toch meteen een band was, alsof we elkaar al lang kenden en vertrouwd met elkaar omgingen. En ik denk dat dat komt omdat we allemaal het diepste en mooiste en belangrijkste deelden dat een mens maar kan hebben, namelijk ons geloof in onze Here Jezus Christus!

Natuurlijk kunnen niet-gelovigen ook mooie ontmoetingen hebben, maar naar mijn idee is dat toch heel anders dan als je elkaar als gelovigen ontmoet. We ervoeren die middag iets van - om het maar ouderwets te zeggen - 'de gemeenschap der heiligen'. Want hoewel we vreemden voor elkaar waren op dat moment, waren we toch ook 'familie' van elkaar. Familie omdat we broers en zussen ('broeders en zusters') zijn van het geestelijke gezin van God onze Vader.

Onze gesprekken gingen niet alleen over ons (dagelijks) leven, maar ook over ons geloof. En vooral dat laatste schept een band. Een geloofsband. Natuurlijk, ik weet wel dat dit allemaal idealistisch klinkt, want hoe zou het gaan als we 'vele middagen' met elkaar zouden optrekken. Broers en zussen praten ook wel eens niet met elkaar of kunnen elkaar ook wel eens 'achter het behang plakken'. Dat gebeurt in gewone gezinnen en families, dat gebeurt ook in Gods gezin en familie, de gemeente. Maar dat neemt niet de mooie ervaring van die middag in Neuchâtel weg: de ervaring dat je in een vreemd land en een vreemde omgeving vreemde mensen kunt ontmoeten met wie je toch een vertrouwelijke band ervaart, de band van het geloof in Christus.

En als wij zoiets willen ervaren, hoeven we echt niet naar Neuchâtel of elders naar toe te gaan. We kunnen het ook in onze eigen gemeente doen. Gewoon op een zondagmiddag mensen uit je eigen gemeente vragen om bij je te komen eten en drinken en praten. Praten over het dagelijkse leven, en over ons geloof. En dan geen mensen die je al goed kent, maar mensen in de gemeente die je niet (zo goed) kent, zeg maar 'de vreemden' in je eigen kerk. Dat geeft betrokkenheid, dat schept een band. Organiseer zo'n zondagmiddag, begin er gewoon mee, en geniet ervan en van elkaar.

Zo begon het..... op een zondag in Neuchâtel.

Ds. Kasper Kruithof

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 06 oktober	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Combo	Avondmaal
<i>2^e collecte: Evangelisatie- commissie</i>	19.00 u	Br. A. van de Berg		IECO-dienst in Luctor m.m.v. gelegenheidskoor VEG
Zondag 13 oktober	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Evangelisatiezondag
<i>2^e collecte: Eigen zending</i>	19.00 u		Combo	
Zondag 20 oktober	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	LOCO-uitzending
<i>2^e collecte: Maandblad</i>	14.30 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	Aangepaste dienst
Zondag 27 oktober	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
<i>2^e collecte: Onderhoud gebouwen</i>	19.00 u.	Ds. C. Stavleu	Combo	Maranathadienst

Ouderling van dienst: br. D. van de Grift

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

VAN DE KERKENRAAD

RESERVERING RUITEN IN DE KERK

In het maandblad september hebben we al laten weten dat met ingang van het nieuwe seizoen de planning van de ruimten in de kerk is overgedragen aan het kerkelijk bureau. Reserveringsaanvragen kunnen nu gemaïld worden naar planning@vegoldebroek.nl. Het kerkelijk bureau zal de aanvragen in behandeling nemen en terugkoppeling geven of de aangegeven ruimte beschikbaar is.

Let op: Een reserveringsaanvraag is pas definitief wanneer deze door het kerkelijk bureau is bevestigd, en moet minimaal 1 week van tevoren worden aangevraagd.

Om alles in goede banen te leiden is het belangrijk dat bij een reserveringsaanvraag altijd de contactpersoon wordt vermeld, en het aantal (verwachte) personen.

KERKENRAADSVERGADERINGEN

De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad.

LEDENVERGADERING

De kerkenraad nodigt alle leden uit voor de najaarsledenvergadering op **maandag 4 november 2019** (aanvang 19:30 uur).

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - AUGUSTUS

			Contant/munten	Givt	Totaal
4-8-2019	Gemeente	€	361,44	107,24	468,68
	Ouderenwerk	€	332,45	66,31	398,76
11-8-2019	Gemeente	€	545,72	175,06	720,78
	Eigen zending	€	603,87	115,66	719,53
18-8-2019	Gemeente	€	526,10	198,99	725,09
	Orgel	€	565,91	134,08	699,99
25-8-2019	Gemeente	€	407,47	210,08	617,55
	Jeugdwerk	€	428,55	169,27	597,82
	Ontvangen voor zending via	€	173,79		
	Givt deze maand				

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - AUGUSTUS

N.v.t.

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

ZENDINGSCOMMISSIE

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.850	2.440	-1.410
Februari	3.850	4.389	539
Maart	3.850	2.911	-939
April	3.850	3.002	-848
Mei	3.850	4.144	294
Juni	3.850	3.270	-580
Juli	3.850	3.540	-310
Augustus	3.850	2.426	-1.424
Totaal	30.800	26.122	-4.678

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

- Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► Kerstzendingsmarkt

Alvast voor uw agenda: de Kerstzendingsmarkt op **zaterdag 7 december**.

► Jarigen

Br. Henk Brink 7 oktober (1973)

Br. Aart Elbertsen 25 oktober (1943)

► Nieuws van Jannine van der Pol

Hoe vaak check jij Facebook? Je mobiel of je een bericht of mailtje hebt, of hoe vaak zoek jij op Google naar iets waar je info over wilt hebben? Dat is dus precies het werkveld waar ik mij in begeef. Dagelijks vinden zo'n 250 mensen ons (IkzoekGod.nl) via een zoekterm in Google. Reken maar uit hoeveel unieke bezoekers dat per jaar zijn... En dan hebben we het nog niet eens over de site ik-wil-dood.nl en ik-wil-euthanasie.nl of de vele cursussen die wij aanbieden. Inmiddels werk ik alweer 2 jaar bij Stichting Agapè en heb ik nog geen dag spijt van de keuze om mijn talenten op mediagebied voor Hem in te zetten!

Mensen vragen mij wel eens of het leven ook 'makkelijker' is als je Hem op één hebt in je leven. Zo zie ik dat niet direct. Wel is elke dag een avontuur als je dicht bij Hem leeft! Afgelopen periode is voor mij heftig geweest, zo is onder andere mijn relatie verbroken waardoor op zo'n moment je toekomst in duigen lijkt te liggen. Toch merk ik door alles heen dat God zo intens dicht bij mij is! Dat wens ik iedereen toe, dat in vrolijke maar ook in hele nare periodes, je steun van God mag ervaren, ook als de storm heel heftig lijkt en niet te overzien. Dat je als het ware kan ervaren dat Hij alsnog dwars door de storm leidt.

Voor komende maand staat er weer een filmavond gepland. Echt een aanrader, ook voor de stoere mannen en vaders onder ons. Zie ik je daar? Neem gerust mensen mee voor een avondje uit! Lekkers zal vooraf en in de pauze verkrijgbaar zijn.

Hou voor nieuws over de filmavond mijn Facebookpagina in de gaten, of bestel vast je kaartjes op de opgavelijsten in de kerk of via mijn mailadres. .



19 oktober VEG Oldebroek
Zaal open: 19.15 uur
Aanvang film: 19.45 uur
Entree: € 3,00



Courageous gaat over vier mannen met één roeping: Dienen en beschermen. De politiemannen, Adam Mitchell, Nathan Hayes, David Thomson en Shane Fuller zijn zelfverzekerd en gefocused. Maar op een gegeven moment krijgen ze alle vier te maken met een uitdaging waar ze geen van allen goed op zijn voorbereid: Vader zijn. Terwijl ze zich volledig geven voor hun baan, wekken ze de indruk dat vader zijn niet zo belangrijk voor ze is. Maar al gauw wordt duidelijk dat ze er met deze slappe houding geen succes zullen boeken als vaders. Als er tegenslagen komen, blijven deze mannen worstelend achter met hun dromen, hun angsten, hun geloof en hun vader zijn. Kan de urgentie van de dag deze vaders ertoe aanzetten om dichter bij God te komen... en bij hun kinderen?

Trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=zVmkITVVdms>



Lieve groetjes,
Jannine van der Pol

j.vanderpol@ikzoekgod.nl
[facebook.com/gelovengroeiengaan](https://www.facebook.com/gelovengroeiengaan)

► Nieuws van Chana Kelman

Leven en werken in Hostel Kotev.

Het Hostel is gehuisvest in een grote villa in de woonwijk Rehavia van Jeruzalem. Er zijn ca 30 bewoners tussen de 20 en 70 jaar. Sommigen wonen er twee, anderen al tien jaar. De 30 bewoners hebben allemaal een bepaalde mate van begeleiding en bescherming nodig, omdat ze worstelen met psychische klachten van uiteenlopende aard. Angststoornissen, depressie, schizofrenie, borderline of stoornissen in het autistisch spectrum. De meesten zijn een poos (soms jarenlang) opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis, zijn uitgebreid onderzocht en behandeld door een psychiater en zijn ingesteld op medicijnen waarmee ze min of meer stabiel kunnen functioneren.

Doel is om een warme, veilige woonomgeving te creëren, goede structuur in dagbesteding en leefritme aan te reiken en de bewoners weer vertrouwd te maken met het leven in de maatschappij. Daarom ligt het beschermd-wonenhuis van KOTEV gewoon midden in een gewone woonwijk. Sommige jongere bewoners, komen met het doel zover te socialiseren dat zij weer naar huis kunnen. D.w.z. wonen bij familie of in een beschermd woongroep. Verder is het leven erop gericht om elke bewoner te leren met zijn of haar ziekte/beperking om te gaan en (weer) te leren verantwoording te dragen voor het eigen leven.

Dat omvat: goede zelfzorg; voor lichaam, kleding en andere eigendommen. Netjes houden van de eigen kamer, doen van de was, assisteren bij het gezamenlijk onderhouden van het huis en de tuin en bij het klaarmaken van de maaltijden. Ook worden zij, indien mogelijk, begeleid naar het weer zelfstandig kunnen reizen met de bus, of met een taxi. Het doen van boodschappen en het bezoeken van een arts, tandarts, een kantoor in de stad of gewoon familie. Sommigen worden 's morgens opgehaald om naar hun werk te gaan. Meestal is dit een beschermd werkplaats. Ook in de hostel worden allerlei activiteiten aangeboden. Van koekjes bakken, keramiek en schilderen tot muziek luisteren en maken, dansen, tafeltennissen en plantjes poten.

Verder is een belangrijk doel om de mensen te leren hun gevoelens te benoemen ermee om te gaan. En er wordt voortdurend aandacht gegeven aan de communicatie onderling. Hoe praat je met elkaar, geef je ruimte aan elkaars gevoel, hoe hanteer je eigen of andermans angst of boosheid in de groep? Met elke bewoner wordt nagedacht en gepraat over doelen die hij of zij wil bereiken. Ook is er groepsoverleg over zaken die het huis, het samenwonen of het ondernemen van gezamenlijke activiteiten aangaan. Ieder wordt zoveel mogelijk gestimuleerd daarin medeverantwoording te dragen.

De dagelijkse leiding is in handen van de directrice, geassisteerd door een huismoeder/ gastvrouw en een aantal begeleiders. Er is 24/7 zorg aanwezig. Heeft een bewoner veel begeleiding of extra zorg nodig, dan wordt er een persoonlijk begeleider toegewezen en betaald vanuit maatschappelijk werk. (Chana is dat voor Dvora) Het kostenplaatje om mensen op deze manier te willen begeleiden is hoog en wordt niet volledig gedragen door ziektekostenverzekering en of Bituach Leumie (sociale verzekering) Door de familie of soms fondsen moet er flink bijgedragen worden.

Wat zoekt Kotev? Vrijwilligers, die aanvullend aan de zorg, een stukje gezelligheid en aandacht brengen. Een spelletje doen, een wandeling maken, een potje tafeltennissen, helpen de was op te hangen of een appeltaart te bakken, de tuin een facelift te geven, de handyman assisteren met reparaties en achterstallig schilderwerk....

Bedankje van Elah:

Wat fijn dat de VEG een donatie heeft gegeven die we kunnen besteden aan het fotoboek van de Beit Bart oudjes. We hopen dat het fotoboek mooi zal worden zodat we het met trots naar de gemeente kunnen sturen.

We zijn heel dankbaar voor de trouwe steun die we van jou en van de gemeente ontvangen en vertrouwen erop dat je deze boodschap aan de leden door zal geven.

*Hartelijke groet,
namens Elah van Nicolette Chanien*

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 8 oktober – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 10 oktober -- Lecturevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50 uur** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. **vervoer**, Frank van de Brink 0525 - 63 17 04.

Zaterdag 19 oktober - Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Zondag 13 oktober – Evangelisatiezondag

's Avonds is er een laagdrempelige dienst, een goede gelegenheid om eens iemand mee te nemen die niet regelmatig naar de kerk komt. De dienst begint om 19.00 uur.

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Evangelisatie-toerusting op dinsdag 1 oktober**

Wie stapt er uit de comfortzone?

De laatste 2 jaar hebben er geregeld wat stukjes in dit kerkblad gestaan over het evangelisatiewerk wat we deur aan deur in Oldebroek uitvoeren. Misschien heeft u de stukjes gelezen en gedacht: Ik zou eigenlijk ook eens mee moeten gaan. Misschien heeft u direct al besloten: dat is niets voor mij, dat past echt niet bij me.

Om eerlijk te zijn: dat laatste heb ik mezelf ook jarenlang voorgehouden. In onze vorige woonplaats werd ik al eens gevraagd voor dit werk. Ik zocht allerlei argumenten waarom ik dat niet hoefde te doen. En dan zijn er genoeg “Bijbels-klinkende” argumenten te vinden: dat iedereen zijn eigen talenten heeft, sommige met woorden, anderen meer met daden. Ik nam een andere taak in het evangelisatiewerk op me en was blij dat ik niet langs de deuren hoefde. 15 jaar later, hier in Oldebroek, kwam het deur aan deur evangeliseren wéér op mijn pad. Weer hield het me bezig, weer was er die “zachte drang” van Boven. Nu was het getuige-zijn wel onderdeel van mijn leven geworden, gewoon in het klein, op de plaats waar je was, soms met een collega op het werk, soms met de buurvrouw, net hoe het liep. Maar getuige zijn door overal te gaan aanbellen.....ik hikte er nog steeds tegenaan.

Toch liet het me niet los. En heel voorzichtig, stapje voor stapje, eerst eens meelopen om te kijken hoe het deur aan deurwerk in Wezep ging, een toerustingsavond bezocht, was er op een gegeven moment toch de vrijmoedigheid om met de gezamenlijke kerken het deurwerk in Oldebroek op te starten. De eerste paar keer stond ik 's ochtends al op met de drukkende wetenschap dat we 's avonds op pad “moesten”. Maar wat bleken die avonden bijzonder! Ongelofelijk hoeveel mooie contactmomenten je op één avond kan hebben! En wat is het eigenlijk eenvoudig: gewoon een cadeautje aanbieden namens de kerken en vragen stellen. Wat een openheid is er dan

vaak direct al. Mensen die onomwonden zeggen dat ze niets met het geloof hebben, of juist niets met de kerk, of niets met God. Toch wordt het cadeautje bijna altijd aangenomen en is er een gesprek over het hoe en waarom mogelijk. Mensen met heel veel vragen en twijfels op geloofsgebied, mensen die worstelen met de geloofszekerheid, maar ook broeders en zusters in het geloof die juist ons weer bemoedigen: we komen ze allemaal tegen. Echt waar, er is nog nooit een avond geweest waarop we moedeloos terugkwamen. Altijd was er een blij gevoel dat we het zaad gestrooid hadden. Dat we gehoorzaam waren geweest aan de opdracht van de Here Jezus: "Gij zult Mijn getuige zijn."

Terugkijkend op mijn beslissing in mijn vorige woonplaats om dit werk niet te gaan doen, weet ik nu dat ik me liet leiden door onzekerheid en te weinig vertrouwen op God. Ik durfde niet uit mijn comfortzone te stappen. Ik zag het gewoon niet zitten en zocht daar argumenten voor. Wat is God dan geduldig! Hij gaf me 15 jaar de tijd om er naar toe te groeien. Hopelijk heeft u geen 15 jaar nodig! De vraag is niet of u geschikt bent, of dat dit een talent van u is. De vraag is of u bereid bent om uit uw comfortzone te stappen. Of u gehoorzaam wil zijn. Of u bereid bent om te zeggen: Here God, ik zie het eigenlijk niet zitten, maar omdat U het vraagt zal ik gaan. Ik kan u verzekeren dat u niet beschaamd zult worden! Gehoorzaam zijn aan Jezus' opdracht is bevrijdend en geeft zoveel vreugde! Het heeft eeuwigheidswaarde! En het drukkende gevoel vooraf? Dat verdwijnt met de tijd, natuurlijk blijft er een gezonde spanning. Maar dat is ook goed, dat houdt ons afhankelijk.

Op dinsdag 1 oktober willen we een toerustingsavond houden in het Open Huis aan de Kerkstraat in Oldebroek. Om 19.30 uur zal evangelist Aart Elbertsen Bijbelse en praktische handvaten geven om het evangelie uit te dragen. Deze avond is bedoeld voor zowel mensen die het deurwerk overwegen, maar ook voor mensen die het evangelie op een andere manier willen uitdragen. Een ieder is van harte welkom!!

Mede namens de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie
en Operation Rescue van Aart Elbertsen,

Gerdien van Doorn, gevado@gmail.com

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

In Ökörítófülpös was op 21 september de bruiloft van Sandor Guti en Klara. Hier is een delegatie bij aanwezig geweest.

Vanuit Arduzel kwam het bericht dat de moeder van Ference Toth Pal, onze tolk in Arduzel, was overleden. Ook de moeder van Eva, één van de twee verpleegkundige is in de afgelopen zomer overleden. Beiden waren zij al langere tijd hulpbehoevend. Zowel Feri als Eva hebben, als mantelzorger, veel voor hun moeders betekend.

Op 28 augustus jl. is er weer een kledingtransport naar Berveni gegaan. Door de stichting Humanitair transport Oost Europa uit IJsselmuiden zijn in een deelvracht ruim 140 dozen met kleding, lakens en dekens weggebracht.

Van de overige projecten van DOEK zijn in geen bijzonderheden te melden.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Dedemsvaart (aug.)	€	252,00
Markt IJhorst (sept.)	€	290,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters,

Als we dit schrijven is onze eerste bijeenkomst van dit seizoen al achter de rug maar de Israelzondag nog niet. We begrijpen de beweegredenen maar vinden het jammer dat twee werkgroepleden gestopt zijn. We gaan op zoek naar goede vervangers! Hendrik Jan en Corrie het ga jullie goed; dank voor alles wat jullie voor Chaverim betekend hebben. Jullie blijven Israël een warm hart toedragen, dat weten we.

We zijn blij dat het thema Israël in de gemeente leeft en zullen proberen dit te blijven promoten. Het thema van de Israelzondag: de Grote Verzoendag blijft bijzonder. Ook bijzonder dat juist in deze tijd het onderstaande verhaal gepubliceerd is via CVI - Israelity. Er onder uw aandacht alvast voor een avond in ons kerkgebouw: noteer het alvast in uw agenda.



Uri Schacher maakte iets bijzonders mee. Een waargebeurd verhaal, waard om te delen.

Het was Jom Kippoer (Grote Verzoendag), 1973. Uri had zes maanden ervoor zijn vader verloren en was erg verdrietig. Toen ging het luchtalarm af, Israël was in oorlog. Uri zou snel opgeroepen worden voor het leger. Hij besloot nog heel even langs de Kotel (de Klaagmuur) te gaan. Hij rende erheen, stortte zijn hart uit bij de Eeuwige en smeekte of hij en de anderen veilig uit de oorlog zouden mogen terugkeren.

Nieuwsgierig

Toen viel er een briefje uit de muur. Eén van de vele briefjes met gebeden die tussen de stenen van de muur gestopt zijn. Toen hij het briefje terug wilde stoppen, werd hij toch nieuwsgierig. Een beetje ongemakkelijk ontvouwde hij het briefje en las: "God, ik weet dat ik niet lang meer te leven heb, dus ik vraag U om mijn kinderen te beschermen. Ik zal er niet meer zijn om voor ze te zorgen, dus ik vraag U om te doen wat ik niet kan doen." Het was ondertekend door... zijn vader. Daar stond Uri, met een briefje van zijn eigen vader. Tranen stroomden over zijn wangen. Uri stopte het briefje in zijn zak en ging op weg, de oorlog in. Drie maanden later kwam Uri terug. Hij ging naar de Kotel, pakte het gevouwen briefje uit zijn zak, stopte het in de muur en fluisterde een dankgebed naar de Almachtige. Hij dankte voor de bescherming en voor de bevestiging dat God altijd bij hem is.

<https://christenenvoorisrael.nl/isreality/waargebeurd-een-bijzonder-briefje-in-de-klaagmuur/>

► Voor uw agenda

Datum: 25 november 2019
Spreker: Aron Vrieter van CIDI

**Thema: Antisemitisme van nu en hoe wij als
Christenen hier mee om moeten gaan**

Inloop: 19.45 uur
Aanvang 20.00 uur

Voor koffie en thee wordt gezorgd, er is tijd om vragen te stellen!

RONDOM DE DIENSTEN

INTERKERKELIJKE DIENST IN LUCTOR

Zondag 6 oktober organiseert de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek (IECO) weer een gezamenlijke kerkdienst, die gehouden wordt in het gebouw van Luctor aan de Mheneweg-Noord te Oldebroek. Het is goed om als verschillende kerken in Oldebroek speciaal in deze dienst te zoeken naar de verbinding met elkaar.

Aanvang dienst 19.00 uur. De overdenking zal verzorgd worden door Attie van den Berg namens de Hervormde Kerk. De algehele leiding is in handen van ds. Estië van de Gereformeerde Kerk. Er zal medewerking verleend worden door een gelegenheidskoor van de VEG.

Het thema van deze dienst is **“Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt ”**. Bij deze is een ieder van harte uitgenodigd!

AANGEPASTE DIENST

Op **zondag 20 oktober** hopen we 's middags een aangepaste dienst te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 14.30 uur en zal plaatsvinden in de VEG Oldebroek.

Broeder Peter Hartkamp zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema "Zingen in de gevangenis" naar aanleiding van het verhaal Paulus en Silas in de gevangenis (Handelingen 16).

Na afloop van de dienst is voor iedereen de gelegenheid om koffie/thee/limonade te drinken en met elkaar na te praten. Iedereen is uitgenodigd deze enthousiaste dienst bij te wonen.

Met vriendelijke groet,
Commissie aangepaste dienst



CATECHESE EN BIJBELSTUDIE

CATECHESE 16PLUS GROEP

Aan alle jongeren van 16,17 en 18 jaar in de V.E.G. Oldebroek,

Hallo allemaal,

Het is bijna zover! De 16PLUS groep gaat weer van start. Het is mijn bedoeling om samen met jullie in gesprek te komen over allerlei actuele geloofszaken en met jullie op te zoek te gaan naar Bijbelse antwoorden. En dat kan niet zonder jullie inbreng. Ik hoop daarom ook jou te mogen ontmoeten op de 16PLUS groep. We zullen om de week samenkomen op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in het Jeugdhonk. De eerste keer zal op 2 oktober zijn. Nemen jullie je Bijbel mee? Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten.

Hartelijke groeten van,
Peter Hartkamp

038 - 44 79 875 / 06 - 25 36 50 21
voorganger@vegoldebroek.nl

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

BEGINSELCURSUS

Op dinsdag 8 en 15 oktober wordt in onze kerk weer de beginselcursus gehouden. Deze begint om 19.45 uur. De cursus bestaat uit twee avonden waar de geschiedenis, de beginselen en de activiteiten van onze gemeente worden behandeld, en wordt gegeven door de beide voorgangers. De cursus is voor iedereen die zich als vriend of lid bij de gemeente wil aansluiten. Als u wilt deelnemen, graag even opgeven bij één van de voorgangers.

ZENDINGS DAG

Alvast voor uw agenda: de Kerstzendingmarkt: op zaterdag 7 december.



JEUGD

ZONDAGSSCHOOL

Op zondag 8 september zijn we weer begonnen met de zondagsschool. Fijn dat we al veel kinderen hebben mogen ontmoeten deze dag en we hopen dat jullie ook dit jaar weer met veel plezier naar de zondagsschool mogen blijven gaan.

Er is een kleine wijziging qua huisvesting van de groepen. Groep 7 heeft zondagsschool in het jeugdhonk en groep 8 heeft zondagsschool bij Mendel aan de Elzenweg. Groep 8 zal elke keer wel aan het einde van de dienst terug lopen naar de kerk zodat de ouders de kinderen gewoon kunnen opwachten bij de kerk.

Groep 7 zit elke 1e zondag van de maand in de kerk en er is dan geen zondagsschool. Groep 8 heeft 1x in de 3 weken geen zondagsschool, de data van de zondagsschool van groep 8 voor 2019 zijn: 8 september, 15 september, 29 september, 6 oktober, 20 oktober, 27 oktober, 10 november, 17 november, 1 december, 8 december en 22 december.

Daarnaast kunnen de tieners die een maatschappelijke stage moeten lopen voor school dit doen bij de zondagsschool, ze kunnen dan elke week helpen in 1 van de groepen. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met Mandy van Norel.



GESPREGSGROEPEN

VROUWENGROEP KADES

UITNODIGING KADES AVOND 8 OKTOBER 2019

Ja, nu jullie weer de Rugzak zien staan, betekent dat dus, dat dit een nieuwe uitnodiging is voor een Kades avond.

De rugzak is voor de aankomende Kades avond ook erg toepasselijk, want wij hebben iemand uitgenodigd die veel reizen maakt.



Reizen naar het land van de Bijbel.

Je wordt van harte uitgenodigd om op dinsdagavond 8 oktober te komen luisteren naar iemand die vaak naar Israël reist. Zijn naam is Erik Niemeijer. Wij waren eigenlijk wel benieuwd waar bij hem die passie voor Gods volk vandaan komt en of dat ons ook iets te zeggen heeft. Daarom hebben we Erik uitgenodigd voor de Kades avond van 8 oktober, want de maand oktober is bij ons VEG-ers, de 'Israël' maand. Zijn vrouw Jedidja zal deze avond de samenzang begeleiden.

Je bent welkom op de Kades avond van **8 oktober, thema: ISRAËL.**

Vanaf 19.45 uur is er tijd voor koffie en ontmoeting, waarna we om 20.00 uur van start gaan.

Heb je zin om één avondje op Kades te komen omdat het thema Israël je aanspreekt? Kom gerust en ken je iemand die hier ook belangstelling voor heeft, kom dan samen. Koffie, koek en plek genoeg en wellicht hoor je nieuwe verhalen over Israël.

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: Kades@vegoldebreek.nl

Stuurgroep Kades,
Alofina, Anja, Bertha, Evelien, Korine, Matje, Marja

VROUWENCONTACT

Dinsdag 15 oktober hebben we **Danielle Ringoir – Dickhof** hier uit Oldebroek uitgenodigd.

Zij zal ons vertellen over haar werk als verpleegkundige bij Mercy Ships in Afrika en hoe ze er toe gekomen is om de zending in te gaan.

We zien er naar uit en hopen jullie deze avond te mogen ontmoeten. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, rond 21.30 uur sluiten we af.

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Betty, Berta, Gerrie, Riek en Grietje



ZANG EN MUZIEK

KOOR EEN NIEUW LIED

Rabobank Clubkascampagne 2019.

Binnenkort ontvangen alle leden van de Rabobank een schrijven over de Clubkascampagne 2019 met daarop de persoonlijke stemcode. Met deze code kunt u uw stem onder andere uitbrengen op ons koor: "Een Nieuw Lied" (van harte aanbevolen).

In 2018 heeft het koor, dank zij uw stemming € 555.00 mogen ontvangen uit deze actie. Een mooi bedrag, waarmee wij de kosten voor het aanschaffen van nieuwe muziek gedeeltelijk konden betalen.

Wilt u uw stem uitbrengen? Dit kan via de persoonlijke code van de Rabobank. (op het aan u toegezonden formulier staat wel hoe u dit moet doen). **Stemmen kan van 27 september t/m 11 oktober 2019.**

WIJ ZOUDEN HET FIJN VINDEN ALS U OP ONS WILT STEMMEN!

Namens het koor (waar u overigens ook nog steeds bij aan kunt sluiten) willen we u alvast hartelijk danken voor uw stem!

Koor en Bestuur "Een Nieuw Lied" Oldebroek

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Deze maand is de ouderenmiddag gepland op **D.V. zaterdag 19 oktober**. We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te komen. Leuk om elkaar weer te ontmoeten en even bij te praten. Matje Pleijter zal u welkom heten en de Bijbel met ons openen. Samen zingen we o.l.v. Jaap van Boven. We zijn erg blij met zijn muzikale aandeel.

Deze middag is onze gast Bennie van den Brink. We kennen hem al. Hij neemt ons weer mee met een tocht door de natuur. Het is ons al wel duidelijk dat speciale foto's heel veel tijd kosten. Wanneer gebeurt datgene wat je wilt vastleggen? We gaan het zien en luisteren naar hetgeen hij te vertellen heeft.

U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur voor een eerste kopje koffie of thee. We beginnen officieel om 14.00 uur en eindigen rond 16.00 uur.

Heeft u geen vervoer? Bel Elly Bos, tel 06 - 23 36 37 99.
Zij zorgt dat het geregeld wordt.

Met een hartelijke groet en graag tot dan,
Gea Wastenecker

VAN LEDEN EN VRIENDEN

OPROEP

De inmiddels bekende mannenzanggroep Sion uit Elburg e.o. zingt weer. Op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur gaan ze er weer volop tegen aan onder de bezielende leiding van Willem van Dijk in de V.E.G. kerk in Elburg, uiteraard om de 14 dagen.

Dit koor kenmerkt zich door alleen liederen van Johan de Heer te zingen mooie eenvoudige liederen die de mensen aanspreken. Daarom is dit koor uitermate geschikt om op te treden in bejaardenhuizen wat ze ook regelmatig doen op De Voord, Seewende etc. Ook bij reguliere kerkdiensten in de regio werken ze veel mee o.a. Elburg, Kampen, Apeldoorn etc.

Het afgelopen seizoen mocht het koor vier nieuwe leden verwelkomen, die zich inmiddels helemaal thuis voelen bij Sion, maar toch is Sion nog ernstig op zoek naar nieuwe leden, vooral bassen, echter, andere stemmen zijn ook van harte welkom.

Dit is een mooie gelegenheid voor mannen die het niet meer zien zitten om een hele avond per week te gaan zingen, om de 14 dagen een uurtje zingen is dan een mooie oplossing en de liederen van Johan de Heer liggen lekker in het gehoor en het uur vliegt om.

Er wordt echter niet zomaar wat gezongen; nee de dirigent is bloedserius en weet waar hij mee bezig is en zet de puntjes op de i. Dus wordt het u teveel, een hele avond, maar zingt u toch nog graag dan is dit de oplossing voor u.

U kunt altijd een uurtje sfeer komen proeven maar; pas op; u bent zo verkocht aan Sion, want het is een lust met deze mannen mee te zingen.

Mannenzanggroep Sion Elburg e.o.
Correspondentieadres: J. Prins
j.prins1940@gmail.com
Tel. 0525 - 63 25 45

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van november dient u uiterlijk op **zaterdag 12 oktober** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail:

communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525 - 62 18 14).

> Gebruikt u **lettertype Arial 10** en zet alstublieft in het kopje 'onderwerp' maandblad en de maand waarvoor het bestemd is, bijvoorbeeld **maandblad november**. Zo kan ik het tussen alle mails die we krijgen handig terugvinden.

AGENDA

OKTOBER

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
40	Di 01-10-2019	19.30	Toerustingsavond Evangelisatie door Aart Elbertsen in Open Huis Oldebroek
	Do 03-10-2019	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
41	Ma 07-10-2019		Kerkenraadsvergadering
	Di 08-10-2019	19.45	Beginselcursus
	08-10-2019	18.30	Deur aan deur evangelisatie in Oldebroek
	08-10-2019	20.00	Vrouwengroep Kades
	Do 10-10-2019	12.50	Lecturevangelisatie in Friesland, vertrek parkeerplaats kerk
Za 12-10-2019		<u>Sluitingsdatum kopij voor maandblad november</u>	
42	Zo 13-10-2019		Groep 8 welkom in de kerk - Evangelisatiezondag
	Ma 14-10-2019		Ouderlingenvergadering
	Di 15-10-2019	19.45	Beginselcursus
	15-10-2019		Diaconievergadering
	15-10-2019	19.45	Aanvang vrouwencontact
	Do 17-10-2019	20.30	Gebedsbijeenkomst
	Za 19-10-2019	07.30	Wandeling van Wolfheze naar Otterlo (24 km)
		07.45	Backpacken in de Achterhoek
	14.00	Open ouderenmiddag Goede Herderkerk	
	19.15	Zaal open, aanvang 19.45 uur: filmavond 'Courageous'	
43	Di 22-10-2019	19.30	Gemeentelijke Bijbelstudie in Oud Luctor
44	Zo 27-10-2019	09.00	Loco uitzending t/m 12.00 uur, tevens 19.00-20.00 uur
	Ma 28-10-2019	20.00	Doopgesprek
	28-10-2019		Kleine Kerkenraad
	Wo 30-10-2019	19.30	Gemeentelijke Bijbelstudie in Oud Luctor
Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			