

Christus Alles
en in allen



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing
gemeentebestand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Oldebroek
Telefoon: 06 - 26 47 07 07
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. VEG Oldebroek
Hoofddrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

t.n.v. DOEK
NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
VAN DE SECRETARIS	6
OPENING KERK EN BIJGEBOUWEN	6
VAN DE KERKENRAAD	7
VIERING HEILIG AVONDMAAL IN DE HULLEN.....	7
EXTRA LEDENVERGADERING.....	7
KERKENRAADSVERGADERINGEN	7
VAN DE PENNINGMEESTER	8
COLLECTEN	8
CONTANT ONTVANGEN GIFTEN	8
VAN DE PENNINGMEESTER	8
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	9
ZENDINGSCOMMISSIE	9
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	12
DOEK	14
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL.....	15
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE.....	17
UITNODIGING BBQ WIJK 5	17
VERJAARDAGSFONDS.....	17
VROLIJKE DANS EN ZANG VAN WATOTO KINDERKOOR.....	18
HIGH TEA VOOR INDIA	19
JEUGD.....	20
'T KRUMMELHUUS	20
ZONDAGSSCHOOL	20
ZANG EN MUZIEK	22
ORGELNIEUWS	22
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	24
NACHT VAN GEBED	24
VAN LEDEN EN VRIENDEN	25
WOORDEN VAN DANK.....	25
OVERIGE MEDEDELINGEN	26
SLUITINGSDATUM KOPIJ JULI/AUG	26
UITNODIGING ROMMELMART DOEK.....	27
AGENDA	28

HARTIG & GEKRUID

BIL VOOR DE BIJL

Ik kan me het moment nog goed herinneren. Onthutst zit ik voor me uit te staren, met een opengeslagen krant op m'n schoot. Ik lees zojuist dat dominee Bill is aangeklaagd vanwege ongewenste intimiteiten. Ik weet nog goed hoe jaren geleden de berichten vanuit Amerika overwaaiden. De kerk van dominee Bill is hèt middel tegen de ontkerkelijking. Zijn kerk groeit tegen de klippen op. Een heldere, orthodoxe boodschap, verpakt in een eigentijds jasje. De megakerkzaal met grote schermen en spotlights heeft veel weg van een bioscoopzaal met van die comfortabele stoelen. Wat een verschil met de gebouwen die wij kennen met van die ongemakkelijke kerkbanken, waarop het, vanwege de stekende rugpijn, al bijna niet mogelijk is om in slaap te vallen.

Preekstoelen zoals wij die kennen zijn in Bills kerk helemaal nergens te bekennen. De voorganger loopt lekker nonchalant met één hand in de zak over het podium waarbij zijn optreden nauwelijks onderdoet voor een goed getrainde televisiepresentator. Ik heb me laten vertellen dat de sprekers zelfs getraind zijn om op het goede moment emotie in hun stem te laten doorklinken om toch vooral bewogen over te komen.

Grif vliegen Nederlandse kerkleiders de oceaan over om zich door dominee Bill te laten inspireren. Zal het mogelijk zijn dat door het levende water uit deze Amerikaanse kreek ook onze stilstaande slotjes weer in beweging gaan komen? Bills boeken en cursussen worden in het Nederlands vertaald en ook ikzelf ga de boer op om overal te vertellen hoe je een aanstekelijke kerk vol aanstekelijke christenen kunt worden.

Ooit heb ik zelfs het voorrecht gehad om dominee Bill himself te horen spreken op een meerdaagse conferentie. Inspirerende toespraken en workshops over leiderschap en geloofsverdediging maken dat ik vol enthousiasme de opgedane kennis ga uitdragen in de hoop dat het tij van de leegloop ook in ons land gekeerd zou kunnen worden.

En nu is de dominee van z'n voetstuk gevallen. Tot nu toe hebben we bij alle negatieve berichten over ongewenste intimiteiten in de kerken onze protestante handen in onschuld kunnen wassen, maar die vlieger gaat niet langer op.

Verslagen kijk ik naar m'n boekenkast. Er staan nogal wat boeken in die afkomstig zijn van dominee Bill of van één van z'n naaste medewerkers. Zijn deze boeken dan nu ineens fout? Heeft Bill toneelgespeeld? Ik kan het niet geloven.

Maar waar ging het dan mis? Bill heeft zoveel kunnen betekenen voor mensen. Wereldwijd heeft het geloof van duizenden een impuls gekregen. Zo bouwde hij een geweldig imperium op, waarin hijzelf de grote gezalfde leider was. Zou in dat laatste misschien de grote fout zitten? Geleidelijk aan heeft Bill gedacht dat hij als de gevierde man zich dingen kan veroorloven die in strijd zijn met de Boodschap die hij verkondigt. Vanwege zijn succes heeft men zijn grillen op de koop toe genomen en naar slachtoffers is niet serieus geluisterd. Bill preekt een Boodschap van vergeving voor onvolmaakte mensen, maar gaandeweg is hij vergeten dat hij zelf ook zo'n onvolmaakt mens is. En blijkbaar is er niemand in zijn hele imperium die de moed of de positie heeft gehad om hem daaraan te herinneren, zodat het kwaad kon blijven doorwoekeren.

Met al het goede dat Bill bereikt heeft blijft het nodig dat ook de 'evangelische pausen' mensen om zich heen verzamelen die hen corrigeren en erop aanspreken als ze dreigen van het juiste spoor te raken. Want ook voor 'christelijke leiders' geldt dat er nog heel wat Adamsbloed door hun aderen stroomt. Dat ontkennen zou naïef zijn.

Ik heb veel geleerd van dominee Bill. Hij is een geweldige stimulans geweest voor mij en vele anderen. Laten we ook maar van zijn fouten leren en zorgen dat er in onze christelijke gemeenten goede structuren zijn, waar solisten worden teruggefloten en geestelijke leiders eraan herinnerd blijven worden dat het in de kerk niet om hen draait, maar om die tweede Adam, wiens bloed op Goede Vrijdag vloeiende. Ik hoop van harte dat er recht wordt gedaan aan de slachtoffers, dat allereerst, maar ook dat, nu Bill bij de brokstukken neerzit, er mensen zijn die wel de kans krijgen hem liefdevol de juiste Weg te wijzen.

Br. Peter Hartkamp

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 02 Juni	09.45 u.	Br. T. de Lange	Combo	
<i>2^e collecte: Evangelisatie- commissie</i>	19.00 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Avondmaal
Zondag 09 Juni 1^e Pinksterdag	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	
<i>2^e collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Br. G.P. Hartkamp		Gezamenlijke JdH zangdienst in Luctor et Emergo.
Maandag 10 Juni 2^e Pinksterdag	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp		Zangdienst bij Hoekert
<i>2^e collecte: Doek</i>				
Zondag 16 Juni	09.45 u.	Br. H. Meijer	Orgel	Lijdende Kerk. Na de dienst is er een extra ledenvergadering.
<i>2^e collecte: Open Doors</i>	16.00 u.	Br. Johan Tanghe		Hagepreek m.m.v. Blazersensemble David.
Zondag 23 Juni	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
<i>2^e collecte: Maandblad</i>	19.00 u.	Br. J. Brunt	Orgel	Maranathadienst (gezamenlijk met Luctor).
Zondag 30 Juni	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	Afscheid groep 8 zondagsschool.
<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	19.00 u.	Br. Janco Zijlstra	Combo	Jeugddienst

Ouderling van dienst: br. B. Hamer

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

VAN DE SECRETARIS

OPENING KERK EN BIJGEBOUWEN

In verband met de vakanties is de kerk en bijgebouwen van **8 juli t/m 20 augustus** gesloten. De kerk en bijgebouwen zijn op donderdagavond geopend voor de bidstond. Voor dringende zaken en andere tijden kan (tenminste 4 dagen van te voren) met de broeders Rijk Pleijter of Gerrit Groeneveld telefoonnummers 06 - 26470707 / 06 - 17419982, een afspraak gemaakt worden over het elektronisch openen van de kerk.

VAN DE KERKENRAAD

VIERING HEILIG AVONDMAAL IN DE HULLEN

Al vele jaren wordt in de Hullen vier keer per jaar op een zondagmiddag het avondmaal gevierd voor de bewoners die daaraan deel willen nemen. Vier kerken in Oldebroek participeren hierin, te weten de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, Luctor en de VEG. Wij zijn altijd in december aan de beurt.

In overleg met de Hullen en de genoemde kerken en haar voorgangers is besloten om de avondmaalsvieringen niet meer op de zondagmiddag te laten plaatsvinden, maar op de vrijdagavond na de weeksluiting. Dat blijft ook vier keer per jaar plaatsvinden en wij blijven dat doen in december.

Elke vrijdagavond is in de Hullen de weeksluiting van een half uur. Na de weeksluiting zal dan het avondmaal plaatsvinden voor degenen die dat willen. Zij blijven in de zaal en de andere bewoners gaan terug naar hun kamers. De reden voor deze verandering is dat wegens de toenemende zorg voor de bewoners er nog nauwelijks tijd is om alle zorg op tijd klaar te krijgen.

De viering duurde van 16.15 tot 16.45 uur op zondagmiddag en de bewoners gaan om 17.00 uur al eten. Zo ontstaat er weer ruimte voor zowel de bewoners als het personeel.

EXTRA LEDENVERGADERING

De kerkenraad nodigt alle leden uit voor de extra ledenvergadering op **zondag 16 juni** a.s. direct na de ochtenddienst. Tijdens deze vergadering is er 1 agendapunt: **verkiezing ambtsdragers**.

KERKENRAADSVERGADERINGEN

De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN APRIL

		Contant/	Givt	Totaal	
7-4-2019	Gemeente	€	518,63	158,61	677,24
	Maandblad	€	478,39	113,29	591,68
14-4-2019	Gemeente	€	678,69	208,74	887,43
	Eigen zending	€	651,19	149,33	800,52
19-4-2019	Gemeente	€	383,35	108,12	491,47
	Orgel	€	360,22	69,66	429,88
21-4-2019	Gemeente	€	712,84	250,57	963,41
	onderhoud gebouwen	€	660,40	163,66	824,06
22-4-2019	Gemeente	€		51,92	51,92
	Zondagsschool/Jeugd w.	€	282,95	12,92	295,87
28-4-2019	Gemeente	€	479,38	166,18	645,56
	ouderenwerk	€	449,75	121,99	571,74

Ontvangen voor zending via Givt deze maand € 183,25

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN APRIL

Via collecte	Temjen & Margriet	€	200
Via br. P. Hartkamp	T.b.v. Zending	€	40

VAN DE PENNINGMEESTER

De afgelopen jaren was u gewend in mei/juni een brief van de penningmeester op het huisadres te ontvangen. In deze brief werd gevraagd om in uw uitgavenpatroon de Vrije Evangelische Gemeente niet te vergeten. De afgelopen jaren hebt u trouw aan uw verplichting voldaan, dank daarvoor. Gezien de hoeveelheid werk en de kosten hebben we besloten u dit jaar geen brief te sturen en het bij deze melding in het maandblad te laten. Wij vertrouwen erop dat u ook dat jaar uw financiële verplichting niet verzaakt en danken u alvast voor uw bijdrage.

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

ZENDINGSCOMMISSIE

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.850	2.440	-1.410
Februari	3.850	4.389	539
Maart	3.850	2.911	-939
April	3.850	3.002	-848
Totaal	15.400	12.742	-2.658

Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► Zondag van de vervolgte kerk en nacht van gebed

Zondagmorgen **16 juni** denken we aan onze vervolgte broeders en zusters. Herman Meijer van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (zie www.stichtinghvc.nl) zal in de morgendienst voorgaan. Ook is er aandacht voor de "Nacht van gebed" van Open Doors.

► Nieuws van Jannine van der Pol

Op het moment van schrijven is het nog maar een half jaar voordat Immanuel en ik hopen te trouwen. De datum is bekend: 15 november, met om 19.00 uur de kerkdienst die in Zeist zal plaatsvinden. Maar daarover komt nog wel informatie. Het lijkt ons geweldig mooi om die dienst samen met jullie te mogen beleven! Verder krijgen wij in augustus de sleutel van onze nieuwe woning in Veenendaal. We gaan er pas na ons trouwen wonen, en er zal nog een beetje geklust gaan worden.

We zijn heel dankbaar dat de eerste woning waar we gingen kijken, meteen de juiste woning bleek te zijn, en het is maar 15 minuten van kantoor af, dat scheelt dus heel veel reistijd straks 😊.

Van 18 tot 22 mei zal ik naar de conferentie van Jesus.net gaan. Wij van IkzoekGod.nl zijn hun Nederlandse partner. Met online zendingswerkers van over de hele wereld gaan we 5 dagen met elkaar optrekken en zal er ruimte zijn voor visie, ontmoeting, workshops, delen van ideeën en plannen met 88 wereldwijde partners en 34 talen.

Verder zijn de voorbereidingen voor Opwekking in volle gang binnen Agapè. Van 7 tot 10 juni staan we daar met een groot 'dorp' van Stichting Agapè, om andere christenen te bemoedigen, motiveren en uit te dagen ook actief te worden in het verspreiden van Gods liefde.

Afgelopen maand heb ik de opnames gehad voor Kerst, het ging goed, dus daar mogen jullie voor danken. Nu begint de montage van het filmpje. Verder ben ik bezig met een getuigenisfilmpje van een Hovenier die 45 jaar geleden tot geloof is gekomen in Oldebroek. Deze hoop ik voor de zomer nog af te hebben. 17 juni zijn de opnames. Bidden jullie mee dat deze man de juiste woorden mag spreken en dat zijn getuigenis mensen mag raken?

Eind juni zullen we als team 26 kerken in Rotterdam gaan bellen als vervolg op een brief met verzoek tot samenwerking, die wij in mei hebben verzonden. We merken dat een bepaalde groep cursisten uit het westen van Nederland komen, en die willen we goede nazorg kunnen bieden in samenwerking met kerken. Op deze manier proberen we daar in elke kerk daar een contactpersoon te krijgen, waardoor nazorg nog effectiever zal kunnen verlopen.

Daarnaast hebben we gemerkt dat veel christenen graag willen evangeliseren, maar het lastig vinden, of niet durven. Online evangeliseren is daarbij een uitkomst. Het is laagdrempelig, geeft je voldoende tijd om een reactie te bedenken, en kan in je eigen tijd ingedeeld worden. Daarom willen we geïnteresseerde gemeenteleden een training aanbieden, om online het evangelie te leren delen. Als er mensen geïnteresseerd zijn, dan hoor ik dat graag, zodat we ook een training in de VEG zouden kunnen geven.

Hartelijke groetjes,

Jannine van der Pol
j.vanderpol@ikzoekgod.nl

► Nieuws van Chana Kelman

Chadashot mi Israel

Shalom lieve mensen,

Traject: Fases: Tijdlijn,

We hebben het allemaal in ons leven. In mijn leven heb ik verschillende heel gevarieerde trajecten gehad wat mijn werk betreft. Maar wat mijn trajecten betreft, het blijft altijd met mensen werken.

Ik werk met de oorlogsoverlevenden en tweede generatie, sinds kort werk ik nu ook op een centrum waar mensen wonen met psychische problemen. Het is heel interessant, om met deze mensen te werken. Het is in een centrum wat ze met opzet "hostel" noemen, om de mensen geen etiket te geven dat ze in een revalidatiecentrum zijn. Er heerst een supervriendelijke sfeer en het vaste personeel is buitengewoon goed en gemotiveerd. Voor mij is het een "challenge". En ik leer elke dag weer omdat deze mensen zo verschillend en verrassend kunnen reageren.

Deze nieuwe plek heet Kotev, wat betekend, Kehliat Tipoe! Barie; Gemeente voor Gezonde behandeling. Met de Grote Gift die we van jullie gekregen hebben heb ik een aantal projecten hier in Jeruzalem kunnen steunen en uit kunnen leggen waar dit geld vandaan komt. Wat de bouw betreft, we moesten het gebouwencomplex uit. In die tijd ben ik 10 dagen in het Nembuis geweest bij Nelleke & Ron van Ketel wat oergezellig was. Dit jaar ga ik er nog een paar keer heen en de poes heeft zich geweldig gedragen. Ik ben dus nu weer thuis, maar het lijkt af en toe wel cement eten.

De feestdagen zijn nu weer achter de rug en we zijn nu in de Omer Telling, dat zijn de 49 dagen tussen de Pesach en het Wekenfeest Shavoet. Er gebeurt veel in dit land, goede en slechte dingen, heel frappant hoe snel alle gebeurtenissen in elkaar overlopen. Jeruzalem is het hart van de wereld en dat merken we!!!

In Netivyah nog steeds volop activiteiten maar we merken wel dat de vakanties in aantocht zijn, ook gezien de testen die de kinderen hier op de scholen hebben. Intussen heb ik ook bezoeken gehad van Gemeenteleden, wat erg gezellig was.

Lieve mensen, ik wens jullie lieve groeten en gezondheid toe,
Liefs van Chana en mijn poezevriend Phillip

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 4 juni – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 23 juni -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50 uur** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525 - 63 17 04.

Zaterdag 22 juni -- Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond **18.00 uur** bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Van de IECO**

Maandag 10 juni – openluchtdienst bij Hoekert (bij slecht weer binnen). Voorafgaand aan de rommelmarkt voor DOEK. Tijdens deze dienst zal Peter Hartkamp voorgaan. De dienst begint om **9.45 uur**.

Zondag 16 juni – Zal de Hagenpreek worden gehouden in het Oldebroeker bos om **16.00 uur**. Johan Tange zal hier spreken, Karin van Norel zorgt voor het kindermoment en de muziek is in handen van het Blazersensemble van David.

► Overig nieuws

Kairos

buit de geschikte tijd uit

Kairos is een cursus die ontworpen is om christenen te helpen in praktisch discipelschap door ze te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en uit te dagen, zodat zij christenen worden die gericht zijn op de nog overgebleven minst bereikte volkeren in de wereld. In negen interactieve lessen ga je het doel en plan van God ontdekken, vanaf het begin tot de voltooiing van de wereld.

Zie: <http://www.kairoscursus.nl/>

Ook dit jaar willen we deze cursus weer organiseren en deze keer zal het op de woensdagavonden zijn in de maanden oktober en november. In het volgende maandblad staan de data en meer informatie.

Heeft u vragen of wilt u zich opgeven dan kunt hiervoor bij de zendingscommissie terecht. Hieronder staat wat over de inhoud:

Kijk naar de wereld vanuit Gods perspectief

- Kairos geeft degelijk onderwijs over HET grote plan van God.
- Kairos geeft je als cursist geen eenzijdig, maar een prachtig totaal beeld.
- Kairos geeft je een goede basis voor je denken en je handelen.
- Kairos heeft voor elke christen een grote toegevoegde waarde.
- Kairos zal je niet koud laten.
- Kairos heeft een zeer afwisselende programma dat jou zeker zal boeien.
- Kairos heeft zich in de hele wereld al ruimschoots bewezen.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

Met Pasen zijn er bijna 250 bijbelpakketten uitgedeeld. Deze pakketten zijn door u verzonden naar mensen in Rusland, Wit Rusland en Oekraïne. Hartelijk dank hiervoor. Mocht u onverhoopt een pakket teruggestuurd krijgen neemt u dan contact op met een van de leden van DOEK dan nemen wij contact op met de stichting Friedensstimme uit Gouda. Waarschijnlijk is er dan iets misgegaan met de adressering. Door DOEK is een gift aan Friedensstimme gegeven van € 500,- t.b.v. de aanschaf van de Bijbelpakketten.

Op zaterdag 11 mei jl. zijn pastor Adorjan Török-Csingó en zijn vrouw Izabella in Nederland aangekomen. In de morgendienst van de 12e heeft pastor Adorjan de predekking verzorgt en hij heeft dit in het Nederlands gedaan. Br. Hartkamp heeft de dienst geleid. Het was een mooie dienst. Op zaterdag 18 mei zijn Adorjan en Izabella weer naar Chesau vertrokken.

De Jongeren gaan dit jaar van **19 t/m 29 juli 2019** naar Berehove in Oekraïne. Inmiddels zijn er 14 aanmeldingen. En zijn de voorbereidingen in volle gang.

En dan natuurlijk de Pinkstermarkt 2019, op **maandag 10 juni** aanstaande. Er wordt al weer in volop gewerkt om alles rond te krijgen. De uitnodiging leest u verderop in dit blad. De collecte die gehouden wordt tijdens de zangdienst wordt bestemd voor aanschaf van kinder/jongeren bijbels die tijdens de Jongerenreis aan de kinderen in Oekraïne worden gegeven en voor de overige projecten van DOEK. **Let op:** Pinkstermarkt bij de kwekerij van de familie Hoekert aan de Zuiderzeestraatweg op 10 juni 2019!

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Dedemsvaart (april)	€	240,00
Markt IJhorst (mei)	€	230,00
Wandelgroep	€	250,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



SHALOM BROEDERS EN ZUSTERS

Nog steeds worden de verhalen van 'toen' verteld en telkens merk ik hoe goed het is dat dit gedaan wordt. Onze jeugd moet weten wat er voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog met onder andere Gods volk gebeurd is. Begrijpen zullen we het nooit! Bekijk eens de website van Christenen voor Israël als u ook hart heeft voor het Joodse volk. Dit keer een verhaal van deze site.

EEN SPRONG IN HET GELOOF

"Wees mij genadig, HEERE, zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten, U Die mij opheft uit de poorten van de dood. Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion, mij verheugen in Uw heil." Psalm 9:14,15

Esther Rivka Willer werd in Budzecz, Polen, geboren. Vanaf het moment dat in 1941 haar vaders synagoge gesloten werd, veranderde Rivka's luxeleventje in een miserabel bestaan van honger en angst.

Na de dood van haar vader verschool de familie zich tijdens de regelmatige Duitse 'Aktions'. Verraden door een Poolse buurman werden de bijgedreven Joden in veewagons gepropt. Rivka verloor haar verloofde, Yisrael, uit het oog.

“We moeten weg zien te komen, mama,” fluisterde Rivka. Een paar uur later kreeg Rivka haar moeders zegen om uit de rijdende trein te springen. In een korenveld ontmoette ze een paar jongens uit het dorp die ook de sprong gewaagd hadden. Yisrael zat in de dodentrein naar Belzec. Rivka overleefde de oorlog als “Paulina Velanska”. In DP kamp Celle, een kamp waar de overlevenden werden opgevangen, bij Bergen Belsen kon zij eindelijk weer als Jood leven. Haar moeder had de oorlog niet overleefd. De lange zoektocht naar haar verloofde leverde niets op.

“Het is nu een jaar geleden Rivka”, zei de rabbijn op een vrijdagmorgen. “We moeten aannemen dat je verloofde niet meer leeft. Het wordt tijd om een andere huwelijkskandidaat voor je te zoeken.” “Nog niet!”, zei Rivka. “Zondag ga ik eerst naar mijn dorp in Polen. Misschien is Yisrael daar.”

Die vrijdagmiddag liep een jongeman DP kamp Celle binnen. De Joodse commissie die hij wilde spreken was net van plan naar ‘huis’ te gaan om zich op de Sjabbat voor te bereiden. “Kom zondag maar terug Yisrael Wagner”, zei de leider. “Dan nemen we alle tijd voor je.” De jongeman keek zo triest dat de rabbijn medelijden kreeg. “Loop maar mee en vertel wat je op je hart hebt.”

“Ik zoek al een jaar naar mijn bruid”, begon Yisrael. “Zij leefde onder een Poolse naam in Warschau, maar niemand heeft ooit van haar gehoord. Ik ben in verschillende steden en dorpen geweest – niets. Nu ga ik van kamp naar kamp, in de hoop haar te vinden.” “Hoe heet je bruid?”, vroeg de rabbijn. “Esther Rivka Willer uit Budzacz.” De rabbijn werd lijkbleek. “En al die tijd waren we naar JOU op zoek! Kom meel!”

Rivka en Yisrael trouwden in DP-kamp Salzburg in Oostenrijk. In La Paz, Bolivia, werd Yisrael aangesteld als rabbijn. De vader van President Trump hielp hen met de bouw van hun synagoge in New York, en uiteindelijk immigrerden ze naar Israël. Yisrael en Rivka’s vierde kind, Malka Weisberg, werkt als gids in Yad Vashem. Iedere groep die het verhaal van haar moeders ‘geloofssprong’ hoort, is tot tranen toe bewogen.

<https://christenenvoorisrael.nl/2019/05/een-sprong-in-geloof/>

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

UITNODIGING VOOR BBQ WIJK 5

BBQ-avond voor alle leden en vrienden uit wijk 5.

De datum is : **zaterdagavond 6 juli**
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Familie R. van 't Hof, Bovenpad 30 in Oldebroek

Opgeven of afmelden graag voor vrijdag 1 Juli bij:
Jeannet van 't Hof: 06 - 13 53 68 26
Gerjanne Spronk: 06 - 28 53 51 88

Wilt u doorbellen of appen met hoeveel personen u komt, en doorgeven als wij rekening moeten houden met dieetwensen. Bij problemen met vervoer kunnen we voor een oplossing zorgen.

We zien uit naar een gezellige avond met elkaar en roepen u op om te komen op zaterdag 6 juli. Er zal een mandje zijn waarin we een vrijwillige bijdrage vragen voor de onkosten die gemaakt worden van deze avond.

Met vriendelijke groet,
Jeannet van 't Hof
Gerjanne Spronk

VERJAARDAGSFONDS

Op **woensdag 5 juni** is er voor de medewerkers van het verjaardagsfonds weer gelegenheid de zakjes in te leveren. U wordt tussen 18.45 en 19.30 uur in het jeugdhonk verwacht. Tevens ontvangt u dan de nieuwe adreslijsten van uw wijk.

Wanneer u op de genoemde dag/tijd niet kunt komen, neemt u dan van te voren even contact op met Gé van Norel of Nel Spronk, om te regelen dat u de zakjes op een ander tijdstip kunt inleveren.

Bij voorbaat dank.

Gé van Norel, tel. 0525 - 84 75 31 en Nel Spronk, tel. 0525 - 63 28 33

VROLIJKE DANS & ZANG VAN WATOTO KINDERKOOR



Wat zijn we blij om u te kunnen vertellen dat het Watoto kinderkoor bij ons in de kerk komt optreden! Het enthousiasme van deze kinderen en hun sterke geloof in God is een getuigenis voor iedereen die hierbij aanwezig is! We hopen natuurlijk op een bomvolle kerk, dus neem iedereen mee die het leuk vindt, ook mensen en kinderen die niet kerkelijk zijn, ook voor hen is dit juist een hele gave boodschap!

Het Watoto kinderkoor uit Oeganda verzorgt een geweldige avond met zang en dans. Hun muziek is vol energie en de teksten bevatten diepte. De kinderen delen hun ervaringen en vertellen al zingend en dansend over hoe hun leven veranderde, over hun hoop en dromen en over hun roeping om hun gemeenschappen te veranderen. Het concert met als thema *We Will Go* is op **vrijdag 5 juli en begint om 19.00 uur.**

Esther Kahangi was achtergelaten als te vroeggeboren baby in een ziekenhuis in Kampala. Ze werd gered door Watoto. Nu is ze een gezonde, vrolijke achtjarige die rondtoert met het Watoto-koor. "Ik ben zo enthousiast over het concert '*We Will Go*'. Ik weet dat ik een wonder ben omdat God mij heeft aangenomen als Zijn kind!"

Het kinderkoor bestaat uit achttien (wees)kinderen en hun begeleiders. Ze zingen hoofdzakelijk in het Engels, met Afrikaanse ritmes en dans. Deze kinderen zijn het geluid van hoop voor alle (wees)kinderen in Afrika én Nederland. Al 96 verschillende Watoto-koren reisden de wereld over. Ze zongen in theaters en kerken, in het Witte Huis en in Buckingham Palace en binnenkort bij u in de buurt.

Oeganda is jarenlang geteisterd door oorlog, ziekte en armoede. Hierdoor zijn er veel kwetsbare (wees)kinderen in het land. Watoto vangt deze kinderen op in kinderdorpen. Ze krijgen onderwijs, voeding en medische hulp. In elk huis woont een weduwe met acht kinderen. Een weduwe krijgt een gezin om voor te zorgen. De kinderen hebben in haar een liefdevolle moeder, een gezin en een toekomst. Dankzij stichting Watoto hebben ze de kans om sterke mannen en vrouwen te worden die hun Oeganda weer opbouwen.

De toegang is gratis. Er is een collecte bestemd voor Watoto.

Meer informatie over Watoto: www.watoto.com

HIGH TEA VOOR INDIA

Wat fijn is het jullie mee te delen dat ons zendingsechtpaar Margriet en Temjen Longkumer-Pruim deze zomer weer naar Nederland kunnen komen met hun kinderen Temsu en Sharon.

Als TFC organiseren we een gezellig High Tea buffet in ons kerkgebouw en bij mooi weer buiten in de tuin. Het beloofd een gezellig en ongedwongen samenzijn te worden met live muziek.

Wanneer: **zaterdag 6 juli**
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur
Waar: in of achter de kerk, VEG Oldebroek.
Kosten: € 15,-

Graag opgeven voor 1 juli bij Jolanda Leusink via telefoonnummer: 0525 - 62 10 25 / 06 - 39 67 89 51. Of u kunt uw naam invullen op de intekenlijst in de hal van de kerk.

Graag tot ziens!!



JEUGD

UUT 'T KRUMMELHUIS

Tijdens de jeugddienst van 5 mei was het gezellig druk in het Krummelhuus. We hebben nieuwe vlaggetjes gekleurd en beplakt voor aan het plafond. En natuurlijk lekker iets gegeten en gedronken.



Aan alle ouders: het zou erg fijn zijn als de namen van de kinderen in hun jassen staan. We moeten nu vaak erg zoeken als we buiten willen spelen.

Groetjes uit het Krummelhuus

ZONDAGSSCHOOL

God zorgde voor Abraham, maar ook voor ons

De afgelopen weken hebben we geleerd over Abraham. Wat een bijzonder plan had God toch voor Abraham. We hebben geleerd wat nageslacht is. Want God beloofde Abraham een enorm groot nageslacht en wees op al die sterren aan de hemel! Maar God zei ook tegen Abraham dat hij al zijn spullen en dieren moest oppakken en samen met zijn familie naar het land verhuizen dat God hem wees.



Wat bijzonder.... zou jij dat durven? Eén van de kinderen uit groep 5 ging in de meivakantie naar Curaçao. Stel nu dat God tegen zijn ouders gezegd zou hebben: "Neem je gezin op, ga naar Curaçao en dit is het land dat Ik jullie wijs"... Wat zou jij doen? Zou je al je vriendjes en vriendinnetjes achterlaten en vol vertrouwen doen wat God zegt? Oei, dat zijn best moeilijke vragen. Maar als je weet dat God voor je zorgt, dat Hij je beschermt, dan kun je God altijd en overal volgen.

Het eind van het zondagsschool seizoen nadert al weer.... nog even en alle kinderen schuiven weer een groepje door. We hopen dat dan ook weer veel kinderen komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger :-). En we kunnen veel van elkaar leren. Helaas zijn er de laatste tijd steeds minder kinderen op de zondagsschool. We hopen dat jullie de laatste weken van dit seizoen nog weer komen.

Groetjes uit groep 5 van de meesters Marijn, Merijn en Marco en de juffen Gerjanne, Wineke, Hermien en Heleen.

***** Oproep *****

Wij zoeken nog gezellige mensen die af en toe willen helpen bij de zondagsschool.

In diverse groepen zoeken wij voor het nieuwe seizoen hulp. Weet: het is leuk, gezellig maar ook ontzettend leerzaam (voor kind én leiding!).

secretariaat@vegoldebreek.nl

ZANG EN MUZIEK

ORGELNIEUWS

Beste broeders en zusters,

Zoals u heeft kunnen zien zijn er inmiddels veranderingen in de kerk zichtbaar...en voor sommigen voelbaar. Hierbij het beloofde schrijven van Bert Jan van der Weerd over de nieuwe speeltafel.

Een foto van de nieuwe, in Duitsland gemaakte speeltafel, in een half geopend krat. De bank en het pedaalklavier komen er nog voor te staan. Op de foto's zijn de registerwippers te zien met porseleinen naamplaatjes. Ieder werk heeft zijn eigen kleur; Pedaal groen, Hoofdwerk wit, Zwelwerk roze. De koppels hebben een dubbele kleur; Pedaal aan Hoofdwerk betekent half groen half wit, enz.

Het is een speeltafel geworden in een vroeg 20e eeuwse stijl met elektrische tractuur. Dat zal bij de liefhebbers met "mechanische voorkeuren" wel wat verwondering oproepen maar het is een bewuste keuze geweest. Het past in de eerste plaats bij het type orgel dat we nastreven maar het heeft ook een technische reden. Het orgel functioneert straks op een behoorlijke winddruk. Het wordt dan mechanisch gezien lastig om nog een acceptabele (lichte) speelaard te realiseren.

Verder krijgt het orgel straks sub en superkoppels. Dat houdt in dat het tweede klavier niet alleen "normaal" gekoppeld kan worden maar ook een octaaf lager (sub of 16' koppel) of een octaaf hoger (super of 4'). (De zwelwerkwindlade heeft daarom ook 12 tonen extra gekregen.) Deze koppelingen zijn in principe wel mechanisch te realiseren maar het vraagt om een gecompliceerde mechaniek en je moet dan zeker met een (kostbare) Barkerhefboom gaan werken anders wordt het orgel onbespeelbaar. Met een elektrische tractuur zijn deze koppelingen eenvoudig te realiseren. Vroeger waren deze trakturen door het inbranden van de contacten storingsgevoelig. Tegenwoordig worden PLC systemen toegepast, waardoor de elektrische trakturen voor orgels erg betrouwbaar zijn geworden.

De windladen zijn uitgevoerd als sleepladen met elektrische bediening, ook dat was een bewuste keuze. Wat toonvorming betreft één van de mooiste systemen, en daarnaast zijn sleeplades erg betrouwbaar en duurzaam.

Door de huidige techniek (compacte toonmagneten die een kilo aan trekkracht hebben) zijn ze elektrisch goed en zeer snel te bedienen. De registers kunnen straks eenvoudig en overzichtelijk met de registerwippers boven de klavieren bediend worden en daarnaast is de speeltafel voorzien van een setzer-installatie. Daarmee kunnen bepaalde combinaties van te voren vastgelegd worden en met een druk op de knop of voetpiston oproepen worden. De speeltafel komt straks boven tegen het orgel te staan, vanuit de kerk gezien aan de linkerkant.

Hoewel er in Nederland hoofdzakelijk mechanisch wordt gebouwd, wordt er in het buitenland volop "elektrisch" toegepast. De oosterburen combineren beide systemen vaak om bijvoorbeeld meerdere speeltafels aan te sluiten of om setzers te realiseren bij mechanische orgels. In de Angelsaksische orgelwereld (Groot Britannië en de Verenigde Staten) doen ze bijna niet anders als elektrische tracturen toepassen. Kijk maar eens op de website van Harrison and Harrison Organbuilders, een Engelse collega die momenteel het éne na het andere engelse kathedraalorgel renoveert en/of herbouwt. Op YouTube is ook genoeg te vinden.



ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

NACHT VAN GEBED

Eén nacht bidden voor de Vervolgde Kerk

Een aantal kerken van Oldebroek houden in de nacht van vrijdag 21 juni op zaterdag 22 juni gezamenlijk een Nacht van Gebed. Christenen uit de omgeving worden van harte uitgenodigd om (een deel van) deze nacht biddend op de bres te staan voor vervolgte christenen.

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgte christenen steunt in meer dan vijftig landen. De 'Nacht' wordt gehouden op honderden locaties in Nederland en België. Met informatieve videofragmenten en verhalen uit de vervolgte kerk gaan we gericht bidden voor landen waarin vervolging plaatsvindt.

Er zijn 4 gebedsblokken. Elke gebedsblok duurt ongeveer 1 ½ uur:

- 21 juni Gebedsblok 1 start 21.30 uur
- 21 juni Gebedsblok 2 start ca.23.35 uur
- 22 juni Gebedsblok 3 start ca.01.20 uur
- 22 juni Gebedsblok 4 start ca.03.15 uur

U kunt de hele nacht aanwezig zijn en met ons meebidden, maar u kunt ook beslissen om één of meer gebedsblokken bij te wonen.

Meer informatie over de Nacht van Gebed vindt u op www.nachtvangebed.nl.

Dit jaar wordt de Nacht van Gebed gehouden in: De Gereformeerde Goede Herderkerk te Oldebroek aan de Van Asch van Wijcklaan 2. U bent allen van harte uitgenodigd!

De kerkenraad heeft toegezegd dat ook zij deze nacht zich wil verdelen over het aantal gebedsblokken, omdat zij het belang van gebed voor onze vervolgte medebroeders en zusters belangrijk vinden.

VAN LEDEN EN VRIENDEN

WOORDEN VAN DANK (I)

Boodschappenpakkettenactie

Beste gemeenteleden,

We willen jullie hartelijk danken voor alle ingeleverde volle dozen met boodschappen, alle zegels en zegelvellen. Wat hebben we veel mensen verast en blij kunnen maken met een goed gevulde doos. Mensen ervaren het ook als een bemoediging en een teken van liefde in hun vaak moeilijke situatie.

In totaal hebben we 86 dozen weg kunnen geven. In de eerste maanden van het nieuwe jaar hebben we de pakketten bezorgd bij zendelingen, vluchtelingen en mensen die het goed kunnen gebruiken.

De boodschappen-pakketten-actie is dus opnieuw geslaagd. Het verspreidingsgebied is van Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Dronten, Wezep, Heerde en tot in Zwolle aan toe. Mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen?

Mirjam Mendel en Janny Hamer



WOORDEN VAN DANK (II)

Lieve zusters en broeders,

Graag wil ik iedereen hartelijk danken, die de afgelopen tijd aan mij gedacht heeft d.m.v. een kaart, gebed, telefoontje of bezoek. Ondertussen ben ik verhuisd naar: Het Nieuwe Feithenhof, Nunspeterweg 7, K. 0.16, 8081 BV Elburg, waar jullie ook weer aan mij mogen denken...

In Christus verbonden,
Gerrit van de Poll

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van juli / augustus dient u uiterlijk op **zaterdag 15 juni** in Arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525 - 62 18 14).

ROMMELMARKT

Op pinkstermaandag, **10 juni 2019**, organiseert DOEK voor de 16e keer een rommelmarkt.

Waar: Zuiderzeestraatweg 410, bij de fam. Hoekert

Hoe laat: vanaf ongeveer **10.30 uur**, na de Zangdienst, staat de koffie klaar.

U kunt hier van allerlei rommelmarktspullen kopen o.a. boeken, potten, pannen, plantjes en nog veel meer “spullen”.

U kunt binnen gezellig zitten en een kopje koffie of thee drinken, er is soep, slaatjes, pannenkoek, broodjes hamburger en ijs.

De opbrengst van deze markt is bestemd voor de verschillende projecten van DOEK in Roemenië.

Komt allen!!!!!!



AGENDA

JUNI

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
23	Ma 03-06-2019		Kerkenraadsvergadering
	Di 04-06-2019	18.30	Deur aan deur evangelisatie Oldebroek
	Wo 05-06-2019	18.45	Verjaardagszakjes inleveren tot 19.30 uur
	Do 06-06-2019	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
24	Zo 09-06-2019		Groep 8 zien we graag in de kerkzaal
	Ma 10-06-2019	09.45	Openluchtdienst Hoekert – daarna rommelmarkt t.b.v. DOEK
	Di 11-06-2019		Ouderlingen en Diaconievergadering
	Do 13-06-2019	12.50	Lectuurevangelisatie Friesland
	Za 15-06-2019		Uiterste inleverdatum kopij maandblad juli/aug
25	Zo 16-06-2019	16.00	Hagepreek in Oldebroeker bos
	Do 20-06-2019	20.30	Gebedsbijeenkoms
	Vr 21-06-2019	21.30	Nacht van gebed tot zaterdagochtend in Goede Herderkerk
	Za 22-06-2019	07.45	Backpacken in de Achterhoek
26	Ma 24-06-2019		Kleine kerkenraad
27	Zo 30-06-2019		Uiterste opgavedatum voor High Tea voor India
Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			