



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.-J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

t.n.v. VEG Oldebroek

Hoofdrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

**Inschrijving/geboorte/
verhuizing**
Gemeentebe-
stand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:**Koster:**

Br. R. Pleijter
Telefoon: 0626470707
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. DOEK

NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
VAN DE KERKENRAAD	6
ALGEMEN LEDENVERGADERING 25 MAART 2019	6
VAN DE PENNINGMEESTER	8
COLLECTEN.....	8
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	9
ZENDINGSCOMMISSIE	9
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	13
DOEK	14
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	16
RONDOM DE DIENSTEN	18
ZANGDIENST.....	18
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE	19
INFORMATIE VAN WIJK 2	19
JEUGD	20
ZONDAGSSCHOOL	20
GESPREKSGROEPEN	21
VROUWENGESPREKSGROEP KADES.....	21
ZANG EN MUZIEK	22
VOORTGANG ORGEL	22
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	24
OUDERENMIDDAG.....	24
VAKANTIEBIJBELDAG	25
OVERIGE MEDEDELINGEN	26
SLUITINGSDATUM KOPIJ JUNI.....	26
KLEURPLAAT.....	27
AGENDA	28

HARTIG & GEKRUID

Vaak krijg ik vragen hoe het met ons als gezin gaat. Wat onze kinderen doen, hoe het met ons kleinkind is etc. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u op de hoogte te stellen.

U weet ongetwijfeld dat wij de trotse opa en oma zijn van onze kleinzoon Rémi. Remi is alweer twee jaar en is een ondernemend ventje. Regelmatig is/logeert hij bij ons en mijn vrouw Anja past ook regelmatig op. Zijn ouders, onze dochter Anneke en haar man Jurgen, hebben in Zwolle gewoond, maar zijn een paar maanden geleden verhuisd naar Harderwijk, waar zij een huis hebben gekocht. Jurgen heeft een vaste baan gekregen als ICT-er en Anneke geeft op dit moment Nederlands in het voortgezet onderwijs, als betaalde stagekracht. Ze hoopt rond de zomer af te studeren aan Windesheim. Ze waren aangesloten bij een kerk in Zwolle, maar ze zullen in hun nieuwe woonplaats op zoek gaan naar een andere kerkelijke gemeente.

Onze zoon Ruben woont nog thuis, maar hij zal zeer waarschijnlijk dit jaar wel uit huis gaan. Vanwege zijn autisme gaat hij begeleid wonen, en wel bij het Evangelisch Begeleidingscentrum in Oldebroek. Hij is toegelaten en staat op de wachtlijst voor een kamer. Dat is best een hele stap, maar hij ziet er wel naar uit. Het mooie is dat het dichtbij en dus vertrouwd is en dat is belangrijk voor hem. Hij heeft zijn schoolperiode vorig jaar afgerond en hij werkt nu twintig uur per week in de catering van Windesheim in Zwolle. Dit is ook een door de overheid gesubsidieerde baan. Hij heeft het goed naar zijn zin op zijn werk en ze zijn ook tevreden over zijn inzet en aanpak. Hij heeft onlangs belijdenis gedaan in onze gemeente, en heeft ook een taak in de gemeente wat hij graag doet, namelijk de beamer tijdens de kerkdiensten bedienen.

En onze jongste dochter Marije woont ook nog thuis en volgt een opleiding aan de MBO in Zwolle. Ze doet mediaredactiemedewerker. Dat is een vrij nieuwe opleiding en is eigenlijk een zusje van de opleiding journalistiek. Daarnaast heeft ze ook een bijbaantje in de horeca.

Mijn vrouw Anja geeft alweer zeven jaar godsdienstles op het Oostenlicht in Elburg. Daarvoor heeft ze les gegeven in Heerde, ook godsdienst. Naast haar werk heeft ze de afgelopen jaren een studie Nederlands gevolgd die ze begin dit jaar met succes heeft afgerond. Ze mag dus ook als bevoegd docent les geven in Nederlands, en dat doet ze ook al op het Oostenlicht.

Van de zomer is het alweer twaalf jaar geleden dat we in Oldebroek kwamen wonen en ik als predikant in de gemeente werkzaam ben. We wonen dus ook al bijna twaalf jaar in de pastorie van de kerk. In de loop der jaren is er al veel onderhoud in en om het huis gepleegd, en dat kan ook niet anders met een woning die al heel wat jaartjes meegaat. Zo zijn onlangs zowel de keuken als de badkamer vernieuwd.

Nu bent u weer in grote lijnen op de hoogte van huize Kruithof.

Ds. Kasper Kruithof



DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 05 Mei	09.45u	Br. Bernard Franken	Combo	Jeugddienst m.m.v. Zout en Peper
<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	14.30u	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Doopdienst
Zondag 12 Mei	09.45u	Ds. Adorjan uit Roemenië	Orgel	
<i>2^e collecte: Diaconie</i>	19.00u	Br D. Wolbers	Orgel	Maranathadienst m.m.v. Novem uit Kampen
Zondag 19 Mei	09.45u	Ds. K. Kruithof	Combo & Orgel	Bevestiging ambtsdrager
<i>2^e collecte: Eigen zen- ding</i>	19.00u	Br. Nico Baloe- boen	Combo	Zangdienst invulling door het Combo
Zondag 26 Mei	09.45u	Ds. K. Kruithof	Orgel	Uitzending LOCO
<i>2^e collecte: Orgel</i>	16.30u	Br. Eduard Docter		Openluchtdienst De Eikenhof Oosterwolde
Donder- dag 30 Mei, Hemel- vaartsdag	09.45.	Br. K. Morren	Orgel	
<i>2^e collecte: Schuld- hulpmaatje (DPGO)</i>				

Ouderling van dienst: br. E. Grolleman

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

VAN DE KERKENRAAD

ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 MAART 2019

Verkiezingen.

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 25 maart zijn verkiezingen gehouden en daarbij zijn de volgende broeders door de leden gekozen: Br. Henk Spronk (Ouderling wijk 10), Br. Gert Schreurs, (Jeugdouderling) en Br. Dries van de Grift, (Ouderling Leer)

Br Kees Bos was herkiesbaar en is door de leden herkozen als ouderling voor wijk 9.

De kerkenraad is verheugd dat Br. Gert Schreurs en Br. van de Grift hun verkiezing als ambtsdragers hebben aangenomen. Br. van de Grift zal op zondagmorgen 19 mei worden bevestigd. Br. Schreurs zal na de zomervakantie zijn taken oppakken en zal in september worden bevestigd.

Wij wensen hen samen met hun gezinnen, Gods zegen toe bij de invulling van hun ambten.

Br. Henk Spronk heeft zijn verkiezing als wijkouderling helaas niet kunnen aanvaarden.

De kerkenraad respecteert zijn beslissing en wenst hem samen met zijn gezin Gods zegen toe.

We hebben tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers Br. Helmig Spronk, Br. Kees Morren en Br. Wiechert Steert. De kerkenraad is dankbaar voor hun jarenlange inzet en wenst ze samen met hun gezinnen Gods zegen toe.

Stemming vrouw in het ambt.

Vorig jaar is op de ledenvergadering een ingekomen brief van een aantal leden op de agenda geplaatst met betrekking tot het onderwerp "vrouw in het ambt".

In dit voorstel werd de kerkenraad verzocht om het onderwerp "vrouw in het ambt" hoog op de prioriteitenlijst te plaatsen en om de voor – en tegenargumenten te inventariseren.

Tevens werd verzocht om de uitkomst van deze inventarisatie in stemming te brengen.

De kerkenraad heeft als reactie op dit voorstel een vervolgtraject uitgewerkt en ook op de ledenvergadering in het najaar van 2018 is dit onderwerp uitgebreid behandeld aan de hand van een presentatie van ds. Kruithof. Hier is in hoofdlijnen uiteengezet wat de diverse standpunten en de voor – en tegenargumenten zijn omtrent dit onderwerp.

Vervolgens is tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van 25 maart 2019 een stemming gehouden met de vraag of de gemeente de ambten wil openstellen voor de vrouw.

Uitkomst van deze stemming was dat de meerderheid van de aanwezige leden tegen het openstellen van de ambten voor de vrouw heeft gestemd. Gezien deze uitkomst zal er geen voorstel worden gedaan tot reglementswijziging. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de kerkenraad.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - MAART

			Contant/ munten	Givt	Totaal
3-3-2019	Gemeente	€	547,36	147,02	694,38
	Diaconie	€	447,40	102,51	549,91
10-3-2019	Gemeente	€	331,63	107,03	438,66
	Orgel	€	357,97	110,27	468,24
13-3-2019 (biddag)	Gemeente	€	487,45	86,20	573,65
	Diaconie	€	487,25	81,83	569,08
17-3-2019	Gemeente	€	385,22	137,13	522,35
	Eigen zending	€	795,99	94,88	890,87
24-3-2019	Gemeente	€	540,21	179,24	719,45
	Jeugdwerk	€	546,57	141,47	688,04
31-3-2019	Gemeente	€	256,25	44,44	300,69
	Gevangenen- zorg	€	259,40	56,61	316,01

Ontvangen voor zending via Givt deze
maand : € 172,32

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - MAART

Via de Hullen t.b.v. zending € 43,50



ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.850	2.440	-1.410
Februari	3.850	4.389	539
Maart	3.850	2.911	-939
Totaal	11.550	9.740	-1.810

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► Van de commissie

ZENDELING VAN DE MAAND

Aart Elbertsen is in mei zending van de maand, Aart is op het moment van dit schrijven in Roemenië, of net terug. Hij doet projecten in Roemenië, ook doet hij veel straatwerk onder andere in Gent en tijdens de TT in Assen. En nog heel veel meer. We zijn dankbaar, dat zijn gezondheid het toch weer toelaat om dingen op te pakken in dienst van onze Heer.

OPENHARTIG

Begin dit jaar zijn de boekjes 'Openhartig', geschreven door Peter Hartkamp, in de verkoop gegaan. In korte tijd waren de boekjes uitverkocht. Vanwege het grote succes en de mooie opbrengst voor de zending is besloten nogmaals 200 boekjes te laten drukken. Deze boekjes zijn vanaf nu in de verkoop

De opbrengst van het boekje komt geheel ten goede aan het zendingswerk van de gemeente. Het boekje kost 10 euro (exclusief verzendkosten). Van deze 10 euro gaat 7 euro naar de zending. De verkoop van de boekjes gaat ditmaal via de zendingscommissie.

Heeft u interesse? Vraag het bij iemand van de zendingscommissie of stuur een e-mail naar marietteschreurs@hotmail.com. U kunt ook een berichtje of een belletje doen naar 06 13 21 47 80.

Groeten van,

De zendingscommissie

► **Jarigen**

Temjen Longkumer 2 mei (1964)

► **Nieuws van CHANA KELMAN**

Chadashot mi Israë, I mei 2019// ניסין אפריל מצורע שבת הגדול

De maand nisin april/mei de vorm, Grote Shabbat,

Shalom lieve allemaal,

De zon schijnt!!!! Het mooie weer komt er aan. Dankbaar zijn we voor de vele regen die we gehad hebben. Hoe alles weer groeit en bloeit, prachtig om te zien. Pesach en Pasen komen er aan. Gezegende dagen zijn het.

Pesach, als ik naar de afgelopen verkiezingen kijk, die best wel spannend waren. Zijn wij en ikzelf weer blij dat onze Benjamin Netanyahu zijn vijfde ambtstermijn in gaat. Pesach, bevrijding van de slavernij uit Egypte!!! Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan, ook een bevrijding. In de Graftuin zijn dan weer speciale diensten. Wij zijn gezegend dat wij onze rust in onze Heer en Heiland mogen vinden.

En zeker hier in Israë, ons roerig landje.

Onlangs heb ik mijn nieuwe Israëlische ID Card weer in ontvangst mogen nemen. Wij niet Joden zijn bijwoners en hebben zelfs hier ook rechten. Ik voel me een gezegend mens.

Prachtig hoe we met elkaar verbonden zijn, ook met de musical de Messiah, en onze VEG Gemeente waar wij als zendelingen nauw met elkaar verbonden zijn. Met de gigantische gift die we ontvangen hebben, van de opbrengst van “de Messiah”, mogen wij in de landen waar de Heer ons te werk heeft gesteld onze mensen weer blij maken.

Ook ben ik blij met de kinderen van onze VEG zondagsschool. Vorige keer was ik vergeten te vermelden dat ik nog een gift van ik denk groep 6 had gekregen, nog bedankt hier voor.

Hier in Netivyah gaat het ook goed, De Erev Pesach, de avond voor de Pesach heet ook wel Leil Seder (Leil is avond) (leila tov) = goede nacht. wordt bij ons in Netivyah gevierd. Met de bouw gaat het wel vooruit maar nog lang niet klaar. Binnenkort moeten alle bewoners het pand verlaten voor zeker 10 dagen, dat is voor de veiligheid en versteviging van de plafonds, ze zijn op het dak precies boven mijn hoofd al druk aan het bouwen met de 2 verdiepingen die er boven op komen. In die 10 dagen logeer ik met de poes in het NEM huis, gelukkig dat die mogelijkheid daar is. Ik slaap dan beneden in dat grote huis, met 2 kamers, een voor de poes en een voor mij. Gelukkig krijgen wij een vergoeding van de bouw. Dus al met al komen we hier ook wel weer door. Israël blijft een bijzonder land, er wordt letterlijk overal gebouwd en dat terwijl de oorlogsdreigingen overal duidelijk aanwezig zijn. De kracht en doorzettingsvermogen en positiviteit van de Joodse bevolking doen me iedere keer weer versteld staan. Wij zijn door hen letterlijk gezegend!!!!

Lieve mensen, ik wens jullie een Gezegende Paasdagen, die zijn dan wel weer achter de rug. En mooi dat straks met de Herdenkingsdagen de Israëlische vlag weer in Oldebroek en omgeving zal wapperen.

Tot de volgende keer, heel veel lieve groeten,
Chana en poes Phillip

► **Nieuws van JANNINE VAN DER POL**

Met een groot 'dank jullie wel' wil ik deze maand beginnen! Als eerste was daar de fantastische snoeprollenactie met een opbrengst van 500,- door de tieners van TripleF en in dezelfde maand mochten we een bedrag van € 1125,- in ontvangst nemen naar aanleiding van de collectes tijdens de Messiah!

Daar word ik echt stil van. De tieners vroegen voor welk project ik de € 500,- ga gebruiken en die wil ik gaan gebruiken voor een SpokenWord rond Kerst, gespeeld door een eigentijdse Maria. In april/mei hoop ik daar de opnames voor te maken, zodat dit filmpje rond Kerst online kan. Verder wil ik het geld van de Messiah gaan gebruiken voor onder andere het online beschikbaar maken van de GOS-cursus, wellicht bekend bij een aantal van jullie. Dit was vroeger de Grote Opdracht School, en we zijn druk bezig om het prachtige materiaal wat er is, beschikbaar te maken in online cursussen.

Danken jullie verder mee voor dat ik begin april 13 Bijbels heb mogen versturen en in maart ook al 33 stuks naar mensen die een online cursus bij

ons gevolgd hebben en aangaven graag een bijbel (NT) te willen ontvangen. Dit zenden wij hen dan gratis toe. Ik heb bijbels naar mensen in Nederland mogen sturen maar ook naar mensen in België, Noorwegen en Suriname. Zo zien we weer dat internetzending grenzeloos is.

Willen jullie bidden voor uitbreiding van het team? We hebben inmiddels 6 mooie vacatures online staan:

- Redacteur
- Team assistant
- Social media coördinator
- Cursusontwikkelaar website degrotevragen.nl
- Vrijwilligerscoördinator
- Coördinator online cursusomgeving

Kijk voor meer info op: ikzoekgod.nl/vacatures

► **nieuws van HENK EN AGNES BRINK**

Lieve gemeente,

Hier een berichtje vanuit Epe, van mij en de kids, en ook van Henk die nu een week een Kairosconferentie heeft in Boekarest.

Wat zijn wij dankbaar voor de afgelopen tijd. Het was een tijd van enorme voorziening.

Boodschappendozen, heerlijk vlees van iemand die een koe had geslacht, de gift tijdens zondagszondag en de geweldige opbrengst van de Messiah. Wat een cadeaus!!

Super bedankt voor iedereen die hieraan meegaf. We zijn blij dat we vanuit de VEG ons steentje mogen bijdragen in Gods Koninkrijk.

We zijn gezegend om een zegen te zijn voor anderen!

Liefs Henk, Agnes, Myrthe, Hannah, Joshua en Boaz Brink

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

Activiteiten

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 7 mei– Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 9 mei -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

Zaterdag 25 mei -- Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond **18.00 uur** bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Van de IECO**

Zondag 26 mei is er om **16.30** een openluchtsamenkomst in de **Eikenhof in Oosterwolde**. Deze dienst zal worden geleid door Gert Ruitenbergsr. en Eduard Docter zal een getuigenis geven. Het kinderverhaal is in handen van Nienke van Norel. Muzikale medewerking wordt verleent door een combo van de VEG.

We hopen op een mooie opkomst, deze laagdrempelige diensten zijn erg geschikt om iemand mee te nemen die niet regelmatig een kerk bezoekt.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

Met Pasen zijn er dit keer 250 Bijbelpakketten uitgedeeld. Deze pakketten zijn door u verzonden naar mensen in Rusland, Wit Rusland en Oekraïne. Hartelijk dank hiervoor. Mocht u onverhoopt een pakket teruggestuurd krijgen neemt u dan contact op met een van de leden van DOEK of met de stichting Friedensstimme uit Gouda

Op **zaterdag 11 mei** aanstaande hopen pastor Adorjan Török-Csingó en zijn vrouw Izabella naar Nederland te komen. In de morgendienst van de 12^e hoopt pastor Adorjan de prediking te verzorgen. Dit zal in het Nederlands zijn. Br. Hartkamp zal de dienst leiden.

De Jongerenreis kan gelukkig doorgaan. Van 19 t/m 29 juli 2019 zal er een groep jongeren vertrekken naar Berehove in Oekraïne. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. De oproep hiervoor leest u elders in het maandblad.

En natuurlijk zijn de voorbereidingen voor de Pinkstermarkt al weer in volle gang. Noteer het maar vast in uw agenda: **10 juni 2019**, Pinkstermarkt bij de kwekerij van de familie Hoekert aan de Zuiderzeestraatweg!

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via:	Markt Balkbrug (maart)	€	194,00
	Markt IJhorst (april)	-	220,00
	Gift via Corry Elzerman t.b.v. Chesau	-	25,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden. Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

Ga jij mee naar Oekraïne?

Wanneer: van 19 tot en met 29 juli 2019

In de afgelopen jaren mochten we meehelpen met het organiseren van een vakantiebijbelweek in Berveni, Roemenië. Het waren prachtige weken. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk.

Daarom willen we deze zomer een **Jongerenreis (16+)** organiseren naar Berehove in Oekraïne.

Het is de bedoeling om ook daar mee te werken aan de vakantiebijbelweek en daarnaast sport en spel activiteiten te organiseren in een zomerkamp voor jongeren. In dit 'Beregkamp', zoals het wordt genoemd, komen ongeveer 80 kinderen uit verschillende plaatsen een week logeren. Er worden 7 á 8 kampen georganiseerd gedurende de zomer. Ook wij verblijven in dat kamp maar hebben wel een eigen gebouw waar we verblijven.

Lijkt het je leuk om mee te gaan geef je dan zo snel mogelijk op. Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar!

Aanmelden kan tot **8 mei 2019**

Een aantal praktische zaken:

- We zijn van plan te gaan tussen **19 en 29 juli 2019**;
- We betalen de reis uit eigen zak, en dat is € 350,00 per persoon voor de hele reis;
- Naast het project, in Berehove, willen we nog een paar dagen rondkijken en leuke dingen doen;
-

Als er meer opgave is dan er plaatsen zijn voor mensen die meekunnen, geldt de volgorde van aanmelden. Dus wees er snel bij.

Ben jij 16+ en wil je graag mee geef je dan op bij:

Inge Brokkelkamp, tel : 0525 621915 of via
e-mail: ingebrokkelpkamp@gmail.com

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom gemeenteleden,

Denkt u aan het vlaggen op **14 mei** 2019? We zijn naar naar Beth Yeshua in Amsterdam geweest en ds Kasper Kruithof doet verslag;

Chaverim

Op zaterdag 6 april is een deel van de werkgroep Chaverim in Amsterdam geweest. We hebben een dienst van Beth Yeshua bijgewoond. Beth Yeshua (=huis van Jezus) is een christelijke gemeente die voornamelijk bestaat uit Joden die Jezus als hun Heer en Verlosser en Messias belijden, de zgn. Messiasbelijdende Joden. Beth Yeshua is meer dan twintig jaar geleden opgericht om juist voor Joodse christenen geestelijk onderdak te bieden. Zij kunnen op hun eigen Joodse manier gemeente zijn en kerkdiensten houden. Zij leggen veel nadruk op de Joodse gebruiken, die ook door de eerste Joodse christenen in het Nieuwe Testament werden onderhouden, zoals de volwassenendoop door onderdompeling, de besnijdenis, de voedsel- en reinigingsrituelen van het Oude Testament. Ze vieren ook de Joodse feesten, zingen Hebreeuwse liederen, en de eredienst volgt het patroon van een synagogedienst van orthodoxe Joden. Zij komen niet op de zondag samen, zoals wij dat gewoon zijn, maar op de zaterdag, dat is de Joodse sabbath, de rustdag.

Naast Joodse mensen komen er ook niet-Joodse mensen in de diensten. De diensten worden gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam, de zgn. Weteringkerk. De mensen komen uit het hele land, van Friesland tot Zeeland en van de Achterhoek tot de Randstad. Het is dus geen plaatselijke, maar een landelijke gemeente. Ze beginnen de diensten daarom ook later op de dag, en wel om 11.30 uur. En de diensten duren tot zeker 14.00 uur in de middag. Deze dag is meer dan alleen maar het bijwonen van de kerkdienst, het is ook de ontmoeting met elkaar als Messiasbelijdende Joden. Want zowel voor als na de dienst is er ruimte voor veel ontmoeting.

De dienst duurde ruim tweeënhalve uur, maar het verveelde niet, want er gebeurde van alles. Er is heel veel ruimte voor samenzang, met name Hebreeuwse liederen (gelukkig ook vertaald!). Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Schriftlezingen, die alle eerst in het Hebreeuws en later in

het Nederlands werden voorgelezen. Tussen de vier of vijf Bijbellezingen door werd er gezongen en gebeden.

Voordat de kinderen naar hun eigen bijeenkomsten of kindernevendiensten gingen, werden ze naar voren gehaald, omringd door volwassenen die hen de zegen van God meegaven. Dat was een indrukwekkend moment. De preek was een uitgebreide en stevige studie aan de hand van de diverse Bijbelgedeelten die waren gelezen. Ze leggen veel nadruk op studie, maar gelukkig wordt ook de praktische kant van het geloof niet vergeten. Ook werd het avondmaal gevierd, maar dat gebeurde met zgn. matzes, d.w.z. ongezuurd brood. Bovendien was er ruimte voor dans tijdens de dienst, waar door vele aanwezigen gebruik van werd gemaakt.

Als VEG willen wij onze verbondenheid met Gods volk Israël tot uitdrukking brengen, maar ook zeker onze verbondenheid met onze Joodse broeders en zusters in Christus niet vergeten! Omdat zij de kerkdiensten op hun eigen specifieke manier met Joodse gebruiken en rituelen inhoud geven, wilden we als Chaverim een keer zo'n dienst bijwonen. En het was zeker de moeite waard. We werden ook bijzonder gastvrij ontvangen en na de dienst raakten we ook met diverse leden van Beth Yeshua in gesprek.

Beth Yeshua heeft ook een band met de Messiasbelijdende gemeente Netiviyah in Jeruzalem, waar wij ook een band mee zijn aangegaan. Dit is de gemeente waar onze zendingswerker Chana Kelman bij aangesloten is. Op de terugweg hebben we als werkgroep nog een hapje gegeten. We kijken terug op een interessante en leerzame dienst en mooie dag. Het is bemoedigend en inspirerend om een keer te zien en mee te maken hoe Joodse broeders en zusters hun geloof en kerkdienst vorm geven.

Als u meer wilt weten over Beth Yeshua, kijk dan op hun website www.beth-yeshua.nl.

En als u ook een keer een dienst wil meemaken in deze gemeente, dan heten ze u van harte welkom!

RNDOM DE DIENSTEN

ZANGDIENST 19 MEI

Nico Baloeboen is de voorganger van de dienst op 19 mei aanstaande. Hij is voormalig lid van motorclub Satudarah. Hij en zijn vrouw hebben ervaren dat het beste leven begint als je God toelaat in je leven. Hij houdt van ze en heeft een prachtig plan met hun leven maar ook met jouw leven! Nico en Latoyah willen met het team van House of Worship Zwolle een prachtige plek creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, zich geliefd voelt door God, waar de liefde van Jezus zichtbaar is en zij, Zijn liefde weer met anderen kunnen delen.

Deze gemeente is gestart in augustus 2018 en komt voort uit House of Worship Almere (2013). Deze gemeente wordt geleid door voorgangersechtpaar Julius en Angeliqne Rahajaän.

Nico en Latoyah Baloeboen hebben beiden in september 2015 de Liefde van Jezus mogen ervaren. Zijn Liefde heeft hun leven veranderd. Niet worden veroordeeld door wat ze hebben meegemaakt in het leven. Maar dat de mensen die weten wie Jezus is, naast ze zijn gaan staan en er voor hen waren en onvoorwaardelijk lief hadden!

Dat mensen niet meer kijken naar de fouten die ze hebben gemaakt maar van je houden om wie je bent en kijken naar je hart! Dat is de liefde van Jezus! Ze hebben een enorme passie voor muziek en vinden het daarom ook belangrijk om mensen te connecten met Jezus door Lofprijs en Aanbidding!

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

INFORMATIE VAN WIJK 2

Hierbij willen wij u graag informeren over de vorderingen van de verschillende activiteiten binnen onze wijk.

Er is een commissie gevormd die een eerste aanzet heeft gegeven met als doel dat de leden die onder onze wijk vallen elkaar (nog) beter leren kennen, aangeven wat ze eventueel van elkaar nodig hebben, nieuwe ideeën aandragen, enthousiast worden om samen iets te ondernemen, enz. met als leidraad "Christus alles en in allen."

Afgelopen november hebben we een eerste bijeenkomst gehouden om iedereen de gelegenheid te geven voor het uitwisselen van en het nadenken over de verschillende belangen van onze wijkleden.

Helaas viel de opkomst erg tegen maar met de mensen die er waren zijn er mooie, samenbindende gesprekken gevoerd en er zijn waardevolle ideeën naar voren gekomen.

Er is een bijbelstudiegroep opgericht en deze is inmiddels al van start gegaan. Deze groep is ook al voltallig maar er zijn zeker plannen voor een nieuw op te starten groep. Er zijn hier al mensen voor benaderd en wilt u hier meer informatie over of wilt u hier graag bij aansluiten dan kunt u met mij contact opnemen.

Verder is er gesproken over het grote belang van het omzien naar en zorgen voor elkaar. De fam. Van Boven en Helmig Kragt willen hier graag inhoud aangeven. Vindt u het fijn om eens bezoek te ontvangen, heeft u hulp nodig bij vervoer naar de Kerk, bij het boodschappen doen, een gezellig praatje, een wandeling, een gesprek over de Bijbel, enz. Dan kunt u met deze personen contact opnemen, zij willen u met alle liefde helpen en in overleg is er heel veel mogelijk. Uiteraard kunt u mij hierover ook benaderen.

Om het seizoen op een gezellige manier af te sluiten willen we op **zondagmiddag 23 juni van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur** een High Tea/ Coffee houden. Een aantal vrijwilligers binnen onze wijk zijn inmiddels al bezig met de voorbereidingen.

U bent hier met het hele gezin voor uitgenodigd. Wel willen wel graag dat u zich hiervoor opgeeft. Binnenkort krijgt u een brief van ons met nadere informatie. We hopen op een goede en gezellige afsluiting van het seizoen in de hoop dat u meerdere mensen, van onze wijk beter leert kennen zodat de contacten hierdoor versterkt mogen worden.

Met een hartelijke wijkgroet,

Namens de commissie,

Dries Spijkerboer.



ZONDAGSSCHOOL

Dit keer een stukje uit groep 4. Het aantal kinderen varieert per zondag van ongeveer 7 tot 12 kinderen. Onze insteek is om er elke zondagochtend een gezellige ochtend van te maken met wat lekkers! We behandelen thema's uit de bijbel die de kinderen goed begrijpen. We sparen elke week voor de zending.

We hebben op zondag 14 april een mooi paaswerkje gemaakt wat in de kerk komt hangen.

Afsluitend doen we een oproep voor nieuwe leiding voor het nieuwe seizoen. Omdat er een aantal aangegeven hebben dat ze er mee gaan stoppen.

Met vriendelijke groet,

Desiree, Bertina, Direen, Elise, Nanda en Jeanet

GESPREKSGROEPEN

VROUWENGROEP KADES



????? HUH ?????

Geen uitnodiging meer ?????

Dat klopt !

We zijn alweer aan het eind van het seizoen 2018-2019 gekomen.
Dit is de laatste keer dat Kades met dit logo in het Maandblad staat.

Het logo heeft ons steeds twee puzzelstukjes laten zien die:

Elkaar aanvullen

Elkaar ondersteunen

Ergens samen voor staan.

Onze Schepper heeft ieder van ons uniek gemaakt.

Om één geheel te vormen mag ieder een eigen plek hebben en kan niemand gemist worden.

Elk ontbrekend stukje maakt de puzzel incompleet.

We zijn door Hem samengevoegd en horen bij elkaar.

We mogen terugkijken op een goed Kades-seizoen met een mooie opkomst waarin we weer een stukje van bovenstaande hebben mogen vormgeven.

En nu ?? Tja nu is het 'puzzelen' voor de Stuurgroep hoe we volgend seizoen gaan invullen.

Met een nieuw logo, nieuwe thema's, nieuwe spreeksters, nieuwe uitnodigingen, maar met dezelfde gezelligheid en tijd voor ontmoetingen bij een bak koffie!!

*Bedankt voor jouw aanwezigheid, gezelligheid en inbreng in het afgelopen seizoen en alvast een mooie zomerperiode toegewenst en graag tot de startavond op **10 SEPTEMBER***

Groet Stuurgroep Kades.

ZANG EN MUZIEK

VOORTGANG ORGEL

Nog steeds was er in de kerk niets te zien van 'een nieuw orgel' terwijl er toch heus druk aan gewerkt wordt. Het orgel wordt namelijk eerst in de werkplaats opgebouwd waarna het weer gedemonteerd wordt en in de kerk weer opgebouwd gaat worden. Maar nu komt er toch ook heus voor het oog een verandering.

D.V. zondag 19 mei zult u, als alles gaat zoals verwacht, geen pijpen meer zien aan het front van het orgel. De vrijdag en zaterdag ervoor gaan de vrijwilligers hard aan de slag o.l.v. Bert Jan van de Weerd. Zij gaan de pijpen een voor een verwijderen, goed verpakken en naar de werkplaats brengen waar ze nagekeken moeten worden. Er kan een aanpassing nodig zijn en dat wordt dan ook daar gedaan. Bert Jan neemt hier speciaal vrij voor. Hij wil alles 'goed in de gaten houden'. Geen sloopwerk maar demontage!

De vele vrijwilligers zijn gemotiveerd en willen graag aan de slag. Zaak is dus om hen te voeden met tekeningen en opdrachten, om ze voor te blijven. Bijzonder dat alle leden van het lichaam nodig zijn: de timmermanshand en ook de chauffeur voor het vervoer van de orgeldelen, de koffie schenker om de mannen op de been te houden en ook onze penningmeester die alles qua penningen administreert. We hebben niet te klagen maar hopen dat u geeft: het orgel is nog niet volledig gefinancierd!

Concreet:

- vrijdag en zaterdag 17 en 18 mei worden de pijpen van het orgel gedemonteerd.
- vanaf zondag 19 mei zijn er geen plaatsen meer beschikbaar op het balkon.
- zondag 19 mei staat er een (electronisch) leenorgel waar nu nog twee banken achterin de kerk staan, deze gaan we zolang tijdens de zondagse erediensten gebruiken.
- na zondag 19 mei wordt het orgel verder gedemonteerd.
- we hopen dat voor de kerst het orgel speelklaar is
- we zijn nog niet aan het streefbedrag voor het te maken orgel. Wilt u nog eens nadenken over een gift voor het orgel? Al was het alleen al omdat zovelen belangeloos meewerken en u op deze manier ook uw steentje bij kunt dragen.

Met vriendelijke groet,

De orgelcommissie.



De nieuwe speeltafel is uitgepakt...meer informatie hierover in het maandblad van juni 2019.

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Interkerkelijk Ouderenwerk

De interkerkelijke ouderenmiddag is **D.V. zaterdag 25 mei**. Het is de laatste bijeenkomst van het seizoen. Wat hebben we mooie middagen gehad en zo divers. Bedankt Engeltje voor al jouw inzet.

We beginnen de middag met een bemoediging uit de Bijbel en Jaap van Boven zal ons begeleiden met de samenzang. Deze laatste keer is ook weer speciaal.

Twee mensen uit IJsselmuiden zullen voor de invulling zorgen. Het wordt een feestelijke afsluiting met Sentimental journey. Hier moet ik het even bij laten omdat ik niet meer informatie heb. We gaan het zien!

En er is een High Tea. De etagères zullen gevuld staan met lekkernijen.

We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te komen zodat u kunt meegenieten.

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Elly Bos, tel 06-23363799. Zij regelt dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Dan breekt de vakantietijd aan. We komen ruim 3 maanden niet bij elkaar. **D.V. zaterdag 21 september** hopen we weer te beginnen.

Een goede vakantieperiode toegewenst, hetzij thuis of elders, en graag tot weerziens in september.

Met een hartelijke groet namens de hele commissie.

VAKANTIE BIJBELDAG 2019, OLDEBROEK

Dag allemaal,

Hoewel de zomervakantie nog ver weg lijkt, is de stuurgroep van de vakantie Bijbel week alweer druk bezig met de voorbereidingen.

Ook dit jaar hopen we kinderen en tieners weer de blijde boodschap mee te kunnen geven en hen iets te laten proeven van de liefde, de grootheid en de goedheid van onze God.

Om deze dag vorm en inhoud te geven, hebben we jouw hulp hard nodig.

Doe je mee? Meld je aan op vbwoldebroek@gmail.com

Als je tiener bent en je wilt graag helpen bij de basisschoolkinderen geef je dan snel op want wij zijn heel blij met jouw hulp! Je kunt het evt. gebruiken voor je maatschappelijke stage of studiepunten.

Deze dag (voor groep 1 t/m 8) wordt gehouden in Kulturhus de Talter, Stouwdamsweg 4 te Oldebroek op **28 augustus**.

Om je goed te informeren houden we een medewerkersavond. Deze staat gepland op **27 augustus**. Noteer deze datum vast in je agenda.

Op die avond word je verder geïnformeerd over het programma en wat er van je verwacht wordt. Te zijner tijd ontvang je een uitnodiging voor deze avond.

Heb je als medewerker kinderen onder de vier jaar dan is er de mogelijkheid om ze bij de crèche te brengen.

We zouden het fijn vinden als je mee wilt werken en hopen op je inzet tijdens deze dag.

Met vriendelijke groet:

Stuurgroep VBW

Angela Schuld, Rianne van 't Slot, Virginia Krooneman, Gerda Hartemink, Dorien van Werven, Nicolien de Vries en Everlien Peters

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van **juni** dient u uiterlijk op **maandag 13 mei** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814).



AGENDA

MEI			
Week	Datum	Tijd	Wat is er te doen?
19	Zo 05-05-2019		Geen zondagsschool groep 7
	Ma 06-05-2019		Kerkenraadsvergadering
	Di 07-05-2019	18.30	Deur aan deur evangelisatie Oldebroek
	Wo 08-05-2019		Uiterste opgavedatum jongerenreis Oekraïne
	Do 09-05-2019	12.50	Lectuurevangelisatie Friesland
	Za 11-05-2019	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur Pastor Adorjan en echtgenote Izabella Török-Csingó komen naar Nederland
20	Ma 13-05-2019		Sluitingsdatum kopij maandblad juni
	13-05-2019		Ouderlingenvergadering
	Di 14-05-2019		Diaconievergadering
	Za 18-05-2019	08.00	Vertrek vanaf parkeerplaats wandelgroep voor afsluitende wandeling Overijssels Havezatenpad 'rondje Vollenhove'.
21	Zo 19-05-2019		Groep 8 geen zondagsschool
	Ma 20-05-2019		Bezinning Kerkenraad
	Do 23-05-2019	20.30	Gebedsbijeenkomst
	Za 25-05-2019	07.45	Backpacken in de Achterhoek
	25-05-2019	14.00	Open Ouderenmiddag in Goede Herderkerk
22	Zo 26-05-2019	09.00	Loco-uitzending t/m 12.00 uur, en van 19.00-20.00 uur
	26-05-2019	16.30	Openluchtsamenkomst in Eikenhof, Oosterwolde
	Ma 27-05-2019		Kleine kerkenraad
	Do 30-05-2019		Hemelvaartsdag, geen bidstond in Leerhuis
	Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis		