

Christus Alles
en in allen



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing

gemeentebestand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Oldebroek
Telefoon: 06 - 26 47 07 07
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. VEG Oldebroek
Hoofddrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

t.n.v. DOEK
NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
VAN DE KERKENRAAD	7
VACATURES	7
BIJ BEGRAFENIS	8
ENQUETE	8
NAMENS DE DIACONIE	9
KERKENRAADSVERGADERINGEN	10
VAN DE PENNINGMEESTER	11
JAAROVERZICHT GIVT	11
COLLECTEN	12
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	13
ZENDINGSCOMMISSIE	13
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	16
DOEK	19
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	24
RONDOM DE DIENSTEN	28
VOORBEDEDIENST	28
MARANATHACONFERENTIE 2019/2020	28
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE	29
OUDERENMIDDAG	29
VERJAARDAGSFONDS	29
JEUGD	30
ZONDAGSSCHOOL	30
AUTOWAS- EN FRUITACTIE	31
GESPREKSGROEPEN	32
VROUWENGESPREKSGROEP KADES	32
VROUWENCONTACTGROEP	33
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	33
OUDERENMIDDAG INTERKERKELIJK OUDERENWERK	33
ZANG EN MUZIEK	34
KOOR EEN NIEUW LIED / ZINGEN KERKTELEFOON	34
OVERIGE MEDEDELINGEN	34
SLUITINGSDATUM KOPIJ MEI	34
AGENDA	35

HARTIG & GEKRUID

HOKJES, VAKJES...

Sinds ik de respectabele leeftijd van 60 jaar heb bereikt betrap ik mezelf er steeds vaker op dat ik aan vroeger denk. Het schijnt een normaal verschijnsel te zijn, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik me in het verleden wel eens geërgerd heb aan mensen die altijd over vroeger spraken. Vooral als er een waardeoordeel aan gekoppeld werd: vroeger was alles beter! Alsof Salomo in het boek der boeken (Prediker 7:10) al niet ernstig waarschuwde voor zulke onwijsheden.

Veel generatiegenoten van mij zullen zich de sterk verzuilde samenleving van vroeger nog goed herinneren. Een verzuilde samenleving wordt gekenmerkt door het zogenaamde wij-zij denken. Wij, dat zijn de mensen binnen onze zuil, hebben tot op de punt en de komma ingevuld wat we moeten geloven, naar welke school onze kinderen moeten gaan, welke krant we moeten lezen, welke politieke partij we moeten stemmen en bij welke tv omroep we ons moeten thuis voelen (ik gebruik bewust het woordje 'moeten'). Het liefst hadden we ook nog een eigen voetbal – of volleybalclub, zodat we in de pauze lekker kunnen kletsen over de mensen achter ons hoog opgetrokken muurtje die het allemaal helemaal verkeerd zien.

Gelukkig hebben we van de generatie na ons geleerd – heel erg bedankt jongelui - dat veel van deze muurtjes geen bestaansrecht hebben. Wie de moed had om stiekem over het muurtje heen te kijken heeft namelijk ontdekt dat er ook aan de andere kant van de muur meer geestverwanten te vinden zijn dan in eerste instantie verondersteld is. Het lijkt erop dat sinds de grote muur in Berlijn is gevallen er in ons land ook heel wat kleine muurtjes naar beneden zijn gehaald. De afbraak van deze muurtjes heeft ruimte gecreëerd en frisse lucht gegeven. Voor velen een verademing.....

Maar nu blijkt dat er opnieuw mensen zijn die heimwee lijken te hebben naar de hokjesgeest van vroeger. Met een nieuwe wij-zij verklaring wordt de media gezocht en opnieuw beleven we dat er in de christelijke wereld een scheidslijn van voor – en tegenstanders wordt getrokken. Hoewel ik niet graag in de discussie betrokken word, kan ik met die gedachte nog wel leven, maar dat de wij-zij verklaring onnodig mensen in het nauw drukt, acht ik in strijd met het karakter van de Joodse Rabbi die we met z'n allen beweren als inspiratiebron te beschouwen.

Naar Zijn voorbeeld en naar mijn bescheiden mening mag je nu eenmaal niet iemand, die zich opgesloten voelt zitten met zichzelf, nadat hij of zij voorzichtig de kastdeur op een kiertje heeft gezet, bekogelen met verklaringen, of uit verband gerukte teksten, zodat het slachtoffer niet anders kan, dan maar gauw de deur weer dicht trekken, en zich verbergen achter de deur, waar het zo stik eenzaam kan voelen.

De keerzijde van de medaille is overigens wel dat de tegenstanders van de verklaring aan de andere kant van de muur ook aan het bouwen zijn geslagen. Men is er maar druk mee, behalve dat er muren gebouwd worden, wordt er ook met modder over de muur gegooid. Aan beide kanten van de muur hebben we onze mening klaar over de ander, maar eerlijk en open gepraat wordt er in ieder geval nauwelijks meer.

Wat zou het mooi zijn als dat gesprek weer op gang kwam. Voor – en tegenstanders die empathisch luisteren naar elkaars beweegredenen zodat het voor de slachtoffers minder eng wordt om de kastdeur weer op een kiertje te zetten. Ik weet het, het vraagt om moed, moed om tevoorschijn te komen. En voor muurtjesbouwers vraagt het ook om moed om liefdevol de hand te reiken aan mensen die er niet voor gekozen hebben te zijn wie ze zijn. Misschien is het beter dat we de verklaring in de prullenbak gooien en in alle bescheidenheid samen, voorstanders, tegenstanders en slachtoffers aan de voeten gaan zitten van die Joodse Rabbi bij wie liefde en waarheid zo perfect in balans zijn.

Peter Hartkamp

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 7 april	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	
<i>2^e collecte: Maandblad</i>	19.00 u.	Ds. K. Kruithof en Br. G.P. Hartkamp	Piano	Voorbededienst
Zondag 14 april	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Combo & Orgel	Belijdenisdienst
<i>2^e collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Ds. K. Kruithof	Combo & Orgel	Getuigenisdienst
Vrijdag 19 april	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
Goede Vrijdag				
<i>2^e collecte: Orgel</i>	19.30 u.	Ds. K. Kruithof	Combo & Orgel	Avondmaal
Zondag 21 april	08.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Blazers	M.m.v. gemeentekoor "Een Nieuw Lied"
1^e Paasdag				
<i>2^e collecte: Onderhoud gebouwen</i>	11.00 u.	Ds. K. Kruithof	Combo	M.m.v. solisten Messiah
	19.00 u.	Ds. D. Durieux	Orgel	

Maandag 22 april <i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	09.45 u.		Piano	Gezinsdienst in samenwerking met de zondagsschool
Zondag 28 april <i>2^e collecte: Ouderen- werk</i>	09.45 u.	Ds. V.d. Velde	Orgel	
	19.00 u.	Br. W. Zwitser	Orgel	Maranathadienst

Ouderling van dienst: br. D. Spijkerboer

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis



VAN DE KERKENRAAD

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U OF JOU!

De **Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek** is een gemeente die als kinderen van God één willen zijn, één in de naam van Jezus. Wij voelen ons verbonden met alle christenen die de Here Jezus als hun Verlosser aanvaard hebben. Wij willen andere mensen, veraf en dichtbij, graag vertellen van de Here Jezus, wie Hij is en wat Hij voor ons en hen heeft gedaan. Om dat doel te bereiken zijn er veel vrijwilligers nodig en daarom zijn we op zoek naar vrienden of leden die hun talenten en een paar uurtjes van hun vrije tijd willen inzetten voor diverse taken binnen onze gemeente.

We hebben op dit moment binnen een aantal commissies vacatures:

- **Vacature(s) Maranatha-commissie**

Doel van de commissie is om een bijdrage te leveren aan het uitdragen van de Maranatha-boodschap, in eerste instantie binnen onze gemeente, maar waar mogelijk ook daarbuiten. De Maranatha-boodschap is de boodschap over de wederkomst van de Here Jezus. Het uitdragen van de boodschap doen wij door middel van het organiseren van een aantal Maranatha-diensten en het organiseren van de jaarlijkse driedaagse Maranatha-conferentie. De boodschap is bedoeld voor jong en oud. De commissie is op zoek naar 2 commissieleden bij voorkeur een jongere en een oudere persoon. De taken binnen de commissie worden onderling verdeeld. Als er vragen zijn over wat deze taken precies inhouden, kun je terecht bij iemand van de Maranatha-commissie of via Bert Spronk (e-mail: voorzitter@vegoldebroek.nl).

- **Vacature ICT-Commissie**

We hebben binnen onze nieuwe commissie ICT nog versterking nodig. Wij zoeken op dit moment nog een coördinator / beheerder voor onze website. De persoon die we zoeken is het eerste aanspreekpunt en verbindende schakel tussen de commissie Communicatie en de websiteontwikkelaar. Wij zoeken iemand die zich herkent in het onderstaande profiel:

- Kennis van WordPress
- Affiniteit met ICT
- Het hebben en houden van overzicht.
- Bereidheid tot communiceren en kunnen samenwerken
- Creatief denken, simpel en pragmatisch

Als er vragen zijn kun je terecht bij de ICT-commissie of Bert-Jan van Norel (e-mail secretariaat@vegoldebroek.nl).

- **Vacature DOEK**

Er is een vacature binnen DOEK (De Oost Europa Kommissie). Het gaat om hand en spandiensten en eventueel een reis, maar de invulling kan in overleg met het DOEK-team en volgens je eigen wens. Sinds 1991 is er vanuit de VEG Oldebroek contact met christenen in Roemenië. Vanaf het allereerste begin tot nu toe wordt hulp geboden aan een school met internaat in Arduzel en de daar wonende armen. Naast veel onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden bij de school en internaat is er een "houtproject" en broodproject voor de armen Ook is er een "zorgproject" gestart met hulpverlening aan langdurige zieken, bejaarden en invaliden. De hulpverlening is uitgebreid naar enkele naburige plaatsjes Ulmeni. Er is contact ontstaan met een kerk in Ökörítófülpös, een plaatsje in Hongarije. In de plaatsen Chesau en Berveni zijn er ook goede contacten en bieden we hulp.

Meer informatie via iemand van het DOEK-team of via Bart Hamer (e-mail: zendingsouderling@vegoldebroek.nl).

Op onze website staan nog meer vacatures, we kunnen binnen veel commissies, verenigingen en jeugdwerk nog talenten gebruiken, dus kijk ook voor het actuele overzicht van alle vacatures ook eens op: <https://www.vegoldebroek.nl/gemeente/vacatures/> of neem even contact op met Bert-Jan van Norel (secretariaat@vegoldebroek.nl of tel. 0525 - 68 44 67).

BIJ BEGRAFENIS

De brs. Henk van Norel, Wim Pruijm en Frits Terlouw zullen, in geval van het niet aanwezig kunnen zijn van een ouderling bij een begrafenisdienst zoals vanwege werk, optreden als ouderling van dienst. Zij zijn allemaal eerder kerkenraadslid geweest en zullen dan namens en met toestemming van de kerkenraad als ouderling van dienst optreden.

ENQUETE

De kerkenraad doet onderzoek naar de betrokkenheid van de leden, vrienden en bezoekers van de VEG Oldebroek van 18 jaar en ouder. De reden hiertoe ligt in de zorgen over de betrokkenheid (bezoek van activiteiten en vrijwilligerswerk) met betrekking tot de VEG activiteiten en kerkdiensten.

Graag wil de kerkenraad achterliggende redenen onderzoeken over het al dan niet betrokken zijn. Daarvoor is een enquête samengesteld die ieder lid, vriend of bezoeker van de gemeente op papier krijgt uitgereikt of toegestuurd.

Het is mogelijk de enquête ook online in te vullen. Dat wordt zelfs gestimuleerd, omdat dat ook veel makkelijker is voor de verwerking van de gegevens. Daarom zal op de papieren enquête een link worden aangebracht, waar men deze online kan invullen.

De kerkenraad verwacht dat de enquête door zoveel mogelijk mensen zal worden ingevuld. Vanzelfsprekend wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan en kan de enquête anoniem worden ingevuld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

NAMENS DE DIACONIE

- **Gebruik ruimten in de kerk**

Er zijn veel activiteiten in het kerkgebouw. De ruimten die beschikbaar zijn worden dan ook veelvuldig gebruikt. Regelmatig worden ruimten niet achter gelaten zoals deze bij aanvang zijn aangetroffen. Stoelen/tafels zijn anders gezet. De afwas wordt niet altijd gedaan.

Wij doen een beroep op ieders medewerking om de ruimte die gebruikt is, netjes en opgeruimd achter te laten zoals bij aanvang is aangetroffen. Het gebruikte servies met accessoires dient door de gebruiker afgewassen en opgeruimd te worden. Als er meerdere gelijktijdige activiteiten zijn, wilt u dan met elkaar afstemmen hoe de afwas door wie gedaan wordt. Regels m.b.t. gebruik vaatwasser zijn in de keuken aanwezig. Koffie- en theekannen graag schoonmaken en opruimen.

- **Parkeren rondom de kerk**

Het kerk gebouw is omgeven door een ruime parkeergelegenheid. Ondanks de ruimte, willen wij graag uw aandacht vragen voor het juist parkeren van uw auto.

- Parkeerplaats brandweer: naast de uitrit bij Van Asselt is een parkeerplaats gereserveerd voor vrijwilligers van de brandweer. Het is noodzakelijk dat zij snel weg kunnen met de auto bij een melding. Regelmatig moeten wij constateren dat de parkeerplaats bezet is door andere parkeerders. Wij verzoeken u te allen tijde deze parkeerplaats vrij te laten voor de vrijwilligers van de brandweer.

- Inritten van de parkeerplaats: regelmatig staan er auto's naast de inrit. De inritten aan beide zijden van de parkeerplaats dienen te allen tijde volledig vrij gehouden te worden zodat hulpdiensten vrij toegang hebben. Kortom, wij verzoeken u vriendelijk om de auto te parkeren op een parkeerplek op het parkeerterrein en niet zelf een parkeerplek te creëren.
- Blokkeren van auto's: ondanks dat wij ruime parkeergelegenheid hebben, worden soms auto's zodanig geparkeerd dat andere auto's geblokkeerd zijn om weg te rijden. Wij doen een beroep op uw inzicht en vriendelijkheid om uw auto dusdanig te parkeren dat andere auto's niet geblokkeerd worden.
- Parkeren naast het fietspad: het gebeurt met enige regelmaat dat auto's op het gras geparkeerd worden naast het fietspad (gedeelte tussen de beide inritten van de parkeerplaats). Het is niet toegestaan om daar auto's te parkeren en vragen u dan ook om de auto te parkeren op het parkeerterrein van de kerk.

KERKENRAADSVERGADERINGEN

De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad.

VAN DE PENNINGMEESTER

JAAROVERZICHT GIVT

Voor al die mensen die met GIVT hun bijdrage in de collecte gegeven hebben: er is een jaaroverzicht beschikbaar. Hiervoor opent u de “GIVT-app” op uw telefoon en gaat u vervolgens naar het menu.

In een donkerblauwe balk staat dat het jaaroverzicht beschikbaar is. Door daar op te klikken worden alle giften zichtbaar.



Nadat u in het scherm rechtsboven op het “download-icoon” geklikt hebt, kunt u voor 2018 kiezen en door op “verstuur” te klikken krijgt u een mail met het jaaroverzicht.

Op dit overzicht staan alle giften aan kerken of organisaties die erkend zijn bij de belastingdienst en daarom recht geven op een giftenaftrek en kunt u dit overzicht gebruiken voor uw belastingaangifte.

Aan de collecte geven met een smartphone?

Makkelijk, veilig
en snel met **GIVT**

Download nu



COLLECTEN FEBRUARI

3-2-2019	Gemeente	€	634,75	151,53	786,28
	Diaconie	€	506,30	112,54	618,84
10-2-2019	Gemeente	€	613,75	469,72	1.083,47
	Eigen zending	€	538,50	133,54	672,04
17-2-2019	Gemeente	€	635,60	163,23	798,83
	Onderhoud gebouwen	€	406,30	132,33	538,63
19/21-2-2019	Conferentie	€	1.642,45	160,56	1.803,01
24-2-2019	Gemeente	€	1.039,64	219,12	1.258,76
	Jeugdwerk	€	524,23	177,16	701,39

Ontvangen voor zending via Givt deze maand : € 139,82.

Via GIVT is in de avonddienst van 10 februari een bovengemiddeld bedrag gegeven met als bestemming gemeente. Mocht u een fout met het invoeren van het bedrag gemaakt hebben, dan kunt u zich melden bij de penningmeester om de fout te herstellen.

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN FEBRUARI

Via br. H.Spronk	t.b.v. orgel	€	20,00
Via br. Hartkamp	t.b.v. orgel	€	20,00
N.N.	t.b.v. orgel	€	36,65
Via zr. Kragt-Prins	t.b.v. zending	€	15,00
Via br. Hartkamp	t.b.v. algemeen	€	20,00

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

ZENDINGSCOMMISSIE

Het financiële overzicht van de zendingscommissie:

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.450	2.440	-1.010
Februari	3.450	4.389	939
Totaal	6.900	6.829	-71

Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.
Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► **Zending van de maand**

Joop en Hannie zijn zending van de maand, zij werken met veel liefde en inzet onder de asielzoekers. Deze maand brengen we hen extra onder de aandacht.

► **Jarigen**

Maria Elbertsen - 30 april (1943)

► **Eier-actie voor Chana**

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij ook dit jaar weer onze eierenactie ten bate van Chana. U kunt de eieren bestellen d.m.v. de intekenlijsten in de hallen van de kerk van af zondag 24 maart t/m zondag 7 april.

Als u niet in de kerk kunt komen en u wilt toch graag eieren, dan kunt u contact opnemen met Corrie van de Put 0525 - 63 32 19. De eieren worden vrijdag 12 april bezorgd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De kosten zijn 12 eieren voor 3 euro en 30 eieren voor 6 euro.

Wij willen de eieren ook maandelijks bij u bezorgen, dit kunt u aangeven op de intekenlijsten en anders kunt u bellen, dan zijn de eieren 30 voor 5.

Alvast bedankt! TFC CHANA

► Nieuws van Chana Kelman

Chadashot mi Israel April 2019

Shalom lieve vrienden,

Eerst wil Ik jullie, Triple F kids en de leiding, bedanken voor de betrokkenheid voor Israël en de gift die jullie bij elkaar hebben gebracht, voor de Netivyah gift. Onze jeugd kan dat goed gebruiken en ik hoop dat dit niet de laatste keer is. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat met jullie Messiah concert. Wordt daar ook een reportage van gemaakt, dat denk ik toch wel he.

Brit Mila NetivyahDe vrouw van een van onze Netivyah leden heeft 8 dagen geleden een zoon geboren. Dus we hebben een Brit wat betekend besnijdenis meegemaakt, het jongetje heeft nu ook een naam Ariël Ben Jehuda, Ariël Ben (zoon) en Jehuda is de naam van de vader. Het was een officieel en feestelijk gebeuren, Ariël hield zich goed en heeft haast niet gehuild.

Binnenkort, dat zal begin april zijn, moeten alle bewoners ons appartementencomplex uit. Ze zijn al druk op het dak aan het bouwen maar er wordt nog stevig geboord en gedriild, wat gevaar voor de bewoners op kan leveren, vandaar dat we er uit moeten. Binnenkort gaan we al weer naar de Pesach toe. Bij de meeste gezinnen zijn de schoonmaak voorbereidingen al weer in volle gang.

We mogen gezegend zijn met de vele regen die we gehad hebben, het meer van Galilea is meer dan 2 meter gestegen, en volgens de voorspellingen krijgen we nog meer regen. Al met al hebben we een lange koude en natte periode gehad, maar de zon begint al weer goed door te komen. Als jullie het maandblad van april lezen zijn de verkiezingen voor de minister-president al in volle gang, ik ben erg benieuwd hoe het verloopt en afloopt zal zijn.

Zo.....en nu op naar de Poerim. Waar de Megillat Esther, het boek van Esther wordt gelezen.

Tot de volgende keer,
groeten van Chana en mijn dikke maar lieve poes Phillip

► Nieuws van Jannine van der Pol

Verloofd!

Enorm dankbaar kan ik vertellen dat bovenop de uitkijktoren op de Utrechtse Heuvelrug Immanuel op zijn knieën is gegaan en mij ten huwelijk heeft gevraagd. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat God ons voor elkaar uitgekozen heeft en wij samen voor Hem een heel mooi team mogen worden. We kijken uit naar wat Hij voor ons klaar heeft liggen! Ik blijf het indrukwekkend vinden hoe God levens leidt. Op 15 november hopen wij te trouwen.

Omdat het reizen naar kantoor (Driebergen) toch wel erg ver is vanuit Doornspijk, zijn wij van plan te verhuizen naar Veenendaal. Een wonder op zich hoe snel dat geregeld was! Het appartement staat 15 minuten van kantoor af, vlakbij het bos en weilanden. Omdat ik ga verhuizen zal ik moeten stoppen met de gemeenteraad in Elburg. Dit betekent wel een gat in financiën maar wij vertrouwen erop dat God ook hierin zal voorzien. Omdat tot dusver de giften nog niet toereikend genoeg waren voor 4 dagen werken bij IkzoekGod.nl, vraag ik om gebed dat God hierin zal voorzien, zodat ik vanaf eind dit jaar naar 4 dagen kan gaan uitbreiden. Praktisch gezien is het niet haalbaar om elke zondag vanuit Veenendaal naar de kerkdiensten te komen in Oldebroek, vandaar dat wij ook opzoek gaan naar een gemeente in Veenendaal, maar daarnaast blijf ik dus ook lid hier in de gemeente, alleen zal ik minder vaak te zien zijn in de kerkdiensten.

Deze maand stopt een collega met het werk bij ons, dus we zijn dan nog maar met drie mensen over, bij elkaar goed voor 2Fte. Kent u iemand die ons team zou kunnen versterken? Neem dan gerust contact met mij op! Willen jullie danken dat God ons telkens weer de kracht en energie heeft gegeven om met zo'n klein team zoveel werk te kunnen verzetten en we veel mensen mogen bereiken met Zijn liefde. Vanaf januari tot begin maart hebben al 800 nieuwe cursisten zich aangemeld voor een cursus. En kent u de Grote Opdracht School van vroeger nog? We zijn als team hard bezig om dit materiaal om te zetten naar online cursussen, zodat dit weer beschikbaar wordt voor mensen.

Goede Vrijdag en Pasen komen eraan, heeft u onze landingspagina's al gezien? Kijk eens op ikzoekgod.nl/goede-vrijdag en ikzoekgod.nl/pasen

Dan nog iets, ik kan echt wel uren praten over wat we allemaal beleven op het werk, maar dat zal ik hier niet doen. Vindt u of jij het leuk als ik eens langskom om wat meer te vertellen over het werk? Mail mij gerust! Ik maak daar graag tijd voor vrij! Juist omdat ik mij heel erg verbonden voel in dit werk met jullie, deel ik graag verhalen. Wilt u graag (digitaal, 1x per kwartaal) mijn nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar j.vanderpol@ikzoekgod.nl

Hierbij een aantal gebedspunten:

- Bid voor de filmopnames die komend seizoen weer gepland staan;
- Bid voor uitbreiding van ons team;
- Bid voor cursist: enkele maanden geleden tot geloof gekomen. Zijn vrouw en kinderen geloven (nog) niet. Hij is enthousiast over de cursussen, leert veel en gaat ook naar een kerk;
- Bid voor genoeg financiën voor zowel de andere teamleden als voor mij zodat ik naar 4 dagen kan uitbreiden.

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 2 april – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 11 april - Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50 uur** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525 - 63 17 04.

Zaterdag 20 april - Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Uitnodiging vanuit de IECO**

Evangelisatie op de motorcross

Al diverse jaren organiseren we een evangelisatie-activiteit op de motorcross, die elk jaar achter de Vreeweg in 't Loo wordt gehouden. Dit idee was ontstaan omdat zondag een soort "loos" moment is op de motorcross. Op zaterdag wordt er flink getraind en op maandag is de grote wedstrijd. De zondag wordt veelal gebruikt om de motoren te poetsen en nog wat te sleutelen.

Daarom ontstond het idee om een evangelisatie-bijeenkomst te houden op deze zondagavond, speciaal om de deelnemers van de motorcross te laten kennis maken met het geloof in Jezus Christus.

Ook dit jaar willen we een bijeenkomst organiseren: op **zondagavond 21 april 1ste Paasdag om 19.00 uur**. De tent zal dit jaar staan aan de Vreeweg, ongeveer ter hoogte van nummer 67.

Net als voorgaande jaren zal de Christian Motorcyclist Association (CMA) ook aanwezig zijn en één biker zal getuigenis geven van zijn geloof. Voor belangstellenden hebben zij de “bikersbijbel” bij zich: het boek “High way to Heaven”. Dit is een Bijbeluitgave voor bikers waarin het Nieuwe Testament, de Psalmen en de Spreuken zijn opgenomen.

De band “Adem” zal zorgen voor de muzikale begeleiding. Voorafgaand aan de bijeenkomst, om ca. 16.30 uur gaan wij flyeren op de camping en willen zo alle campinggasten uitnodigen om te komen.

Mocht u iemand kennen die niet of minder bekend is met het geloof, nodig deze persoon dan uit. Uiteraard bent u en jij als lezer van dit kerkblad van harte welkom om zo betrokkenheid bij het evangelisatiewerk te tonen.

Een hartelijke groet van de
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IECO)

► **Paasposters “Er is hoop, want Jezus Christus leeft!”**

Ook dit jaar willen we de blijdschap over de opstanding van onze Here Jezus uitdragen door middel van een raamposter. Veel gemeenteleden hebben voorgaande jaren aan de oproep van de evangelisatiecommissie gehoor gegeven en hebben een poster voor het raam gehangen. Daarmee hebben zij een getuigenis gegeven van de hoop die in hen is! Wat mooi om in dit verband te mogen denken aan de woorden van Jezus: “Wie Mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor Mijn Vader die in hemel is.” (Matt. 10:32)

Het Paasfeest is het “kroon-feest” van het christelijk geloof. We vieren en herdenken dat onze Heiland Jezus Christus de dood heeft overwonnen! We willen ook dit jaar aan de mensen om ons heen laten zien dat er door Jezus' opstanding weer hoop is! Voor het laatste jaar zullen we dezelfde poster als afgelopen jaren uitdelen. Er is inmiddels een nieuwe poster ontworpen, die we vanaf volgend jaar gaan gebruiken. Vanaf zondag 7 april kunt u de poster uit de kerk meenemen en thuis voor het raam hangen. Van harte uitgenodigd om uw steentje in het evangelisatiewerk bij te dragen en uw licht te laten schijnen voor God en voor de mensen!

► **Evangelisatiecampagne Oldebroek e.o.**

DEUR AAN DEURWERK

Fijn dat er iemand uit de gemeente met ons mee wilde gaan! Met twee koppels gingen we de straat op, benieuwd naar wat de avond ons zou brengen. Bij één van de eerste deuren troffen we een man die letterlijk straalde toen hij, op onze vraag wat God voor hem betekende, antwoordde dat Jezus de belangrijkste Persoon in zijn leven was. Zomaar in een paar minuten aan de deur konden we onze gezamenlijke liefde voor de Here Jezus met elkaar delen en getuigen van Gods liefde voor ons. Altijd weer bijzonder om te merken hoe je bij het deurwerk razendsnel tot de kern komt.

Bij een andere deur was het compleet tegenovergesteld: deze man vond zichzelf veel te rationeel om te geloven in een God. Dood was dood en alles was daarmee klaar. Hij liet zich gemakkelijk bevragen over hoe hij tot die overtuiging gekomen was. Ook dat is belangrijk deel van het deurwerk: vragen stellen aan mensen. Via de antwoorden komt er zoveel boven, zo ook hier. Eigenlijk was de overtuiging dat dood dood is, gebaseerd op zijn gevoel. Toen we hem vroegen of hij het niet gevaarlijk vond om alleen op zijn gevoel te vertrouwen, aarzelde hij. Stel dat de Bijbel waar is, dan zou hij toch een groot probleem hebben na zijn dood? Genoeg reden toch om de Bijbel te onderzoeken? Hij pakte, naast het cadeautje, ook nog een folder aan en bedankte voor onze komst. Toen we het tuinpad afliepen, hadden we allebei sterk het gevoel dat we iets wakker geschud hadden.

Deze avond troffen we ook een christenzuster die moeilijke dingen uit haar leven met ons wilde delen en waar we mee mochten bidden. Zo waren er weer heel verschillende gesprekken en gesprekjes. We mogen het werk weer vol vertrouwen terugleggen in de handen van onze Hemelse Vader.

Gaat u een keer mee? Onze volgende avonden staan gepland voor dinsdag 2 april en 7 mei. We verzamelen om 18.30 uur in het Open Huis voor opening en gebed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aart Elbertsen, 06-55 13 26 70 of Gerdien van Doorn, 0525 - 79 50 23 / gevado@gmail.com

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

In de maand maart is DOEK 'zendeling van de maand' geweest. In de hal van de kerk heeft een stand gestaan waar u informatie kon vinden over het project van DOEK in Chesău. Ook waren er foto's te zien van bekenden uit de andere dorpen in Roemenië. In de dienst van 31 maart jl. is er meer verteld over wat DOEK zoal doet in Oost Europa.

Op 4 maart is er een deelvracht met 115 dozen kleding en andere spullen vertrokken naar Berveni. Een paar dagen later zijn Jan en Corry Elzerman, Nel en Hendrik Jan Spronk en Alie Wittingen vertrokken voor de voorjaarsreis naar Roemenië. Op zaterdag 16 maart waren ze weer in Oldebroek. Hun reisverslag kunt u elders lezen in dit maandblad.

Paasgroetactie Friedensstimme:

Dit jaar wil DOEK, in samenwerking met de st. Friedensstimme uit Gouda, niet met Kerst maar rond de Pasen de Bijbelpakketten uitdelen. Op 1e Paasdag, 's morgens, zullen er weer Bijbelpakketten worden uitgedeeld. Net als voorgaande jaren vragen we u een pakket mee te nemen en deze te versturen naar het adres wat er op staat. Bij het pakket zit een uitgebreide instructie hoe u een pakketje kunt versturen en wat daarvan de kosten zijn.

Dit keer kost het versturen van een bijbelpakket € 15,40. We realiseren ons dat het versturen van een Bijbelpakket voor sommigen van u te kostbaar kan zijn. Als tip willen we u meegeven dat het een optie is om samen met iemand anders of met meerderen één (1) pakket mee te nemen en de kosten van verzenden te delen.

In de bijlage van Friedensstimme leest u ook reacties van mensen die een pakket hebben ontvangen. Door DOEK wordt een bijdrage aan Friedensstimme gegeven voor de pakketten. U hoeft niets aan hen over te maken. Als u een pakket wilt versturen is dat genoeg! Leest u aub ook de instructie die bij het pakket zit zorgvuldig door.

Paasgroetactie

“Beste vrienden, wij danken jullie hartelijk voor de pakketten geestelijke lectuur en Bijbels. Stel je eens voor, wij treffen in de dorpen mensen aan die de Bijbel nog nooit gelezen hebben! Ze nemen de kostbare geschriften van God met grote vreugde aan.

Als de evangelisatiereizen weer beginnen straks, kunnen wij veel lectuur schenken. Jullie ansichtkaarten zijn mooi en goed beschreven! Veel dank voor dit geschenk! Veel dank aan allen die deze dienst ondersteunen en uitvoeren!”

Andrej Jelisejev, Kansk, Siberië



Veel Russische christenen zijn bewogen met het heil van hun naasten. Ze trekken er op uit om hen te bereiken met de Goede Boodschap van redding en heil. U kunt aan deze christenen lectuur sturen, dit is een heerlijke mogelijkheid om concreet mee te werken aan het evangelisatiewerk in Rusland. U kunt persoonlijk meedoen, maar ook als gemeente of school.

Kunt u niet zelf verzenden, maar wilt u toch een bijdrage leveren? Uw gift is welkom op NL261NG0004132334 o.v.v. Paasgroetactie 2019. Wij besteden uw gift voor de inhoud en de verzendkosten van de pakjes.

U kunt bestellen tot vrijdag 29 maart. Dit is de einddatum van de Paasgroetactie.

U helpt ons enorm door tijdig uw bestelling op te geven! Uw bestelling wordt dan binnen enkele weken naar u toegezonden. Wanneer u een grote bestelling heeft geplaatst, vinden we het fijn als u deze kunt ophalen in Gouda. Wilt u daarvoor dan even contact opnemen met ons? Ons telefoonnummer is 0182 – 538 544.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent uw bestelling bij ons op te halen, dan komen we deze natuurlijk graag bij u bezorgen.

Het **kinderbijbelpakje** bevat: 1 Russische Bijbel en 2 kinderbijbels (over het leven van de Heere Jezus, geschreven door Laura Zwoferrink). De portokosten bedragen € 15,40.

Het **evangelisatiepakje** bevat: 2 boekjes “Jezus onze bestemming” van W. Bush, en 1 Johannesevangelie.

De portokosten bedragen € 8,70.

Een setje **paaskaarten** bestaat uit 3 verschillende kaarten met Bijbeltekst. Deze worden gebruikt voor evangelisatiedoeleinden. De portokosten bedragen € 1,45.

Met uw pakket ontvangt u een handleiding waarin precies staat wat er van u verwacht wordt.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Balkbrug (februari) € 237,50

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

► **DOEK... voorjaarsreis 2019**

De week der gebeden is nog amper voorbij of we zitten al weer te vergaderen, ons stampottenbuffet komt er al weer aan. Alles even nalopen.. hebben we de aardappels? Groenten? Melk voor de toetjes, drinken... voldoende mensen om te helpen?.. Ja met een kleine aanvulling in de keuken.. Jenny Bonestroo komt ons helpen. Jenny nogmaals hartelijk dank voor je hulp. Dan even verder kijken op de kalender, onze voorjaarsreis? Uiteraard zijn we allemaal weer druk... maar toch we vinden een gaatje, zij het weer vroeg in het jaar, maar toch het lukt. Na de nodige vergaderingen voor de orgelcommissie, op de donderdagavond laat de bus nog even inpakken. Vrijdags nog een dagje werken en dan 's avonds verzamelen aan de Hogenbrinksweg, een stukje lezen.. gebed om Zijn bescherming, afscheid nemen en instappen maar..... En zo gingen we weer op reis... Alie Wittingen, Hendrik Jan en Nel Spronk, Corrie en Jan Elzerman.

Het weer werkt mee en na een rustige nacht zijn we 's morgens aan de grens met Hongarije om te ontbijten. Ook het laatste deel gaat voorspoedig en rond 18.00 uur plaatselijke tijd zijn we in Chesau. We worden welkom geheten door Ds. Adorjan en Isabella is al bezig met de maaltijd in de pastorie. We kunnen onze bagage even naar binnen brengen en ons even opfrissen en dan vlug naar boven in de pastorie waar Isabella op ons wacht met het eten. Na het eten even gezellig een kopje koffie en de voorbeschouwing van de zondag. Ook hier is het Avondmaalszondag en Ds. Adorjan vraagt of wij ook deel willen nemen. Na wat overleg komen we eruit .. we kunnen deelnemen. Hij legt uit hoe men hier de Maaltijd gebruikt.

Hij zal eerst een gewone dienst houden en aansluitend vind de Avondmaalsviering plaats. Eerst komen de mannen naar voren in een kring om de tafel in het midden van de kerk. Ds. Adorjan deelt aan elke man het brood uit en vervolgens de beker. Daarna volgen nog 2 tafels met de vrouwen. Tijdens het nuttigen van brood en wijn zingt de rest van de gemeente onder begeleiding van het orgel. Hij rond het af samen met de organist. We praten nog even bij en zoeken daarna snel ons bedje op.

De volgende morgen om 11.00 uur begint de dienst en vanwege de Avondmaalsviering duurt de dienst langer dan normaal. De middagdienst begint hierdoor een uurtje later om 16.00 uur. Zo heeft een ieder even wat meer tijd voor de koffie en het middageten. Isabella geeft aan dat zij helaas de komende dagen overdag moet werken en zij voegt zich 's avonds weer bij ons. De resterende tijd overleggen we met ds. Adorjan over voortgang in het dorp en de hulp aan de ouderen. De financiën worden weer aangevuld voor de medische ondersteuning. Het grote renovatie project zal in juni / juli beginnen. De laatste hobbels worden op dit moment opgelost. De kerk en de klokkentoren, die beiden gerestaureerd worden, blijken kadastraal op 2 percelen te staan en men gaan ze nu samenvoegen tot één.

De gezinnen met de kleine baby's waar we vorig jaar wat spullen en kleding voor hadden meegebracht, maken het goed. We maken tijdens het eten kennis met een nieuw echtpaar Marton en Elisabeth. Zij houden varkens, hebben een koe voor de melk en een grote groentetuin en zijn door dit alles redelijk zelfvoorzienend en komen het dorp amper uit. Ons marktbezoek staat ook weer op het programma en dan blijkt dat de markt is uitgebreid. Ondanks dat het nog vroeg in het jaar is, is de markt redelijk druk, we kopen nog een aantal bezems in voor de handel thuis. Onze zoektocht naar de manden die men op de rug draagt is echter nog steeds zonder succes. Er is een marktkoopman die voor ons navraag zal doen, maar later blijkt dit ook veel te duur te worden. We bezoeken in Chesau Sultan en Ida in hun bedrijfje, zij maken traditionele kleding en tevens kleedjes van schapehuiden. Sultan leidt ons rond en met ds. Adorjan als tolk legt hij ons de werkzaamheden uit.

We worden door ds. Adorjan uitgenodigd om een theatervoorstelling te bezoeken, het betreft een voorstelling waarin middels volksdansen de oorlogsgeschiedenis wordt uitgebeeld. Het valt ons op hoeveel jongeren hier aanwezig zijn, maar dat blijkt heel normaal te zijn. Het traditionele volksdansen is hier populair onder de jongeren.

We hebben ds. Adorjan en Isabella uitgenodigd om naar Nederland te komen en bespreken hun komst in mei. Op 12 mei zal ds. Adorjan in de morgendienst voorgaan bij ons in Oldebroek. Het wordt tijd om verder te gaan en we nemen afscheid van ds. Adorjan en Isabella.

We vervolgen onze reis naar Ulmeni, brengen onze bagage weer naar boven in het gemeenschapsgebouw en gaan naar de huisartsenpost (Dispensar) en brengen de artsen de meegebrachte medicamenten en verbandmiddelen. De huisartsen zijn echter niet aanwezig, maar we weten inmiddels de weg en brengen alles netjes naar binnen en naar boven. De tandarts is wel aanwezig en ik leg hem uit waar de medicamenten voor zijn en hij belooft de boodschap over te brengen.

In Arduzel kunnen we de materialen in het depot zetten, Aranka is er nog steeds en ook zijn er een aantal jongeren die ons helpen met uitladen. 's Avonds eten we in de vertrouwde keuken bij Katie en aansluitend hebben we het overleg met de commissie. De projecten lopen gelukkig goed. Het hout is nog steeds nodig voor de 10 gezinnen en ook het broodproject loopt door. Alleen heeft men moeten wisselen van winkel omdat Aranka er mee is gestopt. Er is een supermarkt in de omgeving geopend en hierdoor kunnen de kleine winkeltjes niet meer bestaan. Tevens had zij wat hartproblemen en dat samen heeft haar doen besluiten om te stoppen. Er zijn wel andere ontwikkelingen in het dorp, men wil beginnen aan de bouw van een Mortuarium vanwaar de begrafenissen kunnen plaatsvinden. We regelen de financiële zaken, zodat er weer voldoende is totdat we in het najaar weer terug zijn en sluiten de vergadering. Ook hier volgt een innig afscheid en wij gaan eerst maar weer eens een nachtje slapen.

Na het ontbijt laden we voor de laatste keer onze bagage in de bus. We vervolgen onze reis naar Anna en Tibor in Berveni. De laatste dozen worden hier uitgeladen, er zijn nog wat laptops meegekomen voor de school en Anna is hier heel blij mee. De vrachtwagen met kleding is hier net een week voor ons aangekomen en de meeste dozen zijn al weer verspreid. De vraag naar kleding is hier nog altijd groot. Ds. Tibor verteld dat de kindergarten is gesloten op last van de inspectie voor de hygiëne. Ze zijn inmiddels verhuist naar het nieuwe gebouw voor de naschoolse opvang. Mogelijk wordt in de toekomst het oude gebouw gerenoveerd. Bij ons laatste bezoek was men bezig met de klok in de toren. Nu blijkt dat het binnenwerk er uit is om omgebouwd te worden naar een elektrische aansturing in combinatie met de klokken zodat de klok elk uur weer slaat. Ook het luiden van de klokken wordt zo elektrisch en hoeft men de touwen niet meer te gebruiken. Ook hier nemen we afscheid en vervolgen we onze reis naar ökorítófülpös.

Iets later dan gepland komen we hier aan, ds. Sandor wacht ons op en we kunnen gezamenlijk wat eten. Onder het eten hebben we de tijd om bij te praten. Er staan nog wat renovatie projecten in de ontwikkelingen, maar ds. Sandor heeft er een zwaar hoofd in. Hier zijn de voorgangers de projectmanagers en in die zin ook verantwoordelijk. Hij heeft echter geen enkel verstand van dit soort zaken. Ds. Sandor is heel blij met zijn nieuwe vriendin en een huwelijk is aanstaande. Waarschijnlijk nog dit najaar. Hij geeft aan dat het slechter gaat met zijn gehoor en zijn kennis van de Engelse

taal. Geen nood samen komen we er wel uit, af en toe moeten we wat herhalen en tevens gebruikt hij google translate tussendoor als hij er even niet uit komt. Hij bedankt ons voor het vele geduld en de hulp die we geboden hebben. In afwachting van de berichtgeving voor het najaar nemen we afscheid. Dan volgt de lange reis naar huis... geen kalme reis hebben we ervaren... Het weer is verschrikkelijk onstuimig en we moeten rustig aan doen om niet van de weg te geraken. In Duitsland staan de nodige files.. maar uiteindelijk komen we behouden terug, zij het wat later als dat we gewend zijn maar dat nemen we maar op de koop toe. We sluiten af zoals we begonnen zijn en lezen een stukje uit de bijbel en danken Hem vervolgens voor de mooie reis.

Rest mij nog u Gods zegen toe te wensen namens de gemeenten van Chesau, Ulmeni, Arduzel, Berveni en Ökörtöfölpös en U allen hartelijk te danken voor uw hulp aan hen allen.

Namens alle reizigers,
Jan Elzerman

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom!

Begin april hopen we als werkgroep een dienst bij de te wonen in de Weteringkerk in Amsterdam. Het gebouw aan de Veluwelaan 20 is een modern kerkgebouw in de Rivierenbuurt en de eigenaar en oudste gebruiker is de VEG Amsterdam.

Dit kerkgebouw heeft meerdere huurders waaronder Beth Yeshua (Jewish Messianic Community of the Netherlands). Op de website: <https://beth-yeshua.nl> vindt u veel informatie over de genoemde Gemeente. Een verhaal trof me en heb ik met bronvermelding erbij vermeld.

Verder rest ons nog om te melden dat de viering van de stichting van de Joodse staat weer in aantocht is in de maand hierna. Wendy Polinder heeft nog een aantal vlaggen liggen. Een vlag kost € 6,50. Vlagt u ook weer mee 14 mei 2019?

Bron: <https://beth-yeshua.nl/proj/saartje/>

Selma Engel overleefde vernietigingskamp Sobibor; vergeet haar verhaal nooit!

Posted in: [In de media](#), [Israël](#) | 31-1-2019 at 1:15 pm



Saartje Wijnberg, geboren in 1922 veranderde haar naam in 1957 in 'Selma', toen ze naar de Verenigde Staten verhuisde. Selma groeide op met haar drie broers in de Nederlandse stad Zwolle, waar haar ouders, Samuel en Alida, een succesvol koosjer hotel hadden opgebouwd en in bezit hadden. Selma herinnerde zich later haar jeugd als idyllisch. Haar familie was religieus en een belangrijke leverancier van koosjer voedsel in het gebied, maar Selma had ook veel niet-Joodse vrienden. Antisemitisme was nooit een probleem tijdens haar opgroeien, herinnerde ze zich. Dat veranderde allemaal met de opkomst van het nazisme, vooral nadat Duitsland in 1940 Nederland binnenviel.

Selma was in staat om de middelbare school af te maken, maar als Jodin mocht ze niet naar de universiteit. Ze werkte een tijd in een ziekenhuis, tot zij en andere Nederlandse Joden de meeste banen werden onthouden. Joden werden gedwongen om een gele ster op hun kleding te dragen, hoewel Selma een tijdje haar ster van haar kleding af heeft genomen en heimelijk heeft gewerkt als assistent voor thuiszorg. "Ze deden het heel langzaam," beschreef ze later over het groeiende antisemitisme, dat de Duitsers verspreidden en dat spoedig Nederland zou binnenvallen. "Ze deden het op een manier, zodat niemand voelde dat er iets aan de hand was."

Geleidelijk aan begonnen de lokale Nederlanders de Joden in hun midden aan te geven bij de autoriteiten. Veel Joodse mannen werden gedwongen tot lokale werkkampen. Selma's vader werd gedwongen in een werkkamp te leven en hij stierf aan een hartaanval in 1941. Kort daarna zette een plaatselijke Nederlandse ambtenaar Selma's moeder onder druk om haar eigen hotel te verlaten. Selma's moeder vond dat ze geen keus had en het gezin kreeg onderdak bij een verarmde Joodse buurman. In 1942 waren de omstandigheden zo slecht, dat Selma zich schuilhield. Een paar maanden lang werd ze verstopt door een Christelijk gezin, dat haar als een onbetaald dienstmeisje gebruikte. Ze verboden haar met ook maar iemand te praten en ze hielden haar in een staat van half uithongeren.

Na een paar maanden hoorde ze dat er nog een Joods gezin in de buurt was verborgen en ze ging bij hen wonen. Pas later in 1942 werd ze verraden en naar een kamp gestuurd. Selma zat gevangen in een serie van Nederlandse gevangenissen en concentratiekampen. Eerst het door de SS geleide concentratiekamp 's-Hertogenbosch bij de stad Vught. Daar werd ze aangesteld om poppen te maken voor kinderen in het kamp. Daarna zat ze in Westerbork, een ander Nederlands concentratiekamp. Op 9 april 1943 werd ze in een trein geladen met 2000 andere Joden en naar Sobibor gestuurd, een topgeheim vernietigingskamp in Polen.

Sobibor opereerde met één doel: zoveel mogelijk Joden te vermoorden. Er zijn geen exacte gegevens, maar historici geloven dat tussen maart 1942 en oktober 1943 tussen 167.000 en 350.000 mensen daar zijn vermoord. In Sobibor werden Selma en de andere gevangenen slechter behandeld dan dieren. Af en toe vonden ze een blik voedsel dat een Joodse gevangene in hun kleren had verborgen. Als een van de uitgehongerde arbeiders een blik met voedsel durfde te openen, werd die ter plekke neergeschoten. Joodse arbeiders werden routinematig geslagen en gedood. In dat helse hol werden Selma en een andere gevangene verliefd op elkaar.



Chaim Engel was een Jood uit Polen, die met zijn gezin naar Sobibor was gedeporteerd. Hij was de enige overlevende van het gezin. Toen ze hem ontmoette, zag hij er vreselijk uit: hij was kaal en werd vaak geslagen. Hij was gewend twee broeken tegelijk te dragen, zodat het hem iets minder pijn deed wanneer bewakers hem sloegen. Op 14 oktober 1943 vertelde Chaim Selma over een dapper plan, dat hij en enkele andere Joodse gevangenen hadden uitgedacht: ze zouden de bewakers gaan bevechten en uit Sobibor breken. Wilde Selma meedoen? Ofschoon ze beseften dat ze gedood zouden worden als ze werden gepakt, stemde Selma ermee in zich bij de opstand aan te sluiten.

Op 14 oktober 1943, om 16.00 uur, lokte een groep gevangenen bewakers de opslagplaats binnen en doodde hen met bijlen en messen. Elf SS-bewakers werden gedood, evenals verscheidene Oekraïense kampbewakers. De gevangenen sneden de telefoon- en elektriciteitslijnen van Sobibor door en moedigden de andere gevangenen aan om ook te ontsnappen. Het tafereel was chaos. SS-bewakers vuurden op de ontsnappende Joden met machinegeweren. Ongeveer 600 Joden renden naar de omheining, maar weinigen haalden het. Machinegeweevuur en landmijnen die het terrein bezaaiden, betekenden dat de meesten omkwamen, voordat ze het kamp uit konden komen. Zowel Chaim als Selma overleefden dit op wonderbaarlijke wijze.

Selma herinnerde zich later hoe ze zijn ontsnapt: “Chaim pakte mijn hand en hij zei: ‘Kom, het heeft geen zin dat we daar blijven.’ En toen begon iedereen te rennen en toen liepen we naar deze poort. Rondom ons viel iedereen op de grond, na te zijn neergeschoten.” Chaim en Selma behoorden tot de 58 Joden die levend uit Sobibor kwamen. Na de uitbraak was Duitsland bang dat Sobibor zou worden ontdekt, dus braken ze het kamp af, sloegen alle gebouwen neer, ploegden de grond om en plantten gewassen. Maar dankzij Selma Engel en anderen werden de gruweldaden die daar plaatsvonden, niet vergeten. In juli 1944 vertelden Selma en Chaim aan Russische verslaggevers over Sobibor.

En op 2 september 1944 droeg de Russische krant Komsomolskaya Pravda een rapport met de titel “The Death Factory in Sobibor”, waarin voor het eerst werd verteld wat er in het kamp was gebeurd. Zoals Ad Van Liempt, een Nederlandse historicus, aan de New York Times uitlegde: “Zij (Selma en Chaim) hebben het geheim geopenbaard.” Selma en Chaim zijn getrouwd en voegden zich bij de Poolse Partizanen. Ze hebben een baby gekregen, een jongetje, dat in 1944 stierf van de hongerdood. In 1945, toen de oorlog voorbij was, keerde het paar terug naar Nederland. In 1951 verhuisden ze naar Israël en verhuisden daarna in 1956 naar de Verenigde Staten, waar ze hun thuis vonden in Branford, Connecticut, waar Chaim als juwelier heeft gewerkt. Selma is in december 2018 overleden. Ze was de laatste levende overlevende van het gruwelijk wrede vernietigingskamp Sobibor. (Uit de Jerusalem Post december 2018)

RONDOM DE DIENSTEN

VOORBEDEDIENST

Op **zondagavond 7 april** houden we onze, inmiddels derde, voorbededienst. In deze dienst is ruimte om te bidden voor en met zieken. Beide voorgangers gaan in de dienst voor en nemen in de dienst de tijd om persoonlijk met degene die gebed of voorbede vraagt te bidden. Dat gebeurt op een respectvolle manier, waarbij ook de privacy in acht wordt genomen. Naast gebed is er ruimte voor samenzang. Er zal een korte overdenking zijn.

U bent van harte welkom. Als u vragen over deze dienst of de voorbede heeft, neem dan gerust contact op met één van de voorgangers.

MARANATHA CONFERENTIE 2019/2020

Afgelopen 19, 20 en 21 februari hebben wij weer onze jaarlijkse Maranatha Conferentie gehad. Het thema was: Jezus komt terug. In de middagdiensten ging Ds. Theo Niemeijer voor met het thema: Zie jij het gebeuren? In de avonddiensten ging Ds. Oscar Lohuis voor met het thema: Ben jij er klaar voor?

We kunnen terug kijken op een goede conferentie met een uitnodigende boodschap. We zijn dankbaar dat er vanwege de omstandigheden van Dirigent Wim Magré zo snel vervanging werd gevonden. Als Maranatha Commissie wensen we hem en zijn familie Gods nabijheid toe.

Graag zouden wij u vast de data doorgeven van de conferentie 2020: D.V. 3, 4 en 5 maart, zodat u dit al in de agenda kunt noteren.

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

De jaarlijkse ouderenmiddag wordt gehouden op D.V. **woensdag 10 april**. De uitnodigingen daarvoor ontvangt u via uw bezoekdame/heer.

Comité Meeleven, heeft nieuwe 75 jarigen, gevraagd of zij prijs stellen op een bezoekdame/heer. Sommigen hebben te kennen gegeven, daar nog geen behoefte aan te hebben.

Zij zijn echter van harte welkom op de ouderenmiddag. Zij moeten zich dan wel vóór 3 april opgeven bij Nel Spronk, telefoon 0525 - 63 28 33.

Wij zien uit naar de fijne contacten met onze ouderen.
We hopen samen een gezegende middag te hebben.

Comité Meeleven

VERJAARDAGSFONDS

Zoals bekend is ontvangt u op of kort na uw verjaardag namens de gemeente een verjaardagsgroet.

In 't Loo en omgeving wordt deze al vele jaren bezorgd door zr. Nel Spronk - Vierhout. Vanwege de grootte van haar wijk is deze gesplitst en zullen de jarigen in een deel ervan, te weten de kern 't Loo, voortaan worden bezocht door zr. Matje Spronk - van de Put.

We zijn dankbaar dat zij bereid is gevonden een aantal adressen over te nemen en wensen haar Gods zegen bij het vervullen van deze nieuwe taak.

Coördinatie verjaardagsfonds,

Gé van Norel (tel. 0525 - 84 75 31)
Nel Spronk (tel. 0525 - 63 28 33)

JEUGD

ZONDAGSSCHOOL

Deze maand een stukje uit groep 3. We hebben op dit moment een groep van ongeveer 20 kinderen. Elke week wordt er geknutseld en wordt er een bijbelverhaal verteld. In groep 3 proberen we de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om door het kringgebed zelf een gebed hardop te zeggen. We spreken altijd van tevoren af dat als je niet hardop wilt bidden je amen mag zeggen zodat degene die naast je zit weet dat hij of zij aan de beurt is. Heel veel kinderen vinden het erg spannend maar proberen toch vaak een klein gebedje uit te spreken.

Onze groep spaart elke week voor Magriet, Temjen, Temse en Sharon. Zondag 10 februari zijn Jolanda en Laura Leusink in de groep geweest om te vertellen over het werk dat Magriet en Temjen doen in India. Ze hadden een mooie powerpoint gemaakt waardoor de kinderen goed konden zien hoe de kinderen in India leven en hoe ze wonen. De kinderen hebben aandachtig geluisterd naar het verhaal en heel veel vragen gesteld. Het is mooi om te zien hoe Magriet en Temjen daar werken en dat zij met weinig middelen een groot verschil kunnen maken.

Dan als laatste nog even een mededeling **zondag 21 april** is het Eerste Paasdag er is dan geen zondagsschool. Tweede Paasdag is er een dienst in samenwerking met de kinderen van de zondagsschool. Allen van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

Jolanda, Angela, Willeke, Barbara en Erica
Remco, Mandy en Yannick

GESPREKSGROEPEN

VROUWENGROEP KADES

Wij willen jullie **van harte uitnodigen** voor de **SLOTAVOND** van KADES.

Deze avond zal zijn op dinsdagavond **9 APRIL 2019!!**

We gaan deze avond creatief invullen door met elkaar een Paasbloemstuk te maken. Mocht je nou denken: "daar ben ik niet zo handig in", dan ben je niet de enige, maar wees gerust, er zijn genoeg mensen aanwezig die wel groene vingers hebben en ik weet zeker dat die ons wel helpen.

Er zullen diverse materialen en bloemen ingekocht worden en we willen dan ook voor de slotavond een eigen bijdrage van **5 euro** vragen. Graag vooraf opgeven zodat we met de aanschaf van de materialen en bloemen hier rekening mee kunnen houden. **Opgeven kan tot 2 april** a.s. bij één van de stuurgroepleden of via e-mail: kades@vegoldebroek.nl.

Wij vinden het leuk als je erbij bent en **naast het creatieve** gedeelte hebben we ook **mensen nodig die mee helpen met:** de lekkere hapjes op maken en gezelligheid brengen en tijd nemen voor ontmoeting!

Kortom een mooie avond om elkaar aan te vullen en feestelijk het seizoen af te sluiten.

Vanaf kwart voor 8 is er koffie en thee en zorgen we op deze slotavond voor extra hapjes **DUS geef je op** (met vriendin?)... zodat we niet met koffie/koek en hapjes blijven zitten.



Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar: kades@vegoldebroek.nl.

Stuurgroep Kades, Alofina, Anja, Bertha, Evelien, Gerda, Korine, Matje, Marja

VROUWENCONTACTGROEP

Dinsdag 16 april is de afsluiting van het seizoen, deze keer houden we het in Boerderijmuseum 'de Bovenstreek' aan de Bovenstraatweg. We gaan gezellig samen eten en maken er een gezellige avond van. Inloop is vanaf 17.00 uur en de kosten bedragen 20 euro te betalen bij binnenkomst, heb je je nog niet opgegeven kan dit nog bij Riek van 't Oever tel. 0525 - 63 20 23.

We mogen terugzien op een goed seizoen met elkaar waarin het ontmoeten het samen bidden en zingen is tot eer van God, we zijn dankbaar dat er altijd zo'n trouwe opkomst is.

De startavond van het nieuwe seizoen is **dinsdag 17 september**.

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Berta, Gerrie, Riek, Betty en Grietje

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG INTERKERKELIJK OUDERENWERK

Deze maand is de interkerkelijke ouderenmiddag op **D.V. zaterdag 13 april**. We zitten al weer volop in het voorjaar en genieten van de zomertijd. Hopelijk u ook. We gaan samen het Paasfeest vieren. Luctor et Emergo zal voor de invulling zorgen. De samenzang is o.l.v. Jaap van Boven. Henk Fernhout, voorganger in Luctor, houdt de meditatie. Daarnaast luisteren we naar een vrij verhaal en declamaties. De muzikale invulling is nog een verrassing.

We gaan het allemaal horen en zien. Kom mee genieten van alles wat geboden wordt en van de sfeervol ingerichte zaal. U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur. We beginnen officieel om 14.00 u. Het programma duurt tot 16.00 uur.

Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten en ik hoop dat uw gezondheid dit toelaat. Wilt u graag opgehaald worden? Bel Elly Bos en het vervoer wordt geregeld, telefoon 06 - 23 36 37 99.

Graag tot ziens,
Gea Wastenecker

ZANG EN MUZIEK

KOOR EEN NIEUW LIED / ZINGEN KERKTELEFOON

Broeders en Zusters,

Het is al jarenlang een traditie dat “Een Nieuw Lied” aan het eind van het seizoen een klein concert geeft speciaal bedoeld voor de luisteraars van de kerktelefoon. Helaas moeten we voor dit jaar deze traditie – hopelijk voor één keer – doorbreken. Reden hiervoor is dat er bij onze dirigent Wim Magré onlangs een hersentumor is geconstateerd en dat dit lichamelijke gebreken met zich mee heeft gebracht, waardoor onze Wim niet meer kan spelen en dirigeren.

Wel hebben we een vervanger (totdat hopelijk Wim terugkeert) kunnen vinden in Jenny van Ark uit Wapenveld. Omdat zij even de tijd moet hebben om zich in te werken, hebben we als koor helaas moeten besluiten om een aantal optredens te schrappen. U kunt het koor nog wel een keer beluisteren, o.l.v. Jenny van Ark in de 1e Paasdienst.

In het nieuwe seizoen zullen we het zingen voor de kerktelefoon weer op ons programma zetten.

We wensen u Gods Zegen toe!

Leden en Bestuur,
Een Nieuw Lied

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ MEI

De kopij voor het maandblad van mei dient u uiterlijk op **zaterdag 13 april** in Arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroeck.nl, anders in overleg (tel. 0525 - 62 81 4).

AGENDA

APRIL

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
14	Ma 01-04-2019		Kerkenraadsvergadering
	Di 02-04-2019	18.30	Deur aan deur evangelisatie Oldebroek
	02-04-2019		
	Wo 03-04-2019		Uiterste opgavedatum ouderenmiddag van 10 april
	03-04-2019	19.30	Bijbelstudie in Oud Luctor
	Do 04-04-2019	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
Za 06-04-2019	08.00	Autowasdag/fruitactie voor financiën jeugdwerk bij Loonbedrijf Doornewaard tot 13.00 uur	
15	Ma 08-04-2019		Ouderlingenvergadering
	Di 09-04-2019	19.45	Inloop Vrouwengroep Kades, aanvang 20.00u Diaconievergadering
	09-04-2019		
	Wo 10-04-2019		Ouderenmiddag, aanvang onbekend
	Do 11-04-2019	12.50	Lecturevangelisatie Friesland
Za 13-04-2019	14.00	Sluitingsdatum kopij maandblad mei	
13-04-2019		Ouderenmiddag Goede Herderkerk	
16	Zo 14-04-2019		Belijdeniszondag
	Ma 15-04-2019		Bezinning kerkenraad
	Di 16-04-2019	17.00	Inloop Vrouwencontact op Boerderijmuseum
	Do 18-04-2019	20.30	Gebedsbijeenkomst
	Za 20-04-2019	07.45	Backpacken Achterhoek
17	Zo 21-04-2019		Geen zondagsschool voor alle groepen – Paasgroetactie Friedenstimme
	21-04-2019	19.00	Evangelisatiedienst op het Motorcrossterrein
	Ma 22-04-2019	09.45	Gezinsdienst 2 ^e Paasdag in de kerk
18	Zo 28-04-2019		Groep 8 heeft geen zondagsschool
	Ma 29-04-2019	20.00	Doorgesprek
	29-04-2019		Kleine kerkenraad

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis