



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.-J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

t.n.v. VEG Oldebroek
Hoofdrekening
NL 39 RABO 0348 4134 59

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing

Gemeentebestuur
stand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:**Koster:**

Br. R. Pleijter
Telefoon: 0626470707
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. DOEK
NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
VAN DE KERKENRAAD.....	6
LEDENVERGADERING 25 MAART 2019.....	6
VAN DE PENNINGMEESTER.....	7
COLLECTEN.....	7
BIDDAGCOLLECTE	8
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK.....	8
ZENDINGSCOMMISSIE.....	8
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE.....	11
DOEK.....	13
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	14
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE.....	15
OUDERENMIDDAG	15
WIJKAVONDEN - HUISKRINGEN.....	15
BEGINSELCURSUS	16
OVERIGE MEDEDELINGEN.....	16
SLUITINGSDATUM KOPIJ APRIL	16
JEUGD.....	17
ZONDAGSSCHOOL.....	17
GESPREKSGROEPEN.....	18
VROUWENGESPREKSGROEP KADES	18
VROUWENCONTACTGROEP	19
ZANG EN MUZIEK	19
MUSICAL.....	19
EEN NIEUW LIED.....	21
RENOVATIE ORGEL - EXTRA INFORMATIE.....	22
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE.....	23
OUDERENMIDDAG	23
LOCO - UITZENDING	23
VELUWSE PASSSION.....	24
VAN LEDEN EN VRIENDEN.....	25
VRIJWILLIGERS VOOR ISALA	25
AGENDA.....	26

HARTIG & GEKRUID

DE GROTE STILTE

Aan het einde der tijden waren miljarden mensen verspreid over een grote vlakte voor Gods troon. De meesten schrokken terug voor het stralende licht dat hen tegemoet scheen. Maar sommige groepen, die vooraan stonden, praatten verhit met elkaar - niet vol schaamte, maar met strijdlust. 'Kan God ons oordelen? Hoe kan Hij iets weten over ons lijden?' snauwde een tengere, jonge vrouw. Zij scheurde een mouw open om het getatoeëerde nummer te laten zien van een Concentratiekamp. 'Wij doorstonden terreur... slagen.... marteling... dood!' In een andere groep liet een negerjongen zijn kraag zakken. 'Wat denk je hiervan?', vroeg hij, terwijl hij een lelijke striem van een touw liet zien. 'Gelynacht.....alleen omdat ik zwart ben!' In een andere menigte stond een zwanger meisje met droevige ogen. 'Waarom moest ik lijden, onder die verkrachting', mompelde ze. 'Het was niet mijn fout'.

Over de gehele vlakte waren er honderden van zulke groepen. Elke groep had een klacht tegen God over het kwaad en het lijden dat Hij had toegestaan in de wereld. Wat was God gelukkig, dat Hij in de hemel kon wonen, waar het allemaal heerlijkheid en licht was, waar er geen tranen waren of angst, geen honger of haat. Wat wist God nu van alles waartoe mensen gedwongen waren om te verdragen in deze wereld? Want God leidt een fijn en beschut leven, zeiden ze. Daarom stuurde elke van deze groepen zijn leider naar voren, die was uitgekozen omdat hij of zij het meest had geleden. Een Jood, een neger, iemand uit Hiroshima, een vreselijke misvormde reuma patiënt, een doofblind kind. In het midden overlegden zij met elkaar. Tenslotte waren zij gereed om hun zaak te verdedigen.

De verdediging zal goed in elkaar. Voordat God toestemming kon krijgen om hun eigen rechter te zijn, moest Hij verdragen wat zij hadden verdragen. Hun beslissing was dat God veroordeeld zou worden om op aarde te wonen - als mens! 'Laat Hem geboren worden als een Jood. Laat de wettigheid van Zijn geboorte worden betwijfeld. Geef Hem een taak te doen die zo moeilijk is, dat zelfs Zijn familie zal denken dat Hij krankzinnig is wanneer Hij probeert die uit te voeren. Laat Hem verraden worden door zijn meest nabije vrienden. Geef Hem valse aantijgingen te verduren, laat Hem bevoordeeld worden door een bevoordeelde jury en berecht door een laffe rechter. Laat Hem gemarteld worden. Laat Hem tenslotte zien wat het betekent om verschrikkelijk alleen te zijn. Laat Hem dan sterven. Laat Hem zo sterven dat er geen twijfel kan bestaan dat Hij inderdaad stierf. Laat er een grote menigte getuigen zijn om dat na te gaan' Toen elke leider zijn aandeel van het vonnis

afkondigde, gingen luide kreten van instemming op uit de massa mensen die was verzameld.

En toen de laatste zijn oordeel had uitgesproken, was er een lange stilte. Niemand bracht nog een woord uit. Niemand bewoog. Want ineens wisten zij allen dat God dit vonnis reeds had gedragen..... toen zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde kwam.

Dit oude verhaal ben ik ooit tegengekomen en ik vond het in deze tijd dat we op weg gaan naar het lijden en sterven van de Here Jezus Christus veelzeggend.

Ds. Kasper Kruithof

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 03 maart	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	
<i>2^e collecte: Diaconie</i>	14.30 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Doopdienst
Zondag 10 maart	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Avondmaal
<i>2^e collecte: Orgel in ochtend- dienst</i>	19.00 u.	Ds. K. Kruithof		<u>Gezamenlijke dienst in de Ger. Kerk</u> m.m.v. koor "Luctor"
Woensdag 13 maart Biddag	09.30 u.	Ds. A.W. Estié		Scholendienst in de Goede Herderkerk
<i>2^e collecte: Diaconie</i>	19.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	
Zondag 17 maart	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Zendingszondag
<i>2^e collecte: Eigen zen- ding</i>	14.30 u.	Br. E. de Zwaan	Combo	Gezinsdienst met zondagsschool
Zondag 24 maart	09.45 u.	Br. T. de Lange	Orgel	
<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	19.00 u.	Br. J. van Veen	Combo	Jeugddienst
Zondag 31 maart	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Maranathadienst
<i>2^e collecte in ochtend- dienst: Ge- vangenen zorg</i>	15.00 u.	Benefietconcert		Messiah Project

Ouderling van dienst: br. B. Spronk
Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

VAN DE KERKENRAAD

LEDENVERGADERING 25 MAART 2019

Inmiddels zijn verschillende personen druk bezig om verslagen te maken en verantwoording af te leggen over de activiteiten in 2018. Daarin merken we dat we een “grote” gemeente zijn waarin heel veel georganiseerd wordt. De agenda en jaarverslagen zullen vanaf zondag 17 maart voor de leden beschikbaar zijn.

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 25 maart 2019 om 19.30 uur.

Alle leden worden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Met het oog op deze ledenvergadering attenderen wij u op art. 15 van ons reglement: De leden kunnen tot uiterlijk acht dagen voor een ledenvergadering schriftelijk bij de kerkenraad voorstellen voor deze vergadering indienen. Wanneer deze voorstellen door tenminste tien leden zijn ondertekend, is de kerkenraad verplicht deze op de agenda te plaatsen.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - JANUARI

		Contant/ munten	Givt	Totaal
6-1-2019	Gemeente	€ 594,71	147,33	742,04
	Diaconie	€ 574,76	117,61	692,37
13-1-2019	Gemeente	€ 635,05	208,81	843,86
	Eigen zending	€ 582,12	167,24	749,36
20-1-2019	Gemeente	€ 552,43	157,45	709,88
	Jeugdwerk	€ 495,81	105,97	601,78
27-1-2019	Gemeente	€ 770,83	163,28	934,11
	Watoto	€ 802,43	143,04	945,47

Ontvangen voor zending via Givt deze maand: 121,20 euro.

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - JANUARI

Via collecte t.b.v. orgel € 15,07

COLLECTE BIDDAG 13 MAART 2019

De collecte op biddag is bestemd voor de diaconie. Evenals vorig jaar hebben we geen specifiek doel, maar willen we als diaconie meer armslag krijgen.

In het maandblad hebben we aangegeven de laatste tijd na te denken over de diaconale taak die we hebben. Hierbij willen we niet alleen intern gericht zijn en ons richten op mensen die onze hulp nodig hebben. Dit kunnen mensen van onze eigen gemeente zijn, maar ook mensen van buiten onze gemeente. Dit kunnen mensen zijn die asielzoeker in het land zijn, maar ook mensen die op een andere wijze in de problemen zijn gekomen.

Als diaconie en VEG Oldebroek hebben we een eigen werkgroep die zich bezig houdt met financieel maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast werken we samen met het Diakonaal Platform van de gemeente Oldebroek (DPGO), waarbij een groot aantal kerkelijke gemeenten uit de gemeente Oldebroek bij aangesloten zijn. Van hart aanbevolen.

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengeko- men	Verschil
Januari	3.450	2.440	-1.010
Totaal	3.450	2.440	-1.010

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

► Jarigen

Jannine van der Pol 6 maart (1988)

► Nieuws van CHANA KELMAN

Chadashot mi Israel maart 2019

Shalom lieve vrienden,

We moeten hier weer dankbaar zijn dat we al heel wat regen hebben gehad. De Amandelbloesem bloeit en de velden staan weer vol met rode klaprozen, calaniot (כולניות) het Hebreeuws). We hebben met onze Netiviah gemeente weer een mooie trip gemaakt.

Onze trip ging naar Bet Guvrin-Maresha, ook een plek waar veel archeologische vondsten gedaan worden. We reden er via de vallei van Ela er waar David, Goliath versloeg met zijn 5 stenen en maakten daar een wandeling wat nog erg nat was vanwege de gevallen regen de vorige dag en onze schoenen een keer zo zwaar wogen vanwege de modder. Bet Guvrin ligt in de lage landen van Judea met heuvels, 250-350 meter boven de zeespiegel.

Er liepen ook veel koeien en schapen die daar aan het grazen waren. Het is daar ook vruchtbare grond. In het nationale park ligt de Bijbelse plaats Maresha. Gedurende de Romeinse periode was Maresha verlaten en de nederzetting verplaatste zich vlak bij Bet Guvrin. In Bet Guvrin is ook een Kibbutz, wat er heel goed en gezellig uitziet, ikzelf ben er verschillende keren geweest. We hadden met ons allen inclusief gezinnen met kinderen weer een heel gezellige familiedag met onderweg een picknick.

Wat de NEM avonden betreft die zijn weer heel gezellig. Wij zijn echt gezegend met onze veldleiders Ron & Nelleke van Ketel. De begeleidende muziek wordt heel professioneel door Ron gedaan, prachtig, echt genieten.

Met de Heerbaan avonden zitten we net ons allen aan tafel met eten, want we zijn dan meestal met 10 of 12 mensen. We hebben ook weer een baanbreker die uitstekend piano speelt, dat hebben we woensdagochtend tijdens onze Elah koffieochtend weer eens gemerkt. Muziek doet wat met mensen, daar kun je volgens mij niet omheen. We waren met ons allen erg onder de indruk en genoten intens van onze pianist, Jilke is zijn naam, ten gehore bracht.

Wat de bouw betreft, ik zie elke dag vooruitgang maar het is nog een lange adem en ik mis jullie wel, maar ik kan niet weg ook omdat ze nog wel eens in mijn huis moeten zijn.

Trouwens ik vond het Skype contact met jullie erg leuk, mooi dat het zo gedaan kon worden.

Lieve mensen dit was het dan weer en tot de volgende keer,
lieve groet van Chana en Phillipoes

כי מציון תצא תורה ודבר-יהיה מירושלם

Ki metsion tetse Tora hodawar Adonai mi Jeroesjalaim

Want de Tora zal uitgaan vanuit Zion en het woord van de Heer vanuit
Jeruzalem

► **Bedankje en gebedsvraag van
HERMAN EN GILLIAN SPRONK**

Bedankt, bedankt, bedankt.....

Beste gemeentelid/leden,

Allereerst willen wij het gemeentelid van harte danken voor het prachtige kado rundvlees. Bart Hamer nam contact met ons op dat er een gemeentelid was die 25 kilo rundvlees per zendingswerker beschikbaar stelde omdat de slacht erg meegevallen was. Gillian en ik zijn echt onder de indruk van dit gebaar en omdat de gever anoniem wil blijven, willen wij j(ulli)e via deze wijze van harte bedanken.

Tevens ontvingen wij een boodschappendoos die door supermarkt zegeltjes door heel wat gemeenteleden bij elkaar gespaard zijn. Heel erg bedankt voor jullie vrijgevigheid. Wat een mooi gebaar van jullie allen die aan de zegeltjesactie hebben meegedaan.

En wij stellen jullie voorbede op prijs voor ons volgende bezoek aan Israël om ons daar weer voor een dikke anderhalve maand in te zetten in een verzorgingstehuis.

Shalom,

Herman en Gillian

► **OPENHARTIG**

Op een handjevol boekjes na ben ik door de hele voorraad van 200 boekjes heen. Dat betekent dat er een opbrengst van ruim 1400 euro naar de zendingscommissie van onze gemeente kon worden overgemaakt.

Dat was alleen mogelijk omdat er zoveel mensen een boekje gekocht hebben.

Ik wil alle kopers hartelijke bedanken en ik hoop dat zij veel leesplezier zullen beleven. En natuurlijk is het mijn wens dat deze actie indirect mag bijdragen aan de verkondiging van de Blijde Boodschap via de zendingswerkers van onze gemeente.

Peter Hartkamp

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

Activiteiten

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 5 maart – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 14 maart -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk.

Voraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

Woensdag 20 maart – Deur-aan-deur *nog geen verdere informatie bekend.*

Zaterdag 23 maart-- Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond **18.00 uur** bent u weer terug bij de kerk.

Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► Overig nieuws

**Evangelisatiecampagne Oldebroek e.o.
DEUR AAN DEURWERK**

Twee donkerbruine ogen keken ons wat vragend aan, toen we voor de deur stonden om een cadeautje namens de kerken van Oldebroek uit te delen. Hij kon het wel waarderen: dat zou nu eigenlijk meer moeten gebeuren, cadeautjes aan elkaar geven, omzien naar elkaar, best een mooi gebaar van de kerken, vond hij. Dat mocht ook wel, zei hij later, want de kerken en de kerkmensen hadden ook genoeg ellende aangericht in de loop van de tijd. Helaas moesten we ook dat beamen.

Er ontspoon zich een interessant gesprek. Over licht en duisternis en alles daar tussenin. Hoewel hij een geheel eigen visie had op deze dingen, mochten we hem vertellen over de Jezus Christus, die de breuk tussen God en mensen wilde helen. Nee, ook deze avond geen plotselinge bekeringen, mensen die onmiddellijk op de knieën gingen. Maar het zaad van het evangelie is weer gezaaid. Met alle gebrek, dat je je later bedenkt: Ik had het misschien zó moeten zeggen. Maar toch gezaaid, in afhankelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Dat Hij alle mensen die we gesproken hebben wil aanraken!

We mogen weer terugkijken op een mooie avond waarin we de opdracht om het evangelie te verkondigen hebben mogen uitvoeren.

Gaat u een keer mee? Onze volgende avonden staan gepland op:
dinsdagavond 5 maart en 2 april.

We verzamelen om 18.30 uur in het Open Huis aan de Kerkstraat voor opening en gebed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of
Gerdien van Doorn van de IECO, 0525-795023 / gevado@gmail.com

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

Het stamppottenbuffet op 9 februari jl. was weer een gezellige bijeenkomst waar, naast het lekkere eten, ook tijd was om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Een mooie bijkomstigheid is dat dit samenzijn het mooie bedrag van € 1.700,- heeft opgebracht voor de verschillende projecten van DOEK. Hartelijk dank daarvoor.

In de maand maart zal DOEK 'zendeling van de maand' zijn. Er zal dan extra aandacht zijn voor de projecten van DOEK in Oost Europa en met name in Roemenië. In de hal van de kerk zal een stand worden ingericht waar u informatie kunt vinden. Graag willen we uw aandacht vragen voor het kerkje van Chesău wat gerenoveerd gaat worden met steun van de Hongaarse protestantse kerken.

In mei van dit jaar hoopt de voorganger van deze gemeente samen met zijn vrouw een bezoek te brengen aan Nederland. Hierover later meer.

De Jongerenreis: misschien komt er toch een jongerenreis deze zomer. De stuurgroep is de mogelijkheden aan het onderzoeken om dit keer naar Oekraïne te gaan. Van 20 t/m 30 juli 2019. Zodra er meer bekend is volgt er meer informatie. Heb je interesse meld je dan vast aan bij Inge Brokkelkamp. (ingebrokkelkamp@gmail.com)

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via:	Markt Balkbrug (januari)	€	451,00
	Stamppottenbuffet	€	1.700,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden. Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters!

We hadden het voorrecht om weer een avond samen te komen rondom Israël. Elke samenkomst starten we met gebed en een korte Bijbelstudie. Dit keer hebben we Mattheüs 25: 31 – 46 gelezen:
Het oordeel over de volken.

Dit oordeel zal zijn na de opname van Gods Gemeente. Daarna zal er 7 jaar verdrukking zijn. De antichrist zal Israël en Jeruzalem bezetten en de Joden vervolgen. Daarna zal Jezus komen. En zal dit oordeel geveld worden. Vandaar dat met 'de minste broeder' de Joden, het volk Israël, bedoeld wordt. Er was volop ruimte om samen hierover te spreken en dat was goed.

Gelukkig bleef er ook nog tijd over om plannen te maken om Israël wederom onder de aandacht te brengen. Israelzondag is dit jaar op **29 september** en het thema is dit jaar Jom Kippoer (Grote Verzoendag).

We brengen het nu alvast onder de aandacht zodat de verschillende groepen elk op hun wijze hier in de maand september of oktober ook aandacht aan kunnen geven.

Een uitstapje voor gemeenteleden naar Oud Joods Amsterdam wordt wellicht nog geregeld maar daarover later meer.

In het najaar (**25 november**) willen we een avond houden met een spreker over Antisemitisme. Steeds meer ondervinden (Joodse) medemensen hier hinder van. Goed om er over na te denken.

Zelf hopen we naar de Weteringkerk, Amsterdam te gaan om daar een dienst bij te wonen van de Messias Belijdende Joodse Gemeente. Hierover zult u naderhand meer horen / lezen.

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

De jaarlijkse ouderenmiddag wordt gehouden op **D.V. woensdag 10 april**.
De uitnodigingen daarvoor ontvangt u via uw bezoekdame/heer.

Comité Meeleven, heeft nieuwe 75 jarigen, gevraagd of zij prijs stellen op een bezoekdame/heer.
Sommigen hebben te kennen gegeven, daar nog geen behoefte aan te hebben.

Zij zijn echter van harte welkom op de ouderenmiddag.
Zij moeten zich dan wel **vóór 3 april** opgeven bij Nel Spronk, telefoon 0525-632833

Wij zien uit naar de fijne contacten met onze ouderen. We hopen samen een gezegende middag te hebben.

Comité Meeleven.

WIJKAVONDEN / HUISKRINGEN

Leden en vrienden Wijk 5 gaan op bezoek bij "de Hullen"

Op **donderdagavond 14 maart** willen we een samenzang avond houden met de bewoners van "de Hullen".

Deze avond zullen we samen Johan de Heer liederen gaan zingen onder begeleiding van Michel Verniers op orgel. Wilfred Verniers zal deze avond en korte overdenking houden.

Ook willen we deze avond gebruiken om gezellig bij elkaar te zijn.

We vinden het belangrijk om oog te hebben voor onze leden en vrienden in en om "de Hullen" omdat deze vaak niet in staat zijn de samenkomsten in ons kerkgebouw te bezoeken.

Indien u niet in wijk 5 zit en het wel leuk vind om deze avond te bezoeken dan bent u meer dan welkom.

Aanvang 19.30 uur.

De avond word georganiseerd door deelnemers aan de Huiskring van deze wijk.

Voor info. vraag Kees Pruijm
keespruijm.veg@gmail.com

BEGINSELCURSUS

Op **dinsdag 12 en 19 maart** wordt in onze kerk weer de beginselcursus gehouden. Deze begint om 19.45 uur. De cursus bestaat uit twee avonden waar o.a. de beginselen van onze gemeente worden behandeld. De cursus wordt gegeven door de beide voorgangers Hartkamp en Kruithof.

Wat zal er worden besproken:

- a. De identiteit, zoals verwoord in de beginselen, en de historie van onze gemeente.
- b. De historie van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en het buitenland.
- c. Welke activiteiten er zijn in de gemeente.
- d. Hoe men zich kan aanmelden als vriend en/of lid van de gemeente.

Voor wie is deze cursus belangrijk:

- a. Voor degene die al kortere of langere tijd staat ingeschreven als vriend of lid.
- b. Voor degene die in onze gemeente is getrouwd, maar nog niet staat ingeschreven.
- c. Voor degene die het voornemen heeft om zich aan te sluiten bij onze gemeente.

Als u wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij één van de voorgangers. Of kom anders gewoon naar de avonden toe. Van harte welkom en aanbevolen!

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van **april** dient u uiterlijk op **maandag 18 maart 2019** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814)

JEUGD

Hoi kinderen, ouders en verzorgers

Dit keer aan ons de taak om een stukje over de zondagsschool te schrijven voor dit maandblad.

We zijn alweer een aantal weken in 2019 en dit betekent dat we alweer veel hebben gehoord, gelezen, gezongen en niet te vergeten al veel leuke en leerzame werkjes hebben gemaakt op onze zondagsschool ochtenden. De ene week met meer Jongens en Meisjes dan de andere week maakt de sfeer er zeker niet minder gezellig om.

Wij als leiding zijn blij dat de kinderen enthousiast blijven komen en willen ook laten weten dat er misschien nieuwe kinderen zijn die graag willen komen altijd welkom zijn om binnen te lopen.

Ook zijn wij altijd blij met nieuwe leiding en/of tieners! Dus papa's/ mama's lijkt het jullie leuk of willen jullie eens mee kijken geef dit dan aan bij de leiding van de zondagsschool.

Op **17 maart** a.s. is het Zendingszondag en wordt er 's middags een Zendingdienst georganiseerd mede door leiding van de Zondagschool. In deze leuke dienst hopen we op veel kinderen in de kerk, die zitten bij de leiding van de eigen groep. ('s morgens is er dan geen zondagsschool)

Verder willen we alvast even zeggen dat er 1^e Paasdag ook geen zondagsschool is, we verwachten de kinderen op 2^e paasdag in de kerk tijdens de paasdienst die ook mede wordt georganiseerd door leiding van de zondagsschool.

Als slot nog een oproep voor speelgoed (met name voor de kleuters), hebben jullie thuis nog speelgoed waar niks meer mee gedaan wordt? Wij als leiding zijn blij als je dan aan ons denkt!

Tot zover en tot ziens op de zondagsschool!

Groetjes Leiding van groep 2

GESPREGSGROEPEN

VROUWENGROEP KADES

J I J B E N T UITNODIGING KADES
**Helemaal
Mooi!** DINSDAG 12 MAART 2019
 Spreekster: **ARDA REINDS**

Nog even en dan is er weer Kades en deze keer met **Arda Reinds** als spreekster! Zij heeft haar bedrijfje '**Helemaal mooi**'. Je kunt dit vinden via haar webpagina: www.helemaalmooi.nl

Op 12 maart zal Arda ons meenemen in het verhaal van Esther. Veel kennen Esther als een vrouw die moedig was. Ze vond haar nek uitsteken belangrijker dan haar eigen hachje redden. En aangezien ze de winnaar was van een door de koning uitgeschreven beauty-contest mogen wij ervan uitgaan dat ze er ook mooi uitzag.

Een mooi voorbeeld voor jou? En hoe dan? Met God mogen wij ook moedig een mooi zijn.

Wij staan vanavond stil bij kleur en stijl (Workshop kleuradvies) aan de hand van Esthers geschiedenis.
Door wie laat jij je leven bepalen? Door God of ... ?

Hopelijk heb je nog ruimte in je agenda .. je bent enorm welkom.



Vanaf kwart voor 8 is er koffie en thee en **neem vooral iemand mee!**

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: kades@vegoldebroek.nl

Stuurgroep Kades, Alofina, Anja, Bertha, Evelien, Gerda, Korine, Matje, Marja

VROUWENVONTACTGROEP

Dinsdag 19 maart, alweer de voorlaatste keer dit seizoen komt Jeanet Penning wat vertellen over

Je leven delen

Samen met Martin maakt ze deel uit van een leidersteam van de Bijbelschool Gospel for Europe om studenten op te leiden voor de Grote Opdracht het evangelie te brengen aan alle mensen in Europa.

We zien er naar uit, graag tot ziens!

Een hartelijke groet namens bestuur,

Gerrie. Riek, Betty, Berta en Grietje



MUSICAL

De Musical Messiah – benefietconcert voor de zending op zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019

Nog een kleine maand en dan is het zover ... op zaterdag 30 en zondag 31 maart kunt u genieten van de Nederlandse editie van De Musical Messiah, uitgevoerd door alle muziekgroepen die de VEG rijk is.

De musical is geschreven door de dirigent van het Oslo Gospel Choir en beschrijft het leven van Jezus op aarde. De musical wordt uitgevoerd in een zogeheten 'concertversie' en anders dan in de Engelse versie van het Oslo Gospel Choir worden in Oldebroek naast een verteller die de liederen met elkaar verbindt ook dramastukken toegevoegd om het verhaal nog beeldender te maken en zo dichterbij te laten komen.

Opbrengst

Het betreft een benefietconcert en de gehele opbrengst gaat naar alle zendingswerkers binnen de VEG. Tijdens de concerten wordt hiervoor een collecte gehouden die we uiteraard van harte bij u aanbevelen.

Om de musical te kunnen uitvoeren worden ook onkosten gemaakt. Denk hierbij aan rechten om de musical uit te mogen voeren, bladmuziek, muziektracks, licht en geluid. Om er zeker van te zijn dat deze kosten gedekt worden verkopen we entreekaarten.

Kaartverkoop

Toegangsprijs: € 5,00 per persoon

Bij afname van 5 of meer kaarten ontvangt u 1 kaart gratis.

Verkooppunten:

VEG Oldebroek	Donderdag 7 maart van 18.30 – 19.30 uur
Vaessen Mode & Trends	Tijdens openingstijden van de winkel
Chr. Boekwinkel De Rivier Wezep	Tijdens openingstijden van de winkel
Chr. Boek en muziekhuis 't Anker Elburg	Tijdens openingstijden van de winkel

We verzoeken u de kaarten zoveel mogelijk via bovengenoemde verkooppunten aan te schaffen.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u uw toegangkaart(en) ook reserveren via kaartverkoopmessiah@gmail.com.

Vermeld hierbij duidelijk uw naam en het aantal kaarten dat u wilt reserveren.

Aanvangstijden

Zaterdag 30 maart om 20.00 uur (kerk gaat open om 19.15 uur)

Zondag 31 maart om 15.00 uur (kerk gaat open om 14.15 uur)

We hopen u allen te mogen begroeten tijdens (een van) de concerten en kijken ernaar uit samen met u een geweldige opbrengst voor de zendingswerkers te realiseren.

Hartelijke groet,
Namens de organisatie
Hendrien Fiks
hendriefiks22@gmail.com
Tel. 06-31937203

KOOR EEN NIEUW LIED

UITNODIGING

Voor de 66° Zangersdag te Hilversum

Het bestuur van Zangkoor "Hallelujah" uit (VEG) Goes heeft de eer om de 66° zangersdag van VEG te organiseren;

Deze wordt gehouden op

DONDERDAG 25 APRIL 2019

vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur

in de Grote Kerk, Brinkweg 1, te Hilversum.

Naast het koor uit Goes doen mee de koren uit Hilversum, Oldebroek, Nijverdal, Scherpenzeel en Burgum.

Elk jaar weer is de Zangersdag een feest en we zijn ons ervan bewust dat leden uit alle Vrije Evangelische Gemeenten ook het verlangen kunnen hebben om deze dag mee te maken, waarin we door verbondenheid met elkaar God kunnen eren met zang en muziek.

In het morgenprogramma krijgen koren de gelegenheid om hun liederen ten gehore te brengen en in de middag hebben we een professionele zangcoach die het publiek op een enthousiaste manier zal begeleiden. Deze zangcoach zal ook zelf diverse mooie liederen ten gehore brengen.

Voor gasten kost de zangersdag 10 euro per persoon. Hierin zit koffie/thee met iets lekker bij inbegrepen. U bent dan verzekerd van de hele dag muziek en ontmoeting. Omdat we midden in het centrum zijn van Hilversum, is het mogelijk om op eigen kosten tussen de middag ergens te lunchen op een terras of in een restaurant. Natuurlijk kunt u ook een eigen lunchpakket meenemen.

Aanmelding: kan tot uiterlijk 15 maart 2019 via mail!

Dit met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel personen u komt.

Daarnaast graag vooraf, maar uiterlijk 29 maart 2019 € 10 p.p. overmaken op rekeningnummer **NL75RABO 0331 528 118** t.a.v. Zangkoor Hallelujah onder vermelding van *"Uw naam, Zangersdag 2019"*.

Wij horen graag van u. Hopelijk tot ziens op de zangersdag in Hilversum!

Met vriendelijke groeten,

Van Willemien Gorsse, namens Zangkoor "Hallelujah" Goes

Van harte aanbevolen door "Een Nieuw Lied" VEG Oldebroek.

RENOVATIE ORGEL - EXTRA INFORMATIE

Voor de liefhebbers;

Na de uitbreiding van de kerk is destijds ook het orgel aangepast aan de vergrootte ruimte. Het lijkt erop dat ze het orgel niet alleen hebben aangepast aan de ruimte, maar ook aan de toen heersende smaak. Dat betekende vaak: winddruk naar beneden en de voetopeningen in de pijpen verder open.

Je krijgt dan hele andere verhoudingen in de klank. Het klinkt in het totaal dan wel klassieker maar het oorspronkelijke karakter van de pijpen komt dan niet (meer) optimaal uit de verf.

Maar de “oude inborst” blijkt er nog steeds te zijn, en die komt weer terug als de druk weer verhoogt wordt en de voeten meer gesloten. Dat past ook bij de klankwereld die we nastreven. Een ander voordeel is dat de toon intensiever wordt en de kerk beter vult, zonder dat het vervelend hard wordt. Door de Nieuwe registers die erbij komen zal die basis nog breder en draagkrachtiger worden.

Het vaststellen van de winddrukken is ook nodig voor de intonatie tongwerken. Een aantal hebben we er al, en een aantal worden gemaakt van bestaande delen, aangevuld met nieuw.

Op het tweede klavier van het Oldebroeker orgel is een Clarinet 8' gepland. Ik was vorig jaar in de (kathedrale) Bavo in Haarlem, en hoorde een clarinet van het Adema-Orgel daar die verdacht veel op een echte clarinet lijkt. En die willen we ook graag in Oldebroek...

Het Adema orgel in de Bavo is één van de grootste van Nederland (4 klavieren, 76 registers) en gebouwd in 1921, de tijd waar wij ons voor het Oldebroeker orgel op oriënteren. De ladetekening is nog aangepast om de iets wijdere pijpen te kunnen plaatsen.

Op 10 januari ben ik in de Bavo geweest om de details van de bewuste clarinet op te meten, keelmaten, bekermaten enz, en ben nu aan het uitzoeken of we met de delen die we hebben, aangevuld met nieuw, zo'n clarinet kunnen realiseren en dat lijkt te kunnen!

Zo krijgen best veel pijpen na een soort “wedergeboorte” een nieuw leven, en dat past dan ook wel weer bij een Evangelische gemeente, denk ik dan. Het is ook nog eens duurzaam omspringen met kostbare grondstoffen, en dat past bij goed rentmeesterschap.

Afgelopen week ben ik in de werkplaats van Bouwbedrijf van Boven bezig geweest met het vermaken van een serie houten pijpen. De maatvoering is aangepast door ze deels uit elkaar te zagen en opnieuw te verlijmen, met een mooi en klinkend resultaat als gevolg.

Dat is ook te danken aan de mooie, en met goede machines uitgeruste werkplaats van Bouwbedrijf Van Boven, die we kunnen en mogen gebruiken. Als je 140 kilometer gewend bent is 6 kilometer van huis wel heel dicht bij!

Bert Jan v.d. Weerd

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Interkerkelijk Ouderenwerk

Deze maand is de ouderenmiddag op **D.V. zaterdag 16 maart**.

U wordt weer van harte uitgenodigd om naar de Geref. Goede Herderkerk in Oldebroek te komen.

Het is een mooi gezicht als om half 2 van alle kanten mensen naderen; te voet, met de fiets of auto. Elkaar ontmoeten en begroeten is een zegen.

We gaan samen zingen o.l.v. Jaap van Boven. Luisteren naar een Bijbelwoord en genieten van de gasten. Dat zijn deze middag de heer en mevrouw Alblas uit Voorthuizen. Zij vertellen over de Schotse kleding, de trom en de gebruiken en regels van een doedelzakspeler. Kent u de prachtige klank van dit instrument? Kom en luister!

U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Om 14.00 u. beginnen we officieel. Het programma duurt tot 16.00 uur. We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te komen.

Voor vervoer kunt u bellen met Elly Bos. Het ophalen en wegbrengen wordt dan geregeld, tel 06-23363799.

Graag tot dan, Gea Wastenecker

LOCO – UITZENDING 2019

Dit seizoen hebben we al één uitzending mogen verzorgen op zondag 13 januari. De volgende uitzending is op **zondag 24 maart**. We verzorgen het programma Actief geloven in de ochtend van 9.00-12.00 uur, waarbij de kerkdienst wordt uitgezonden, en in de avond van 19.00-20.00 uur.

De daarop volgende data voor 2019 zijn: 26 mei, 11 augustus, 27 oktober en 8 december.

Groet,
Herman Reurink, Evert-Jan Junte en Heleen Grootkarzijn

VELUWSE PASSION

Thema Veluwe Passion: de keuzes die je maakt.

Voor het zesde jaar op rij heeft de Veluwe haar eigen Passion. Dit jaar wordt het gebouw van geloofsgemeenschap Luctor te Oldebroek omgetoverd tot decor van het evenement dat op **13 april 2019** plaatsvindt.

Na de vijfde editie van de Veluwe Passion, die met 500 bezoekers wederom drukbezocht was, staat iedereen weer in de startblokken voor het nieuwe thema: de keuzes die je maakt. Het doel van de organisatie is door de jaren heen niet veranderd. Leanne Rook, nu voor het vierde jaar betrokken bij de organisatie van het evenement, vertelt: 'Met de Veluwe Passion kunnen we het paasverhaal op een laagdrempelige manier vertellen aan gelovigen en niet-gelovigen. Toegankelijkheid staat voor mij daarbij centraal. Daarnaast proberen we door gebruik te maken van de popnummers mensen (opnieuw)te laten nadenken over het passieverhaal.'

De jaarlijkse muzikale paasvertelling start met een processie. Tijdens deze processie zal de focus liggen op keuzes maken. De processie begint om 18:00 uur bij Nuborgh College Oostenlicht. Aansluitend aan de processie nemen verschillende acteurs en muzikanten de bezoekers mee in het aloude paasverhaal. Zorgvuldig uitgekozen liederen zorgen ervoor dat de avond toegankelijk is, maar ook stof tot nadenken geeft. Dit jaar staat dus keuzes maken centraal. Op basis waarvan maak jij je keuzes en sta je vrij in je keuzes?

Is het zwart-wit of bestaat er ook een grijs gebied?

Hoe draag je verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes? En uiteindelijk denken we natuurlijk na over de keuze van Jezus om te sterven voor de zonden van de mensen. Het evenement draait op vrijwilligers die we inzetten op verschillende gebieden: muzikale medewerking, acteren en ook achter de schermen en bij de techniek. Veel van de vrijwilligers zijn afkomstig uit de kerken die meewerken.

En dat zijn er inmiddels heel wat. Zo werken dit jaar onder andere de Ichthuskerk, Luctor Elburg, de Maranathakerk en de Fontein uit 't Harde, de VEG en Goede Herderkerk uit Oldebroek weer mee om alles op rolletjes te laten lopen. Draag je het evenement een warm hart toe en heb je zin om mee te doen? Schroom niet om je aan te melden via info@develuwsepassion.nl.

VAN LEDEN EN VRIENDEN

OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR ISALA

Met de oecumenische vieringen op zondag in Isala dragen wij bij aan welzijn van patiënten en hun familie.

Om dit mogelijk te maken, zoekt de vakgroep geestelijke verzorging vrijwilligers.

- Voor het uitnodigen van patiënten:
Eens per maand op vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur
- Voor het halen en brengen van patiënten op zondag:
Eens per twee maanden van 9:15 - 11:30 uur

Voor *Isala Cantat*, het koor dat 2 wekelijks de vieringen vast ondersteunt, zoeken wij tenoren en bassen.

Met name voor vrijdagmiddag zoeken wij versterking. Op vrijdagmiddag nodig je met twee anderen persoonlijk patiënten uit. Best een klus maar geeft voldoening. Vaak horen we van mensen: 'Het is fijn dat je ook in het ziekenhuis een kerkdienst kan meemaken'.

In een kennismakingsgesprek vertellen we graag meer.

Informatie bij he.groen@isala.nl / tel. 038-4244335

AGENDA

MAART

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>	
10	Ma 04-03-2019		Kerkenraadsvergadering	
	Di 05-03-2019	18.30	Deur aan deur evangelisatie Oldebroek	
	Do 07-03-2019	18.30 18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur Kaartverkoop The Messiah tot 19.30 uur	
11	Zo 10-03-2019		Groep 8 heeft geen zondagsschool	
	Ma 11-03-2019		Ouderlingenvergadering	
	Di 12-03-2019	19.45	Beginselcursus / Diaconievergadering	
		20.00	Vrouwengroep Kades	
	Wo 13-03-2019		Biddag	
	Do 14-03-2019	12.50	Lectureevangelisatie Friesland	
		19.30	Huiskring 'de Hullen', wijk 5 (ouderling Kees Pruijm) Uiterste opgave datum Zangersdag	
	Vr 15-03-2019			
Za 16-03-2019	08.30	Vertrek vanaf parkeerplaats door Wandelgroep, wandelen van Giethoorn naar Kalenberg, 23 km.		
	14.00	Ouderenmiddag Goede Herderkerk		
12	Zo 17-03-2019		's morgens geen zondagsschool i.v.m. dienst 's mid- dags	
	Ma 18-03-2019	20.00	Inloopavond Huisgroep wijk 11 in kerkgebouw	
				Kleine kerkenraad
				Sluitingsdatum kopij maandblad april
	Di 19-03-2019	19.45	Beginselcursus	
		19.45	Vrouwencontact	
	Wo 20-03-2019	19.30	Bijbelstudie in Oud Luctor	
		-	Deur aan deur evangelisatie – geen gegevens bekend.	
	Do 21-03-2019	20.30	Gebedsbijeenkomst Gesprek kerkenraad met belijdenisgroep	
	Za 23-03-2019	07.45	Backpacken in de Achterhoek	
13	Zo 24-03-2019	09.00	Uitzending LOCO tot 12.00 uur, tevens 19.00u	
	Ma 25-03-2019	19.30	Ledenvergadering	
	Di 26-03-2019	19.30	Bijbelstudie Oud Luctor	
	Za 30-03-2019	20.00	Musical De Messiah	
	Zo 31-03-2019		Groep 8 heeft geen zondagsschool	
		15.00	Musical De Messiah	

Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis