



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.-J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

t.n.v. VEG Oldebroek

Hoofdrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

**Inschrijving/geboorte/
verhuizing**

Gemeentebe-
stand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:**Koster:**

Br. R. Pleijter
Telefoon: 06- 26 47 07 07
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. DOEK

NL 98 RABO 0348 4131 73

t.n.v. Zendingscommissie

NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
VAN DE KERKENRAAD	6
VROUW IN HET AMBT	6
DIACONIE	6
VAN DE PENNINGMEESTER.....	9
COLLECTEN	9
FINANCIËLE COMMISSIE - GIVT	9
INFORMATIE TWEEDE COLLECTE 27 JANUARI 2019.....	10
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	11
ZENDINGSCOMMISSIE	11
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE.....	16
DOEK	18
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	22
RONDOM DE DIENSTEN	23
MARANATHACONFERENTIE	23
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE.....	24
WEEK DER GEBEDEN.....	24
WIJK- EN HUISKRINGAVONDEN.....	25
VERJAARDAGSFONDS	26
GESPREKSGROEPEN.....	27
VROUWENGESPREKSGROEP KADES	27
VROUWENCONTACTGROEP.....	28
ZANG EN MUZIEK.....	29
MUSICAL DE MESSAIH	29
MUZIKANTEN GEZOCHT.....	31
EEN NIEUW LIED	31
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	32
OUDERENMIDDAG	32
VAN LEDEN EN VRIENDEN.....	33
WOORDEN VAN DANK	33
OVERIGE MEDEDELINGEN.....	33
SLUITINGSDATUM KOPIJ FEBRUARI.....	33
ANTWOORDEN ISRAËL QUIZ	34
AGENDA.....	35

HARTIG & GEKRUID

HARTIG EN GEKRUID

'En zij herkenden Hem....' (Lukas 24:31)

Een paar maanden geleden zat een paar mensen bij ons in de kerk. Na de dienst kwamen ze op mij af en één van hen zei: *'Ik ben samen met jou op vakantie geweest'*. Ik samen met hem op vakantie? Ik herkende die hele persoon niet. Toen liet hij mij een foto zien van een jonge man, begin twintig; een foto van ruim dertig jaar geleden. Hij vroeg: *'Ken je deze jongeman?'*. *'Ja, dat ben ik'*, zei ik. Hij zei: *'We zijn samen op vakantie geweest naar Israël, met een jongerenreis van Youth for Christ'*. En hij liet een foto van zichzelf zien, ook uit die tijd.

Toen herkende ik hem, en de andere mensen. Ze maakten ook deel uit van die reis. Tjonge, wat waren ze veranderd! Wat wil je, dertig jaar later. Toch herkende ik hen, want na zoveel jaar herken je weer duidelijk de gelaatstrekken. Wat ouder, grijzer, rimpeliger en/of dikker geworden, toch herkenning. Ze waren in de buurt en hadden via – via ontdekt dat ik predikant was in Oldebroek en ze wilden wel eens een dienst van mij bijwonen. We hebben na de dienst nog heel gezellig oude herinneringen zitten ophalen en zitten bijpraten hoe alles later verlopen is: trouwen, kinderen krijgen, zelfs al kleinkinderen.....

Iets dergelijks lezen we ook over Jezus als Hij optrekt met twee van zijn discipelen, de zgn. Emmaüsgangers. Zij herkennen Hem niet, ook al is het zeker geen dertig jaar geleden dat ze elkaar voor het laatst gezien hebben. Integendeel, het is nog maar een paar dagen geleden dat ze Jezus voor het laatst gezien hebben. Dat komt omdat Hij nu een ander lichaam heeft, een verheerlijkt lichaam, het opstandinglichaam. Toch heel anders dan het oude lichaam. Bovendien verwachten ze Jezus helemaal niet, want ze weten niet beter dat Hij gekruisigd en begraven is, ook al gaat een gerucht rond dat Hij zou zijn opgestaan.

Ze herkennen Jezus niet. Pas als Jezus met hen het brood breekt, zegt Luk.24:31: *'En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem'*. Hun ogen gingen open, waardoor ze wisten dat het Jezus was. Toen herkenden zij Hem. Aan zijn spreken, aan zijn manier van doen, maar vast ook aan zijn gelaatstrekken. Want ook al had Jezus een verheerlijkt lichaam, en was in die zin veranderd, toch zijn het dezelfde gelaatstrekken. *'En zij herkenden hem...'*. Het is dezelfde Heer, dezelfde Jezus.

Wij hebben Jezus nooit gezien, maar eens zullen we Hem zien, als Hij terugkomt. Zullen we Hem dan herkennen? Iemand herkennen die je nooit hebt gezien is niet echt mogelijk. Maar in het geval van Jezus hoeven we ons geen zorgen te maken. Als Hij komt, is het volstrekt duidelijk dat Hij het is. Zijn wezen is bij zijn terugkeer vol goddelijke kracht en glorie, vol licht en waarheid, en zijn ogen zijn vol liefde en genade. Het kan niet anders dat Hij het is. We zullen Hem zeker herkennen.

Anders zullen we Hem herkennen aan de wonden in zijn voeten, zijn handen en zijn zij, veroorzaakt door de spijkers aan het kruis en de speerstoot in zijn zij. Want die wonden zijn gebleven, ook nadat Jezus met een volmaakt en verheerlijkt lichaam is opgestaan. Eén van de discipelen, Thomas, mag namelijk Jezus aanraken aan zijn wonden om te zien of hij werkelijk de opgestane Jezus is. Die wonden zullen altijd blijven, ook in de eeuwigheid, als een blijvende herinnering dat wij gekocht en betaald zijn met zijn bloed.

'En zij herkenden Hem...'. De beide Emmaüsgangers herkenden Jezus. Wij zullen Hem ook zeker herkennen. Wat kunnen we beter doen dan te wijzen op de woorden van Petrus in zijn brief (I Pt. 1:8): *'Hoewel u Jezus niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde'*.

Hoe blij kun je zijn om oude bekenden na zo'n lange tijd weer te ontmoeten. Dat was mijn ervaring. Hoeveel groter is onze blijdschap als wij onze Heiland zullen zien en herkennen, als Hij komt. Want Jezus komt, zichtbaar en herkenbaar. Wie weet in dit nieuwe jaar 2019.... Ik wens u allen een gezegend jaar toe!

Ds. Kasper Kruithof

DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Dinsdag 01 Januari Nieuwjaars- dag	10.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
<i>2^e collecte: Orgel</i>				
Zondag 06 Januari	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	
<i>2^e collecte: Diaconie</i>	14.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Doopdienst
Zondag 13 Januari	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
<i>2^e collecte: Eigen zen- ding</i>	19.00 u.	Br. Willem van de Weg		Combo samenge- steld uit diverse kerken/ Bigband
Zondag 20 Januari	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Dienst voor doven en horenden
<i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	19.00 u.	Br. Corjan Matsinger	Combo	Jeugddienst
Zondag 27 Januari	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Dienst school-kerk- gezin
<i>2^e collecte: Watoto*</i>	19.00 u.	Br. L. Janse	Orgel	Maranathadienst m.m.v. Heerder Mannenkoor 'De Lofzang'

* Informatie onder 'van de Penningmeester'

Ouderling van dienst: br. H. Lemans

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

VAN DE KERKENRAAD

VROUW IN HET AMBT

De kerkenraad zal zich in januari / februari verder bezinnen over het onderwerp vrouw in het ambt. We houden u op de hoogte van het vervolg.

DIACONIE

Diaconaat is afgeleid van diakonia wat betekent: dienst. Diaconaat staat voor barmhartigheid en gerechtigheid. Wij kennen het ambt van diakenen en ouderlingen, beiden ingesteld in NT (zie Fil.1:1.) De instelling van diakenen lezen we in Hand.6:1-7. Specifieke taak van diakenen volgens NT is omzien naar behoeftige mensen (weduwen, wezen, armen, vreemdelingen, zieken, verlamden).

Binnen de diaconie houdt het ons al langere tijd bezig of wij aan onze Bijbelse opdracht kunnen voldoen of dat wij teveel afgeleid worden door andere taken. Begin dit seizoen hebben wij een bezinningsavond gehad samen met de ouderlingen en voorgangers. Uitgangspunt voor deze avond waren de zes (bijbelse) werken van barmhartigheid te weten:

- Hongerigen voeden
- Dorstigen te drinken geven
- Vreemdelingen gastvrij ontvangen
- Naakten kleden
- Zieken bezoeken
- Gevangenen op zoeken

In de loop van de tijd is de zorg voor uitvaart en nabestaanden toegevoegd als zevende werk van barmhartigheid.

Vanuit de diaconie kunnen wij aangeven dat er niet of nauwelijks tijd/aandacht besteed kan worden aan één van de zeven werken van barmhartigheid. De taken die de diakenen uitvoeren bestaan voor 90% uit dagelijks gemeente beheer. Taken die voor diakenen genoemd worden in de bijbel worden binnen onze gemeente soms uitgevoerd door de voorgangers en/of ouderlingen maar niet of nauwelijks door diakenen. Met elkaar hebben wij geconstateerd dat de wens nadrukkelijk aanwezig is dat diakenen meer taken uit kunnen voeren waarvoor zij geroepen zijn. Om deze wens in te kunnen vullen, zijn wij aan het onderzoeken om meer taken onder te brengen

in commissies die in opdracht van de diaconie, de taken uitvoeren. Hierin zal de diaconie eindverantwoordelijk zijn. Aanpassingen die op dit moment zijn besloten en worden uitgevoerd:

- Commissie onderhoud; de commissie heeft als opdracht om een meer jaren onderhoudsplan op te stellen voor gebouwen en terrein en na goedkeuring uit te voeren. Tevens ad-hoc situaties m.b.t. gebouwen en terrein worden door de commissie onderhoud opgepakt en uitgevoerd.
- Commissie beheer; Binnen de commissie is de vertegenwoordiging van kosters, schoonmaak, BHV en koffieploeg aanwezig. De commissie heeft als opdracht om het beheer van de kerk te verzorgen.
- Commissie ICT; de commissie ICT zal in begin 2019 opgestart worden. De opdracht voor deze commissie is om onderhoud van alle ICT gerelateerde zaken binnen de gemeente op te pakken. Tevens worden de leden gevraagd om adviezen/voorstellen uit te werken voor specifieke ICT situaties.
- Financiële commissie; de financiële commissie verzorgt het dagelijks financieel beheer van de gemeente onder eindverantwoording van de penningmeester.
- Kerkelijk bureau; ondersteunt de secretaris op meerdere fronten zoals ledenadministratie, post/email verwerking, enz.
- Commissie communicatie; de wens is om deze commissie op te zetten om communicatie zowel intern als extern te stroomlijnen. Medio 2019 zal deze commissie samengesteld worden en zal de opdracht worden opgesteld.

De conclusie van de bezinningsavond was: Het is belangrijk om diakenen vrij te stellen en niet te belasten met intern gerichte taken zodat zij zich kunnen richten op de Bijbelse diaconale taken.

De zendingscommissie en diaconie zijn in gesprek met elkaar om te onderzoeken waar de diaconie de zendingscommissie kan ondersteunen. Zie de informatie onder de zendingscommissie.

Graag willen wij u betrekken in de taken die binnen de gemeente uitgevoerd mogen worden. De kans is groot dat u in de komende periode gevraagd wordt om deel te nemen in een commissie. Ik wil u dan ook vragen om alvast na te denken welke taken u kunt en wilt uitvoeren binnen de Gemeente. Door de taken te verdelen over vele schouders blijven de werkzaamheden en tijdsinspanning beheersbaar en wordt u betrokken bij het gemeentewerk.

Als u enthousiast bent geworden en u wilt melden dat u beschikbaar bent voor een taak of graag een specifieke taak wilt op pakken, vraag ik u een bericht te sturen naar de secretaris. Wij zien uit naar uw aanmelding (hopelijk

komen er vele aanmeldingen). Eén van de diakenen zal dan contact met u opnemen voor nadere afstemming en afspraken.

Vanuit de diaconie zullen wij u op regelmatige basis blijven informeren.

Namens de diaconie
Teunis Demming

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - NOVEMBER

			Contant/munten	Givt	Totaal
4-11-2018	Gemeente	€	549,47	148,48	697,95
	Diaconie	€	234,55	77,07	311,62
7-11-2018 (Dankdag)	Gemeente	€	378,20	107,68	485,88
	Sulawesi	€	1655,25	326,43	1981,68
11-11-2018	Gemeente	€	539,63	196,03	735,66
	Orgel	€	508,42	79,48	587,90
18-11-2018	Gemeente	€	570,07	175,41	745,48
	Jeugdwerk	€	588,45	107,03	695,48
25-11-2018	Gemeente	€	531,57	105,73	637,30
	Eigen Zending	€	537,11	80,68	617,79

Ontvangen voor zending via Givt deze maand: € 54,20.

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - NOVEMBER

T.b.v. orgel via 1e collecte	€	65,85
T.b.v. gemeente via bezoekdame M. Spronk	€	20,00
T.b.v. gemeente via P. Hartkamp	€	50,00

► **Van de financiële commissie: GIVT**

Inmiddels hebben we GIVT (digitaal met uw mobiel geven voor de collecte) in gebruik. Nu is dit betaalmiddel geen doel op zich, maar willen we het volgende toch nog een keer onder de aandacht brengen:

1. Stel: u wilt alleen voor de 1^e collecte geven:

- o Als u de GIVT-app opent staat er een groene balkje onder het bedrag (bij openen is dit uiteraard – 0 -). Nadat een bedrag ingetoetst is kan op volgende geklikt worden. Vervolgens klikt u op collectemiddel en nadat de collectezak bij u geweest is heeft u gegeven.

- o Stel u wilt voor beide collectes geven:

- o Als u de GIVT-app opent staat er een groene balkje onder het bedrag (bij openen is dit uiteraard – 0 -). Nadat een bedrag ingetoetst is klikt u naast het bedrag op het icoontje met “1+”; dan kan er opnieuw een bedrag ingevoerd worden en staat bovenin het scherm ”collecte 2”. Vervolgens klikt u op collectemiddel en nadat de collectezak bij u geweest is heeft u gegeven voor beide collectes!

- o Stel u wilt voor beide collectes geven, maar ook voor de zending:

- o U kunt de stappen als hierboven volgen, maar hebt ook de mogelijkheid om een 3^e bedrag op te geven. Het 3^e bedrag is altijd voor de zending. Met één keer invoeren geeft u dan dus 3 bedragen.

- o U kunt ook het 1^e bedrag vullen en vervolgens langs het zendingsbusje lopen. Ieder zendingsbusje heeft een tag en wordt altijd geregistreerd als gift voor de zending.

- o Stel u wilt de alleen geven voor de 2^e collecte:

- o Vul bij het 1^e bedrag een – 0 – in en volg de stappen als hiervoor bij 2 omschreven.

- o Stel u luistert thuis de dienst mee en wilt ook geven voor de collecte:

- o U kunt de stappen volgen zoals hierboven weergegeven, maar selecteert nadat u volgende aangeklikt hebt niet op collectemiddel, maar op lijst. Bij Geven aan: zoekt u de VEG Oldebroek op en uw gift wordt geregistreerd voor de doelen zoals voor die zondag aangegeven.

Stel u geeft via GIVT op een willekeurig moment buiten de zondagse of bijzondere diensten om, dan komt uw gift ten goede aan de gemeente. Alle giften, 24 uur per dag, 7 dagen in de week worden geregistreerd.

Zie voor informatie ook de website of facebook. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij die graag!

► INFORMATIE TWEEDE COLLECTE 27 JANUARI

Tijdens de School en Kerk dienst op **27 januari** zal er in alle kerken gecollecteerd worden voor Watoto. Watoto verleent lichamelijke en medische zorg, scholing, traumazorg en geestelijke opvoeding aan weeskinderen in Oeganda.

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.350	3.167	-183
Februari	3.350	3.995	645
Maart	3.350	4.234	884
April	3.350	2.624	-726
Mei	3.450	2.318	-1.132
Juni	3.450	2.508	-942
Juli	3.450	2.939	-511
Augustus	3.450	2.386	-1.064
September	3.450	3.719	269
oktober	3.450	3.430	-20
november	3.450	3.168	-282
Totaal	37.550	34.488	-3.062

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.



► **Avond voor TFC's, zendingen en belangstellenden**

Ook dit jaar organiseren we een avond voor de TFC's, zendingen en belangstellenden samen met Luctor.

Op 28 januari komen we om 19.30 uur samen in "Oud Luctor". Om 19.15 uur staat er de koffie klaar. We benadrukken dat het zeker ook een mooie avond is, als je belangstelling hebt voor dit onderwerp. Laura Leusink zal iets vertellen over de programma's die ze schrijft voor onze jeugd over zending. Het is een erg goed en waardevol programma. Samen met Luctor brengen we onze 20 zendingen en evangelisten (soms echt)paren) onder jullie aandacht. Daarnaast is er ruimte voor contact onderling en we sluiten de avond af met gebed. Je bent van harte uitgenodigd om te komen.

► **Diaconie en zending**

De diaconie en zendingscommissie kijken samen naar deze taken en de overlap die er misschien is.

Bij zending en evangelisatie doen we ook wel diaconale taken. Denk aan de waterfilters voor India, boodschappenpakkettenactie of de hulp in Roemenië. Deze diaconale taken zijn ook een prachtig middel om de liefde van God voor deze wereld en de mens te laten zien en daarmee dan ook weer prachtig zendingswerk. Het omzien naar behoeftigen binnen en buiten de gemeente is ook een evangelische taak.

Samen kijken we nu naar een andere en betere verdeling van taken. Het is nog maar een eerste aanzet. We denken er b.v. aan om de financiën door diaconie te laten uitvoeren en dan kan de zc zich meer richten op aandacht voor zending en evangelisatie in onze gemeente. Het is de bedoeling om elkaar te versterken en te helpen. Zie ook de informatie onder Diaconie.

► **Kerstmarkt**

De kerstmarkt was weer een bijzondere middag van ontmoeting en gezelligheid. Ook hier weer heel veel inzet van creativiteit, catering en menskracht. En dan is er opnieuw de constatering; wat hebben we toch veel talenten in de gemeente. Inzet ieder op zijn eigen manier, zorgen voor de inwendige mensen, voor mooie dingen om thuis neer te zetten of te hangen en dat kinderen een leuke middag beleven. Dank jullie wel allemaal.

De 1^e zaterdag van december 2019 willen we weer graag zo'n gezellige middag van ontmoeting organiseren en we zullen dan samen ook beginnen en afsluiten, want dat hebben we met elkaar gemist. Het te kort van € 3.062,- is nu rijkelijk aangevuld met de uiteindelijke opbrengst van € 7.075,70.

► Jongerenreis naar Temjen en Margriet in India

Er zijn plannen om in de herfst van 2019 met een groep van ca. 8 mensen een bezoek te gaan brengen aan Temjen en Margriet Lonkumer-Pruim en de kinderen Temsu en Sharon. Ze wonen en werken in Noord-Oost-India in de stad Guwahatti en leiden daar een team van Youth with a Mission. Het is al weer een paar jaar geleden dat er iemand vanuit de VEG Oldebroek daar in India geweest is; Vanuit de TFC en de zendingscommissie is daarom het idee gekomen om nu eens met een groep erheen te reizen aangezien Margriet al meer dan 25 jaar zendeling is in India actief is. We hopen door deze reis Temjen en Margriet en het team te bemoedigen en te ondersteunen waar mogelijk. Het zal waarschijnlijk een ca. 10-daagse reis worden rondom de herfstvakantie 2019. Praktisch gezien moet er natuurlijk van alles geregeld worden. Het is dan ook handig dat Margriet en Temjen in juli 2019 weer een paar weken in Nederland zijn. Ondertussen hebben ca 4 mensen al serieuze belangstelling getoond om mee te gaan. We hopen met een gemengd gezelschap te gaan met ook wat jongeren. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, neem dan contact op met Bart Hamer en/of Arjan Pruum.

► Op reis met Open Doors

Bid en geef... maar ook Ga als je kunt ! Een reis maken naar de vervolgd kerk is een bijzondere ervaring. De ontmoetingen versterken je geloof en het besef van eenheid met het Lichaam van Christus! Doe wat de Here God je op het hart legt en, als je de mogelijkheid hebt, ga op reis en bezoek onze broeders en zusters die worden vervolgd. Een enorme bemoediging voor hen, maar zeker ook voor jezelf ! In de in een vakje van het zendingsbord liggen reisgidsen. Je kunt ook informatie opvragen bij Open Doors of Dinie vragen naar haar reiservaringen.



Kairos  *buit de geschikte tijd
uit*

U heeft het al gezien en gehoord, 17 cursisten die de Kairos cursus goed hebben afgerond. Een enthousiaste groep uit verschillende kerken, die veel geleerd en gedaan heeft. Nu gaan ze zelf ontdekken, hoe ze iets kunnen doen met wat ze geleerd hebben. Fijn dat we deze cursus konden faciliteren en wat fijn dat we een groepje cursusleiders YWAM mochten ontvangen,

onder de leiding van Henk Brink. We hopen dit najaar opnieuw een cursus te organiseren. U hoort de data en oproep vanzelf weer langs komen.

► Jarigen

Joop Franken 16 januari (1946)

► Nieuws van Jannine

Gezegend nieuwjaar!

Het komende jaar hopen wij als team weer online zoekers te begeleiden in hun zoektocht naar God en Zijn liefde. Elk teamlid heeft zijn eigen specialisatie en taken. Voor mij staat in 2019 bijvoorbeeld op de planning: De websites (*ikzoekGod.nl*, *ik-wil-euthanasie.nl* en *ik-wil-dood.nl*) aan te vullen met nieuwe filmpjes. Onder andere door 1x per kwartaal een getuigenis filmpje te lanceren, want mensen kijken en luisteren graag naar een levensverhaal van iemand. Hierdoor kunnen we meer bezoekers aanmoedigen een volgende stap te zetten naar andere opties die we online beschikbaar hebben (denk aan bijvoorbeeld cursussen).

Ik mag komend jaar een pilotfilmpje 'Spoken Words' maken. Een Bijbelverhaal vertellen aan de hand van beelden. Mensen lezen steeds minder, maar willen wel luisteren en kijken.

Op straat filmen zal een pilot gaan worden. Hierbij gaat het om een kort interview n.a.v. een vraag, met als doel inspiratie opdoen van vragen die bij mensen leven. De filmpjes over de vragen gebruiken wij dan op het internet met uitleg en 'antwoorden' erbij, en zo kunnen wij doorverwijzen naar andere opties die we online beschikbaar hebben.

Verder zal ik mij gaan bezighouden met het reviewen van bestaande geloofsverhalen op onze site.

Wie mijn nieuwsbrief ontvangt, heeft in december al kunnen lezen dat tijdens de *#Hack2018* ik met een enthousiast team een bijbelgame-app mocht ontwikkelen. Deze willen dit jaar verder gaan uitwerken en beschikbaar maken voor gebruik in kerken. Het is voor alle leeftijden, maar juist de jeugd zou dit kunnen aanspreken.

Heel veel plannen, heel veel ideeën... bidden jullie mee dat de juiste plannen en ideeën doorgang mogen vinden en het heel veel mensen mag gaan helpen om dichterbij Jezus te komen?

Hartelijke groetjes, Jannine van der Pol

► Nieuws van Chana

Chadashot mi Israel voor januari 2019, Israëlsche jaartelling 5779

Shalom lieve mensen,

Allereerst wil ik jullie van Harte een goed, liefdevol en gezond nieuw jaar toewensen. Gezondheid is een cadeau van God wat we niet licht moeten nemen. Ook wil ik iedereen bedanken voor de betrokkenheid, met gebed, financiële- en allerlei zaken die God op ons pad brengt. Het afgelopen jaar heeft weer veel gebracht, gegeven en genomen. Ook voor de families die een geliefde moeten missen. En natuurlijk voor geboortes. Toch brengt God altijd weer zoveel Zegeningen. Er is een lied dat zegt: Tel je Zegeningen een voor een, tel ze allen en vergeet er geen. Ook voor onze contacten met Netivyah, een echt familiegebeuren. We mogen dromen hebben.....

Vanochtend had onze voorganger Juda het over dromen. Martin Luther King Jr. Had a dream. Hertzel had een droom over de staat Israël, zie ook de beroemde foto als hij over het balkon leunt en mijmert. Zijn droom is uitgekomen. Als je hier in Israël woont moet je een visie hebben. Wat volgens mij helemaal klopt, een droom en een visie uitwerken. Dat kan toch eigenlijk voor iedereen.

We vieren nu het Chanoekafeest, het feest van de overwinning, dat de Joden niet overmeesterd zullen worden. Het kruikje wat voor een dag bestemd was, had genoeg voor 8 dagen en dat laten we elk jaar weer zien en zetten we onze mooie Chanoekia's weer voor de ramen of buiten neer.

We mogen ons licht hier in het land laten schijnen voor onze mensen om een Getuige voor hen te mogen zijn, in de daden die we hier mogen doen.



Hierbij stuur ik jullie een Joodse wens voor het nieuwe jaar;
Met heel veel lieve groeten van Chana en mijn fluffy vriend Phillip



Vertaling:

Een jaar zonder ongelukken, gezeur, jaloezie, ruzie, hoogmoedigheid, Ongemakken, ongenoegen, slechte vrienden, en andere niet-kosjere zaken.

Een gebedsvol, en goed jaar vol blijdschap, met veel vrienden, goede daden, rust, plezier, zegeningen, goed gevoel, geluk, vrijmoedigheid, durf en vrede.

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

Activiteiten

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 8 januari – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 10 januari -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

Woensdag 16 januari – Deur-aan-deur *nog geen verdere informatie bekend.*

Zaterdag 19 januari – Vriendenmiddag/Nieuwjaarsreceptie Operation Rescue **13.30 – 16.00**

Zaterdag 26 januari -- Backpacken in de Achterhoek
's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk.
Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Evangelisatiecampagne Oldebroek e.o.**

DEUR AAN DEURWERK

Op de avond voorafgaand aan Sinterklaas cadeautjes uitdelen namens de kerken: "Ik ben Sinterklaas niet, maar ik kom u wel een klein cadeautje brengen." Het zorgde gelijk voor een leuke binnenkomer. En wat mooi om vervolgens uit te mogen leggen dat het "hoor wie klopt daar" uiteindelijk de Here Jezus zelf is Die door alle contacten heen op de deur van ons hart klopt.

Wat een bijzondere gesprekken weer. Zoals de man die vroeger wel christelijk was opgevoed: Sinds hij op zichzelf woonde bleek het bed zondagsochtends te aantrekkelijk en was langzaam de klad erin gekomen. Niet dat hij nu helemaal niet meer geloofde, maar ach.....zoveel andere dingen die zijn aandacht vroegen, het leefde niet meer zo. Wat mooi om de Here Jezus opnieuw onder zijn aandacht te mogen brengen. Hem te mogen vertellen dat God de Vader op de uitkijk staat tot hij terugkomt.

Maar ook dat er van ons een keus gevraagd wordt: "Kies heden wie je dienen wilt." Want uiteindelijk hebben we hier niet het eeuwige leven en weet niemand van ons hoeveel tijd je nog hebt om die keus te maken. Daar kon hij over meepraten door een plotseling sterfgeval in zijn directe omgeving. Hij beloofde er weer eens mee aan de slag te gaan. Dat God met de Heilige Geest krachtig in zijn hart zal werken! Van harte aangemoedigd om met ons mee te bidden, gemeente.

Het zou ook heel mooi zijn als u dat in het Open Huis wil doen, terwijl anderen de straat op zijn. Als het evangelie verkondigd wordt, barst er een geestelijke strijd los waarbij het gebed een krachtig wapen is.

Natuurlijk ook van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan:

Dinsdagavond 8 januari en 5 februari hopen we opnieuw op pad te gaan.

We verzamelen om 18.30 uur in het Open Huis aan de Kerkstraat voor opening en gebed. Voor meer informatie: Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com / 0525-795023.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

In dit maandblad kunt u het verslag lezen van de najaarsreis 2018. Het is een goede reis geweest. Hierin staat ook de informatie over de projecten van DOEK vermeld.

Heeft u het al in uw agenda gezet: het jaarlijkse **stamppottenbuffet** van/voor DOEK: **9 februari 2019**. Meer informatie kunt u ook in dit maandblad vinden. Aanmelden kan tot donderdag 7 februari 2019. De adressen kunt u daar ook vinden.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Balkbrug (nov) € 380,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

Roemenië - Hongarije reis November 2018

De voorbereidingen zijn weer gedaan, alle afspraken zijn gemaakt en we zien er naar uit om de mensen weer te ontmoeten. In de voorbereiding gaat het bijna allemaal vanzelf... woensdag de bus laden, donderdag avond vertrekken en vrijdagavond aankomen in Chesau. Maar helaas de maandag voorafgaand aan ons geplande vertrek komt om 07.00 uur plotseling het slechte nieuws binnen. Ernö Horvath, de man waar we enkele weken geleden in de dienst nog voor hebben gebeden, is die nacht plotseling overleden. Spoedoverleg volgt met ds. Adorjan in Roemenië en de medereizigers in Oldebroek. De begrafenis in Roemenië is normaal gesproken reeds de derde dag en dat betekent dat we weinig tijd hebben.

Afspraken worden opgeschoven of afgezegd, de bus wordt maandagavond na de ledenvergadering nog geladen en zo gaan we op dinsdagavond reeds op pad, na onze vertrouwde gewoonte rondom de bijbel en een gebed om Gods zegen voor de reis. Een reis die begint met een zwart randje.

Ernö Horvath, werkzaam op het gemeentehuis in Mociu, Beheerder / Secretaris van de kerkelijke gemeente van Chesau, man van Irma en de vader van 2 kinderen. Allen worden geconfronteerd met het verlies van een dierbare die door onze Vader is thuisgehaald. Voor altijd in onze gedachten de vriendelijke, rustige man die alles altijd regelt.

Onze reis verloopt voorspoedig, het weer is gunstig en de drukte op de wegen valt mee, zo komen wij veilig aan in Chesau. We hebben nog net de tijd om onze bagage te installeren voor de mensen in het gemeenschapshuis bij elkaar komen om hun verdriet te delen en gezamenlijk wat te eten.

De begrafenis vindt plaats op donderdag middag. Iedereen komt op het erf van Ernö en Irma bij elkaar en alhier wordt buiten de dienst gehouden. Vervolgens gaat de rouwstoet lopend naar de begraafplaats. Na de begrafenis komen allen terug in het gemeenschapshuis en wordt het afgesloten met een maaltijd.

De dagen erna pakken we de draad weer op, we bespreken de projecten en ontmoeten weer enkelen in het dorp. Het renovatie project van de kerk heeft nog een financieel startkapitaal van €10.000 nodig en hier wordt ondersteuning voor gevraagd. We laten geld achter voor de kerstpakketten zodat ook de jeugd die terugkomt voor de kerst nog een boekje ontvangt. Samen met de dominee gaan jongeren op kerstavond zingen bij de ouderen en laten ook bij hen een pakketje achter. Zondags bij de aanvang van de diensten voelen we meteen het gemis, altijd kwam Ernö samen met de dominee binnen...

Ds. Adorjan spreekt namens de gemeente de dank uit voor alle hulp die ze ontvangen hebben en ook de dank dat we ook in deze moeilijke periode bij hen konden zijn. Na de diensten kunnen we onder het genot van de koffie even napraten met ds. Adorjan en zijn vrouw Isabella. We nodigen hen uit om samen in het voorjaar naar Nederland te komen, maar ook hier blijkt alweer hoe druk iedereen is. De datums wanneer het past volgen later over de mail.

Uitgerust vervolgen wij 's maandags onze reis na een hartelijk afscheid. Ulmeni en Arduzel zijn onze volgende bestemming. In Ulmeni gaan we een deel van de meegebrachte spullen afgeven bij de Dispensar, zeg maar de huisartsenpost. De artsen zij zeer blij met de grote hoeveelheid aan medicamenten die we meegebracht hebben. Ook vanwege het milde weer gaat het er goed met de mensen er zijn weinig zieken. Sneeuw wordt nog niet verwacht en hij ziet de winter positief tegemoet.

In Arduzel ontmoeten we Aranka weer. Nog altijd is ze op het internaat aanwezig en helpt mee in de keuken. Ze is blij ons weer te zien. We lossen het incontinentie materiaal in het depot en zien meteen dat de vorige lading al is verbruikt. Altijd goed om te zien dat het niet in het depot blijft liggen want dan brengen we het voor niks mee. We brengen een bezoek aan Robbico de

jongen die aan zijn rolstoel gekluisterd zit. Hij praat nagenoeg niet meer, maar hij ziet er goed uit. Een hele zorg voor Aranka van het winkeltje.

's Avonds hebben we overleg met de Commissie. Dhr. Janos Vicsai is er ook en hij blijkt na een lange tijd weer een levenspartner gevonden te hebben. Hij vertelt ons dat hij voorlopig bij de commissie betrokken blijft. Het aantal mensen op de broodlijst is afgenomen in de loop van het jaar. Er zijn 12 mensen overleden, de meesten waren op leeftijd. Omdat het over het algemeen wat beter gaat in het dorp hoeft de lijst niet meer uitgebreid te worden. Het hout voor het houtproject is inmiddels verspreid en de commissie bekijkt hoe de winter verloopt en zal in februari aangeven of er voor de volgende winter hout nodig is. Al met al een positieve ontwikkeling.

Dinsdagmorgen vertrekken we richting de Hongaarse grens, Berveni is ons volgende reisdoel. Onderweg blijkt dat ook hier volop aan de weg gewerkt wordt en dat was hard nodig. We worden al verwacht bij ds. Tibor en zijn vrouw Anna en onder het eten hebben we wat tijd om bij te praten. De jongerenreis komt ter sprake, vanwege de vakantiespreiding liggen de data komend jaar te ver uit elkaar en

er moet wat afstemming plaats vinden. We bezoeken tijdens de wandeling de school van Anna en kijken onze ogen uit. Bij het bezoek van de jongeren deze zomer hebben zij een aantal laptops meegebracht voor de school om de computerlessen te ondersteunen. De kinderen (en leraren) zijn hier heel content mee. Zo blij dat alle kinderen



een tekening hebben gemaakt als dank, We nemen deze mee en zullen die bij de sponsor afleveren. Tijdens de wandeling komen we nog bij een van de leden van het groepje dat zorgt voor de verspreiding van de kleding en hij wist ons te vertellen dat het uitdelen in 3 dagen al geregeld was. De kledingnood is hier nog hoog zichtbaar. De kleding wordt voor een paar euro per bananendoos verkocht en de opbrengst wordt weer in de gemeente geïnvesteerd. Zo blijkt dat de volgende morgen de alpinisten de wijzerplaat van de kerkklok komen schilderen. Dit uurwerk wordt gerestaureerd en de kerkklok moet ook weer gaan slaan zodat ze deel uit maakt van het openbare leven in Berveni.

Ons laatste adres komt in zicht. Net over de grens in Ökörítöfölpös bij ds. Sandor Guti hebben we de gemeente ondersteund bij het vernieuwen van het dak van het gebedshuis. Het ziet er prachtig uit. Ds Sandor vraagt ons mee te gaan naar wat blijkt een repetitie van het koor te zijn. Ook ons wordt verzocht om enkele liederen te zingen en wij laten ons van onze goede kant zien. Dankbaar als ze zijn voor onze hulp hebben ze voor ons een gezamenlijke maaltijd klaar gemaakt. Na een goede nachtrust en een heerlijk

ontbijt hebben we de volgende morgen afscheid genomen en zijn wij huiswaarts gegaan. Een verandering ten opzichte van de laatste reizen.. we reizen nu eens een keer weer overdag door Hongarije en Oostenrijk en aanschouwen zo de schoonheid van moeder natuur. Het laatste deel zitten we weer in de nachtelijke uurtjes, maar we komen rond 03.00 uur weer veilig thuis aan de Hogenbrink. Na een deel uit de bijbel gelezen te hebben sluiten we af met een dankgebed voor al het goede dat we mochten ontvangen deze reis en kruipen vervolgens nog even lekker in onze eigen bedden om uit te rusten voor de volgende reis...

Rest ons u de hartelijke groeten en dank over te brengen van alle bezochte gemeenten in Hongarije en Roemenië

Nel en Hendrik Jan Spronk,

Corrie en Jan Elzerman.

STAMPPOTTENBUFFET 9 FEBRUARI 2019

Om de financiën van DOEK op peil te houden wordt er op zaterdag 9 februari 2019 een stamppottenbuffet georganiseerd.



Plaats: VEG Oldebroek om 17.30 uur
(vanaf 17.15 uur staat de koffie klaar)

Wat: Een 3 gangenmenu

Kosten: € 17,50 all in. (eten en drinken) kinderen t/m 12 jaar € 10,00

Aanmelden bij: Nel Spronk: 0525 632833 of
Geke Docter: 0525 653473
of per e-mail: gekedocter@hotmail.com.

Mocht u graag willen komen maar is eigen vervoer een probleem voor u dan is het mogelijk dat u wordt gehaald en weer wordt thuis gebracht. Geeft u dit a.u.b. door bij uw aanmelding

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom lezers,

ij deze zoals elk jaar onze bijdrage aan de zendingsmarkt in de vorm van de Israelquiz. Dit jaar werd deze gewonnen door br. Kees Junte. Hierbij de vragen, de antwoorden vindt u elders in het maandblad.

Israël Quiz 2018

Welkom bij de Israël Quiz 2018.

1.Hoe heet de richter die de verschrikkelijke belofte deed om zijn dochter te offeren als God hem de overwinning op de vijand zou geven?

- a. Gideon
- b. Jefta
- c. Simson

2. Wat is een sjofar?

- a. Een ramshoorn
- b. Een fluit
- c. Een harp

3. Wanneer is de Staat Israel gesticht?

- a. 1946
- b. 1947
- c. 1948

4.Wie was de eerste hogepriester?

- a. Melchizedek
- b. Aäron
- c. Kajafas

5. Hoe heet de broer van Simon Petrus?

- a. Jakobus
- b. Andreas
- c. Johannes

6. Op de vlag van Israel is de blauwe Davidster te zien. Hoeveel punten kent de Davidster?
- a. 4
 - b. 5
 - c. 6
7. Welke grootmacht had Israel bezet tijdens het leven van Jezus?
- a. Het Assyrische Rijk
 - b. Het Romeinse Rijk
 - c. Het Babylonische Rijk
8. Daniël is een bekend persoon uit de Bijbel, maar wat was Daniël?
- a. Profeet
 - b. Koning
 - c. Priester
9. Wie heeft de brief aan de Hebreëen geschreven?
- a. Paulus
 - b. Petrus
 - c. Onbekend
10. Hoe heten de twaalf discipelen van Jezus?

RONDOM DE DIENSTEN

BIJZONDERE DIENSTEN:

MARANATHACONFERENTIE 2019

Dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019 wordt wederom onze jaarlijkse Maranathaconferentie gehouden.

Thema is : **“Jezus komt terug”**

Middagen : zie jij het gebeuren?

Avonden : ben jij er klaar voor?

Meer informatie in het maandblad van februari 2019.

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

WEEK DER GEBEDEN 2019

Thema Psalmen als Gebeden

Zoals u weet, houden we in de tweede week van het nieuwe jaar de week der gebeden (**maandag 7 januari t/m zaterdag 12 januari 2019 aanvang 19.30**). Dit houdt in dat een aantal gemeenteleden hun huizen beschikbaar stellen voor gebed. Er zal een korte meditatie worden gehouden en zal er ruimte zijn voor gebed. Gebed is enorm belangrijk voor de gemeente; het is de kurk waar de gemeente opdrijft. Hierdoor is het (gemeenschappelijk) gebed ook opgenomen in het reglement (artikel 10) en wordt er tijdens de belijdenisdienst aan de catechisant gevraagd of zij/hij wil deelnemen aan het gebed. Er heeft tijdens de dienst nog nooit iemand “nee” gezegd! Het is enorm belangrijk om de belofte in praktijk te brengen en deel te nemen aan het gemeenschappelijk gebed.

Tijdens de week de gebeden zullen er geen verdere activiteiten binnen de gemeente zijn, omdat we het belang van het gebed willen onderstrepen.

Br Hartkamp preekt zondag 6 januari over Psalm 84 met als thema ‘Verlangen naar God’, ter voorbereiding.

Adressen :

maandag 7 -1 Psalm 105 – geloofsbelijdenis

J.W. Kanis, Van Sytzamalaan 4, Oldebroek.

C. Spijkerboer, Oostendorperstraatweg 57, Oosterwolde.

dinsdag 8 -1 Psalm 32 – schuldbelijdenis

J van Olst, Zuiderzeestraatweg 91, Oldebroek.

M.A. Zegers, Vogelwikke 40, Elburg.

woensdag 9 -1 Psalm 13 – waarom-gebed

B.J. Spijkerboer, Essenakker 63, Oosterwolde.

G. Spronk, Vierhuizenweg 13, Oldebroek.

J. Groeneveld, Bezembindersweg 1, Wezep.

donderdag 10 -1 Psalm 22 – profetische psalm

Leerhuis, kerkgebouw Oldebroek.

vrijdag 11 -1 Psalm 122 – voorbede, voor o.a. Israel
H. van Norel, Zuiderzeestraatweg 232 Oldebroek.
H Spronk, Naaldeweg 5 a , Noordeinde.

zaterdag 12 -1 Psalm 150 – lofprijzing
F van der Molen, Houtrustweg 36, 't Harde.
C van Werven, Zuiderzeestraatweg, 374 Oldebroek.

Vrijdag 11-1 Gebedsavond met de jeugd , kerkgebouw Oldebroek.

WIJK EN HUISKRINGAVONDEN

Wijk-/ontmoetingsavond Wijk 4

Op **donderdag 14 februari** nodigen Gert Ruitenbergh (wijkouderling) & Edwin Grootenhuis (bezoekbroeder) de leden en vrienden van wijk 4 uit voor een gezellige ontmoetingsavond.

Inloop met koffie vanaf 20.15 uur in het jeugdhonk, opening 20.30 uur.

Tijdens deze avond zullen de nieuwe wijkouderling en bezoekbroeder zich voorstellen aan de wijk en gaan Hendrik Jan en Nel Spronk uit wijk 4 (namens DOEK) wat vertellen over het lopende project in Roemenië waar ze zich al vele jaren voor inzetten.

Tevens zal de behoefte aan het opzetten van een huiskring in wijk 4 besproken worden.

Graag tot ziens op 14 februari,

Gert Ruitenbergh

Huiskring Wijk 5

Vanuit de Huiskringavond in september hebben we op 22 november een avond georganiseerd bij de bewoners van “de Hullen”.

We kunnen terugzien op een heel geslaagde avond waar meer dan 40 mensen uit Wijk 5 aanwezig waren. Dinie Lokhorst heeft speciaal voor deze avond een heel mooie presentatie gedaan over het werk van DOEK. Daarnaast was er tijd voor ontmoeting met de bewoners van “de Hullen”

Prachtig om te zien dat het jaarthema Betrokkenheid hiermee vorm gaat krijgen
Ook mooi om samen met de Huiskring daadwerkelijk aan de slag te zijn binnen onze wijk.

We nodigen de leden en vrienden uit om deel te nemen aan de Huiskring. Neem de stap eens om Betrokken te raken bij jou gemeente.

In de wekelijkse diensten lopen we vaak maar een beetje langs elkaar heen en verwachten we misschien dingen welke we in een Huiskring mooi met elkaar op een laagdrempelige manier kunnen bespreken.

Op donderdag 31 januari hebben we weer een Huiskring avond.

Locatie: Fam. A. en M. Mendel Elzenweg 17 OLDEBROEK
aanvang 19:30 uur.

Info: keespruim.veg@gmail.com

VERJAARDAGSFONDS

In november zijn de medewerkers van het verjaardagsfonds bij elkaar geweest om de opbrengst van de verjaardagszakjes te tellen.
De opbrengst van het afgelopen halfjaar bedroeg € 2.885,50.

Hierin begrepen een bedrag van € 5,00 waarvan de gever speciaal heeft aangegeven dat het bestemd is voor de restauratie van het orgel. Mede namens de penningmeester van de gemeente worden alle gevers en degenen die de verjaardagsgroet bezorgen bedankt voor hun bijdrage en medewerking aan het verjaardagsfonds.

Tevens is er nog een wijziging te melden voor wat betreft de medewerkers van het verjaardagsfonds.

De jarigen in Oldebroek die de verjaardagsgroet ontvingen van zr. Gerrie Spijkerboer - Strijkert worden in het vervolg bezocht door **zr. Willy Schoeber - Beijeman**.

We bedanken zr. Spijkerboer voor haar jarenlange inzet voor het verjaardagsfonds en we wensen zr. Schoeber Gods zegen bij het vervullen van haar nieuwe taak.

Coördinatie:

Gé van Norel (tel. 0525-847531)
Nel Spronk (tel. 0525-632833)

GESPREKSGROEPEN

UITNODIGING KADES DINSDAGAVOND 15 JANUARI 2019



Allereerst een gezegend nieuwjaar toegewenst !
Wij hopen samen met jullie weer mooie avonden te hebben in 2019 waarin we zoals het thema met de gearmde puzzelstukjes aangeeft, steeds meer naar Hem en elkaar mogen toegroeien.
Met elkaar vormen we één geheel waar ieder zijn eigen plek inneemt.

Kortom: Jij kan niet gemist worden !

En zeker niet op **15 januari a.s.** waar we het nieuwe jaar starten met een **zeer inspirerende spreekster**, namelijk: **DENISE OORTWIJN**

Zij is de schrijfster van het boek: "Zot voor God". In haar boek doet zij verslag van haar meest bijzondere ontmoetingen met zwervers, popsterren, psychiaters enz. Gedreven door haar verlangen mensen terug te brengen bij het hart van de Vader gaat ze op weg. Niets is Denise te zot.

Op 15 januari zal Denise ons meenemen in haar dagelijkse leven waarin ze 'wandelt met God' met als thema: **Zoek Mij en leef !** (Amos 5: 4b)

Als je wandelt met God, zijn er droeve en blijde gebeurtenissen en zijn er verrassende ontmoetingen. Eerlijke verhalen met een lach en een traan. Denise zal recht uit het hart ons meenemen in deze ontmoetingen. Met haar

motto: "Ik doe mijn best en God doet de rest" gaat zij terug naar de essentie.
Geen religie of traditie maar relatie. Een relatie die deuren van harten opent.

Ben jij benieuw geworden naar de inspirerende en bemoedigende verhalen die Denise vertelt.

Dan zie we je graag (met evt. je vriendin/moeder/buurvrouw) op 15 januari.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint de avond.

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres:
kades@vegoldebroek.nl

Stuurgroep Kades, Alofina, Bertha, Evelien, Gerda, Korine, Matje, Marja

VROUWENCONTACT

Dinsdag 22 januari, de eerste keer in dit nieuwe jaar hebben we br. .Peter Hartkamp uitgenodigd,

het onderwerp is "Blij leven in goede en kwade dagen".

We zien uit naar uw / jouw komst.

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en we eindigen omstreeks 21.30 uur

Een hartelijke groet namens het bestuur,

Gerrie, Riek, Betty, Berta en Grietje

ZANG & MUZIEK

MUSICAL DE MESSIAH

BENEFIET CONCERT VOOR DE ZENDING OP ZATERDAG 30 EN ZONDAG 31 MAART 2019

Op zaterdag 30 en zondag 31 maart wordt door het muzikaal talent binnen de VEG Oldebroek een uniek benefietconcert georganiseerd voor alle zendingswerkers.

Medewerkenden aan dit project zijn:

- Kids United
- Een Nieuw Lied
- Dramateam Met Zout en Peper
- Samengesteld combo (met achtergrondkoor)
- Blazersensemble VEG
- Zangsolisten
- Organist

De Musical

De Messiah is een muziekstuk, geschreven en gecomponeerd door Tore W. Aas, dirigent van het welbekende Oslo Gospel Choir. De musical beschrijft het leven van Jezus hier op aarde; van Zijn geboorte tot aan Zijn hemelvaart. Het verhaal krijgt vorm door een verteller en meer dan 20 liedjes over verschillende momenten uit het leven van Jezus, de mensen die getuige waren van Zijn werken en Zijn boodschap en gelijkenissen.

Primeur in de VEG Oldebroek

In 2017 heeft Nederland kennis kunnen maken met de Engelstalige musical van het Oslo Gospel Choir. Onlangs is de Messiah naar het Nederlands vertaald en VEG Oldebroek heeft de primeur met het uitvoeren van de Nederlandse editie.

Op 30 en 31 maart hoort u een zogeheten 'concertversie' van dit project, met een groot deel van de liedjes uit de Messiah en een verteller.

Meezingen?

Lijkt het u leuk om mee te zingen met dit bijzondere project? Dat kan! Van woensdag 16 januari tot en met woensdag 27 maart repeteert het koor Een Nieuw Lied speciaal voor De Messiah en er worden nog extra zangers/zangeressen gezocht. Bij interesse graag even een berichtje naar onderstaand mailadres, dan ontvangt u meer informatie.

Kaartverkoop

De opbrengst van het concert gaat naar de zendingswerkers binnen de VEG. Om een beeld te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, overwegen we een kaartverkoop. Dit wordt nog uitgewerkt en hierover hopen we u medio januari verder te kunnen informeren.

Voor uw agenda

Meer informatie volgt uiteraard, maar noteer onderstaande data alvast in uw agenda:

Zaterdag 30 maart (avondvoorstelling)

Zondag 31 maart (middagvoorstelling)

We hopen u allen te mogen begroeten tijdens (een van) de concerten en kijken ernaar uit samen met u een geweldige opbrengst voor de zendingswerkers te realiseren.

Hartelijke groet,
Namens de organisatie
Hendrien Fiks
hendriefiks22@gmail.com
Tel. 06-31937203

MUZIKANTEN GEZOCHT

Maandagavond 21 januari willen we een open muziekavond houden voor mensen (jong en oud, minimum leeftijd 15 jaar) die piano, gitaar, basgitaar of drum/slagwerk bespelen.

Misschien speel je al langere tijd voor jezelf en wil je eens kijken of het wat voor je is om in een combo te spelen dan nodigen we je van harte uit om te komen.

Maar ook als je al wel eens in een combo hebt gespeeld of nu nog speelt en je wilt graag wat zekerder worden in je spel met anderen, ook dan ben je van harte welkom.

We beginnen om 19:30 uur in de kerkzaal, voor meer informatie kun je terecht bij Jonathan: jonathandickhof@hotmail.com

EEN NIEUW LIED

Start repetities 'Een Nieuw Lied'

Na de kerstvakantie, gaan de repetities van ons koor "Een Nieuw Lied" weer beginnen op **woensdagavond 16 januari 2019**.

We beginnen dan zoals gewoonlijk weer om 19.45 uur.

Tot eind maart zullen we dan vijf liederen van de musical "**MESSIAH**" in gaan studeren. Dit samen met degenen die zich voor deze gelegenheid bij het koor aansluiten.

De uitvoering van de musical zal zijn op zaterdagavond 30 maart 2019.

Zowel voor lidmaatschap koor als de Musical kunt u zich nog aanmelden. Van harte welkom!

*Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met onze secretaris Adry Spronk, tel. 038-3764801 of 06-222445865.
E-mail: adryspronk@gmail.com*

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Interkerkelijk Ouderenwerk Oldebroek

Het comité wenst u allereerst een gezond en gezegend 2019 toe. We hopen met elkaar weer fijne middagen te beleven. Inmiddels zijn we alweer op de helft van het seizoen. Maar er staat nog veel moois op het programma. Kom gerust eens kijken als u nog niet bent geweest.

We beginnen weer op **D.V. zaterdag 19 januari**.

Na het welkom openen we de Bijbel voor een bemoediging. Samen zingen we, o.l.v. Jaap van Boven, enkele Johan de Heer liederen. Rien Mouw, natuurfotograaf, is onze gast. Hij laat ons met beeld en geluid een natuurserie zien. Houdt u van hetgeen dat zich in de natuur afspeelt? Kom dan meegenieten.

U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur in de Gereformeerde Goeder Herderkerk.

Het programma is van 14.00 u tot 16.00 uur.

Is het vervoer een probleem? Bel Elly Bos en het wordt geregeld dat u er komt, telefoon 06-23364799

Graag tot ziens, Gea Wastenecker

VAN LEDEN EN VRIENDEN

WOORDEN VAN DANK

Dag broeders en zusters van de VEG,

Na 26 jaar in de kerkbanken gezeten te hebben in Oldebroek is hier een eind aan gekomen door onze verhuizing. We zijn dankbaar voor de tijd die we samen mochten hebben en alles wat we hebben gedeeld met elkaar als gemeente.

We wensen jullie Gods zegen toe en zullen met dankbaarheid aan Oldebroek terug denken.

Bertus en Hilly Dijkman

Ons adres Koekoeksbloem 6
9801LW Zuidhorn
Telnr: 0594-699422
E mail: behidi@hetnet.nl

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van **februari** dient u uiterlijk op **maandag 14 januari 2019** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814).

ANTWOORDEN ISRAËL QUIZ 2018

1. b. Jefta
2. a. Een ramshoorn
3. c. 1948
4. b. Aäron
5. b. Andreas
6. c. 6
7. b. Het Romeinse Rijk
8. a. Profeet
9. c. Onbekend
10. Simon/Petrus,
Andreas,
Jakobus,
Johannes,
Filippus,
Bartholomeüs/Nathanaël,
Thomas,
Mattheüs/Levi,
Jakobus (zoon van Alfeüs),
Judas/Thaddeüs,
Simon (de Zeloot)
en Judas (Iskarioth)

AGENDA

JANUARI

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
1	Do 03-01-2019	18.30 20.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur Doopgesprek
2	Zo 06-01-2019 Ma 07-01-2019 Di 08-01-2019 Wo 09-01-2019 Do 10-01-2019 10-01-2019 Vr 11-01-2019 Za 12-01-2019	19.30 18.30 19.30 19.30 12.50 19.30 19.30 19.30	Geen zondagsschool Week der gebeden Deur aan deur evangelisatie in Oldebroek Week der gebeden Week der gebeden Lectuurevangelisatie in Friesland Week der gebeden – in kerkgebouw Week der gebeden – tevens jeugd kerkgebouw Week der gebeden
3	Ma 14-01-2019 14-01-2019 Di 15-01-2019 15-01-2019 Wo 16-01-2019 Za 19-01-2019	19.45 - 19.45 - 13,30 14.00	Sluitingsdatum kopij maandblad februari Ouderlingenvergadering Diaconievergadering Vrouwengroep Kades, aanvang 20.00 uur Deur aan deur evangelisatie ? Start koorrepetitie Een Nieuw Lied Vriendenmiddag/Nieuwjaarsreceptie OR tot 16.00 uur Ouderenmiddag in de Goede Herderkerk
4	Ma 21-01-2019 21-01-2019 Di 22-01-2019 Za 26-01-2019 Wo 23-01-2019	19.30 - 19.30 07.45 19.30	Muziekavond Bezinningsavond kerkenraad Vrouwencontact, aanvang 19.45 Backpacken in de Achterhoek Bijbelstudie in Oud Luctor
5	Zo 27-01-2019 Ma 28-01-2019 28-01-2019 Di 29-01-2019 Do 31-01-2019	19.30 - 19.30 19.30 19.30	Geen zondagsschool groep 8 Kleine Kerkenraad Avond TFC's, zendelingen en belangstellende in Oud Luctor Bijbelstudie in Oud Luctor Huiskringavond wijk 5
Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			