

Christus Alles
en in allen



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing
gemeentebestand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Oldebroek
Telefoon: 06 - 26 47 07 07
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. VEG Oldebroek
Hoofddrek.
NL 39 RABO 0348 4134 59

t.n.v. DOEK
NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
ZORG - MEELEVEN - PASTORAAT	7
EYEOPENER.....	7
VAN DE KERKENRAAD	10
NAJAARSLEDENVERGADERING 5 NOVEMBER	10
KERKENRAADSVERGADERINGEN	10
VAN DE PENNINGMEESTER	11
COLLECTEN	11
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	12
ZENDINGSCOMMISSIE	12
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	14
DOEK	16
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	17
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE	23
HUISKRING WIJK 8.....	23
KERST OP HET PLEIN	24
GEZELLIG KERSTDINER	24
JEUGD.....	25
ZONDAGSSCHOOL	25
YOUTH ALPHA.....	26
GESPREKSGROEPEN	27
VROUWENGROEP KADES EN VROUWENCONTACT	27
ZANG EN MUZIEK	28
KOOR EEN NIEUW LIED	28
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	29
OUDERENMIDDAG.....	29
VAN LEDEN EN VRIENDEN	30
WOORDEN VAN DANK.....	30
OVERIGE MEDEDELINGEN	31
SLUITINGSDATUM KOPIJ 2019	31
AGENDA	32

HARTIG & GEKRUID

VLINDERS IN DE STAL?

Na een zomer waar maar geen eind aan wilde komen lijkt nu toch eindelijk de herfst te zijn aangebroken. En gelukkig, nu het echt afgelopen is met de lange avonden buiten zitten kunnen we ons binnenshuis weer kostelijk vermaken voor de buis, want ook dit seizoen zijn er weer een vijftal boeren naarstig op zoek naar de liefde van hun leven.

En het Nederlandse volk vindt het weer schitterend. Gaat het de goedzak Jaap, de giechelende Michelle, de stotterende Wim, de onzekere Steffi en de eigenwijze Marnix lukken om iemand te vinden om het leven mee te delen? Tijdens de uitzendingen zien we de altijd weer invoelende Yvonne met haar blonde labradoodle heen en weer reizen tussen de boeren om te horen of er al iets merkbaar is van vlinders in de buik. "Voel je al iets" is dan ook één van de meest gestelde vragen.

Soms lijkt er inderdaad sprake te zijn van verliefheidskriebels, maar helaas komt er voor sommige gasten, die zo hoopvol aan het programma begonnen, al snel een eind aan hun dromen en komen ze niet veel verder dan een paar keer helpen bij het uitmesten van de stallen. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet bekend wie de gelukkigen zijn die overblijven. We blijven het met spanning volgen of er in de verschillende stallen vlindertjes zullen heen en weer fladderen tussen de boeren en hun aan de haak geslagen dates.

Hoewel er best wat valt aan te merken op de manier waarop de voorselectie plaatsvindt schijnt het merendeel van ons volk, gezien de kijkcijfers, een programma als dit wel te waarderen. En tussen de uitzendingen in is het bij velen dan ook het onderwerp van gesprek: wie gaat de volgende afvaller worden? Ieder heeft zo zijn of haar mening over de potentiële liefjes van de boeren.

Boer zoekt vrouw brengt haarscherp aan het licht hoe er tegenwoordig over liefde gesproken wordt. Liefde wordt gezien als een gevoel dat je voor iemand hebt. Een vonkje, een lichtje, een vlindertje in je buik. Maar naar mijn bescheiden mening wordt op deze manier geen onderscheid meer gemaakt tussen liefde en verliefdheid. Yvonne is op zoek naar verliefdheid.

Liefde is wat anders! Liefde is een radicale keuze om de ander te dienen. Liefde is jezelf wegcijferen en je inspannen om het die ander naar de zin te maken. In huwelijksdiensten leg ik regelmatig dit verschil tussen liefde en verliefdheid uit. Laten we voor de duidelijkheid de twee begrippen maar niet door elkaar halen. Liefde kun je aan iemand beloven, verliefdheid niet. Omdat liefde een keuze is en verliefdheid slechts een gevoel. Een gevoel dat zo maar kan verdwijnen. Maar als liefde als keuze voor elkaar de basis onder je relatie is, dan kan de liefde het best verdragen dat de vlindertjes af en toe even minder voelbaar zijn, maar je zult ook zien dat er geregeld als vanzelf weer vlindertjes van verliefdheid aan komen fladderen.

Het onderscheid tussen beide woorden komt bij de vragen van Yvonne, in de stallen van de Nederlandse boeren, niet altijd duidelijk naar voren. Daarvoor moet je waarschijnlijk in een andere stal zijn. Een stal in het verre Bethlehem waar aan het begin van onze jaartelling een bijzonder Kind het levenslicht zag. Zijn komst was pas een daad van èchte liefde. Een keuze om zichzelf radicaal te geven voor de ander. Niet omdat Hij vlindertjes in z'n buik had van die altijd weer bij Hem weglappende mensenmassa maar omdat Hij het niet over z'n hart kan krijgen om zijn mensen aan hun lot over te laten. Daarvoor gaf Hij de veiligheid van de hemel op en werd hier op aarde een arme timmermanszoon. Daarvoor ging Hij de onderste weg. Een weg die zou uitlopen op het door God en mens verlaten ondergaan van een afschuwelijke marteldood.

Die onvoorwaardelijke, gunnende, liefde heeft Zijn hele doen en laten getypeerd. Een liefde, die ook voor onze onderlinge relaties tot voorbeeld mag zijn. Als zulke gevende, gunnende liefde de relaties van onze Nederlandse boeren zal gaan doortrekken dan kun je er op rekenen dat er als gevolg van hun toewijding aan elkaar ook in hun stallen nog heel wat vlindertjes zullen heen en weer fladderen.

Br. Peter Hartkamp



DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 02 december <i>2^e collecte: DOEK</i>	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	
	19.00 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Avondmaal
Zondag 09 december <i>2^e collecte: Onderhoud gebouwen</i>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
	19.00 u.	Br. E. v.d. Kamp	Combo	Zangdienst m.m.v. Kids United
Zondag 16 december <i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	
	19.00 u.	Br. Karim Landoulsi	Combo	Jeugddienst
Zondag 23 december <i>2^e collecte: Maandblad</i>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
	19.00 u.	Ds. S v.d. Velde		M.m.v. muziekvereniging David
Dinsdag 25 december 1^e Kerstdag <i>2^e collecte: Koren</i>	08.45 u.	Ds. K. Kruithof	Combo	M.m.v. Zout en Peper
	11.00 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Blazers	M.m.v. Een Nieuw Lied
Woensdag 26 december 2^e kerstdag <i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	09.45 u.		Piano & Combo	Gezinsdienst m.m.v. Zondagsschool

Zondag 30 december	09.45 u.	Ds. D. Durieux	Orgel & Combo	
<i>2^e collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Br. G. Markus	Orgel	
Maandag 31 december Oudjaar	19.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	Gedenken van de overledenen in 2018
<i>2^e collecte: Diaconie</i>				
Dinsdag 01 januari Nieuwjaarsdag	10.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
<i>2^e collecte: Orgel</i>				

Ouderling van dienst: br. C. Veldoen

Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis



ZORG - MEELEVEN - PASTORAAT

EYEOPENER

Niet iedereen heeft Facebook, daarom deze bijdrage van Facebook in het maandblad. Onze Vrije Evangelische Gemeente heeft wel Facebook en onlangs stond daarin een bericht van zr. Evelien van 't Hul. Ze staat al lange tijd in de Voorbedelijst. Met dit bericht worden we er als gemeente bij bepaald wat het voor iemand betekent om langdurig ziek te zijn. Ik vond het knap dat ze haar hart gevolgd heeft en dit durfde te schrijven. Het zette mij aan het denken... en misschien u ook wel als broeder en zuster!? Met toestemming van Evelien mag ik het plaatsen.



Groet Janneke

De Facebookpagina:

Een bericht van een lieve vriendin van onze gemeente...

***Evelien Van T' Hul aan VEG Oldebroek
24 oktober om 20:17***

Ben benieuwd of iemand het leest want dat gebeurde met m'n andere berichten niet. Maar ik het toch weer proberen.

Ik zit op de bank te luisteren naar de herfstachtige wind die Gods aanwezigheid laat horen. En denk daarbij ook aan onze kerk. Aan het orgel wat uit alle windstreken bij elkaar wordt verzameld. Zodat als straks alles klaar is er van alle verschillende kerken Gods lof groot gemaakt worden! En dan bijvoorbeeld als eerste lied zingen uit Joh. den Heer Luister naar de blijde boodschap!

Maar ook hoe de erediensten verlopen. De mededelingen die worden afgekondigd over wat er allemaal te doen is in de week die volgt. Maar ik heb vaak ook zoiets van hopelijk ook weer blijde berichten van een huwelijk of een geboorte.

Maar helaas horen we ook berichten van zieke mensen, ernstig zieken waar de boodschap heeft geklonken, helaas we kunnen niets meer voor u doen. Maar ook mensen die voor een operatie naar het ziekenhuis moeten gaan of andere klachten hebben.

Maar waar vreugde en pijn is, is ook verdriet. Verdriet om een gemeentelid wat door de Heer is thuisgehaald. En dan kunnen wij voor diegene zingen: Daar geen rouw meer en geen tranen, maar dat hebben de nabestaanden hier op aarde nog wel. Dan schiet me zo het lied te binnen: Gij die treurt komt u smart, daar is plaats bij t kruis! Maar de geliefde komt "nog" niet terug. Soms horen we ook dat opdat moment iemand op sterven ligt. Dan gaat er een groepje de kerk uit om voor die persoon te bidden, maar vaak had de Heer dan al een andere uitkomst!

Als je de kerkbode leest dan staan er ook ontzettend veel langdurig zieken in. En wat mij dan opvalt dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen lichamelijke zieken en mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Die elders wonen. Terwijl er tussen de andere zieken ook mensen staan met meerdere dingen. Straks komt de kerkbode van november weer uit. En daarin wordt meestal gevraagd om met de kerst ook te denken aan de mensen die niet thuis wonen maar in een tehuis of instelling wonen. En de rest van de lijst??

Als ik het even op mijzelf betrek. Ik sta al best wel lang op de lijst. Eerst door lichamelijk klachten, daarna psychische klachten en nu heb ik ze allebei (autisme oa). Er wordt vaak gezegd als er 1 lid lijdt dan lijden alle leden. Misschien hard gezegd maar in het begin klopt dat, maar hoe langer je op de lijst staat hoe meer je in het vergeethoekje komt.

En ik kan ook niet thuis (gewoon huis) wonen want daar heb ik teveel beperkingen voor. Dus ik woon in een beschermde woonvorm! Ik bezoek dus ook geen kerkdienst maar luister iedere zondag trouw mee! Heerlijk samen zingen en getuigen van onze Heer en Heiland. Soms heb ik wel eens last van een gitaar die iets te hard staat. Maar ja God heeft ook het snarenspeel bedacht. En ik heb ook het gevoel dat ik erbij ben.

En ik heb het ook wel eens moeilijk door mijn klachten en denk dan waarom dan toch. Maar dan voel ik iets, of hoor ik iets en dan weet ik Hij is bij mij! Al wil de duivel die wel eens bij mij is me ver bij God vandaan halen, Hij laat Zijn hand uitgestoken naar mij toe staan. En samen kunnen wij dan de strijd aan tegen de duistere macht. Wat een genade eigenlijk toch.

Ik was ver bij God vandaan maar Jezus zag mij staan. Dus denk niet bij de ziekenlijst in de kerkbode van ach die staan er al zolang op, nee juist ook die mensen hebben liefde en aandacht nodig.

De postbode hoef echt niet overwerkt te worden. Maar een kaart, een gebed dat is ook al goed. En ik denk dat jullie niet eens wisten dat ik dus ook in een instelling woonde en dat geeft ook niets. Maar misschien zijn er zo nog wel meer verrassingen in de lijst te vinden.

Ik had dit al een tijdje in mijn hoofd en vanavond kreeg ik een seintje van schrijf het nu maar! Ik wens jullie allen Gods zegen toe van onze dier'bre Heiland!

VAN DE KERKENRAAD

NAJAARSLEDENVERGADERING 5 NOVEMBER

Verkiezingen

Tijdens de najaarsledenvergadering op maandag 5 november is Br. André van de Streek door de leden gekozen als wijkouderling voor wijk 06. (vacature Br. Bertus Dijkman). De kerkenraad is verheugd mee te kunnen delen dat Br. van de Streek zijn verkiezing als wijkouderling heeft aangenomen. Wij wensen Br. van de Streek en zijn gezin Gods zegen toe bij de invulling van zijn ambt.

Tijdens deze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Br. Bertus Dijkman als ouderling wijk 06. De kerkenraad dankt Br. en Zr. Dijkman voor hun jarenlange inzet en wenst ze Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats.

Studie vrouw in het ambt

Ds. Kruithof heeft tijdens de vergadering een studie gehouden over het onderwerp "vrouw in het ambt". Aan de hand van een presentatie is in hoofdlijnen uiteengezet wat de diverse Bijbelse standpunten, en de voor- en tegenargumenten zijn omtrent dit onderwerp. Vervolgens is er voor de leden gelegenheid geweest tot het stellen van vragen. De studie is terug te vinden op onze website onder het menu Studies en brochures. U wordt op de hoogte gehouden van het vervolg.

KERKENRAADSVERGADERINGEN

De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN OKTOBER

		Contant/munten	Givt	Totaal
7-10-2018	Gemeente	€ 485,28	108,46	593,74
	Evangelisatiecomm.	€ 339,76	61,24	401,00
14-10-2018	Gemeente	€ 763,90	131,58	895,48
	Eigen Zending	€ 733,08	95,79	828,87
21-10-2018	Gemeente	€ 729,87	143,27	873,14
	Onderhoud gebouwen	€ 431,77	84,72	516,49
28-10-2018	Gemeente	€ 620,10	124,25	744,35
	Eigen Zending	€ 642,56	79,42	721,98

In de maand september is € 910 gecollecteerd d.m.v. Givt (mobiel doneren).

Givt

Gewoon blijven geven

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN

Orgel via Br. Hartkamp € 20 + 50

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

ZENDINGSCOMMISSIE

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.350	3.167	-183
Februari	3.350	3.995	645
Maart	3.350	4.234	884
April	3.350	2.624	-726
Mei	3.450	2.318	-1.132
Juni	3.450	2.508	-942
Juli	3.450	2.939	-511
Augustus	3.450	2.386	-1.064
September	3.450	3.719	269
oktober	3.450	3.430	-20
Totaal	34.100	31.320	-2.780

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.
- Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig

► Jarigen

Gillian Spronk: 8 december (1947)



► Zending van de maand

In 2019 zullen we opnieuw “zending van de maand” organiseren. Een mooie gelegenheid om onze werkers onder de aandacht van onze gemeente te brengen. We zullen iedere maand 1 zondagmorgen in de dienst aandacht vragen voor het werk van een van onze zendingswerkers. Daarnaast zullen ze op een zondagmorgen de zondagschool bezoeken.



In de tabel hieronder staat een voorlopig schema. Bezoek ook gerust eens een vriendenavond of TFC-activiteit van onze werkers. Ze hebben onze belangstelling zo nodig. De lopende acties zoals de eieren, speculaas, etc. zullen doorgaan en je krijgt op tijd bericht hierover.

Net als de vorige keer, stellen we hetzelfde bedrag vanuit het legaat beschikbaar voor een bijzondere actie of een doel op het werkveld waarin onze zendingswerkers bezig zijn. Als zc willen we graag jongeren prikkelen om zich in te zetten in het zendingsveld of bij evangelisatie werk. Als je vragen hebt daarover, “trek ons aan de jas”. We wensen alle mensen die zich inzetten voor zending en evangelisatie God’s zegen in het werk en in de activiteiten die jullie doen.

De zendingscommissie,
Mariëtte, Hennie, Gerlinde, Dik en Bart

Zending van de maand 2019		
Werker(s)	Zending v/d maand:	Voorstel zondag
Chana Kelman	jan-19	Zondagmorgen 13-01-2019
Margriet en Temjen Longkumer	feb-19	Zondagmorgen 10-02-2019
DOEK	mrt-19	Zondagmorgen 31-03-2019
Hannie en Joop Franken	apr-19	Zondagmorgen 07-04-2019
Maria en Aart Elbertsen	mei-19	Zondagmorgen 12-05-2019
Open Doors	jun-19	Zondagmorgen 16-06-2019
Gillian en Herman Spronk	sept-19	Zondagmorgen 29-09-2019
Jannine van der Pol	okt-19	Zondagmorgen 27-10-2019
Agnes en Henk Brink	nov-19	Zondagmorgen 24-11-2019
Compassion	dec-19	Zondagmorgen 01-12-2019

► **Nieuws van Jannine**

Dankbaar 2018

Via deze weg wil ik jullie ontzettend bedanken voor de steun m.b.t. mijn werk bij IkzoekGod.nl in 2018. Het einde van het jaar is vaak een moment om terug te blikken. Dit keer kies ik daarom om een aantal dankpunten met jullie te delen, want mijn hart is dankbaar!

- Voor de 2 onderstaande cursussen die we afgelopen jaar mochten lanceren;
- Cursus Case for Christ: telt vanaf eind maart inmiddels 86 deelnemers;
- Cursus Geloven – De volgende stap: telt vanaf april inmiddels 81 deelnemers;
- Getuigenissen van mensen die ik mocht verfilmen
- Vaste contract voor 3 dagen dat ik mocht tekenen;
- Vernieuwing van de website ik-wil-dood.nl;
- Vernieuwing van de website ik-wil-euthanasie.nl;
- 8 nieuwe e-coaches die getraind zijn om online zoekers te begeleiden;
- De vele gesprekken met online zoekers die wij mochten hebben;
- Ondanks dat wij een klein team zijn, we zoveel mooie dingen voor Hem mochten doen.

Veel zegen voor 2019! Hartelijke groetjes, ook van Immanuel,
Jannine van der Pol

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 4 december – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek. In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Zaterdag 15 december – Backpacken in de Achterhoek. 's Morgens om **7.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond 18.00 uur bent u weer bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 – 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Donderdag 20 december – Lectuurevangelisatie Friesland. We vertrekken om **12.50 uur** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor de actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525 – 63 17 04.

Overige activiteiten:

Maandag 24 december - Kerstzangdienst landgoed 't Loo aanvang **22.00 uur**.

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► Overig nieuws

DEUR AAN DEUR EVANGELISATIE OLDEBROEK-WEST

We zijn bijna klaar met Oldebroek-West. Bij alle deuren is aangebeld om een cadeautje uit te delen en om de boodschap van het evangelie te laten klinken. In december hopen we Oldebroek-West af te ronden en het werkgebied te verplaatsen richting de Klocklaan en de Bloemenbuurt. Ook in november hebben we weer een bijzondere avond gehad met mooie contacten. Zoveel verschillende deuren, zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen: We hebben geprobeerd om telkens maar weer het Woord van God ernaast te leggen. Het was bemoedigend om te horen dat er diverse mensen waren die beloofden de draad van het geloof (weer) op te pakken en de aangereikte lectuur wilden gaan lezen!

Op **dinsdagavond 4 december en dinsdagavond 8 januari** staan onze volgende avonden gepland. We willen om 18.30 uur met elkaar beginnen in het Open Huis, achter de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat, met opening en gebed. Aansluitend willen we rond 19.00 uur in tweetallen langs de deuren gaan. Om te luisteren, lief te hebben, uit te delen of te getuigen. We zullen mensen met ervaring koppelen aan mensen die het voor het eerst doen. Schroom dus niet als u of jij dit nog nooit gedaan heeft! Om 20.30 uur willen we weer in het Open Huis terug zijn om te evalueren en te besluiten met gebed, zodat we om 21.00 uur afgerond zijn.

Ook bent u van harte welkom om het werk biddend in het Open Huis te ondersteunen. We hebben van een aantal mensen begrepen dat zij wel mee wilden doen met dit werk, maar dat de dinsdagavond hen niet uitkwam. Als dit bij u ook het geval is geef het dan vooral aan ons door, dan kunnen we overwegen om naar een andere avond te gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aart Elbertsen, 06-55132670 of Gerdien van Doorn, 0525-795023 / gevado@gmail.com.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

In het vorige maandblad heeft u kunnen lezen dat de gezondheid van Erno Horvath, de administrateur van de kerk in Chesau zorgelijk was nu hij opnieuw kuren moest ondergaan omdat de kanker weer aanwezig was. Op maandag 5 november is Erno toch nog plotseling overleden. Hij is 53 jaar geworden. Een hele schok voor zijn vrouw Irma en hun kinderen maar ook voor de hechte gemeenschap van Chesau. Laten voor hen bidden.

De delegatie van DOEK, Jan en Corry Elzerman en Nel en Hendrik Jan Spronk die op 8 november zouden vertrekken voor de najaarsreis van DOEK zijn 2 dagen eerder vertrokken om de begrafenis bij te kunnen wonen. Hun reisverslag wordt in een volgend maandblad geplaatst.

In Fulpüs is de renovatie van het dak het gemeenschapsgebouw bij de kerk klaar. Ook daar wordt tijdens de najaarsreis een bezoek gebracht. In Berveni zijn in de afgelopen maand ongeveer 125 dozen met kleding gebracht door een transportbedrijf. De kleding is daar door de commissie verdeeld. De inwoners konden een doos met kleding kopen en de inhoud kon men weer ruilen. Voor de kerk een mooi bedrag van ongeveer € 400,- in Lei opgebracht. Dit wordt weer besteed aan onderhoud van de kerk en de gebouwen.

Heeft u het al in uw agenda gezet: het jaarlijkse **stamppottenbuffet** van/voor DOEK: **9 februari 2019**. Meer informatie volgt in een volgend maandblad. Begin oktober zijn de dames weer voor de laatste keer naar de markten in IJhorst en Dedemsvaart geweest. Deze starten weer in het voorjaar van 2019. En het stamppottenbuffet is dan ook een mooie gelegenheid om de kas van DOEK op peil te houden.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Balkbrug (okt) € 260,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters,

In november kwamen we weer als werkgroep bij elkaar om na te denken over Gods Volk, hun plek in onze gemeente en ons leven. Het zijn altijd weer avonden waar je bepaald wordt bij Gods grootheid, geduld, liefde en trouw aan zijn volk. Maar ook steeds weer aan ons mensen... We zijn blij dat we br Jaap ten Hove in ons midden mochten verwelkomen. Hij wil een aantal keren meedraaien om te zien of Chaverim bij hem past.

We spraken over het artikel wat we publiceerden in het vorige maandblad. Heeft u de film al bekeken? Bent u ook getroffen hoe de duivel in het geniep steeds bezig is om ook (bekende) christelijke organisaties te infiltreren? Daarom ook dit keer een artikel over antisemitisme in ons maandblad, met toestemming overgenomen van Israël en de Bijbel / www.israelendebijbel.nl

Op de beloofde rondleiding in oud Joods Amsterdam komen we terug in het voorjaar. Een geschikte datum en rondleider was er dit najaar niet. We gaan natuurlijk meewerken met de kerstmarkt en hebben al ideeën geopperd voor de laatste zondag in september, de Israeëlzondag 2019. De werkgroepleden van Chaverim wensen u Shalom in 2019 toe!



Aantal anti-joodse incidenten vandaag: Nul

Dat zou nog eens nieuws zijn! Helaas, het is 'wishful thinking' en niet waar. Pittsburgh ligt nog vers in het geheugen. "Alle Joden moeten dood" schreeuwde de schutter terwijl hij het vuur opende in de synagoge en elf mensen vermoordde. Onder hen waren ook Holocaustoverlevenden. Joodse mensen die ooit de haat hebben overleefd en nu alsnog door dezelfde haat het leven hebben gelaten.

Een uur voordat Robert Bowers met zijn mitrailleur de synagoge binnenstapte, postte hij nog een bericht op GAB, een sociale mediaplatform dat druk wordt bezocht door neonazi's en aanhangers van de Alt Right Movement. In het bericht bekritiseert Bowers HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), een Joodse organisatie die sinds 1881 hulp biedt aan Joden op de vlucht. De laatste decennia helpt de organisatie nog steeds bij de hervestiging van vluchtelingen, alleen niet meer specifiek Joden. Maar Bowers schreef dat de Amerikaanse joden (!) via HIAS "indringers naar binnen smokkelt" en verwees naar de karavaan van gezinnen uit Centraal-Amerika die naar de VS onderweg zijn. Een belachelijke bewering natuurlijk, maar het is wel weer gepost en koren op de molen van de talloze antisemieten.

Het antisemitisme in de VS is in 2017 met 57 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat laat de Anti-Defamation League (ADL), een internationaal opererende 'discriminatie waakhond', weten. De League heeft ook voor het eerst sinds 2010 meldingen ontvangen uit alle Amerikaanse staten, met hoge pieken in gebieden met een grote joodse gemeenschap.

In hoeverre het aan- en optreden van president Donald Trump van invloed is, laat de ADL enigszins in het midden. Maar “de forse stijging van het aantal incidenten valt wel samen met een klimaat van toenemende onrust, de opkomst van diverse haatgroeperingen en een toenemende verdeeldheid binnen de Amerikaanse samenleving”, aldus ADL-directeur Greenblatt. De stijging van het aantal anti-joodse incidenten is wel een trendbreuk, want de afgelopen twintig jaar nam het aantal incidenten in de VS juist elk jaar af, met uitzondering van een lichte stijging in 2014 en 2015 (Gaza-oorlog).

Maar als we denkbeeldig de oceaan oversteken en op het Europese vasteland aankomen, dan zijn de berichten niet veel positiever. Volgens dr. Kantor, president van het Europese Joodse Congres (EJC) is het antisemitisme in Europa “op een niveau dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is gezien. Er is een toename van openlijke, onbeschaamde en uitgesproken haat tegen Joden”.

Veel Europese Joden voelen zich in hun geboorteland niet meer veilig, volgens een enquête van het agentschap van de Europese Unie voor fundamentele rechten (FRA). Ruim 75 procent van de ondervraagde Joden gaf aan dat het antisemitisme de afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen. Bijna een derde deel van hen verklaarde erover nagedacht te hebben om te emigreren naar Israël.

Antisemitisme blijkt een hardnekkig monster te zijn, dat zijn gezicht weer nadrukkelijk laat zien. In oude, maar ook in talloze nieuwe vormen.

Een klein rondje Europa

Duitsland, het land waar de systematische en industrieel georganiseerde vernietiging van zes miljoen Joden werd bedacht en uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het schaamtegevoel over hun verleden zich altijd vertaald in ruime tolerantie richting minderheden. Toch sprak de Duitse Bondspresident Steinmeier, nauwelijks een jaar geleden en ook voor het eerst, over Jodenhaat in zijn land en zei hij dat “er in Duitsland geen plaats is voor antisemitisme, niet voor de oude en niet voor de nieuwe.” Hoewel hij de verschillende gezichten van de Jodenhaat niet benoemde, begreep iedereen wat hij met ‘oud’ en ‘nieuw’ antisemitisme bedoelde.

Angela Merkel daarentegen was veel duidelijker. In een interview naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan van de staat Israël had ze het over “een nieuwe vorm van antisemitisme, meegebracht door migranten uit de Arabische wereld”. Duitslands voornaamste invulling van ‘nie wieder’ (nooit weer) was jarenlang: tolerantie voor minderheden. Nu blijkt dat minderheden ook intolerantie en antisemitisme kunnen importeren, is het ongemak enorm groot.

We reizen denkbeeldig verder oostwaarts: naar Polen met zijn omstreden 'Holocaustwet'. Sinds dit jaar is het strafbaar om het Poolse volk (mede) schuldig te achten aan de Jodenvernietiging. Tijdens WO II kwamen niet alleen drie miljoen Poolse Joden om, maar ook drie miljoen niet-Joodse Polen. De huidige Poolse regering meent dat de buitenwereld eerste de 'Poolse doden' moet respecteren. Pas daarna mag het over antisemitisme gaan. Zo smoren de leiders iedere stem die erop wijst dat de Polen niet alleen slachtoffers waren, maar ook soms daders. Opvallend detail: volgens de anti-racismestichting Nigdy Wiecej (Nooit Weer) zijn na de invoering van de wet de anti-joodse uitbarstingen in de media, maar ook in de politiek beduidend toegenomen.

Hongarije heeft in april jl. Viktor Orban tot premier herkozen. De Hongaarse leider wordt afgeschilderd als een racist en Jodenhater. Racistisch om dat hij de moslimimmigratie wil tegenhouden; antisemitisch vanwege zijn woordkeus waarmee hij de Joods-Hongaarse miljardair George Soros beschuldigde van het financieren van ngo's die open grenzen voorstaan om migranten Hongarije binnen te laten komen. Peilingen laten zien dat bijna een op de vijf Hongaren openlijk de emigratie van Joden wenst.

Frankrijk heeft de grootste Joodse én moslimgemeenschap van Europa. Het land kent een lange traditie van Jodenhaat. Sinds de Tweede Intifada in Israël in 2000 is het aantal meldingen van antisemitisme gestaag toegenomen. De school in Toulouse, de koosjere supermarkt in Vincennes, de twee Joodse vrouwen in Parijs: sinds 2006 zijn elf Joden vermoord, uitsluitend omdat ze Joods zijn.

Engeland Wanneer Joden zich niet meer veilig voelen op het Europese vasteland zijn er van oudsher twee landen waar ze naartoe gaan. Het ene is Israël, het andere Engeland. Zo vestigde zich vijf jaar geleden nog tientallen Franse Joden op het eiland, nadat ze het antisemitisch geweld in eigen land zagen toenemen. Maar ook in Engeland signaleert The Community Security Trust, de Britse antisemitisme-waakhond, een opvallende stijging van antisemitische incidenten. Weliswaar met enige relativering, want de meldingsbereidheid is mogelijk toegenomen door alle media-aandacht voor de antisemitismeproblematiek binnen de Labourpartij van Jeremy Corbyn.

Heel wrang eigenlijk, want na de Tweede Wereldoorlog was het juist Labour dat de oprichting van de staat Israël steunde. Waar gematigd Labour altijd pro-Israël is gebleven, is het radicalere deel van de partij zeer betrokken geraakt bij de Palestijnen. Dat is vooral versterkt toen Britse moslims Labour als hun politieke thuis gingen zien.

Zo werd vorig jaar nog op een nevenevenement tijdens het partijcongres opgeroepen tot Holocaustontkenning. Sinds de machtsovername van Corbyn ziet Labour zich geconfronteerd met een brede waaier aan antisemitische

incidenten. Van Labourleider Corbyn is bekend dat hij al decennia de Palestijnse zaak steunt, zeer dubieuze contacten heeft in de Arabische wereld en anti-Israël is. Mocht hij de verkiezingen winnen, dan is de kans groot dat Engeland voor het eerst een openlijk antisemitische premier krijgt.

En dan 'last', maar zeker 'not least': **Nederland**

Het aantal antisemitische voorvallen in ons land is vergeleken met andere landen laag, volgens hoogleraar migratiegeschiedenis Lucassen van de Universiteit Leiden. Hij vergeleek antisemitismecijfers tussen 1995 en 2016.

De antisemitische oprispingen hangen sterk samen met het Israëliisch-Palestijnse conflict. "Dit 'nieuwe' antisemitisme verschilt van het 'oude', dat zich voornamelijk richt op de vermeende Joodse wereldheerschappij. Een theorie die onder andere uitgebreid is beschreven in 'De Protocolen van de Wijzen van Zion'. Dit boek is een vervalsing uit 1905 en na Mein Kampf het meest haatzaaiende boek tegen Joden. Toch is het nog steeds – zonder waarschuwing dat om een vervalsing gaat - overal te koop. Ook bij de grootste boekverkoper van Nederland: Bol.com.

Momenteel wonen er zo'n 45.000 Joden in ons land en maar weinig van hen gaan herkenbaar als Jood de straat op. Wellicht verklaart dat ook het lage aantal antisemitische incidenten.

Toch zijn er wel zorgen. Jaarlijks publiceert het Openbaar Ministerie een overzicht van alle strafbare discriminatiezaken. In 2017 leidde discriminatie op grond van ras het meest tot vervolging (42 procent). Meteen daarna volgt antisemitisme met 41 procent. In 2016 was dat nog 'maar' 22 procent. Er is dus wel sprake van een verandering.

Internet

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is vooral bezorgd over de toenemende Jodenhaat op internet. Via sociale media worden Holocaustontkenning en complottheorieën over internationale Joodse samenzweringen breed verspreid. Dit soort ideeën kunnen uitmonden in agressie tegen Joden. Daarom is het CIDI vorig jaar gestart met het apart registreren van antisemitische uitingen op het internet.

Het door de overheid ingestelde Meldpunt Internet Discriminatie (MIND) doet dat al iets langer. Zij meldden dat in 2017 van het totaal aantal meldingen 17 procent van antisemitische aard is. Dat is één op de zes meldingen en een behoorlijk hoog percentage. Vooral als je bedenkt dat de Joodse gemeenschap maar 0,3 procent van de Nederlandse samenleving uitmaakt.

Wat kunnen we doen?

Hoe moeten wij als gelovigen reageren op de toenemende Jodenhaat?

- Bidden voor onze Joodse medemens. De impact daarvan moet niet worden onderschat.
- Toon je verbondenheid met en liefde voor het Joodse volk. Immers, zoals Corrie ten Boom ooit zei: Je kunt God niet liefhebben, zonder van het Joodse volk te houden.
- En realiseer je wie het werkelijke doel is van de haat: de God van Israël. Hij heeft van alle naties op aarde Israël gekozen om Zijn volk te zijn (Deut. 7:6). De Heere is onlosmakelijk verbonden met Israël. De tegenstander van God weet dat ook en zal daarom altijd en vooral zijn duivelse pijlen richten op het Joodse volk. En helaas heeft hij veel gewillige 'medewerkers'.

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

HUISKRING WIJK 8

Beste brs en zrs van wijk 8,

Op maandag 24 september hebben we een introductie avond gehad met ruim 20 personen, waarbij het opzetten van een huiskring centraal stond.

We kunnen terug kijken op een goede en fijne avond en zijn samen tot de conclusie gekomen dat er maandelijks op maandagavond een Huiskring gaat komen! De eerste avond willen we gebruiken om samen te kijken naar het programma voor komend jaar! Met als doel:

- Betrokkenheid in de wijk/gemeente te vergroten
- Verdieping van het Geloof
- Praktisch omzien naar onze naasten(zieken, ouderen)
- Bijbelstudie
- Bidden voor.....

De volgende maandagavonden hebben we geprikt:

21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei

Locatie: Fam. Smit Zwarteweg 25 Oosterwolde aanvang 20.00 uur.

Voel je vrij om mensen enthousiast te maken uit de wijk en neem ze mee!! Iedereen is van harte welkom, zowel jong als oud. Je hoeft je niet van te voren op te geven.

Heb je nog een leuk idee of thema wat je bezig houdt, mail ons dan nemen we dat alvast mee voor aankomende keer.

Met vriendelijke groeten,
Evert Grolleman egodo@hetnet.nl
Erica Smit
Willeke Bonestroo
Willemien van Gelder

KERST OP HET PLEIN

Zaterdag 1 december van 14.30 – 19.00 uur is het weer tijd voor de jaarlijkse kerstmarkt bij de Vrije Evangelische Gemeente, Zuiderzeestraatweg 226BG in Oldebroek.

Leuke kramen met o.a. kerstdecoratie, zelfgemaakte producten en heel veel lekkers vullen de markt, die ook vooral bedoeld is als een sfeervolle ontmoetingsplek.

Voor de kinderen zijn er o.a. workshops, pony rijden en springkussens, dus ook voor hen een mooi evenement.

De markt is al jaren een initiatief om de zendingswerkers van de VEG financieel te kunnen ondersteunen, de opbrengst zal geheel naar dit doel gaan.

Komt u mee genieten? Van harte welkom!

GEZELLIG KERSTDINER

De donkere dagen voor kerst staan weer voor de deur. Voor veel mensen betekent dit gezelligheid, maar voor velen ook lange stille avonden. Daar heeft de jeugd iets op bedacht!

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer een gezellige avond voor de ouderen organiseren. Dit door heerlijk samen te genieten van een 4-gangen diner in ons kerkgebouw.

U bent van harte uitgenodigd op vrijdagavond 14 december. Als u opgehaald en thuisgebracht wilt worden is dit geen probleem.

U komt toch ook?

Opgeven kan tot maandag 10 december!!

Wanneer : vrijdagavond 14 december

Waar: kerkgebouw VEG

Tijd: 18:30 tot 21:30 uur

Kosten: € 12,50

Opgeven: lijst invullen in de hal van de kerk of
bellen naar Jolanda Leusink 0525 - 62 10 25

JEUGD

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal,

We zijn op de zondagsschool alweer druk met de voorbereidingen voor het kerstfeest. De dienst voor en door kinderen van de zondagsschool is op **tweede kerstdag om 9.45 uur** in de kerk. Het thema van de dienst is: 'Laat de wereld horen'. U bent allemaal van harte welkom om met ons het kerstfeest te vieren!

Op **zondag 30 december en zondag 6 januari is er geen zondagsschool**. Op zondag 13 januari hopen we jullie weer te ontmoeten!

Data waarop groep 8 zondagsschool heeft in het nieuwe jaar zijn : 13 en 20 januari, 3, 10 en 24 februari, 3, 17 en 24 maart, 7 en 14 april, 5, 12 en 26 mei, 2, 16 en 23 juni. De afscheidsdienst is op 30 juni.

*Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren*

*Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd*

Een fijn kerstfeest gewenst!

Groeten van de kinderen en
leiding van de zondagsschool.



YOUTH ALPHA

Op **donderdag 17 januari** a.s. start voor alle jongeren van 13 t/m 17 jaar een Youth Alpha cursus in Oldebroek. Tijdens de cursus zullen we er achter komen dat het christelijk geloof niet saai is maar waar en zeker niet achterhaald. Het is gaaf en iedere dag weer waar! We gaan met andere jongeren op zoektocht én waarom het christelijk geloof van belang is voor jouw leven!

Ben je gelovig opgevoed of niet, geloof je in Jezus Christus of weet je niet wat je nu wel of niet moet geloven: je bent van harte welkom om mee te doen!

Het is al weer de vijfde keer dat de Youth Alpha op gezamenlijk initiatief vanuit de Gereformeerde Gemeente, de Vrije Evangelische Gemeente, Luctor en de Hervormde Gemeente gehouden gaat worden. Iedere bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd gevolgd door een inleiding op een onderwerp wat later in groepjes besproken gaat worden. We komen 10 donderdagavonden bij elkaar om over allerlei thema's na te denken. De avonden starten om 18.15 uur in de schaapskooi tegenover Luctor. Ook gaan we nog een nacht weg en sluiten we Youth Alpha af met een feestelijke avond.

Aanmelden (wat overigens niet verplicht is), of wil je meer informatie dan kun je terecht bij:

Jan van 't Hof: j.vanhof@lijbrandt.nl

Patrick van 't Goor: pavantgoor@hotmail.com

Jennifer Wastenecker: jennifer_spijkerboer@hotmail.com of bel naar 06-53668264

Tot ziens op 17 januari!!



GESPREKSGROEPEN

VROUWENGROEP KADES EN VROUWENCONTACT

KERSTFEEST GEZEGEND HIJ DIE KOMT

Dinsdag 11 december vieren Kades en Vrouwencontact hun gezamenlijke kerstviering en nodigen hierbij alle vrouwen uit in gemeente om hier bij aanwezig te zijn.

Dit keer willen we vooraf een broodmaaltijd organiseren, deze begint om 17.45 uur, vanaf 17.30 uur ben je van harte welkom, wil je hier aan meedoen dan graag voor 8 december opgeven bij Gerrie van Olst tel. 0525 -631235 of Grietje van 't Hul tel.0525- 632028.

Je kunt ook alleen het avondprogramma dat om 19.45 uur begint bijwonen, vanaf 19.30 uur staat de koffie thee chocolademelk enz. klaar.

Als vervoer een probleem is neem dan contact op met bovengenoemde dames en het wordt geregeld.

**Graag tot ziens
op 11 december**



ZANG EN MUZIEK

KOOR EEN NIEUW LIED

ZINGEN BIJ ZIEKEN EN BEJAARDEN!

Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar samen met jong en oud, op de avond voor kerst, bij zieken en bejaarden van onze gemeente, kerstliederen zingen.

STAAT HET AL IN DE AGENDA?

Maandagavond 24 december 18.00 bij de kerk zijn! Om te gaan zingen bij zieken en bejaarden die niet meer in de kerk kunnen komen!

Nog even alles op rij:
Maandagavond 24 december.
Aanvang: 18.00 uur
Voor liedbundels word gezorgd.
Na afloop is er heerlijke chocolademelk met krentenwegge!

WE REKEN OP VEEL DEELNEMERS!

Tot 24 december.
Koor "Een Nieuw Lied" & Diaconie VEG Oldebroek



ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Interkerkelijk Ouderenwerk

We komen deze maand bij elkaar op D.V zaterdag 15 december. Deze middag vieren we het Kerstfeest en de Gereformeerde kerk zal voor de invulling zorgen. Derkje Schreuder heet u welkom. We volgen samen de liturgie die weer voorzien is van een prachtige tekening. Johan Tanghe verzorgt de meditatie en Jaap van Boven begeleidt de samenzang.

Ook is er een muzikaal optreden. Dat is nog een verrassing. Daarnaast luisteren we naar gedichten en een vrij verhaal. Als afsluiting gebruiken we de broodmaaltijd. U hoeft zich daarvoor niet op te geven. Zoals u merkt wordt er van alles voorbereid en belooft het een fijne middag te worden. Kom het Kerstfeest met ons meevieren en geniet van hetgeen gepresenteerd wordt. We hopen dat uw gezondheid het toelaat. Als het niet lukt dan wensen we u vanaf deze plaats een gezegend kerstfeest, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019 toe.

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Elly Bos, tel 06-23363799. U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur. We beginnen officieel om 14.00. Het zal, vanwege de broodmaaltijd, rond 17.00 uur afgelopen zijn.

Graag tot dan,
Gea Wastenecker

VAN LEDEN EN VRIENDEN

WOORDEN VAN DANK

Lieve mensen, wij willen allereerst, De Here God en ook jullie hartelijk danken voor het meelevens met mij [Janny] en Margriet haar ziekte, zoveel bemoedigingen, zoveel kaarten, zoveel app's, zoveel telefoontjes, bezoeken, daar worden we stil van.

Maar bovenal willen we onze Hemelse Vader bedanken voor het feit dat wij er zo doorheen gerold zijn, Hij was er bij en dat hebben wij ervaren. Toen ik het woord kanker hoorde kwam meteen het lied uit opwekking 717 in mijn gedachten en dat is de hele periode met mijn mee gegaan en nog!

*Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.*

Refr;

*God , U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vrededorst, vernieuw een vaste Geest binnen in mij, die rust in U alleen.*

Refr;

*Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.*

Refr;

*Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwarte nacht verdwijnt, wanneer het daglicht doorbreekt.*

Refr;

Deze woorden hebben mijn zeer bemoedigd.

Nogmaals ook namens Margriet en haar gezin, heel hartelijk dank.
Wim en Janny Pruijm.

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van JANUARI 2019 dient u uiterlijk op maandag 10 december in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814).

Noteert u alstublieft de onderstaande sluitingsdata in uw agenda! Let op er zijn een drietal zaterdagen in plaats van de maandag. Houdt u hier alstublieft rekening mee in uw planning. Te laat aangeleverde kopij wordt meegenomen in het maandblad van de maand erop.

Maandblad van 2019

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli/augustus (uitgifte zondag 30 juni)
September
Oktober
November
December
Januari 2019 (uitgifte zondag 29 dec.)

Sluitingsdatum kopij:

maandag 14 januari
maandag 11 februari
maandag 18 maart
zaterdag 13 april
maandag 13 mei
zaterdag 15 juni
maandag 5 augustus
maandag 16 september
zaterdag 12 oktober
maandag 11 november
maandag 9 december

AGENDA

DECEMBER

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
48	Za 01-12-2018	14.30	Kerst op het plein tot 19.00 uur
49	Ma 03-12-2018		Kerkenraadsvergadering
	Di 04-12-2018	18.30	Evangelisatie Oldebroek
	Do 06-12-2018	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
50	Ma 10-12-2018		Sluitingsdatum kopij maandblad januari 2018 Ouderlingenvergadering Uiterste opgavedatum kerstdiner
	Di 11-12-2018	17.45 19.45	Broodmaaltijd voorafgaand kerstfeest Kerstfeest vrouwen in de gemeente (inloop 19.30u) Vergadering diaconie
	Vr 14-12-2018	18.30	Aanvang kerstdiner ouderen
	Za 15-12-2018	07.45 14.00	Backpacken in de Achterhoek Ouderenmiddag Goede Herderkerk
51	Zo 16-12-2018		Geen zondagsschool groep 8
	Ma 17-12-2018		Vergadering Kleine Kerkenraad
	Do 20-12-2018	12.50	Lectuurevangelisatie Friesland
52	Ma 24-12-2018	18.00	Zieken zingen met Een Nieuw Lied
		22.00	Kerstzangdienst Landgoed 't Loo
1	Zo 30-12-2018		Geen zondagsschool voor alle groepen
Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			