



# MAANDBLAD

## Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



---

**Predikant:**

Ds. K. Kruithof  
Zuiderzeestraatweg 267  
8096 BK Oldebroek  
Telefoon: (06) 18 08 78 59  
predikant@vegoldebroek.nl

**Secretaris:**

Br. B.-J. van Norel  
Telefoon: (0525) 68 44 67  
secretariaat@vegoldebroek.nl

**Kerkgebouw:**

Zuiderzeestraatweg 226  
8096 CH Oldebroek  
Telefoon: (0525) 63 06 42

**t.n.v. VEG Oldebroek**

Hoofddrek.  
NL 39 RABO 0348 4134 59

**Voorganger:**

Br. G.P. Hartkamp  
Flessenbergerweg 11  
8191 LH Wapenveld  
Telefoon: (038) 447 98 75  
voorganger@vegoldebroek.nl

**Penningmeester:**

Br. J. Groeneveld  
Telefoon: (038) 376 50 86  
penningmeester@vegoldebroek.nl

**Jeugdwerk:**

jeugd@vegoldebroek.nl

**Inschrijving/geboorte/  
verhuizing**

Gemeentebe-  
stand@vegoldebroek.nl

**Rekeningnummers:****Koster:**

Oldebroek  
Telefoon: 0626470707  
koster@vegoldebroek.nl

**Postadres:**

V.E.G. Oldebroek  
Zuiderzeestraatweg 226  
8096 CH Oldebroek

**Website:**

www.vegoldebroek.nl

**t.n.v. DOEK**

NL 98 RABO 0348 4131 73

**t.n.v. Zendingscommissie**

NL 94 RABO 0348 4114 99

---

## INHOUDSOPGAVE

<b>HARTIG &amp; GEKRUID</b> .....	<b>3</b>
<b>DIENSTEN</b> .....	<b>5</b>
<b>VAN DE PENNINGMEESTER</b> .....	<b>6</b>
COLLECTEN.....	6
FINANCIELE COMMISSIE, UPDATE PILOT GIVT .....	7
<b>ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK</b> .....	<b>8</b>
ZENDINGSCOMMISSIE .....	8
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE .....	11
DOEK .....	12
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL .....	16
<b>RONDON DE DIENSTEN</b> .....	<b>19</b>
AANGEPASTE DIENST .....	19
<b>CATECHESE EN BIJBELSTUDIE</b> .....	<b>20</b>
16 PLUS GROEP.....	20
<b>ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE</b> .....	<b>26</b>
BEGINSELCURSUS .....	26
<b>JEUGD</b> .....	<b>21</b>
ZONDAGSSCHOOL .....	21
<b>GESPREKSGROEPEN</b> .....	<b>22</b>
VROUWENGESPREKSGROEP KADES.....	22
VROUWENCONTACTGROEP .....	23
<b>ZANG EN MUZIEK</b> .....	<b>24</b>
EEN NIEUW LIED.....	24
<b>ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE</b> .....	<b>25</b>
OUDERENMIDDAG .....	25
<b>OVERIGE MEDEDELINGEN</b> .....	<b>25</b>
SLUITINGSDATUM KOPIJ NOVEMBER.....	25
<b>AGENDA</b> .....	<b>26</b>
<b>GEDICHT</b> .....	<b>27</b>

# HARTIG & GEKRUID

## GEZINSUITBREIDING

Het was in november 2012, alweer zes jaar geleden, dat ik in het maandblad het droeve nieuws heb meegedeeld dat ons gezin afscheid heeft moeten nemen van Kaleb, onze Golden Retriever. Een gebeurtenis die meer impact had, dan ik ooit gedacht had. Ooit kozen we voor de naam Kaleb omdat deze naam 'hond' betekent. Maar Kaleb had ook gerust Leo kunnen heten, als afkorting van Lomp En Onbenullig.

Zes jaar geleden heb ik min of meer toegezegd dat ik niet nog eens over een huisdier zou schrijven in de rubriek 'Hartig en Gekruid'. We hebben niet meer huisdieren, dus ik kon het makkelijk beloven. Er zouden geen artikelen meer volgen over kanaries, konijnen, goudvissen of wandelende takken.

Eerlijk gezegd durfde ik er gewoon niet meer op te hopen dat er ooit nog een nieuwe viervoeter zou komen in huize Hartkamp. Maar nadat ik bijna zes jaar lang gezeurd heb heeft moeder de vrouw er mee ingestemd, er mag weer een nieuwe Golden komen, maar dan wel onder strikte voorwaarden zodat zij zelf ook thuis kan blijven wonen. Geen verharende hond in de woonkamer of keuken vanwege de gevoelige luchtwegen van enkele gezinsleden en geen verwachting dat moeders zelf met de hond zal gaan lopen. Ook mocht het geen puppy zijn, die eerst nog zindelijk gemaakt moest worden en een spoor van viezigheid zou achterlaten in de bijkeuken of de tuin. Bovendien moet voorkomen worden dat onze zojuist gefatsoeneerde tuin in no time zou veranderen in een woestijn door de wilde graafpartijen die bij het puppleven horen.

Met deze voorwaarden in het achterhoofd werd internet afgespeurd en ook de kranten werden nageplozen. Het duurde even, maar toen stond daar ineens een advertentie. Een ouder echtpaar uit een nabijgelegen dorp kon niet langer voor hun tweejarige Golden zorgen en nu zoeken ze een aardig baasje. Het was vrouwlief die de advertentie opmerkte en het getuigt wel van heel veel liefde dat ze mij erop attendeerde en me zelfs aanspoorde om contact op te nemen.

Zij had er het volste vertrouwen in dat ik dat aardige baasje wel eens zou kunnen zijn. En nu, sinds enkele weken is het zover, Kobus woont bij ons. Kobus is genoemd naar Jakobus, een van de zonen van Zebedeüs die samen met zijn broer 'zonen van de donder' genoemd wordt in het Evangelie. Onze blonde dondersteen doet zijn naam eer aan. Voordat je het weet zit hij met z'n grote lijf op je schoot te verharen. Maar het baasje is weer

helemaal in de wolken en zijn vrouw vindt het leuk om het baasje in de wolken te zien. En de prettige bijkomstigheid is dat het baasje elke morgen een stevige wandeling maakt. Goed voor de te dikke, verwende hond en goed voor het (iets te dikke) baasje. Kortom, een echte zogenaamde win-win situatie.

Terwijl ik dit schrijf ligt Kobus hier languit in mijn werkkamer. Hij snurkt, hij ruikt, hij leidt me af, hij verhaart en hij is leuk.

Ik vraag nederig vergeving aan de niet-hondenliefhebbers, maar ik wilde dit nieuwtje gewoon even kwijt.

Br. Peter Hartkamp



## DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
<b>Zondag 07 oktober</b>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Combo	Avondmaal
<i>2<sup>e</sup> collecte: Evangelisa- tiewerkgroep</i>	19.00 u.	Ds. Estie		IECO dienst in de Hervormde Kerk
<b>Zondag 14 oktober</b>	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Evangelisatiezon- dag
<i>2<sup>e</sup> collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Spreker van de CMA (De Christian Motorcyclists Associa- tion)	Combo	
<b>Zondag 21 oktober</b>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
<i>2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud gebouwen</i>	14.30 u.	Br. R. Bartels, evangelist	Orgel	Aangepaste dienst m.m.v. Het Mannenkoor Groot Schuylenburg
<b>Zondag 28 oktober</b>	09.45 u.	Br. T. de Lange, Zaandam	Orgel	
<i>2<sup>e</sup> collecte: Eigen zending</i>	19.00 u.	Br. T. Niemeijer	Combo	Maranathadienst m.m.v. koor Immanuël uit Hilversum

**Ouderling van dienst:** br. E. Grolleman

**Bidstond:** ledere donderdagavond om 19.30 uur  
in het Leerhuis

## **VAN DE PENNINGMEESTER**

### **COLLECTEN - JUNI**

3-6-2018	Gemeente	€	706,75
	Agape	€	642,20
10-6-2018	Gemeente	€	551,87
	Evangelisatiecomm.	€	509,13
17-6-2018	Gemeente	€	513,35
	Maandblad	€	462,85
24-6-2018	Gemeente	€	731,45
	Diaconie	€	713,89

### **CONTANT ONTVANGEN - JUNI**

N.N.	Orgel	€	50,00
Via br. Hartkamp	Zending	€	150,00
Via br. C. Veldhoen	Zending	€	30,00

### **COLLECTEN - AUGUSTUS**

5-8-2018	Gemeente	€	427,88
	Ouderenwerk	€	410,10
12-8-2018	Gemeente	€	574,26
	Eigen Zending	€	616,83
19-8-2018	Gemeente	€	686,40
	Orgel	€	637,39
26-8-2018	Gemeente	€	574,50
	Vakantie-Bijbelweek	€	519,07

### **CONTANT ONTVANGEN - AUGUSTUS**

n.v.t.

## ► Van de financiële commissie

### UPDATE PILOT GIVT (COLLECTE)

Op 2 september jl. is de pilot om met uw smartphone (mobieltje) bij te dragen aan de collecte van start gegaan. Nu is het geen doel op zich om zoveel mogelijk mensen via GIVT aan de collecte te laten deelnemen, maar we willen wel de mogelijkheden die er zijn benutten.

Bij het schrijven van deze update zijn er 2 zondagen geweest: 67 gevers hebben voor € 323 digitaal aan de collecte bijgedragen.

Handig om te weten indien u gebruikt maakt van GIVT:

1. Na het opstarten van de app kunt u een bedrag vullen en deze is altijd voor de 1<sup>e</sup> collecte; wilt u ook gelijk geven voor de 2<sup>e</sup> collecte, dan klikt u rechts op het groene plusje en u kunt dan voor deze collecte een bedrag invullen;
2. Mocht u een bedrag voor de zending willen geven, dan is er ook nog de mogelijkheid voor de 3<sup>e</sup> collecte;
3. Indien u bovenstaande volgt, dan worden bij de 1<sup>e</sup> rondgang van de collectezakken alle ingevoerde collectes/bedragen verwerkt en hoeft u bij de 2<sup>e</sup> rondgang niet nogmaals uw mobiel bij de collectezak te houden.
4. Indien u één bedrag invoert en bij de 1<sup>e</sup> rondgang het bedrag laat verwerken en vervolgens weer een bedrag ingeeft en bij de 2<sup>e</sup> rondgang het bedrag ook weer laat verwerken heeft dit tot gevolg dat u twee keer geeft voor de 1<sup>e</sup> collecte. Wilt geven voor zowel de 1<sup>e</sup> als de 2<sup>e</sup> collecte dan dient altijd te handelen zoals onder punt 1 aangegeven;
5. Voor de zendingsbusjes bij de uitgangen maakt het niet uit of bedrag 1, 2 of 3 gekozen wordt: deze worden altijd geregistreerd voor de zending;
6. Zoals u uit bovenstaande kunt opmaken komen niet alle bedragen op "één hoop" terecht, maar wordt het gesplitst naar collecte voor de gemeente, zending of overige extra collecte;
7. De afstand van mobiel tot collectezak is afhankelijk van de smartphone die u gebruikt: het kan zijn dat de collectezak in de rij voor u is, of dat de diaken door het gangpad loopt en dat dan al verbinding gemaakt wordt. Maar het kan ook zijn dat de smartphone dicht bij de collectezak gehouden moet worden.
8. Het geven via GIVT is volstrekt anoniem. Wij kunnen alleen zien hoeveel gevers er zijn en hoeveel er in totaal gegeven is;
9. Via het menu in de GIVT-app kan een gift geannuleerd worden: dit dient wel binnen een kwartier na het geven gedaan worden. De gift kan later via de bank, na de automatische incasso, herroepen worden;

10. Via GIVT kan niet alleen aan onze gemeente, maar ook aan andere kerkelijke gemeenten en diverse stichtingen (b.v. Dorcas, Open Doors, Groot Nieuws Radio, Opwekking).

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met [financielecommissie@outlook.com](mailto:financielecommissie@outlook.com) of met de penningmeester.

## ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

### ► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.350	3.167	-183
Februari	3.350	3.995	645
Maart	3.350	4.234	884
April	3.350	2.624	-726
Mei	3.450	2.318	-1.132
Juni	3.450	2.508	-942
Juli	3.450	2.939	-511
Augustus	3.450	2.386	-1.064
Totaal	27.200	24.171	-3.029

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.



## ► Van de commissie

Op het moment van schrijven staan we aan het begin van alle activiteiten. Ook onze eerste vergadering van dit seizoen staat gepland. We hopen van harte dat zowel de Alpha- als de Kairos cursus met voldoende deelnemers van start zullen gaan. Als je dit leest is de beslissing gevallen dus we kunnen hier nu verder nog niets over melden.

**Op 7 oktober** hebben we als de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek (IECO) weer een gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde Kerk. Deze dienst begint om 19.00 uur. We zien deze dienst als een soort “afsluiting” van het gezamenlijke evangelisatiewerk. Dat klinkt raar; afsluiting aan het begin van kerkelijke activiteiten. Maar er gebeurt, met name in de zomerperiode, veel evangelisatie werk en we zijn als IECO dankbaar dat we de mogelijkheden hebben. Daarom vinden we het fijn om God in deze dienst te danken. Natuurlijk zijn we met dit mooie werk nooit klaar.

**Zondag 14 oktober** organiseren we onze evangelisatiezondag en vertelt Jannine in de morgendienst iets over haar werk bij “ik zoek God”. In de avonddienst zal er door enkele leden van de Christian Motorcyclists Association een getuigenis worden gegeven. Het is juist dan een dienst en de gelegenheid om eens iemand mee te nemen die weinig of nooit een kerkdienst bezoekt. Een motorrijder, die uitlegt waarom hij zoveel heeft aan het geloof in zijn Verlosser, geeft misschien wel een heel fris beeld van het geloof en wat christenen samen brengt. Van harte aanbevolen.

Heb je andere vragen of wil je zelf iets doen in zending of evangelisatie, schiet ons als zendingscommissie dan aan of stuur een email: [evangelisatieouderling@vegoldebroek.nl](mailto:evangelisatieouderling@vegoldebroek.nl).

De ZC; Gerlinde, Hennie, Dik, Mariëtte en Bart.

**Alvast voor uw agenda: Kerstzendingmarkt zaterdag 1 December 2018**

## ► Jarigen

Henk Brink	7 oktober	(1973)
Aart Elbertsen	25 oktober	(1943)

## ► Nieuws van Chana.....

Chadashot mi Israel sept./oktober 2018

Shalom lieve mensen,

We zijn alweer een maand verder, het is heel warm, niet makkelijk voor onze bouwvakkers die in deze verzengende hitte moeten werken.

Deze septembermaand, feestmaand. Ook krijg ik weer vrienden uit Nederland te logeren en Jannie Huisken komt ook nog even bij mij buurten.

Onze vroegere veldwerkers Jennie & Dick zijn weer een aantal weken bij ons. Met hen begon ik, toen ik 20 jaar geleden hier in Israel aankwam.

In Netivyah hadden we een preek, van Josepf Shulam, over Geestelijke Onvolwassenheid,

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is als een kind.

Een Amerikaanse toerist die in een hotel gegeten had, wilde koffie, maar er was geen melk. Hij vroeg aan de ober waarom er geen melk was. De ober antwoordde, volwassen mensen drinken geen melk.

De toerist kon hier niet over uit en vroeg aan de reisleader wat moet ik doen om melk te krijgen? Vraag dan om kippenmelk was het antwoord.

Kippenmelk?? Jazeker, dat hebben ze hier wel. De volgende dag vroeg de toerist om kippenmelk, de ober kwam met 3 glazen wit vocht aandragen. Hij dronk het eerste glas gulzig leeg en viel gelijk in slaap.

Wat was nou de grap, het was natuurlijk geen kippenmelk, maar arak, een Griekse sterke drank die, als je er water bijdoet, er als melk uit ziet.

Melk is alleen voor baby's dat staat toch geschreven en niet voor volwassen mensen. Kijk maar naar de Hebreeën 5 vers 12 en 13.

Trouwens Joseph & Marcia waren de afgelopen week 50 jaar getrouwd. Een van onze leden van Netivyah had daarom voor ons een heerlijk maal bereid. Toen sprak Juda de zegen uit over het brood, dat nu rond gebakken was vanwege het nieuwe jaar. Het midden van het brood was goudkleurig vanwege het gouden huwelijksjaar van Joseph & Marcia.

Dag lieve mensen, tot de volgende keer groeten van Chana en poes Phillip vanuit een huis dat in de steigers staat.

## **CTE TEAM** (Coördinatieteam Evangelisatie)

### ► **Van de commissie**

#### Activiteiten

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

**Dinsdag 2 oktober** – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.

In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

**Donderdag 11 oktober** -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

**Woensdag 17 oktober** – Deur-aan-deur evangelisatie Wezep.

U bent van harte welkom in het gebouw De Schakel aan de Oranjeboomlaan in Wezep. We beginnen 's morgens om **09.15 uur**, 's middags om **13.30 uur** en 's avonds om **18.30**

Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670.

**Zaterdag 20 oktober (LET OP dit is de 3<sup>de</sup> zaterdag)** -- Backpacken in de Achterhoek

's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond **18.00 uur** bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: [www.operation-rescue.org](http://www.operation-rescue.org).

#### Overige activiteiten:

**Zondag 14 oktober** – Evangelisatie zondag met medewerking van de CMA.

We hopen op deze zondag mensen die niet (meer) in de kerk komen over de drempel te trekken. Helpt u ons mee? Vraag eens iemand uit uw omgeving mee op deze zondagavond dienst, het beloofd een mooie, interessante dienst te worden.

## **DE OOST EUROPA COMMISSIE (DOEK)**

### **► Van de commissie**

Op 21 augustus zijn Dinie Lokhorst en Betty van Bruggen naar Roemenië vertrokken. Zij hebben een goede reis gehad. Het enige minpunt wat dat Dinie in Chesau, op een van de eerste avonden, is gevallen en daarbij haar pols heeft gebroken. Met een arm in het gips hebben Dinie en Betty de reis voortgezet en zijn ze op 30 augustus jl. weer veilig in Nederland aangekomen. Eenmaal terug bleek dat Dinie alsnog geopereerd moest worden en in de pols een plaatje is aangebracht. Hun verslag kunt u later lezen omdat typen op dit moment nog niet lukt.

Ook de Jongerenreis is heel voorspoedig verlopen. Hun verslag kunt u elders in dit maandblad lezen.

Vanuit Chesau kwam het nare bericht dat Erno, de administrator van de kerk, opnieuw kuren moet ondergaan omdat de kanker weer aanwezig is en er nu meer uitzaaiingen zijn. Erg verdrietig.

Van de overige projecten zijn er geen bijzonderheden te melden.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via:	Markt Dedemsvaart (aug.)	€	235,00
	Markt IJhorst (sept.)	-	437,00
	Markt Dedemsvaart (sept.)	-	525,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

## ► Roemeniëreis 2018

Vrijdag 20 augustus was het dan zover! Bepakt en bezakt stapten we na gebed in de (toch best wel volle) busjes. Nu ging het dan toch echt beginnen! De heenweg was een groot succes; met in totaal slechts een halfuur aan file hebben we er 21 uur over gereden. Een 21 uur waarin vooral veel werd gezongen, gelachen en geslapen.

Zaterdag rond half 3 kwamen we in Berveni Roemenië aan. Hier werden we meteen warm verwelkomd door Tibor en Anna. De vrouwen in Berveni hadden soep voor ons gemaakt. We hadden ontzettende trek, want we hebben natuurlijk niks gesnoept in de bus en hadden al driekwartier geen pannenkoek meer gegeten... Oeps... Beleefd als iedereen was, waren de borden uiteindelijk mooi leeg, na het eten konden we onze slaappleaats gaan bekijken. We verbleven daar in een kinderopvang die in de zomer leegstond. Hier hebben we ons bed opgemaakt en om 8 uur 's avonds lag bijna iedereen op een oor.



Na een heerlijke nacht was (bijna) iedereen zo fris als een hoentje en gingen we met z'n allen naar het kerkje in Berveni waar Tibor voorging. Zo goed en kwaad als het kon hebben we geprobeerd de Hongaarse psalmen mee te zingen en iets van de dienst te begrijpen. Gelukkig vertaalde Tibor af en toe iets voor ons. Na de dienst werden ons weer koekjes en drinken aangeboden. Aan het einde van de dag hebben we de liedjes voor de vakantiebijbelweek geoefend met Anna en Tibor.



Maandag was het dan eindelijk zover. Vroeg uit de veren (wat meestal wel lukte, vraag niet waarom), op naar de kerk en nog even de liedjes doornemen. En toen kwamen dan eindelijk de kinderen. Wat hadden ze er zin in! Elke dag begonnen we met het zingen van Hongaarse en Nederlandse liedjes, zoals Diep, diep, diep als de zee. Daar horen natuurlijk gebaren bij, met als gevolg de nodige spierpijn aan het einde van de week.

Omdat Berveni erg dicht bij de grens met Hongarije ligt en vroeger zelfs bij dit land hoorde, wordt hier vooral Hongaars gesproken en weinig Roemeens.

Na het zingen van de liederen was er een kleine sketch en werden de liedjes herhaald. Dan was het even pauze en kwamen de kinderen gezellig naar je toe. Om ze ook tijdens de pauze een beetje te vermaken hebben we heel wat afgedanst; van de Kabouterdans tot 'Hoofd, schouders, knie en teen'.



En dan komt er een meisje naar je toe met een pen. Of ze een handtekening van jou mag op haar arm. Wat daarna volgde heeft iets te maken met schapjes en een dam. Een hoop ondergetekende armpjes en selfies later begonnen we aan het tweede deel van de ochtend: knutselen en kleuren!

De groep werd opgedeeld in onderbouw, bovenbouw en tieners. Wij verspreidden ons en hielpen waar nodig. Na het knutselen gingen we weer terug naar de kerk om af te sluiten en de liedjes wederom te herhalen. En dan zit de eerste dag er alweer op! Rond de 70 kinderen waren er en het aantal liep elke dag op tot er vrijdag, de laatste dag, maar liefst 90 kinderen waren. Deze laatste dag was een spelletjesdag. We begonnen weer met zingen (die zee is echt heel diep), en vervolgens werden de kinderen in groepjes opgedeeld en hebben we een tienkamp gedaan buiten. Van blik gooien tot stoelendans tot skilopen tot een zeepbaan. De kinderen, en wij natuurlijk ook, hebben enorm genoten!



En dan komt het moeilijkste, afscheid nemen. Het is zo jammer die kinderen daar te moeten achterlaten, het liefst namen we ze allemaal mee naar Nederland! Gelukkig vertrokken we met het gevoel dat we die kinderen een hele leuke en mooie tijd hebben mogen geven en daar iets van Gods liefde hebben mogen laten zien! Anna vertelde ons ook dat de kinderen steeds meer Engels wilden leren, zodat ze 's zomers met ons konden praten! Dat was natuurlijk super om te horen!

Zo is deze week voorbij gevlogen. 's Ochtends en begin van de middag vakantiebijbelweek, de rest van de middag voorbereiden voor de dag erop of heerlijk zwemmen in het zwembad in de buurt.

Zaterdagochtend vertrokken we richting Tata, een stadje in Hongarije. Hier hebben we nog een nacht geslapen op een camping in een blokhutje, en we zijn zondag naar de kerk geweest. In deze kerk speelde een band en werden er een soort Hongaarse Opwekkingsliederen gezongen. De rest van de zondag hebben we aan het meertje gelegen en eind van de dag hebben we de busjes ingeladen om ons vervolgens klaar te maken voor de laatste

kilometers naar huis. Dit laatste stuk moest natuurlijk wel even onderbroken worden om in Oostenrijk een schnitzel te eten! Zoals in bijna elk restaurant waar we hebben gegeten werd ook deze maaltijd afgesloten met het lied 'We wanna thank You'.

De laatste paar uurtjes die toen nog afgelegd moesten worden vlogen voorbij. Maandagochtend kwamen we aan in Doornspijk bij Geke. Hier hebben we de busjes schoongemaakt en daarna vertrokken we richting de VEG Oldebroek, waar we opgewacht werden door ouders, vrienden of familie. En dan moet je alweer afscheid nemen. Dit keer van de groep waarmee je 10 dagen bent opgetrokken. Heel veel knuffels later zit het er dan echt op. Wat hebben wij een leuke en gave tijd gehad!

Veel liefs,

Antoinette, Ellis, Hans, Hermien, Inge, Irit, Jenneke, Karin, Manon, Mirjam, Mirjam, Rik, Sander, Thessa en Nienke



# ISRAËL

## GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn  
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters,

Begin september zijn we als Chaverim weer bij elkaar geweest. Naast Bijbelstudie namen we ook een aantal onderwerpen door. We willen graag dat de jeugd als het ware met de paplepel ingegoten krijgt dat Israël erbij hoort in onze gemeente. Dit gebeurde vroeger ook in de gezinnen en in de gemeente. U hoort er vast meer van. Zoals altijd bespreken we op dit tijdstip de laatste punten voor de Israelzondag. Ook willen we nog graag weer een rondleiding door Amsterdam gaan organiseren, ook hier hoort u meer van. Chana, onze zending in Israël was mee met een trip van onze partnergemeente Netivyah. Daarom onder het tekstgedeelte over Jeruzalem enkele foto's.

### Jeruzalem, Gods stad

God verkoos Jeruzalem als hoofdstad van Israël. In Deuteronomium 12:5; 13-14 heeft God gezegd:

*Maar de plaats, die de HERE, uw God, uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij gaan.... Neem u ervoor in acht, dat gij uw brandoffers niet brengt op elke willekeurige plaats; maar op de plaats die de HERE in het gebied van één uwer stammen verkiezen zal, daar zult gij uw brandoffers brengen, en daar zult gij doen alles wat ik u gebied.*

De Here verkoos Jeruzalem. De psalmist zegt:

*Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd. (Psalm 132:13-14)*

*Geprezen zij de HERE uit Sion, Hij, die te Jeruzalem woont, (Psalm 135:21).*

Jeruzalem is daarom uniek onder de steden. Geen andere plaats ter wereld kan zeggen door God verkozen te zijn. Deze verkiezing heeft er toe geleid dat Jeruzalem tot een brandpunt van botsende volken en religieuze belangen is geworden. Er is een lange lijst van naties en volken die om Jeruzalem



hebben gestreden: Assyriërs, Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Perzen, Arabieren, Kruisvaarders, Tartaren, Mammelukken, Turken, Britten en Jordaniërs. Er zal echter nog meer strijd om Jeruzalem worden geleverd. Hierover zegt de Here:

*Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelmig voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. (Zacharia 12:2-3).*

*Te dien dage zal Ik zoeken te verdelen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. (Zacharia 12:9)*

*Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; .....zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; (Zacharia 14:2)*

In Jeruzalem werd Jezus gekruisigd en begraven. Maar het is ook de stad waar Hij verrees uit de doden en waar hij opvoer naar Zijn Vader in de hemel, om van daaruit voor eeuwig te regeren.

*En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jesaja 2:2-4)*

*Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem;*

En in Zacharia 8:1-8 beloofd God:

*1 Het woord van de HERE der heerscharen geschiedde aldus: 2 Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand.*

*3 Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden.*

*4 Zo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. 5 Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen. 6 Zo zegt de HERE der heerscharen: Al zal dit in de ogen van het overblijfsel van dit volk in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? luidt het woord van de*

*HERE der heerscharen.7 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon; 8 Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, in trouw en in gerechtigheid.*

Jeruzalem, een unieke stad. Jeruzalem, Gods stad.

***“Bid Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten” (psalm 122:6)***

# RONDON DE DIENSTEN

## BIJZONDERE DIENSTEN

Aangepaste dienst

Op **zondag 21 oktober** hopen we 's middags een aangepaste dienst te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 14.30 uur en zal plaatsvinden in de VEG Oldebroek.

Evangelist R. Bartels zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema "Noach en de regenboog" naar aanleiding van Genesis 8 en 9. Deze keer wordt medewerking verleend door Het Mannenkoor Groot Schuylenburg.

Na afloop van de dienst is voor iedereen de gelegenheid om koffie/thee/limonade te drinken en met elkaar na te praten. Iedereen is uitgenodigd deze enthousiaste dienst bij te wonen.

Met vriendelijke groet,  
Commissie aangepaste dienst



## **CATECHESE EN BIJBELSTUDIE**

### **UITNODIGING 16 PLUS GROEP**

Aan alle jongeren van 16,17 en 18 jaar in de V.E.G. Oldebroek,

Hallo allemaal,

Het is bijna zover! De 16PLUS groep gaat weer van start.

Het is mijn bedoeling om samen met jullie in gesprek te komen over allerlei actuele geloofszaken en met jullie op te zoek te gaan naar Bijbelse antwoorden. En dat kan niet zonder jullie inbreng. Ik hoop daarom ook jou te mogen ontmoeten op de 16PLUS groep.

We zullen om de week samenkomen op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in het Jeugdthnk. De eerste keer zal op **3 oktober** zijn. Nemen jullie je Bijbel mee? Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten.

Hartelijke groeten van  
Br. Peter Hartkamp

038-4479875/06-25365021  
[voorganger@vegoldebroek.nl](mailto:voorganger@vegoldebroek.nl)

## **ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE**

### **BEGINSELCURSUS**

In oktober wordt de beginselcursus weer gehouden. De cursus bestaat uit twee avonden waar o.a. de historie en de beginselen van onze gemeente worden behandeld. Ook wordt verteld hoe je je kunt aansluiten als lid of vriend van de gemeente en welke activiteiten er in de gemeente zijn. Je kunt je voor deze cursus aanmelden bij één van de voorgangers. De avonden worden op **dinsdagavond 9 en 16 oktober gehouden** in de kerk en beginnen om **19.45 uur** en worden geleid door de beide voorgangers. Van harte welkom!

# JEUGD

Hoi allemaal,

De zondagsschool is weer van start gegaan. We hopen dat we weer een fijn seizoen mogen hebben!

Is het nog niet gelukt om naar de zondagsschool te komen, dan willen we je uitnodigen om te gaan. Je bent welkom!

We willen de kinderen van groep 7 en 8 alvast laten wennen om naar de kerk te gaan. Voor de kinderen van groep 7 is er op de eerste zondag van de maand geen zondagsschool. Jullie worden dan in de kerk verwacht.

Voor de kinderen van groep 8 is het even opletten want voor jullie er iets minder vaak zondagsschool, de keren dat er geen zondagsschool is mag je met je ouders mee naar de kerk. Het schema van de zondagsschool is één zondag niet, twee wel enzovoort. De data waarop wel zondagsschool is staan hieronder. Door dit systeem maak je de verschillende diensten die er binnen onze kerk zijn mee. De ene keer een combodienst, de andere keer een orgeldienst of een combidienst.

De data waarop wel zondagsschool is voor groep 8 zijn:

9 september, 16 september, 30 september

7 oktober, 21 oktober, 28 oktober

11 november, 18 november

2 december, 9 december, 23 december

Groeten van de zondagsschoolleiding

# GESPREGSGROEPEN

## UITNODIGING KADES DINSDAGAVOND 9 OKTOBER

Graag sluiten we met Kades ook dit jaar weer aan bij de "Israël" maand van de VEG.



Daarom hebben we op **dinsdag 9 oktober**

**Bram en Marianne Ooms** uitgenodigd.

Zij zullen een presentatie houden over edelstenen uit de bijbel en dan met name de edelstenen op het borstschild van de Hogepriester.

Het volk Israël werd gevormd uit de 12 zonen van Jacob. Zij vormen de 12 stammen van Israël.

Op elke steen van het borstschild staat de naam van een stam van Israël geschreven. Dus de hogepriester droeg de 12 stammen op zijn hart.

Wat je allemaal kunt ontdekken als je naar het borstschild kijkt, daar zullen Bram en Marianne ons meer over vertellen.

Zij hopen dat door hun presentatie het zicht op Jezus verdiept mag worden en het verlangen groeit om jezelf als levende stenen te laten gebruiken om zo de liefde van God door te geven en een beelddrager van Jezus te zijn ( 1 Petrus2: 4-5).

Naast de presentatie zal er ook gelegenheid zijn om de sieraden die zij maken te bekijken en eventueel te kopen.

Kades is voor alle vrouwen, dus iedereen hoe oud of jong is van Harte Welkom. Ook als je niet elke keer kunt/wilt komen, ben je ook gewoon welkom voor één avond! Wie weet ga je dan vanzelf vaker komen. □

Want Kades staat voor Ontmoeting, Gezelligheid, Geloof en inspirerende sprekers !

We zien je graag voor koffie en ontmoeting om 19.45 uur, waarna we om 20.00 uur van start gaan.

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: [Kades@vegoldebreek.nl](mailto:Kades@vegoldebreek.nl)

Stuurgroep Kades, Alofina, Bertha, Gerda, Hermien, Matje, Marja

## **VROUWENCONTACT**

**Dinsdag 16 oktober**, alweer de tweede avond van het seizoen komen we weer bij elkaar.

Mevrouw Alie Hoek– van Kooten uit Veenendaal is arts en schrijfster, zij gaf vele jaren les op de Christelijke Hogeschool in Ede, deze avond geeft zij een lezing over het onderwerp:

### **“ Eenzaamheid en rouwverwerking “**

We zien uit naar een goede avond, de koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we af.

Van harte welkom!

Namens het bestuur,  
Berta Spijkerboer, Gerrie van Olst, Riek van 't Oever, Betty van Hattem,  
Grietje van 't Hul

## ZANG EN MUZIEK

### KOOR EEN NIEUW LIED HULDIGT JUBILARISSEN!

Tijdens de startavond van ons nieuwe zangseizoen, waar we allemaal hebben kunnen genieten van een heerlijke en gezellige PotLuck, zijn vier jubilarissen gehuldigd.

Dit waren:

Marrie Groeneveld – Kroon 25 jaar lid.

Alie Kroneman – Port 40 jaar lid.

Bertus Mendel 40 jaar lid.

Ricky Leusink – v.d. Dragt 50 jaar lid.

We zijn blij met deze trouwe leden en dit geeft tevens aan hoe fijn het is om met elkaar de lofzang in onze gemeente gaande te houden.



Ons koor repeteert vanaf 5 september weer elke woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur van harte welkom!



## ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

### OUDERENMIDDAG

**Zaterdag 20 oktober** hopen we de ouderenmiddag te hebben. Het is steeds weer fijn om elkaar te ontmoeten. We hopen dat uw gezondheid het toelaat om aanwezig te zijn. Het is bekend dat er ernstige ziekte is onder bezoekers. Laten we aan hen persoonlijk denken.

Derkje Schreuder zal ons welkom heten en met ons het Woord openen. Jaap van Boven begeleidt de samenzang op de piano.

De gast is deze middag mevrouw Ponstein uit 't Harde. Zij is levensstijl- en voedingsadviseuse en vertelt erover. Er zal weer genoeg te leren zijn.

We zien er naar uit. U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur.

We beginnen officieel om 14.00 uur en het programma duurt tot 16.00 uur.

Is het vervoer een probleem? Bel Elly Bos, telefoon 06-23363799.

Zij regelt het dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Graag tot dan, Gea Wastenecker

## OVERIGE MEDEDELINGEN

### SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van november dient u uiterlijk op **zaterdag 13 oktober** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde.

Bij voorkeur per e-mail: [communicatie@vegoldebroek.nl](mailto:communicatie@vegoldebroek.nl), anders in overleg (tel. 0525-621814).

# AGENDA

## OKTOBER

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
<b>40</b>	Ma 01-10-2018		Kerkenraadsvergadering
	Di 02-10-2018	18.30	Deur aan deur evangelisatie in Oldebroek
	Wo 03-10-2018	20.00	Belijdeniscatechese
		18.45	16+ catechesegroep start seizoen
Do 04-10-2018	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur	
<b>41</b>	Ma 08-10-2018		Ouderlingenvergadering
	Di 09-10-2018	19.45	Beginselcursus
		19.45	Inloop Vrouwengroep Kades, aanvang 20.00 uur
	Wo 10-10-2018	20.00	Belijdeniscatechese
	Do 11-10-2018	12.50	Lectuur-evangelisatie in Friesland
Za 13-10-2018		Sluitingsdatum kopij maandblad november	
<b>42</b>	Zo 14-10-2018		Evangelisatiezondag, geen zondagsschool voor groep 7
	Ma 15-10-2018		Bezinning kerkenraad
	Di 16-10-2018	19.45	Beginselcursus
		19.30	Inloop Vrouwencontact, aanvang 19.45 uur
	Wo 17-10-2018	20.00	Belijdeniscatechese
		09.15	Deur aan deur evangelisatie Wezep, ook 13.30 en 18.30 uur
Za 20-10-2018	07.45	Backpacken in de Achterhoek	
	08.00	Wandelgroep wandelt van Ommen naar Dalfsen	
	14.00	Ouderenmiddag in Goede Herderkerk	
<b>43</b>	Zo	14.30	Aangepaste dienst
	Wo 24-10-2018	19.30	Bijbelstudie VEG/Luctor in Oud-Luctor
<b>44</b>	Ma 29-10-2018	20.00	Doopgesprek Kleine kerkenraad
	Di 30-10-2018	19.30	Bijbelstudie VEG/Luctor in Oud-Luctor
	Wo 31-10-2018	20.00	Belijdeniscatechese

**Bidstond:** iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis

## NAZOMER

Kastanjabomen al wat bruin,  
het windje ritselt in haar kruin,  
de zon daagt later op.

De rozen zijn haast uitgebloeid,  
een enkeling die 't oog nog boeit  
en eist je aandacht op.

Een eendenjong verlaat de groep,  
ondanks de luide moederroep,  
in dik kroos komt een baan.

Klein zwaluwtje vliegt als een speer,  
is druk met trainen in de weer,  
de uittocht komt eraan.

Een laatste snee, wat vochtig gras,  
waar eens een wuivend hooiland was,  
Nazomer in ons land.

Seizoenen komen en zij gaan,  
zij bieden ons hun schatten aan.  
't Komt alles uit Gods hand.

Genesis 8:22 - Psalm 36:10  
Geschreven door: Aagje Lingen