

Christus Alles
en in allen



MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing

gemeentebestand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Oldebroek
Telefoon: 06 - 26 47 07 07
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. VEG Oldebroek
Hoofdrede.
NL 39 RABO 0348 4134 59

t.n.v. DOEK
NL 98 RABO 0348 4131 73
t.n.v. Zendingscommissie
NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN.....	5
ZORG - MEELEVEN - PASTORAAT	6
JOUW LEVEN, MIJN LEVEN	6
VAN DE KERKENRAAD	7
EXTRA LEDENVERGADERING.....	7
KERKENRAADSVERGADERINGEN	7
VAN DE PENNINGMEESTER.....	8
COLLECTEN.....	8
VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE (Givt)	9
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK	12
ZENDINGSCOMMISSIE	12
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE	17
DOEK	19
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	20
CATECHESE EN BIJBELSTUDIE	23
BIJBELSTUDIE LUCTOR EN VEG.....	23
BELIJDENISCATECHESE	23
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE	24
GEMEENTEDAG.....	24
JEUGD	25
ZONDAGSSCHOOL.....	25
GESPREKSGROEPEN	26
VROUWENCONTACTGROEP	26
VROUWENGROEP KADES	27
ZANG EN MUZIEK	29
KIDS UNITED.....	29
EEN NIEUW LIED	30
ORGELRENOVATIE	31
AANKONDIGING BENEFIETCONCERT	35
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE	36
OUDERENMIDDAG	36
OVERIGE MEDEDELINGEN.....	37
SLUITINGSDATUM KOPIJ FEBRUARI.....	37
AGENDA	38

HARTIG & GEKRUID

BOEKEN, BOEKEN EN OOK DE BIJBEL

De meesten van u weten het wel, ik heb eigenlijk maar één grote hobby, en dat is boeken lezen. En voornamelijk boeken over de bijbel (dus theologische boeken) en over de geschiedenis (van Nederland, de wereld, het christendom). Ik ben een rasechte boekenwurm. Voor een predikant heb ik niet veel boeken. Ik ben wel bij collega's thuis geweest die honderden, zo niet duizenden boeken hebben, vele wanden vol. Ik kan vrij makkelijk afstand van een boek doen. Als ik alle boeken had bewaard, had de pastorie te klein geweest, denk ik (met een knipoog naar Joh.21:25).

Als een boek mij niet bevalt, verkoop ik het vaak aan een antiquariaat. Dan krijg je daar vaak nog een leuk bedrag voor terug. Van dat geld koop ik dan weer andere boeken. Als op een bepaald onderwerp een nieuw boek is verschenen, wekt dat altijd mijn nieuwsgierigheid en ga ik af op recensies, dus wat anderen van dit boek vinden. Het mooie van internet is dat je veel recensies over een boek kunt lezen en ook vaak het boek wel deels kunt inzien. Dan kun je een redelijk beeld van een boek krijgen voordat je het aanschaft. Overigens houd ik niet van e-readers. Ik vind dat niet prettig lezen. Ik houd graag een boek in mijn hand, je kunt weer makkelijk terugbladeren, of een enkele aantekening maken. Er zijn boeken die ik wel een paar keer lees. Meestal lees je een boek één keer. Dat doe ik met veel boeken ook. Maar sommige boeken vind ik zo interessant dat ik ze na geruime tijd nog een keer lees, en soms nog een keer. Omdat ik de inhoud wil weten, en de inhoud mij verrijkt.

Uiteraard lees ik ook de Bijbel. Weet je wat het bijzondere van de Bijbel is? Het is het enige boek dat je telkens weer leest. Het is niet een boek dat je één keer leest, en misschien nog een keer, en dan vervolgens in de kast zet, zoals je met andere boeken doet. Maar het is een boek dat je telkens weer leest. Als je in Genesis begint en je leest door tot Openbaring, dan begin je vaak weer helemaal vooraan in Genesis. In de Bijbel raak je nooit uitgelezen. Is dat ook jouw ervaring? Ik weet: de één houdt meer van lezen dan de ander, en de Bijbel kent ook moeilijke gedeelten. Maar dat mag je nooit weerhouden om het liefst dagelijks uit de Bijbel te lezen!

Dat komt omdat de Bijbel een boek is dat ver uitstijgt boven alle andere boeken die er zijn, zelfs boven andere religieuze en heilige geschriften, zoals de (islamitische) Koran of de (hindoeïstische) Veda's. Want de Bijbel is Gods boek. Wel door mensen geschreven, maar die alle zijn door Gods Geest

geïnspireerd om Gods boek te schrijven. Daarom is de Bijbel een onfeilbaar en gezaghebbend boek. De Bijbel heeft gezag over leer en leven, over heel de mens. De Bijbel is het Woord van God, dat mensenlevens verandert en vernieuwt. Ik vind het heel bijzonder dat God heeft gekozen voor een boek met vele verhalen en geschiedenissen over mensen, een boek met wijsheden en liederen, brieven en profetieën. Wij noemen de Bijbel dan ook terecht Gods Woord. En dat Woord van God gaat over het levende Woord van God, de Here Jezus Christus, zie Joh.1:1 en 14: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God...En het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Jezus zegt in Joh.5:39 dat de Bijbel van Hem getuigt: U onderzoekt de Schriften....en die zijn het die van Mij getuigen. Of zoals Maarten Luther het ooit treffend zei in een kerstmeditatie: De Schriften zijn de doeken waarin het kindeke Jezus gewikkeld is.

Alle bruidsparen die in onze kerk trouwen krijgen een Bijbel, alle kinderen die de zondagsschool verlaten krijgen een Bijbel. Dat is een goede gewoonte. Met de bedoeling om het Bijbellezen te bevorderen en te stimuleren. Lees jij (liefst dagelijks) in de Bijbel? Als voeding voor je ziel, als opbouw voor je geestelijk leven? Zonder Bijbel is het onmogelijk om te groeien in je geloof. In veel evangelische kringen legt men helaas vaak meer nadruk op vaak subjectieve ervaringen, die men dan verwacht met ervaringen van de Geest, dan op het objectieve Woord van God. Zij gaan dan meer varen op het doelloze kompas van de ervaring dan het doelgerichte kompas van de Schrift. Want de Bijbel wijst je op Jezus, het levende Woord van God. Zonder Wie je onmogelijk (eeuwig) kunt leven. Ooit stelde iemand mij de vraag of er in de hemel nog Bijbels zijn. Omdat dan alles volmaakt is, en we alle kennis in volmaaktheid bezitten. Dat vind ik een lastige vraag, waarop ik het antwoord schuldig moet blijven. Maar ik hoop van harte dat er in de hemel zeker Bijbels zullen zijn, en nog vele andere boeken, die gaan over Jezus, het levende Woord. Ik ben en blijf tenslotte een boekenwurm ☺...

Ds. Kasper Kruithof



DIENSTEN

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 02 september <i>2^e collecte: Jeugdwerk</i>	09.45 u.	Br. Gor Khatchikyan	Combo	Jeugddienst
	14.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Doopdienst
Zondag 09 september <i>2^e collecte: Diaconie</i>	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
	19.00 u	Br. G.P. Hartkamp en Ds. K. Kruithof	Combo	Voorbededienst
Zondag 16 september <i>2^e collecte: Maandblad</i>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Extra leden- vergadering na dienst
	19.00 u.	Br. M. Penning	Orgel	
Zondag 23 september <i>2^e collecte: Eigen zending</i>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel	
	19.00 u.	Ds. C. Stavleu	Orgel	Maranathadienst m.m.v. koor The Spirit uit Doornspijk
Zondag 30 september <i>2^e collecte: Israël (de helft voor partner- gemeente Netivyah en de andere helft voor Elah)</i>	09.45 u.	Br. H. Meijer	Orgel & Combo	Israëlzondag
	19.00 u.	Br. Rob Favier	Combo	Jeugddienst

Ouderling van dienst: br. A. Pleiter

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

ZORG - MEELEVEN - PASTORAAT

JOUW WERELD, MIJN WERELD

Zorg voor mensen met een beperking.

De zomervakantie is al begonnen als dit maandblad uitkomt. We kijken terug op een mooi aantal ontmoetingsavonden:



- In oktober kwam Elize Voogt een presentatie houden over autisme; ze legde uit hoe de dingen beleefd worden, we kregen oefeningen om dit te ervaren. We vonden het een fijne avond.
- In maart hadden we een ontmoeting met verschillende pleegouders die hun ervaringen uit wisselden.
- In april was Sjoerd van de Velde er om met ouders/familie van mensen met een beperking te praten en te luisteren naar elkaar, een bijzondere avond.
- In september beginnen we weer met huisbezoeken af te leggen.

Een ander punt is dat Bertus Dijkman aan het eind van het jaar gaat verhuizen en we op zoek zijn naar versterking binnen onze werkgroep, daarom **een oproep**:

Onze werkgroep bestaat uit: Hermien Spronk en Jorelia van Bruggen, **we komen 2-3 keer per jaar bij elkaar om de avonden en de bezoeken te plannen.**

Daarnaast hebben we 3 keer per jaar een ontmoetingsavond in de kerk en gaan we op huisbezoek.

Lijkt je dit leuk om samen met ons te doen, stuur een mail of spreek ons aan in de kerk!

(e-mail: jorelia@vbruggen.nl)

Groeten,
Bertus Dijkman, Hermien Spronk en Jorelia van Bruggen

VAN DE KERKENRAAD

EXTRA LEDENVERGADERING

De kerkenraad nodigt alle leden uit voor de extra ledenvergadering op **zondag 16 september a.s.** direct na de ochtenddienst. Tijdens deze vergadering is er 1 agendapunt: verkiezing ouderling wijk 03.

KERKENRAADSVERGADERINGEN

De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad.

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - JULI

1-7-2018	Gemeente	€	692,02
	Diaconie	€	624,88
8-7-2018	Gemeente	€	555,36
	Eigen Zending	€	569,77
15-7-2018	Gemeente	€	503,95
	Onderhoud gebouwen	€	510,19
22-7-2018	Gemeente	€	592,50
	E.B.C.	€	595,15
29-7-2018	Gemeente	€	533,80
	Jeugdwerk	€	495,41

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - JULI

Via br. H. van Norel	Zending	€	20,00
----------------------	---------	---	-------

VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE: **PILOT Givt (COLLECTE)**

Als u vandaag (26 augustus) naar de kerkdienst gegaan bent, is u wellicht wat bijzonders opgevallen: in de collectezakken en aan de zendingsbusjes zit een klein rond dingetje. Dit is een ontvangertje om het mogelijk te maken om met uw smartphone een collecte te verrichten. Hoe en wat zullen wij hieronder uiteenzetten.

Stukje achtergrond

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want veel mensen betalen met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want vanaf nu gaan wij van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij u met uw smartphone kunt doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing mogelijk maakt.



Gewoon blijven geven

Downloaden app

Ten eerste moet u de app Givt downloaden via de App Store of Google Play. Als u de app gedownload heeft, dient u een profiel aan te maken en u te registreren. De app leidt u goed door alle stappen heen. Voor dit artikel voert het te ver om nader uitleg te geven hoe de app ingesteld moet worden. We proberen nog handleidingen te maken en uit te reiken. Mocht u er echt niet uitkomen, meldt dit dan bij de kerkenraad en bij voldoende meldingen gaan we overwegen een informatieavond te geven.

Geven van gift

Bijna altijd zijn er twee collectes tijdens een dienst, één voor de gemeente en één voor een specifiek doel (bijvoorbeeld het orgel). Als de dominee de collecte aankondigt, pakt u uw mobiel en geeft u in de app aan dat er twee collectes zijn en kiest u een bedrag per collecte. Bijvoorbeeld voor de gemeente 1 euro en voor het orgel 2,50 euro.

De collectezak komt langs en u beweegt uw mobiel langs de zak en beide giften zijn tegelijk gegeven. Dus let op! U beweegt slechts een keer (1x) langs een collectezak (het maakt niet uit welke van de twee) en u geeft direct beide collectes.



Het systeem Givt regelt dat het geld terecht komt bij het juiste doel; 1 euro voor de gemeente en 2,50 voor het orgel. Op een soortgelijke wijze kunt u na de dienst een gift geven in de collectebus t.b.v. de zending.

Overige punten

- Voor het gebruik van de app is geen 4G nodig. Wel dient u bluetooth aan te hebben voor de communicatie tussen uw smartphone en de collectezak. Indien u een verkeerd bedrag gegeven hebt, kunt u uw gift storneren (terugdraaien/ herroepen).
- De Givt App is voor u helemaal gratis en ook het gebruik ervan.
- De kosten voor de kerk is eenmalig 75 euro (reeds betaald). Verder gaat een bepaald percentage van uw gift naar het bedrijf Givt (voor hun kosten) en de financiële instantie achter Givt (SlimPay). In onze ogen is deze onkostenvergoeding redelijk en ligt deze in lijn met de Rabobank. Immers contant geld dient ook afgestort te worden hetgeen duur is. Wij van de financiële commissie hebben een kosten/baten berekening gemaakt en zijn ervan overtuigd dat we met Givt meer collectegeld binnen zullen halen. Dit komt met name doordat momenteel mensen in de kerk zitten die wel aan collectes willen deelnemen, maar dit niet doen omdat ze geen contant geld bij hun hebben.
- U kunt met Givt niet alleen geven in VEG Oldebroek, maar bij tal van andere kerken en instanties die aangesloten zijn bij Givt.
- Uw gift via Givt is volledig anoniem.
- Er verandert niks aan de huidige manier van collecteren. Vindt u deze ontwikkeling maar niks, maakt u er gewoon geen gebruik van.

Aan de collecte geven met een smartphone?

Makkelijk, veilig
en snel met **Givt**

Download nu



Voordelen op een rij

- Geen contant geld nodig om deel te nemen aan collectes.
- U kunt heel bewust een bedrag geven en bent niet afhankelijk hoeveel contant geld u in uw portemonnee hebt. Is er bijvoorbeeld een tweede collecte voor een doel wat u aanspreekt kunt u bijvoorbeeld 10 euro geven, wat u wellicht contant niet bij u had. Het minimale bedrag is 50 cent.
- Aangezien de VEG een ANBI instelling is, kunt u uw giften aftrekken van uw inkomstenbelasting indien u uw gift kunt aantonen bij de fiscus. Bij een contante gift is dat niet mogelijk en hiervoor zijn de collectemunten in het leven geroepen. Met de app Givt kunt u uw giften aantonen bij de belastingdienst waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
- Het is voor mensen die thuis meeluisteren ook mogelijk mee te doen aan de collecte, doordat de collecte zichtbaar is in de app en niet perse gebruik gemaakt hoeft te worden van de collectezak.

Afsluiting

Verder willen we benadrukken dat Givt een pilot (proefproject) is voor een jaar. Tijdens dit jaar zullen we goed naar u luisteren en evalueren hoe de kerk tegenover Givt staat. Na het jaar zullen we besluiten Givt door te zetten of het project te staken. Dit kan voor de VEG geheel kosteloos; we zitten niet vast aan een langdurig contract.

Mocht Givt een succes blijken gaan we kijken hoe we het verder kunnen betrekken bij activiteiten, zoals bij de gemeentedag, verjaardagzakjes en de kerstmarkt. Daarnaast kunnen belangstellenden (bijv. zendingswerkers) contact met ons opnemen om te kijken in hoeverre ze gebruik kunnen maken van de diensten van Givt via de VEG. Denk hierbij aan een QR code op een flyer waarmee via Givt een gift gegeven wordt aan een specifiek project.

Dus download de App zo snel mogelijk om in het vervolg gebruik te kunnen maken van Givt!

Vragen of suggesties?

Mail naar financielecommissie@outlook.com of neemt contact op met iemand van de gemeenteraad. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website en de website van Givt.



ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

ZENDINGSCOMMISSIE

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.350	3.167	-183
Februari	3.350	3.995	645
Maart	3.350	4.234	884
April	3.350	2.624	-726
Mei	3.450	2.318	-1.132
Juni	3.450	2.508	-942
Juli	3.450	2.939	-511
Totaal	23.750	21.785	-1.965

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.
- Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.



BUIT DE GESCHIKTE TIJD UIT

Kairos is een cursus die inzicht geeft in wat God aan het doen is in deze wereld. De cursus helpt jou te groeien in praktisch discipelschap door goed onderwijs en je daarnaast te inspireren en uit te dagen om een plek te vinden binnen dat grote ding wat God aan het doen is! Zelfs voorgangers, oudsten en andere 'werkers' ervaren deze cursus als enorm waardevol en bevelen hem van harte aan, zoals Orlando Bottenbleij, Joop Strietman (oud directeur OM) en Herman Boonstra (werkzaam geweest voor o.a. Open Doors).

Maar ook degenen die de cursus vanuit onze eigen gemeente gedaan hebben bevelen het van harte aan. In negen interactieve lessen ga je het doel en plan van God ontdekken, vanaf het begin tot de voltooiing van de wereld. Zie <http://www.kairoscursus.nl/>

Graag willen we deze cursus organiseren en dit zal zijn op de dinsdagavonden 2, 9, 16, 30 oktober en 6 en 13 november 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur in Oldebroek. Op zaterdag 24 november 2018 is de afsluiting de hele dag bij Jeugd met een opdracht in Heerde.

Het lijkt nog ver weg, maar we geven de data al vast door. Heeft u vragen of wilt u zich opgeven dan kunt hiervoor bij de zendingscommissie terecht (email: evangelisatieouderling@vegoldebroek.nl).

Kijk naar de wereld vanuit Gods perspectief.

Waarom zou ik de KAIROS cursus doen?

- 1. Omdat Kairos degelijk onderwijs geeft over HET grote plan van God.** Vreemd eigenlijk dat God iets indrukwekkends aan het doen is in deze wereld, maar dat jij daar waarschijnlijk nog nooit gedegen onderwijs over hebt gehad. Vanuit de Bijbel kijken we naar Gods grote plan (toen, nu en later) en ook naar onze eigen plek daarin. De grote meerderheid zei naderhand: "Waarom heb ik dit nooit geweten!"
- 2. Omdat Kairos je als cursist geen eenzijdig, maar een prachtig totaal beeld geeft.** De inhoud geeft een goed beeld van wat God deed én doet in al haar verscheidenheid vanuit Bijbels, historisch, strategisch en cultureel perspectief. Een beknopt maar prima totaal overzicht.

3. **Omdat Kairos je een goede basis geeft voor je denken en je handelen.** De inhoud is niet alleen actueel, maar ook goed Bijbels onderbouwd en geplaatst in een inspirerend historisch perspectief. Kairos legt een gedegen en praktische basis voor denken en handelen op het gebied van Gods plan met de wereld, in en vanuit de plaatselijke gemeente.
4. **Omdat Kairos voor elke christen een grote toegevoegde waarde heeft.** De cursus levert een belangrijke toegevoegde waarde aan het onderwijsprogramma van elke kerkelijk gemeente. De inhoud voorziet niet alleen in gedegen onderwijs over Gods handelen in deze wereld, maar helpt de deelnemers ook om hun roeping te vinden en daarin te gaan staan.
5. **Omdat Kairos je niet koud zal laten.** De cursus is niet alleen rijk qua inhoud, maar ook persoonlijk appellerend. De inhoud blijft niet steken in een theoretische overdracht van kennis. Naast het onderwijs gaan diverse activiteiten jou stimuleren om het geleerde te verwerken en toe te passen.
6. **Omdat het zeer afwisselende programma van Kairos ook jou zeker zal boeien.** De grote variatie in het programma zorgt ervoor dat jij je niet zult vervelen. Bovendien wordt de cursus altijd gegeven door een team.
7. **Omdat Kairos zich in de hele wereld al ruimschoots heeft bewezen.** De cursus heeft zich in andere delen van de wereld en in Europa gedurende twintig jaar al ruimschoots bewezen. Kairos wordt gegeven in ruim zeventig verschillende landen, zelfs tot in China toe, waar die wordt aangeboden in de niet geregistreerde huisk gemeenten. Nederlands is de 25ste taal waarin Kairos werd vertaald.
8. **Omdat je in de Kairos cursus veel waar voor je geld krijgt.** De prijs is afhankelijk van de opzet, maar ligt meestal rond de 50 euro per deelnemer voor materialen en bijkomende kosten. Dat is voor een dergelijk uitgebreide cursus, gegeven door een faciliterend team van gemotiveerde en bekwame mensen en inclusief materialen en één keer een warme maaltijd, een zeer schappelijke prijs.
9. **Omdat Kairos je eindelijk de kans geeft om gedegen studie te doen.** Bij de Kairos cursus krijg je een cursusboek dat vol staat met artikelen van vooraanstaande theologen, belangrijke christelijke voorbeelden uit het verleden, leraren, historici, strategen en evangelisten. Je gaat dus ook echt een stukje studie doen zodat je ten diepste doordrongen zult raken van dat geweldige ding wat God nu aan het doen is!

► Jarigen

Rectificatie:

Margriet Longkumer 7 juli (1968) i.p.v. 1964

Agnes Brink 9 augustus (1976)

Herman Spronk 17 september (1948)

► Nieuws van Chana Kelman

Chadashot mi Israel augustus

Shalom lieve mensen hier zijn we dan weer in deze ongewone Nederlandse warmte, wat voor ons hier gewoon is. Ik hoop dat jullie een goede vakantie (tijd) gehad hebben en dan gaan we zo het najaar weer in. Eind augustus zijn ook hier de vakanties weer om.

Septermaand=feestmaand, de Rosh Hashana, de Yom Kippoer en de Succot, allemaal in september.

Netivyah wordt steeds meer een familiegebeuren waar ook veel jonge gezinnen zijn. we hebben veel jonge moeders met baby's. Veel gezamenlijke feesten en activiteiten.

Chalaka, weten jullie wat dat is, als een jongetje de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt worden de haartjes geknipt. Wat betekend weer een nieuwe episode in zijn kleine leventje wat voorbereid wordt op de Thora en Barmitzwa. Hij krijgt dus op die leeftijd ook al de Tsitsit aan, de gedenkkwastjes in dit geval. Heel mooi om dit in onze eigen Sjoel meeste maken. We leven en geloven vanuit de Joodse Roots.

Onlangs hadden we nog een Messiaans huwelijk met de Joodse gebruiken met de Choepa, waar we ook weer met ons allen bij elkaar waren. 's Avonds wordt er getrouwd, het was in een prachtig park en een fijn samenzijn.

Met de verbouwing rondom en in mijn appartementencomplex gaat gestaag door, wat toch een enorm werk is. Wanneer het klaar is? Nog lang niet. De poes train ik om in de badkamer te zijn en dat lukt aardig. De voorbereiding voor de Allyah is in volle gang, veel hoogbouw overal en steeds weer groepen Joodse mensen die hier wegens het grote antisemitisme in Europa komen wonen in hun thuisland.

Binnenkort gaat we met de maatjes van Elah en onze leidster Marcelle in Jeruzalem een leuke trip maken wat nog een verrassing voor ons is.

We maken veel mee hier in Jeruzalem, leuke en mindere leuke dingen, vreugde en verdriet liggen hier dicht bij elkaar, maar het is goed om hier te zijn, mijn geliefd Israël.

Groeten vanuit een stoffig huis met lekker veel lawaai van de verbouwing, Chana en mijn stoffige poes Phillip

P.S. Deze maand augustus is het 20 jaar geleden dat ik naar Israël vertrok dat was 25 augustus 1998.

► **Nieuws van Jannine van der Pol**

Na een prachtige conferentie in Zwitserland van Agapè Europe mochten Immanuel en ik nog door naar de VrijZijn conferentie in Stadskanaal. We zijn enorm bemoedigd! Het was een feest om samen met 1100 andere collega's te focussen rondom het thema: Make Jesus Know! In mijn volgende nieuwsbrief hoop ik hier meer over te schrijven. Deze verschijnt eind september weer. Wilt u die ook ontvangen, stuur dan een mailtje naar j.vanderpol@ikzoekgod.nl

Op de Schapenmarkt, 12 september, hoop ik weer bloembollen te verkopen. Komt u langs om de prachtigste bollen uit te zoeken?

Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn: vanaf 1 september hangen in de kerk lijsten waarop u pakketten kan bestellen van €7,50 en €15,- waarbij ik voor dat bedrag een mooi pakket voor u samenstel met de fleurigste bloembollen en u deze op een nader te bepalen moment kunt ophalen.

Hartelijke groetjes,
Jannine van der Pol



CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen.

Dinsdag 4 september – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek.
In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek. U bent om **18.30 uur** welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat (achter de Dorpskerk).

Donderdag 13 september -- Lectuurevangelisatie Friesland
We vertrekken om **12.50 uur** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525 - 63 17 04.

Woensdag 19 september– Deur-aan-deur evangelisatie Wezep.
U bent van harte welkom in het gebouw De Schakel aan de Oranjeboomlaan in Wezep. We beginnen 's morgens om **09.15 uur**, 's middags om **13.30 uur** en 's avonds om **18.30 uur**. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Zaterdag 22 september -- Backpacken in de Achterhoek
's Morgens om **07.45 uur** vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70.

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

► **Oproep Schapenmarkt:**

Woensdag 12 september staat operation-rescue weer op de schapenmarkt. U kunt hiervoor een **cake bakken** en deze de avond ervoor in de kerk leggen of woensdagochtend bij de tent van operation-rescue afgeven.
Alvast bedankt!

► Alpha nieuws

Alpha-cursus van start op woensdag 19 september

Op 19 september 2018 hopen we opnieuw te kunnen starten met een Alpha-cursus. De Alpha-cursus is bedoeld voor mensen die God nog niet persoonlijk kennen of die Hem in de loop van de tijd zijn kwijt geraakt. Alhoewel dit de doelgroep is, bent u of jij die een stukje vernieuwing of opfrissing van het geloof zoekt natuurlijk ook van harte welkom!

Als lezer van dit kerkblad kent u misschien iemand die op dit gebied “zoekende” is: nodig zo iemand gerust uit om de cursus te volgen! De cursus is heel laagdrempelig: je hoeft niets van het christelijke geloof af te weten en geen enkele vraag is te dom!

De cursus duurt 11 weken. De cursusavonden beginnen om **18.30 uur** met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er alle ruimte is om elkaar te leren kennen. Daarna zal er een inleiding gehouden worden, waarna er in kleinere groepjes over het onderwerp doorgepraat wordt. De avonden worden rond 21.30 uur afgesloten.

Halverwege de cursus zal het onderwerp over de Heilige Geest behandeld worden. Omdat dit wat meer tijd vergt willen we hier een half weekend aan besteden. Vrijdagavond vertrekken we naar een locatie waar we ook de nacht zullen doorbrengen. Een aantal lezingen over de Heilige Geest zullen verdeeld over de vrijdagavond en zaterdag worden gegeven. Daarnaast is er ook ruimte voor een stuk recreatie en ontspanning. Zaterdag aan het begin van de avond zal het weekend afgesloten worden.

Deelname aan de Alpha-cursus is gratis. Alleen voor het weekend zal een eigen bijdrage gevraagd worden.

Kokers gevraagd!

Wat een overheerlijke maaltijden zijn er afgelopen cursussen gekookt door ontzettend veel vrijwilligers uit de gemeente! Elke cursusavond was het weer een feestje om onder al die deksels te gluren en gezellig met elkaar te kunnen eten. Dit belangrijke onderdeel van de Alpha-cursus is alleen maar mogelijk als er ook nu weer mensen zijn die de pollepel ter hand nemen en zich opgeven. Ook zoeken we mensen om af te wassen.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Johan Keijl, info@keijl-banden.nl of telefonisch: 0525 - 63 24 42.

Voor meer informatie over de cursus of opgave kunt u contact opnemen met: Miranda Kok, alphaoldebreek@outlook.com of telefonisch op: 0525 - 66 25 20 / 06 - 30 32 35 26.

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

Door de gemeente van Fülöpös, Hongarije, een deelgemeente van de kerk waar pastor Sandor Guti voorgaat, is een bijdrage van DOEK gevraagd voor de renovatie van het gebouw bij de kerk. Dit gemeenschapshuis wordt gebruikt voor vrouwenbijeenkomsten, catechese en andere activiteiten van het kerkje. DOEK heeft besloten om hieraan tegemoet te komen en een deel van de opbrengst van de Pinkstermarkt in te zetten voor deze renovatie. In het najaar zal hiermee worden gestart.

Op 21 augustus zijn Dinie Lokhorst en Betty van Bruggen naar Roemenië vertrokken. Zij reizen met vliegtuigen en bus/trein en bezoeken een aantal van de projecten van DOEK. In een volgend maandblad is hun reisverslag te lezen. Dinie en Betty hopen op 30 augustus weer terug te zijn.

Ook de Jongerenreis is op moment van schrijven nog niet geweest maar zij hopen van vrijdagavond 10 augustus tot maandag 20 augustus in Berveni mee te helpen met de vakantie Bijbelweek. Ook hun verslag zal in het volgende maandblad worden geplaatst.

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt Dedemsvaart (juni)	€	152,00
Markt IJhorst (juli)	€	362,00
Markt Dedemsvaart (juli)	€	172,00
Markt IJhorst (augustus)	€	390,00

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

ISRAËL

GODS OOGAPPEL

*... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn
(Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8*



Shalom broeders en zusters,

Gewoontegetrouw vieren we de laatste zondag van deze maand onze Israëlzondag. We zijn blij dat br. Herman Meijer komt spreken in de morgendienst. We kennen hem al van eerdere spreekbeurten en ook van zijn rondleidingen in oud Joods Amsterdam. We zien uit naar zijn komst.

We delen na de dienst lectuur uit en ook de collecte is Israël-gerelateerd. De helft gaat naar Elah, de organisatie waar Chana Kelman voor werkt en de andere helft naar onze partnergemeente Netiviyah. We hopen dat de gespreks-groepen, bijbelstudiegroepen en ook de jeugd van onze gemeente aandacht gaat besteden aan Gods oogappel.

Op verzoek van br Ger Delgorge plaatsen we een artikel dat in het blad Israël Actueel, een uitgave van Christenen voor Israël, stond. "Echt een wonder", aldus onze broeder.

EEN BIJZONDERE HERENIGING

Israël Actueel, 29 juni 2018

Er doen talloze verhalen de ronde over wonderen binnen de Joodse wereld. Een zo'n verhaal delen we hier graag met u.

Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog een groep Joden uit Polen naar een vernietigingskamp werd weggevoerd door nazisoldaten, zeiden de Duitsers tegen Poolse omstanders dat ze de bezittingen van deze Joden wel mochten meenemen, omdat ze toch niet terug zouden komen. Twee Poolse vrouwen die dit hoorden, zagen hierop een vrouw met een prachtige jas aan, en vielen haar aan om haar de jas afhandig te maken. De zakken zaten vol met kostbaarheden, maar toen ze de jas hadden leeggehaald, voelde deze nog steeds zwaar aan. In een geheime zak vonden de vrouwen een baby verstoppt. Een van de vrouwen besloot hierop het kind te adopteren als haar eigen dochter. Het meisje werd goed behandeld, groeide voorspoedig op en werd kinderarts in een vooraanstaand Pools ziekenhuis. *“Ze legde uit dat ze niet echt de dochter was van de vrouw die haar had grootgebracht.”*

Toen haar ‘moeder’ overleed, zocht de andere vrouw die erbij was toen ze in de jas werd gevonden haar op. Ze vertelde het verhaal en legde uit dat ze niet echt de dochter was van de vrouw die haar had grootgebracht. “Hoe weet ik of u de waarheid spreekt?”, vroeg de ‘dochter’ aan de vrouw. Hierop vertelde zij dat ze toen ze werd gevonden een gouden kettinkje om had met daarop vreemde tekens. De ‘dochter’ vond dit kettinkje tussen haar spullen terug en bewaarde het zorgvuldig.

Jaren later

Toen de kinderarts tijdens een vakantie twee orthodox geklede Joden zag, sprak ze hen aan en vertelde hen het verhaal. Ze liet hen het kettinkje zien en ze konden haar bevestigen dat het een Joodse naam was. De Joden adviseerden het meisje om naar de rabbijn te gaan. Dat deed ze en hij bevestigde haar dat ze Joods moest zijn en raadde haar aan om naar Israël te gaan, omdat daar hard kinderartsen nodig waren. Ze volgde zijn advies op en reisde naar Israël, waar ze zich thuis wist, een baan vond en trouwde met een Joodse man.

Aanslag

In 2001 was de kinderarts betrokken bij de hulpverlening aan de getroffen en door de zelfmoordaanslag in pizzeria Sbarro. Een oudere man klampte haar aan. Hij was op zoek naar zijn kleindochter die hij in de hectiek was kwijtgeraakt. Samen zochten ze het meisje en vonden het, maar toen ze het meisje vonden, stakte de adem van de kinderarts. Het meisje had precies zo'n kettinkje als zij.

“Waar heeft u dat kettinkje vandaan”, vroeg ze aan de man, “waar kun je zoiets krijgen?” De oude man antwoordde haar: “Dat kettinkje heb ik zelf gemaakt. Ik was goudsmid. Ik heb twee van zulke kettinkjes gemaakt voor mijn dochters. Een van hen is de moeder van mijn kleindochter hier. Mijn andere dochter is met mijn vrouw vermoord tijdens de Holocaust.”

Op deze bijzondere manier werden vader en dochter na bijna zestig jaar herenigd.



Bijschrift: Wonderen bestaan echt

CATECHESE & BIJBELSTUDIE

BIJBELSTUDIE LUCTOR EN VEG

Het afgelopen seizoen hebben we voor het eerst onze gemeentelijke Bijbelstudies samen met Luctor gehouden. De studies werden gehouden in het gebouw Oud-Luctor. Dit seizoen wordt een nieuwe reeks Bijbelstudies gehouden. Deze vinden alle plaats op dinsdagavond of op woensdagavond in Oud-Luctor. Het thema dit seizoen is: **Markante personen in de Bijbel**. De persoon en het boek Daniël wordt door Gieneke van Veen – Vrolijk (zij is van Luctor) behandeld, en daarnaast worden nog drie personen uit het NT behandeld, te weten het leven en de boodschap van Johannes (door Kasper Kruithof), van Petrus (door Peter Hartkamp) en van Paulus (door gastspreker Oscar Lohuis). De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.15 uur. De data zijn: 19 en 25 september, 24 en 30 oktober, 21 en 27 november, 23 en 29 januari, 20 februari, 5, 20 en 26 maart. Van harte aanbevolen en welkom!

BELIJDENISCATECHESE

Op **woensdag 26 september** gaat de belijdeniscatechese weer van start. Deze vinden plaats op de woensdagavond van **20.00 uur** tot uiterlijk 22.00 uur in de kerk. Het zijn een zestiental bijeenkomsten. Er worden de volgende onderwerpen behandeld: wat is belijdenis doen; Het persoonlijk geloof; de Bijbel; gebed en Gods leiding; het avondmaal; de doop; de kerk; God de Vader en Jezus de Zoon; de Heilige Geest; de gaven van de Heilige Geest; de geestelijke strijd; de terugkeer van Jezus; de feesten en erediensten; christen zijn in deze tijd.

De avonden bestaan uit Bijbelstudie met ruimte voor gesprek en vragen stellen. Aan het eind van de avonden worden de studies op stencil in een map uitgedeeld. De belijdeniszondag vindt plaats op zondag 14 april 2019. Als je vragen hebt over de belijdeniscatechese of over het belijdenis doen zelf, of je wilt je aanmelden, dan kun je terecht bij ds. Kasper Kruithof. Van harte welkom!

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

Gemeentedag

VEG Oldebroek

Zaterdag 1 september 14.00-19.00 uur



14.00

Opening

14.15 - 16.30

Start wandel-, fiets- en wielrentocht

(Kinder-) activiteiten en puzzels



Mystery guest



Orgel rondleiding

Bezichtiging van de te veilen schilderijen,
opbrengst voor het te verbouwen orgel

16.30

Terugkomst wandel-, fiets- en wielrentocht

16.45 - 19.00

Barbecue (vrijwillige bijdrage)



Veiling schilderijen

Puzzel oplossing en onthulling mystery guest

Wees welkom!



Vrije Evangelische Gemeente
Oldebroek

JEUGD

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal,

Welkom! Op **zondag 2 september** start de zondagsschool weer! Jullie hebben vast allemaal een uitnodiging ontvangen met informatie. Mocht dat niet het geval zijn, je bent van harte welkom! Op de zondagsschool zit je in dezelfde groep als op school, op de volgende plek kun je jouw groep vinden.

Groep 1	Boven aan de linkerkant	Groep 5	Voorhof
Groep 2	Boven aan de rechterkant	Groep 6	Unit
Groep 3	Leerhuis aan de rechterkant	Groep 7	Kosterswoning
Groep 4	Leerhuis aan de linkerkant	Groep 8	Jeugdhonk

Groep 7 en 8 beginnen een week later, op **zondag 9 september**, in de uitnodiging staat informatie over hoe het de rest van het seizoen gaat.

We hopen op weer een fijn zondagsschoolseizoen.
Graag tot ziens!

Groeten van de leiding

GESPREGSGROEPEN

VROUWENCONTACTGROEP

Dinsdag **18 september** beginnen we weer aan een nieuw seizoen Vrouwencontact, we hebben ons best gedaan om een mooie sprekerslijst samen te stellen.

Deze avond hebben we Ilonka Barendse uitgenodigd, samen met haar man Kees (en gezin) al vele jaren werkzaam bij de MAF en is enthousiast om ons daar iets over te vertellen.

Samen zingen, samen bidden, samen leven tot Zijn eer!

De avond begint om **19.45 uur** en we eindigen omstreeks 21.30 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Namens het bestuur van harte welkom, ook nieuwe dames van harte uitgenodigd!

Berta Spijkerboer, Gerrie van Olst, Riek van 't Oever, Betty van Hattem, Grietje van 't Hul

VROUWENGROEP KADES

**Hier zie je het nieuwe logo
voor het Kades seizoen 2018-2019.**

“Door Hem passen we bij elkaar”



Was jij als kind ook al gek op legpuzzels?

Met het voorbeeld voor je neus ging je dan aan de slag. In het begin lekker vlot, eerst de hoekjes, dan de randen en daarna wordt het gaandeweg moeilijker. Want toen kwamen er ik weet niet hoeveel stukjes groen gras of blauwe lucht en wat hoort dan waar, want de afbeelding van al die stukjes lijken op elkaar. Het enige verschil is de vorm.

En dan probeer je wel eens een stukje met geweld op een plek te drukken waar die niet echt hoort, maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Want ieder stukje heeft zijn eigen unieke eigen plaats om het geheel compleet te maken. Na heel wat gepuzzel lukt het je uiteindelijk om ieder los stukje op de juiste plaats te krijgen en dan wordt het één geheel en is de puzzel klaar. En als maker van de puzzel kijk je met voldoening en plezier naar het prachtige resultaat !

Dat doet ons denken aan onze Schepper die ieder van ons uniek gemaakt heeft. Om één geheel te vormen mag ieder een eigen plek hebben en kan niemand gemist worden. Elk ontbrekend stukje maakt de puzzel incompleet. We zijn door Hem samengevoegd en horen bij elkaar.

In het logo zie je twee puzzelstukjes die:

- Elkaar aanvullen
- Elkaar ondersteunen
- Ergens samen voor staan

Wij hopen in het nieuwe Kades seizoen dat we dit voor elkaar en met elkaar mogen vormgeven. Kortom: ook jij kunt niet gemist worden!

In het vorige maandblad en op Facebook hebben we de data van de Kades avonden voor je op een rijtje gezet. Natuurlijk zal je in de komende maandbladen en op Facebook ook meer over de inhoud van de avonden te lezen krijgen.



En hierbij dan meteen de **UITNODIGING** voor de startavond van Kades.

Van Harte Welkom op **DINSDAGAVOND 11 SEPTEMBER**.

Ja je leest het goed, we starten op de avond vóór de schapenmarkt !

We hebben er met het thema rekening mee gehouden, want op deze avond komt Nella Karreman spreken.

Met elkaar kijken we hoe het thema van de Herder vele mensen eeuwen lang heeft geïnspireerd en hoe psalm 23 echt door een herder is geschreven.

Misschien ken jij Nella al wel, want zij haalde in 2015 het certificaat van de Vrije Academie te Nunspeet met het thema: De Herder in de Geschiedenis en de Kunst. Nella maakt al lange tijd beelden (vooral schapen) van klei, schapenwol en brons.

We gaan 11 september niet alleen luisteren en kijken maar ook, samen met Nella, zelf een kleine (viltten) schapencreatie maken.

Tijdens de startavond zal Nella ook nog enkele van haar eigen creaties meenemen die je kan bekijken en evt. kopen (tussen de 15 en 30 euro).

We zien je graag voor koffie en ontmoeting om 19.45 uur, waarna we om **20.00 uur** van start gaan. Je bent welkom, of je nu voor het eerst bent of al vaker komt ... en neem gerust een vriendin mee.

Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: kades@vegoldebreek.nl

Stuurgroep Kades, Alofina, Bertha, Gerda, Hermien, Matje, Marja

ZANG EN MUZIEK

KIDS UNITED

Op **donderdag 6 september** gaat Kids United weer van start. Peter van der Gaag is gestopt als dirigent bij ons, en we zijn blij dat we een nieuwe zangcoach hebben: dit is Suzan Westerveld uit Zwolle. Ze is 19 jaar en studeert zang op de opleiding Docent Muziek aan het ArtEZ Conservatorium. Ze heeft enorm veel zin om bij Kids United aan de slag te gaan.

We zijn natuurlijk nog wel op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen, vanaf 4 jaar ben je welkom! We oefenen iedere donderdagavond van **18.30 uur** tot 19.15 uur in ons kerkgebouw.

Voor meer info: Gerjanne Spronk, 06 - 28 53 51 88.

Graag tot ziens op 6 september!



WELKOM BIJ ONS KOOR..... "EEN NIEUW LIED"

Ach, na onze oproep in het maandblad van juli/aug, staat het waarschijnlijk al in uw agenda: **vanaf 5 september elke woensdag repetitie "Een Nieuw Lied"**.

En is deze oproep niet meer voor u nodig. Maar misschien kunt u hem dan aan anderen in uw omgeving voorleggen! En ze vertellen: **"Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde wonder groot" (JdH. 657)**

En ze vragen: is dat ook uw verlangen?

En dan niet alleen maar zingen, maar ook mee uitgaan zingen, om dat rijke evangelie, "Van onze verlosser, die zijn leven gaf voor ons ", door middel van het lied aan anderen door te geven? Regelmatig horen of lezen we getuigenissen van mensen die door het luisteren naar een lied geraakt worden, zelfs zo dat er bekering plaats vindt.

Broeders en zusters, we vinden het ook een voorrecht om als koor "Een Nieuw Lied" op deze manier de mensen te vertellen van die verlosser die is gekomen voor alle mensen. Ook het komend seizoen 2018-2019 willen we dat graag weer met liefde en overtuiging doen. En wat zou het mooi zijn als er meerderen in onze gemeente ons daarbij komen helpen.

Doet u mee?

Als u ons mee wilt helpen om het evangelie via het lied uit te dragen dan nodigen wij u/jou uit om op **onze 1e repetitie avond (5 sept. a.s.)** te komen en zo met ons de lofzang in de gemeente en daarbuiten gaande te houden. En weet u de eerste zegen is vast voor u zelf. Er zijn er op ons koor die zich al meer dan 40 -65 jaar gezegend weten.

We repeteren elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur, in ons kerkgebouw te Oldebroek.

Kom en zing met ons mee! Want er staan ook voor het komend seizoen weer verschillende optredens in en buiten onze gemeente op het programma.

Bestuur en leden zien naar u/jou uit!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met onze secretaris Adry Spronk, tel. 038 - 37 64 801 of 06 - 22 24 45 865. E-mail: adryspronk@gmail.com.

ORGELRENOVATIE - ORGELDEMONTAGE

Zevenhuizen en verder.... Door BertJan vd Weerd

Inmiddels heeft de VEG een demontageploeg met al aardig wat ervaring, hoewel een aantal medewerkers het steevast slopen noemt. Dat vertaalt zich een beetje in het soort gereedschap: de 'demonteers' komen met schroefmachines en schroevendraaiers, en brengen het materiaal veelal via de trap naar beneden, de 'slopers' komen liefst met zagen en koevoeten en gooien, indien mogelijk, met plezier en beleid overtollige delen over de rand naar beneden. Maar ondertussen zijn ze allemaal best voorzichtig en vakkundig bezig. Feit is dat alles wat we tot nu toe nodig hebben voor Oldebroek netjes en zonder schade in 'de Van Bovenkerk' in Oosterwolde is aangekomen.

Eind juni is het aangekochte orgel in Zevenhuizen (gr) gedemonteerd. Het is in 1935 door Gerrit van Leeuwen uit Leiderdorp gebouwd voor de Sionskerk in de stad Groningen. De bekende Bovenkerkorganist Willem Hendrik Zwart is voor zijn aanstelling in Kampen nog een aantal jaren organist geweest van deze kerk en dit orgel. Na het sluiten van de kerk in de begin jaren tachtig is het in 1988 geplaatst in de Gereformeerde kerk in Zevenhuizen door Jan Harkema, een (amateur)bouwer uit de provincie die in het dagelijks leven brugwachter van Zuidhorn was. Inmiddels zijn de beide PKN-gemeenten in Zevenhuizen gefuseerd en samen in de voormalige Hervormde kerk getrokken. De voormalige Gereformeerde kerk wordt binnenkort gesloopt. Delen van dit orgel beginnen straks dus een derde leven in Oldebroek.

De bouwer, Gerrit van Leeuwen leerde het vak bij Adema in Amsterdam, een door en door Katholiek bedrijf dat nog steeds bestaat. Gerrit heeft voor de oorlog veel instrumenten gebouwd voor Protestantse kerken, waarin de invloeden van zijn leerschool nog wel te herkennen zijn.

Adema bouwde (en bouwt nog) orgels in Frans-romantische stijl, terwijl van Leeuwen alweer meer beïnvloed werd door de orgelbeweging, die volop in opkomst was. Zijn zoon Willem zou het bedrijf voortzetten en samen met mannen als Dirk Andries Flentrop en Mense Ruiters, één van de voortrekkers worden van de naoorlogse Nederlandse (mechanische) orgelbouw

Het Van Leeuwenorgel uit Groningen/Zevenhuizen werd in die tijd gezien als een modern orgel. De fronten werden vaak door de architect van de kerk ontworpen en vormen vaak één geheel met het gebouw. Dat leverde soms spectaculaire ontwerpen op.

Het was een zogenaamd elektro-pneumatisch orgel. Dat houdt in dat de aansturing van de pijpen niet via mechanische weg gaat maar met behulp van elektra en pneumatiek. Daardoor was het gemakkelijk en licht te bespelen. Door de elektra konden van allerlei voorzieningen getroffen worden die langs de mechanische weg moeilijk of niet te realiseren zijn.

Het was ook een tijd waarin veel onderdelen werden toegeleverd door gespecialiseerde bedrijven in Duitsland. Dat was met dit orgel ook het geval; de windladen, de houten pijpen en de tongwerken zijn toegeleverd door een Duits bedrijf dat nog steeds bestaat en nu ook de nieuwe windladen en speeltafel voor Oldebroek maakt.

Er worden in totaal ongeveer 90 grote houten pijpen, drie registers, van dit orgel gebruikt voor Oldebroek. Daarnaast worden de tongwerken gebruikt, De Trompet 8' voor het hoofdwerk en de Basson 16' komt op het zwelwerk te staan, en er worden nog onderdelen gebruikt voor een nieuw te maken Tongwerk.

Een groot deel van de frontpijpen krijgt een nieuw leven als binnenpijp voor de Fluit Harmoniek 8' en een drietal later geplaatste registers metalen pijpwerk uit de jaren 80 worden opnieuw gebruikt, maar in aangepaste vorm. Verder worden drie van de vijf balgen gebruikt voor de windvoorziening van Oldebroek.

De speeltafel krijgt waarschijnlijk een nieuw leven als vervangende speeltafel van een orgel in een katholieke kerk. De rest is in de kerk achtergebleven; het oorspronkelijke metalen pijpwerk van Van Leeuwen is aangetast door een soort corrosie en daardoor niet meer te gebruiken, en de windladen wijken teveel af om nog hergebruikt te kunnen worden. Deze worden door de sloper van de kerk afgevoerd.

Al met al wordt er een behoorlijk deel van dit orgel gebruikt. Het is mooi gemaakt materiaal, in de houten pijpen, waarvan de grootste 25 * 30 centimeter is en ruim 2,5 meter lang, zijn bijna geen noesten te vinden. Het materiaal past ook bij de stijl die we in Oldebroek voor ogen hebben.

We gaan immers een orgel bouwen die in de tijd van Van Leeuwen en Adema gemaakt zou kunnen zijn; Laatromantiek met orgelbeweging-invloeden, om er maar eens wat jargon tegen aan te smijten. De pijpen die nu in het Oldebroekse orgel staan ademen al die "bewegingsfeer"; daarom past het ook zo mooi bij elkaar.

Het orgel krijgt sleeplades, een 'Frans romantisch' trekje, maar worden wel elektrisch aangestuurd zodat er allerlei koppelingen en speelhulpen gerealiseerd kunnen worden die bij dit orgeltype horen. De invloed van nu is dat er van plc (digitale)technieken gebruik gemaakt wordt om de boel aan te sturen.

In twee dagen is het orgel gedemonteerd; de eerste dag is het metalen pijpwerk in kisten ingepakt en samen met het front, dat op een grote aanhanger lag, naar Oosterwolde gebracht, de tweede dag zijn de houten pijpen, speeltafel en Balgen gedemonteerd, en vervoerd in een grote aanhanger van Hoekert. De bus had er flink werk mee want het waaide behoorlijk die dag.

De eerste gerestaureerde pijpen zijn inmiddels in Oosterwolde aangekomen: 42 houten pijpen voor de Bourdon 16' en 12 houten pijpen voor de Roerfluit 8' van het Zwelwerk. De voorstellen zijn gevakt en alle stoppen zijn voorzien van nieuwe afdichtingen van vilt en schapeleer. Grote jongens, waarvan de grootste 20 * 24 centimeter in omvang is en ruim 2,5 meter lang.

Op 26 juli zijn ze door Hendrikjan Spronk en Jan Elzerman gehaald bij de werkplaats van Mense Ruiter en hebben ze weer andere houten pijpen voor restauratie gebracht. Op 31 juli is er nog een delegatie (HendrikJan Spronk met broer, kleinzoon en Henk Schipper) richting Houten geweest. Bij de renovatie van het orgel van de Gereformeerde gemeente daar (door Mense Ruiter) kwamen een twaalfstal gedekte 16 voet metalen pijpen vrij die we kunnen gebruiken in Oldebroek.

Het aardige is dat er in Houten straks een balg gebruikt wordt die in Oldebroek vrij komt; we hebben geruild. Zo is er straks een Reformatorisch geluid te horen in Oldebroek, maar gaat er een Evangelische wind waaien in Houten!

Naast schilderijenverkoop t.b.v. de renovatie worden er ook orgelpijprekjes te koop aangeboden voor het goede doel tijdens de gemeentedag op 1 september 2018.



*(br J. v.d Meulen, br. H.J. Spronk en br. BJ v.d. Weerd
bezig met demontage in Zevenhuizen. Foto door br. H. Schipper.)*

AANKONDIGING BENEFIETCONCERT

Benefietconcert ten behoeve van “Zendingswerkers” VEG Oldebroek

Op zaterdag **30 maart 2019** zal er een benefietconcert worden gehouden in ons kerkgebouw! De opbrengsten van dit concert komen volledig ten goede aan de zendingswerkers van onze gemeente.

Het is de bedoeling dat de koren ‘Een nieuw Lied’, Kids United, een samengesteld combo uit alle combo’s, het VEG blazersensemble, Dramateam met Zout en Peper en een organist aan dit concert zullen meewerken.

Het unieke is wel dat alleen muziek van het “OSLO GOSPEL CHOIR” gespeeld en gezongen gaat worden van hun laatst uitgebrachte 2 CD’s Messiah uit The Musical Messiah. De liederen worden zowel in het Engels of Nederlands uitgevoerd.

ZET DUS NU ALVAST IN UW AGENDA
30 maart 2019, 19.30 uur
Benefietconcert VEG Oldebroek

Voor informatie: Harry Hollander, harryhollander@planet.nl, 06 - 53 993 990

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE

OUDERENMIDDAG

Het is september en dan beginnen we weer met het Interkerkelijk Ouderenwerk. De eerste samenkomst is op **D.V. zaterdag 22 september**. We hebben elkaar een aantal maanden niet gezien. Dan is het fijn om even bij te praten. Of we ontmoeten iemand van een andere kerk. Dat is ook mooi want we zijn samen één. We hopen weer mooie middagen te beleven.

Als u een goeie tip hebt, geef het door aan Engeltje van den Brink. Zij regelt de gasten en is er blij mee. U wordt welkom geheten door Hillie Dijkman. Hillie opent het Woord voor een blijde boodschap en zal de middag verder leiden. We zingen o.l.v. Jaap van Boven. En als de gezondheid het toelaat is Jaap bereid hiermee door te gaan. Dank je wel, Jaap.

Deze middag is de heer H. Kapitein uit Urk onze gast. Zijn specialiteit is knipwerk. Hij zal vertellen over de zondeval tot aan hemelvaart, door middel van papierknipkunst. Zoiets hebben we nog niet eerder gehad. Het is heel bijzonder wat door knipwerk tevoorschijn komt. Komt het zien en neem gerust iemand mee.

Heeft u geen vervoer? Bel Elly Bos en het wordt geregeld, tel. 06 - 23 36 37 99. U bent van harte welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk, Oldebroek vanaf 13.30 uur. Het eerste kopje koffie of thee wordt dan geschonken. Officieel beginnen we om **14.00 uur** en het programma is tot 16.00 uur.

Graag tot dan,
Gea Wastenecker

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van **oktober** dient u uiterlijk op **maandag 10 september** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde. Bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg (tel. 0525 - 62 18 14).

AGENDA

SEPTEMBER

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
35	Za 01-09-2018 01-09-2018	14.00	Gemeentedag tot 19.00 uur Start bloembollenverkoop Jannine vd Poll
36	Zo 02-09-2018 Ma 03-09-2018 Di 04-09-2018 Wo 05-09-2018 Do 06-09-2018 06-09-2018	18.30 19.45 18.30 18.30	Aanvang zondagsschoolgroepen 1 t/m 6 Vergadering kerkenraad Deur aan deur evangelisatie Oldebroek Start seizoen 'Een Nieuw Lied' Verkoop collectemunten tot 19.15 uur Start seizoen Kids United
37	Zo 09-09-2018 Ma 10-09-2018 10-09-2018 Di 11-09-2018 11-09-2018 12-09-2018 Do 13-09-2018	19.00 19.45 12.50	Aanvang zondagsschoolgroepen 7 & 8 Sluitingsdatum kopij maandblad oktober Vergadering ouderlingen Cake inleveren voor Operation Rescue schapenmarkt actie tot 21.00 uur Vrouwengroep, aanvang 20.00 uur Operation Rescue op schapenmarkt – bij de stand kunt u een cake inleveren. Lectuurevangelisatie Friesland
38	Zo 16-09-2018 Ma 17-09-2018 Di 18-09-2018 Wo 19-09-2018 19-09-2018 19-09-2018 19-09-2018 Za 22-09-2018 22-09-2018	11.00 19.30 09.15 20.00 19.30 18.30 07.45 14.00	Extra ledenvergadering na de dienst Bezinning kerkenraad Vrouwencontact, aanvang 19.45 uur Deur aan deur evangelisatie Wezep, ook 13.30 en 18.30 uur Terugkomavond doop Bijbelstudie in Oud-Luctor Start Alpha cursus in Boerderijmuseum Backpacken in de Achterhoek Ouderenmiddag in de Goede Herderkerk
39	Di 25-09-2018 Wo 26-09-2018	19.30 20.00	Bijbelstudie in Oud-Luctor Belijdeniscatechese

Bidstond: iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis