

Christus Alt
en in allen

MAANDBLAD

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek



Predikant:

Ds. K. Kruithof
Zuiderzeestraatweg 267
8096 BK Oldebroek
Telefoon: (06) 18 08 78 59
predikant@vegoldebroek.nl

Secretaris:

Br. B.-J. van Norel
Telefoon: (0525) 68 44 67
secretariaat@vegoldebroek.nl

Kerkgebouw:

Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 06 42

t.n.v. VEG Oldebroek

Hoofdkerk.
NL 39 RABO 0348 4134 59

Voorganger:

Br. G.P. Hartkamp
Flessenbergerweg 11
8191 LH Wapenveld
Telefoon: (038) 447 98 75
voorganger@vegoldebroek.nl

Penningmeester:

Br. J. Groeneveld
Telefoon: (038) 376 50 86
penningmeester@vegoldebroek.nl

Jeugdwerk:

jeugd@vegoldebroek.nl

Inschrijving/geboorte/verhuizing

Gemeentebe-
stand@vegoldebroek.nl

Rekeningnummers:

Koster:

Oldebroek
Telefoon: 0626470707
koster@vegoldebroek.nl

Postadres:

V.E.G. Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek

Website:

www.vegoldebroek.nl

t.n.v. DOEK

NL 98 RABO 0348 4131 73

t.n.v. Zendingscommissie

NL 94 RABO 0348 4114 99

INHOUDSOPGAVE

HARTIG & GEKRUID	3
DIENSTEN	5
UIT DE GEMEENTE	7
VOOR DE VOORBEDE (I).....	7
VAN DE KERKENRAAD.....	8
VROUW IN HET AMBT	8
OPENING KERK EN BIJGEBOUWEN	9
VACATURES	9
VAN DE PENNINGMEESTER.....	10
COLLECTEN	10
ZENDING - EVANGELISATIE - DOEK.....	11
ZENDINGSCOMMISSIE.....	11
COORDINATIETEAM EVANGELISATIE.....	17
DOEK	18
WERKGROEP CHAVERIM - ISRAËL	17
RONDOM DE DIENSTEN	22
ZOMERAVONDDIENSTEN	27
ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE.....	23
VERJAARDAGSFONDS.....	23
JEUGD.....	24
ZOMERKINDERDIENSTEN	24
VBW-TIENERNACHT	24
ZONDAGSSCHOOL.....	25
GESPREKSGROEPEN.....	26
VROUWENGESPREKSGROEP KADES	26
ZANG EN MUZIEK	27
EEN NIEUW LIED	27
ORGELRENVATIE.....	28
VAN LEDEN EN VRIENDEN.....	29
WOORDEN VAN DANK	29
OVERIGE MEDEDELINGEN.....	31
SLUITINGSDATUM KOPIJ SEPTEMBER.....	31
AGENDA.....	32

HARTIG & GEKRUID

MENSENKIJKEN

Houden jullie ook zo van mensen kijken? Marja en ik vinden het altijd één van de leuke bezigheden tijdens onze vakantie. Gewoon op een terrasje of zo. Prachtig die variatie aan gezichten, formaten, (gebrek aan) kledingsmaken. Nog niet zo lang geleden hebben we daar weer uitgebreid de gelegenheid voor gehad. In de meivakantie hebben we weer erg genoten van het ruige landschap in Ierland en tijdens onze terugreis, terwijl we wachten op het vertrek van het vliegtuig hebben we ongeduldig zitten loeren.

We hebben het prachtige uitzicht op een grote schare mensen die nog door de securityscan heen moet. Inmiddels hebben wijzelf de controle al glansrijk doorstaan. Behalve een piepklein schaatje in de etui en een vergeten nagelvijl in de binnenzak (stom natuurlijk!) van mijn lieflijke echtgenote zijn er geen enge wapens bij ons gevonden. Inmiddels is onze tas weer dicht en zitten onze kleren weer zoals ze horen en nu zitten we heerlijk te kijken hoe het anderen afgaat. Wat een gemartel elke keer weer. Eerst je tas en je horloge, je sieraden, je mobiele telefoon, je portemonnee, je sleutelbos, je broekriem, je vieze zakdoek, je schoenen in het bakje op de lopende band zetten en dan ter controle, op je sokken, zelf door een of ander poortje, dat bijna bij niemand piept, maar natuurlijk net wel bij jou. Vervolgens komt er dan, terwijl de rest van de schare staat te wachten, een medewerker van het vliegveld, die met een eng apparaat je hele lichaam scant en als er dan nog niets gevonden is volgt er een uitgebreide foullering. Heel ongemakkelijk allemaal. Maar wij hebben het overleefd en nu mogen we met een beetje leedvermaak zien hoe het anderen afgaat.

We zien mensen die nu spijt hebben dat ze hun sokken niet vooraf hadden gecontroleerd, want tussen al die mensen is een gat in je sok waar je grote teen uitsteekt een beetje gênant. En dat het kruis van een broek zonder riem afzakt tot tussen de knieën heb je eigenlijk ook van te voren wel kunnen bedenken. En als dan eindelijk het hele gedoe achter de rug is, mag je zonder schoenlepel, zonder een stoel in de buurt en met afzakbroek tussen die dringende mensenmassa je schoeisel weer proberen aan te krijgen. Wat een ongemakkelijk gedoe, maar eerlijk is eerlijk, het is ook een genot om te zien (bij anderen).

Al kijkend vraagt vrouwlief of een schouwspel als dit geen inspiratie voor een nieuwe column kan opleveren. Zou er misschien een link te leggen zijn naar een bijbels onderwerp? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die geloven dat er ooit een moment komt dat ze door een soort hemelse scan heen moeten. Al je ellende, al je fouten, al je misstappen, alles wat je hebt nagelaten, al je stiekeme gedachten, komen aan het licht, je staat letterlijk en figuurlijk in je nakie. En het idee dat de rest van de schare toekijkt en ziet wat er bij jou allemaal loos is maakt het verlangen naar het moment dat we bij de hemel in de rij staan er niet groter op. "O jongens, als ik maar word doorgelaten, al is het met de hakken over de sloot, als ik maar binnen kom".

Begrijpelijk dat je daar niet op zit te wachten. Maar misschien is het wel mooi om te vertellen dat er een prachtige escape is om dit te voorkomen. Er is een manier om ervoor te zorgen dat je niet door die hemelse scan hoeft. Geen controles, geen scans, geen ongemakkelijke eigenschappen die aan het licht komen, je mag zo maar doorlopen. Het enige wat gebeuren moet is dat je door een smal poortje naar binnen gaat, een poortje waarmee iemand anders voor jou vrije toegang heeft geregeld. Geweldig, wat een opluchting!

Br. Peter Hartkamp

DIENSTEN - Juli

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 01 juli <i>2^o collecte: Diaconie</i>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	M.m.v. Kids United
	14.30 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Doopdienst
Zondag 08 juli <i>2^o collecte: Eigen Zending</i>	09.45 u.	Ds. A.J. Wilzing	Orgel	
	19.00 u.	Ds. K. van Velzen	Combo	Zomeravonddienst
Zondag 15 juli <i>2^o collecte: Onderhoud gebouwen</i>	09.45 u.	Ds. K. Kruithof	Orgel & Combo	Avondmaal
	19.00 u.	Ds. C. Stavleu	Orgel	Zomeravonddienst
Zondag 22 juli <i>2^o collecte: Evangelisch Begeleidingsc entrum</i>	09.45 u.	Br. P. de Jong	Orgel	
	19.00 u.	Br. K. Morren	Orgel	Zomeravonddienst
Zondag 29 juli <i>2^o collecte: Jeugdwerk</i>	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
	19.00 u.	Br. P. de Jong	Orgel	Zomeravonddienst

Ouderling van dienst: Br. H. Spronk

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

DIENSTEN - Augustus

Datum	Tijd	Voorganger	Begeleiding	Bijzonderheden
Zondag 05 augustus	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Combo	
	<i>2^e collecte: Ouderenwerk</i>	19.00 uur	Br. M. van de Weg	Openluchtdienst De Heerdt in Oosterwolde
Zondag 12 augustus	09.45 u.	Ds. A.J. Wilzing	Orgel	
	<i>2^e collecte: Eigen Zending</i>	19.00 u	Ds. S. van de Velde	Zomeravonddienst
Zondag 19 augustus	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel	
	<i>2^e collecte: Orgel</i>	19.00 u.	Br. W. van de Weg	Zomeravonddienst
Zondag 26 augustus	09.45 u.	Br. G.P. Hartkamp	Orgel & Combo	Afsluiting vakantiebijbel week
	<i>2^e collecte: Vakantie bijbelweek</i>	16.00 u.	Br. C. Veldhoen	Openluchtdienst in Oldebroek West

Ouderling van dienst: Br. K. Bos

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur
in het Leerhuis

UIT DE GEMEENTE

VOOR DE VOORBEDE (I)

In verband met de nieuwe wet op de privacy worden voortaan onder voorbede (I) niet meer de ziekten, ziekenhuisopnamen, operaties etc. vermeld. Nu al blijkt niet iedereen altijd hier te willen worden vermeld. Daarnaast blijkt vaak hetgeen geschreven wordt in het maandblad al niet meer up-to-date te zijn, omdat er vaak weer een maand voorbij is als iets wordt vermeld. Wat blijft is dat de berichten voor operaties, ziekenhuisopnamen, ziekten etc. worden vermeld bij de kanselmededelingen en dat in de bidstonden en in de kerkdiensten voorbede wordt gedaan. Voorbede (I) vervalt, maar de lijsten van voorbede (II) en (III) blijven. Hier worden de namen en adressen van langdurig zieken en zij die in verpleeghuizen, zorgcentra e.d. verblijven vermeld.

VAN DE KERKENRAAD

VROUW IN HET AMBT

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van 19 maart 2018 is een ingekomen voorstel van een 16-tal gemeenteleden op de agenda geplaatst met betrekking tot het onderwerp “vrouw in het ambt”.

In dit voorstel wordt de kerkenraad verzocht om het onderwerp “vrouw in het ambt” hoog op de prioriteitenlijst te plaatsen en om de voor – en tegenargumenten te inventariseren. Tevens wordt verzocht om de uitkomst van deze inventarisatie in stemming te brengen.

De kerkenraad heeft als reactie op dit voorstel een vervolgtraject uitgewerkt:

Tijdens de najaarsledenvergadering 2018 zal middels een presentatie van ds. Kruithof uitgebreid informatie over het onderwerp “vrouw in het ambt” worden gegeven. Deze studie over het onderwerp wordt vooraf verspreid samen met de overige stukken voor de ledenvergadering. Aan de hand van deze presentatie zal in hoofdlijnen uiteengezet worden wat de diverse standpunten en de voor - en tegenargumenten zijn omtrent dit onderwerp. Daarna zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Tijdens de vergadering zal er niet over het onderwerp gediscussieerd worden.

Naar verwachting kan dan tijdens de voorjaarsledenvergadering in 2019 een voorstel in stemming worden gebracht. Een voorstel kan in stemming worden gebracht als tenminste de helft van het aantal leden op de vergadering aanwezig is. Van hen moet minimaal twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn. Wordt het minimumaantal leden in de eerste vergadering niet gehaald, dan wordt een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven, waarbij ongeacht het aantal leden dat dan aanwezig is het voorstel met minimaal twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen kan worden aangenomen. Zie art. 34 van het reglement.

OPENING KERK EN BIJGEBOUWEN

In verband met de vakantie zijn kerk en bijgebouwen van **2 juli t/m 12 augustus 2018** gesloten.

De kerk en bijgebouwen zijn op donderdagavond wel geopend voor de bidstond.

Voor andere tijden kan (tenminste 4 dagen van tevoren) met de broeders Rijk Pleijter of Gerrit Groeneveld (telefoonnummers 06-26470707/06-17419982), een afspraak worden gemaakt over het openen van de kerk.

VACATURES

In verband met aanhoudende groei zijn wij binnen onze gemeente dringend op zoek naar een:

Ondersteunend medewerker secretariaat

In deze taak ondersteun je Jeannet van der Veen in haar werkzaamheden en kun je eventueel tijdens afwezigheid voor haar waarnemen. Het secretariaat is verantwoordelijk voor een efficiënte opvang van inkomende correspondentie (e-mail) voor en van de kerkenraad en gemeente. Daarnaast ben je ook (mede-) verantwoordelijk voor het bijhouden van mutaties ledenbestand, verzorgen van uitgaande post aan leden en vrienden, en de vermelding van diensten en mededelingen in maandblad en op de website. Je werkt in deze functie nauw samen met Jeannet, voor vragen over deze functie mag je altijd even geheel vrijblijvend contact met haar opnemen: Tel. 0525-684459 of E-mail: j.a.v.d.veen@hotmail.com

en een:

Medewerker ICT

Er is binnen onze gemeente op verschillende gebieden toenemend specialistische kennis nodig op het gebied van ICT, oftewel informatie en communicatietechnologie. Op zich hebben we de basis redelijk op orde, maar is er nog het nodige werk te doen om dit door te ontwikkelen en te beheren. Van de ICT-er hopen wij dat hij of zij met ons meedenkt over o.a. databeheer, ons kan ondersteunen bij het opzetten van een platform op onze website, adviseert over oplossingen voor digitaal databeheer, AVG en nieuwe toepassingen. Daarnaast ook in staat is om anderen op te leiden en indien nodig te ondersteunen. Voor meer informatie kun je geheel vrijblijvend contact opnemen met Bert-Jan van Norel (0525-684467 / secretaris@vegoldebroek.nl)

VAN DE PENNINGMEESTER

COLLECTEN - MEI

6-5-2018	Gemeente	€ 630,21
	Diaconie	€ 594,11
10-5-2018 (HV)	Gemeente	€ 224,85
	Schuldhelpmaatje	€ 278,90
13-5-2018	Gemeente	€ 663,72
	Orgel	€ 620,93
20-5-2018	Gemeente	€ 740,92
	Eigen Zending	€ 775,32
27-5-2018	Gemeente	€ 650,60
	Open Doors	€ 765,17

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - MEI

Via br. J. v. Zee- burg	Orgel	€ 20,00
Via br. Hartkamp	Orgel	€ 50,00
Via ds. Kruithof	Gemeente	€ 50,00

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK

► Van de commissie

Het financiële overzicht van de zendingscommissie.

	Nodig	Binnengekomen	Verschil
Januari	3.350	3.167	-183
Februari	3.350	3.995	645
Maart	3.350	4.234	884
April	3.350	2.624	-726
Mei	3.450	2.318	-1.132
Totaal	16.850	16338	-512

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig.

Michelle Antink

In de vergadering van 13 juni heeft Michelle Antink wat vertelt over haar DTS in Australië en haar out-reach in Vietnam. Haar verhaal maakte indruk op ons. Ze vertelde onder meer dat het best moeilijk is om God helemaal te vertrouwen en toch de stap te zetten om in een gesloten land met een andere cultuur je geloof te delen. Hoe bijzonder om van haar te horen dat juist door gebed je ziet hoe God daarin helpt en stuurt en je "toevallig" mensen ontmoet waar je contact mee krijgt en jouw geloof dan kan delen. Michelle heeft ervaren dat door gebed God je helpt in moeilijke situaties. Michelle volgt haar studie weer in Utrecht en hoopt deze het komende jaar af te ronden.

Anna Mendel

De zendingscommissie ondersteunt Anna Mendel met € 100,= in haar "zendingsreis". Annae gaat komende zomervakantie 2,5 week naar Brazilië met een "Go-team" van Jeugd met een Opdracht. In Belo Horizonte gaat ze werken in het Casa Roca community centrum van Jeugd met een Opdracht. Daar zijn kinderen en families die komen vanuit moeilijke situaties. Denk daarbij aan; geweld, misbruik, familieleden in de gevangenis, gebruik en het dealen van drugs.

Zie <https://ywamheidebeek.org/nl/dts-en-training/go-teams-2/>

We hebben als zendingscommissie een potje om jongeren te steunen als ze iets willen gaan doen in zending en evangelisatie. Daar hebben we al eerder over geschreven. Het lijkt soms een grote stap en ver weg, maar het kan je enorm verrijken om te zoeken hoe God jou kan gebruiken. We hopen dat veel jonge mensen dat gaan ontdekken en doen. We horen het graag als je iets dergelijks gaat ondernemen om te kijken hoe wij je kunnen helpen en om natuurlijk voor jou te bidden. Laat het ons weten.



buit de geschikte tijd uit

Kairos is een cursus die ontworpen is om christenen te helpen in praktisch discipelschap door ze te onderwijzen, te inspireren, te mobiliseren en uit te dagen, zodat zij christenen worden die gericht zijn op de nog overgebleven minst bereikte volkeren in de wereld.

In negen interactieve lessen ga je het doel en plan van God ontdekken, vanaf het begin tot de voltooiing van de wereld. Zie <http://www.kairoscursus.nl/>

Graag willen we deze cursus organiseren en dit zal zijn op de **dinsdagavonden 2, 9, 16, 30 oktober en 6, 13, 20 en 27 november 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur in ons kerkgebouw.**

Op zaterdag 24 november 2018 is het de hele dag bij Jeugd met een opdracht in Heerde.

Het lijkt nog ver weg, maar we geven de data al vast door. Heeft u vragen of wilt u zich opgeven dan kunt hiervoor bij de zendingscommissie terecht.

Kijk naar de wereld vanuit Gods perspectief

Waarom zou ik de KAIROS cursus doen?

1. Omdat Kairos degelijk onderwijs geeft over HET grote plan van God.

Vreemd eigenlijk dat zending de 'grote opdracht' wordt genoemd, maar dat jij er waarschijnlijk nog nooit een cursus over hebt gevolgd. De inhoud van Kairos is breed en goed Bijbels onderbouwd, gericht op Gods grote plan en ook op onze plek daarin.

2. Omdat Kairos je als cursist geen eenzijdig, maar een prachtig totaal beeld geeft. De inhoud geeft een goed beeld van zendingswerk in al haar verscheidenheid, zowel vanuit Bijbels, historisch, strategisch en cultureel perspectief. Een beknopt maar prima totaal overzicht.

3. Omdat Kairos je een goede basis geeft voor je denken en je handelen. De inhoud is niet alleen actueel, maar ook goed Bijbels onderbouwd en geplaatst in een inspirerend historisch perspectief. Kairos legt een gedegen en praktische basis voor denken en handelen op het gebied van Gods plan met de volkeren, in en vanuit de plaatselijke gemeente.

4. Omdat Kairos voor elke christen een grote toegevoegde waarde heeft. De cursus levert een belangrijke toegevoegde waarde aan het onderwijsprogramma binnen elke kerkelijk gemeente. De inhoud voorziet niet alleen in gedegen onderwijs over Gods handelen in deze wereld, maar stimuleert de deelnemers ook om te gaan staan in hun roeping.

5. Omdat Kairos je niet koud zal laten. De cursus is niet alleen rijk qua inhoud, maar ook persoonlijk appellerend. De inhoud blijft niet steken in een theoretische overdracht van kennis. Naast het onderwijzende karakter zijn er ook activiteiten die de deelnemers stimuleren om het geleerde te verwerken en toe te passen.

6. Omdat het zeer afwisselende programma van Kairos ook jou zeker zal boeien. Er zit genoeg variatie in de wijze van overdracht en activiteiten om de aandacht er goed bij te houden. Bovendien wordt de cursus altijd gegeven door een team. Niet alleen ouderen, maar ook gemotiveerde jongeren waarderen dat enorm!

7. Omdat Kairos zich in de hele wereld al ruimschoots heeft bewezen. De cursus heeft zich in andere delen van de wereld en in Europa gedurende twintig jaar al ruimschoots bewezen. Kairos wordt gegeven in ruim zeventig verschillende landen, zelfs tot in China toe, waar die wordt aangeboden in de niet geregistreerde huisgemeenten. Nederlands is al de 25ste taal waarin Kairos is vertaald.

8. Omdat je in de Kairos cursus veel waar voor je geld krijgt. De prijs is afhankelijk van de opzet, maar ligt meestal rond de 50 euro per deelnemer voor materialen en bijkomende kosten. Dat is voor een dergelijk uitgebreide cursus, gegeven door een faciliterend team van gemotiveerde en bekwame mensen en inclusief materialen en één keer een warme maaltijd, een zeer schappelijke prijs.

► Jarigen

Margriet Longkumer 7 Juli (1964)

► Nieuws van JANNINE VAN DER POL

IkzoekGod.nl bestaat 12,5 jaar!

Het begon allemaal in 2004, toen bij de WaaromJezus?-cursus een website gemaakt werd. In Frankrijk, want daar wisten ze hoe dat moest. Nederland volgde eind 2005.

In die korte tijd is er in de internetwereld veel veranderd. We konden in 2004 voor het eerst draadloos online gaan. En buitenshuis internetten stond nog in de kinderschoenen. We gebruikten internet om iets op te zoeken, een mailtje te sturen of een spelletje te doen. Dat deden we op een vaste computer of een laptop, die moest opstarten voordat je hem kon gebruiken. En we hadden geen idee van zoiets als datalekken.

Dat lijkt nu iets uit een ver verleden. We hebben altijd en overal toegang tot internet. Contact met anderen, foto's delen, appen, bankieren, winkelen, nieuws lezen, films en series kijken, muziek luisteren, de weg vinden, gamen, werken. En als je iets wilt weten, wat is dan het eerste wat je doet? Waarschijnlijk pak je je telefoon en zoek je het op.

In die dynamische wereld bewegen wij ons elke dag, om online zoekers te helpen een stap naar God te zetten. Want ook zoeken naar zingeving en antwoorden op grote levensvragen doen mensen op internet.

Onze droom is:

“Stel je voor dat dat ieder mens in Nederland het belang van het evangelie ontdekt, God kent, in Jezus groeit en het geloof eenvoudig deelt.”

Om dat te bereiken is de IkzoekGod.nl-website door de jaren heen uitgegroeid tot een breed platform. Daarnaast hebben we 2 andere websites ontwikkeld, ik-wil-dood.nl en ik-wil-euthanasie.nl, 12 landingspagina's, 18 online cursussen, 1 app en heeft onze Facebookpagina ruim 30.000 volgers. Gemiddeld zijn er tussen de 5 en 10 mensen die zich elke dag inschrijven voor een van onze online cursussen.

Doordat we onderdeel zijn van Jesus.net hebben we toegang tot allerlei online ervaringen, tools en voorbeelden van 70 partners wereldwijd, die dezelfde visie en missie uitdragen. Er liggen uitzonderlijk veel kansen om mensen te bereiken en in gesprek te gaan over Gods liefde.

Wil je ons helpen om nog meer te groeien en onze droom waar te maken?
Sluit je aan bij ons team als e-coach.

Om de droom van IkzoekGod.nl waar te maken zijn er structurele inkomsten nodig. Overweeg om IkzoekGod.nl maandelijks te gaan ondersteunen.
Dat kan via Stichting Agapè, IBAN NL73 INGB 0001 0214 74 o.v.v.
"Ondersteuning IkzoekGod.nl, code 164" Wil u of jij liever mij als medewerker ondersteunen, dat kan ook. Vul dan in o.v.v. "Jannine van der Pol, code 403"

Overig nieuws:

Vanaf 1 juli mag ik voor **3 dagen op contract** gaan werken bij IkzoekGod.nl.
Ontzettend dankbaar dat deze uitbreiding nog voor de zomer mogelijk is geworden!

Vanaf **23 juli - 28 juli is in Zwitserland** een conferentie van Agapè wereldwijd. Wilt u meebidden voor een goede tijd daar en een veilige reis? Ik vind het best spannend om zo ver te reizen, maar heb er ook enorm veel zin in!

► Nieuws van CHANA

Barmitswa Reuven Nachum

Maandag 4 juni 2018, s' morgens vroeg mijn bed uit: half zes. Het wordt die dag weer warm.

Wij hebben in onze Netivyah Sjoel leuke gezinnen. Zo ook de familie Nachum: vader, moeder, drie zonen en een dochter en de jongste zoon van 13 jaar Reuven. Op die dag de vierde juni was het Reuven die de Barmitswa deed. Velen van onze Netivyah Sjoel waren die ochtend ook gekomen.

Zelf was ik er al om zeven uur bij de Cotel (letterlijke vertaling: muur) Het was al een enorme drukte zo 's morgens vroeg, aan de mannen en de vrouwen kant. Het halve uur voor de Barmitswa kon ik nog mooi bidden daar, een half uur lang, de ene na de andere naam kwam bij me op, toen ik daar aan het bidden was.

Daar kwam onze familie Nachum aan, eerst werd er uit de Siddoer (gebedenboek) gelezen. De gebedsriemen werden omgedaan, het was heel emotioneel om te zien. Na uit de Siddoer gelezen te hebben gingen de mannen naar de gesloten ruimte om de Thorarollen te halen, daar werd door Reuven en zijn vader uit gelezen, Numeri 13, wat gaat over de twaalf verspieters. In het Hebreeuws: Sh'lach l' cha= שלח לך.

Nadien gooiden we met snoepjes en suikergoed, dat hoort er bij. Toen dat allemaal voorbij was kreeg Reuven een Getuigschrift van zijn Barmitswa, wat de vader trots liet zien, toen we met z'n alleen heerlijk aan het eten waren.

Want dat hoort er natuurlijk bij. Er is haast geen Joodse traditie of gebeurtenis waar niet bij gegeten wordt.

Lieve mensen allemaal, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie ondersteuning in Gebed en Financiën.

Ik dacht, waarom moet ik hiermee wachten tot het eind van het jaar, dat maakt toch niets uit, kan het nu dus ook. Tot schrijfs van Chana en mijn lieve kater Phillip

Hierbij doe ik jullie een paar foto's van de Barmitswa en ons feestje 20 jaar in Israël met onze lieve oude mensen. !

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

► **Van de commissie**

Activiteiten

De activiteiten waar u/jij de komende maanden aan deel kunt nemen.

Donderdag 12 juli -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

Donderdag 9 augustus -- Lectuurevangelisatie Friesland

We vertrekken om **12.50** vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de Brink 0525-631704

Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, zie: www.operation-rescue.org.

Overige activiteiten

Zondag 5 augustus - OPENLUCHTDIENST 19.00 uur achter de Heerd Oosterwolde.

Op zondag 5 augustus hopen we een openluchtdienst te houden bij De Heerd in Oosterwolde. Aanvang om 19.00 uur. Misael van de Weg zal komen spreken. Een muziecombo van de VEG zal ons begeleiden bij het zingen. Ook zal er aandacht voor de kinderen zijn. Er is gratis koffie, thee en ranja met wat erbij. Van harte uitgenodigd om velen mee te brengen! Tot ziens op zondag 5 augustus achter De Heerd.

Zondag 26 augustus -- OPENLUCHTDIENST 16.00 uur op de Hagen Oldebroek.

Op zondag 26 augustus hopen we een openluchtdienst te houden op het grasveld in de bocht van De Hagen. Aanvang om 16.00 uur. Cor Veldhoen zal komen spreken. Een muziecombo van de VEG zal ons begeleiden bij het zingen. Ook zal er aandacht voor de kinderen zijn. Een aantal stoelen voor mensen die slecht ter been zijn zullen er zijn, maar als u verzekerd wil zijn van een goede zit neem dan gerust uw eigen (tuin)stoel mee. Er is gratis koffie, thee en ranja met wat erbij. Van harte uitgenodigd om velen mee te brengen. Tot ziens op zondag 26 augustus 16.00 uur op de Hagen!

Als lezer(es) van dit kerkblad hebben we een speciale oproep voor u: Probeer eens iemand, die wat verder van het geloof afstaat, mee te nemen naar deze diensten. De drempel is letterlijk en figuurlijk laag.

Een hartelijke groet van de IECO (Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek)

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK)

► Van de commissie

De zomer is in aantocht, buiten staat alles in bloei en wordt er door de boeren volop gras gemaaid voor de winter. Zo ook in Roemenië. Er is op dit moment weinig te melden over de projecten, alles gaat zijn gang en met de nieuwe aanvragen zijn ze nog bezig een aantal zaken uit te zoeken.

De Pinkstermarkt was bij het vorige schrijven nog niet geweest. Het was een warme dag met heel veel bezoekers op de markt. Ook de openluchtdienst was goed bezocht. De opbrengst was dit jaar € 3.550,- en nog een € 377,00 van de collecte. Een prachtig bedrag. En een super gezellige dag! Dank je wel voor iedereen die geweest is en vooral voor de mensen die geholpen hebben.

Jongerenreis

Dit jaar gaan er 10 jonge mensen en 5 begeleiders/chauffeurs naar Berveni in Roemenië. Zij zullen daar gaan helpen met de vakantiebijbelweek. Er zal meegewerkt worden met muziek en sport&spel. De reis start op **vrijdagavond 10 augustus** om 18.00 uur vanaf het kerkplein. Op maandag 20 augustus hopen we dat iedereen weer veilig in Oldebroek zal aankomen.

Op **zondagmorgen 5 augustus aanstaande** is er na de dienst een bijeenkomst voor ouders, familie en belangstellenden. Kom gerust even luisteren wat de groep te vertellen heeft. Misschien wil je het volgende jaar wel mee!

Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/giften voor in de kas binnengekomen.

Via: Markt IJhorst (juni) € 150,00 (en een beetje regen)

Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen

alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië.

Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden.

Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift.

<p>ISRAËL GODS OOGAPPEL <i>... want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn (Gods) oogappel aan ... Zach. 2:8</i></p>	
---	---

Shalom broeders en zusters,

Afgelopen bijeenkomst hebben we nagedacht over de vragen: In hoeverre kunnen wij spreken over 'Zeventig jaar Staat Israël' als een/de vervulling van Gods profetieën aangaande een herstel van Israël en de vraag: In hoeverre kunnen wij Gods hand zien in het ontstaan en het voortbestaan van de Staat Israël?

Ezechiël 38 en Zacharias 8: 6-8 sloten hier goed bij aan. We hopen komend seizoen weer Israël onder uw aandacht te brengen. Natuurlijk de laatste zondag van september met een Israelzondag. Maar ook DV met een actie voor Netivyah in samenwerking met de jeugd en een rondleiding door oud Joods Amsterdam. In dit maandblad sluiten we de artikelenreeks over Israël 70 jaar af met de laatste bijdrage:

Israël bestond op 14 mei van dit jaar 70 jaar

– niet gij draagt de wortel, maar de wortel ú.

Alles wat God gemaakt had was zeer goed, lezen we in Genesis 1:31. Doch al direct liet de mens zich door Satan tot zonde verleiden.

Het niet leven naar Gods inzettingen en geboden heeft er voor gezorgd, en zorgt er nog steeds voor, dat de mensheid leefde, en nog steeds leeft, in een zondige en gebroken wereld.

Maar God maakt met de verbonden die hij met de mensheid sloot duidelijk, dat Hij desondanks Zijn schepping en schepselen genadig wil zijn.

Om een juist beeld van Gods plan met de mensheid te krijgen, zijn voor de bestudering ervan

'de joodse wortels van het evangelie' van essentiële betekenis.

Gelukkig ontdekken steeds meer 'gelovigen uit de volken', dat het geloof in de Here Jezus onlosmakelijk verbonden is met het plan van God met Zijn volk Israël.

Met uitzondering van het 'Noach verbond' zijn de andere verbonden (Abraham, Mozes, David en het Nieuwe verbond) expliciet gesloten met het volk Israël.

⁴ immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: ⁵ hunner zijn de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen. (Romeinen 9:4-5)

God dank mogen de 'gelovigen uit de volken', door genade in geloof, deel hebben aan het 'Nieuwe verbond'.

Om de rijkdom van Gods woord te kunnen ontdekken en juist te kunnen verstaan, moet eerst een hardnekkig misverstand worden opgeruimd. Heel vaak wordt veronderstelt dat het Nieuwe verbond gesloten is met de kerk ('gelovigen uit de volken') in plaats van met Israël. Dat is onjuist, omdat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen, zoals de zgn. 'vervangingstheologie' wil doen geloven. Paulus leert in Romeinen 11 dat de kerk een ingeplante loot aan de stam van de edele olijf (Israël) is.

17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18 beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gij draagt de wortel, maar de wortel ú. (Romeinen 11:17-18).

Het Nieuwe verbond betreft Israël.

33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. (Jeremia 31:33-34).

Eveneens is het een misvatting te denken dat het Oude Testament vervangen zou zijn door het Nieuwe Testament. De Here Jezus zelf gaf onderricht aan Zijn discipelen uit de Tenach (Oude Testament). Dat is uit de Thora (Wet van Mozes), de Nebiim (Profeten) en de Chetubim (Geschriften). *44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u*

was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. 45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. (Lucas 24:44-45).

De Here Jezus is er heel duidelijk over dat het Oude Testament niet vervangen is door het Nieuwe Testament, als Hij zegt: *17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. (Matteüs 5:17-19).*

Het Nieuwe verbond is met Israël gesloten.

31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. (Jeremia 31:31).

Tijdens het 'laatste Avondmaal' wordt het Nieuwe verbond gesloten met de discipelen. Daar zijn geen 'gelovigen uit de volken' bij aanwezig. Zij komen er later bij.

De Here Jezus spreekt over het Nieuwe verbond in Zijn bloed.

Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. (Lucas 22:20).

Na ongeveer 2000 jaar na het begin van de diaspora (verstrooiing) is God thans bezig met de vervulling van Zijn belofte om Zijn volk Israël weer terug te brengen naar het land Israël. De belofte zoals God die bij Moab aan Zijn volk heeft gedaan: *dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft. (Deuteronomium 30:3)*

De verstrooiing leek te eindigen in de inferno (de hel) van Auschwitz, maar is uiteindelijk uitgelopen op een grootschalige, nog steeds aan de gang zijnde, Alija (terugkeer naar Israël).

Het Joodse volk behoort in Israël. Ze zullen daar in Jeruzalem hun Koning begroeten, zoals beloofd in het 'David verbond'.

De Here Jezus roept in Zijn 'rede over de laatste dingen' op te onderkennen wat de terugkeer naar Israël betekent. Hij zegt o.a.: *Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is (Matteüs 24:32).*

Met de vijgeboom wordt Israël bedoeld. Thans is Israël aan het 'uitspruiten'. Dat betekent dat de zomer nabij is. M.a.w., dat het koningschap van de Here Jezus, waar Zijn volgelingen voor Zijn hemelvaart naar vroegen, naderbij komt.

Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen:

*Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft,
(Handelingen 1:6-7)*

In deze bijdrage is er naar gestreefd zoveel mogelijk de Bijbel aan het woord te laten, daarbij beseffende dat het slechts 'minder uit meer' is. Gehoopt wordt dat het kennismaken van de inhoud zal leiden tot een verdere en uitgebreidere bestudering van Gods Woord, de Bijbel. Dat het een aanzet mag zijn om steeds meer en meer van de rijkdom van Gods Woord te gaan ontdekken.

RONDON DE DIENSTEN

ZOMERAVONDDIENSTEN

Het thema van dit jaar is:

'Ook zonder twitter kan je Jezus volgen!'



Zomeravonddiensten

Aanvang: 19:00 uur

- Zondag 8 juli Ds. Kees van Velzen
m.m.v. Kadosh
- Zondag 15 juli Ds. Cees Stavleu
m.m.v. Rejoice Singers
- Zondag 22 juli Br. Kees Morren
m.m.v. Michaël Verniers
- Zondag 29 juli Br. Piet de Jong
- Zondag 12 aug. Ds. Sjoerd v/d Velde
m.m.v. In Christ United
- Zondag 19 aug. Br. Willem v/d Weg
m.m.v. het Combo

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE

VERJAARDAGSFONDS

Op woensdag 6 juni zijn de medewerk(st)ers van het verjaardagsfonds weer bij elkaar geweest om de inhoud van de verjaardagszakjes te tellen. In het afgelopen halfjaar is het mooie bedrag van € 3.903,70 bijeengebracht. Hierin begrepen een bedrag van € 120,00 waarvan de gevers speciaal hebben aangegeven dat het bestemd is voor de restauratie van het orgel.

Alle gevers en degenen die de verjaardagsgroet bezorgen, hartelijk dank hiervoor.

Tevens zijn er nog enkele wijzigingen te melden voor wat betreft de medewerksters van het verjaardagsfonds.

In Oldebroek:

De jarigen in de wijk van zr. Aartje Stouwdam - Lokhorst worden voortaan bezocht door **zr. Gré Klein - Companjen**.

De jarigen in de wijk van zr. Jantje Schoeber - van de Streek worden voortaan bezocht door **zr. Alie Kroneman - Port**.

In Oosterwolde:

De jarigen in de wijk van zr. Henny Spijkerboer worden voortaan bezocht door **zr. Gerlien van 't Hof - van 't Hof**.

In Wezep:

De jarigen in de wijk van zr. Joke aan het Rot - van Hooren worden voortaan bezocht door **zr. Eline Spronk - Beijeman**.

We bedanken zr. Stouwdam, zr. Schoeber, zr. Spijkerboer en zr. aan het Rot voor hun jarenlange inzet voor het verjaardagsfonds en we wensen de zusters die hun wijk hebben overgenomen Gods zegen bij het vervullen van hun nieuwe taak.

Gé van Norel (tel. 0525-847531)

Nel Spronk (tel. 0525-632833)

JEUGD

ZOMERKINDERDIENSTEN

Hallo allemaal!!

Let goed op als je het afgelopen schooljaar in groep 1,2,3,4,5 of 6 zat!
Dit bericht is dan belangrijk voor jou! In de zomermaanden, juli en augustus, is er geen zondagschool! Speciaal voor jou zijn er dan zomerkinderdiensten. Je mag dan op zondagmorgen eerst met je papa en/of mama mee naar de kerk. Na het kinderlied (aansluitend op het 1^e gebed) begint de zomerkinderdienst. Je mag dan de kerk uit en naar je eigen groep gaan. Tijdens de zomerkinderdienst ga je luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen, een spel doen en/of wat knutselen.

Wij hebben er zin in en hopen jou te zien bij de zomerkinderdiensten!

Groetjes van de leiding van de zomerkinderdiensten.

VBW - TIENERNACHT 2018

Donderdag 23 augustus is het weer zover; de 7^{de} editie van de tienernacht.

Er staan weer toffe activiteiten op het programma:

- Laser gamen
- Free running
- Kickboksles
- Getuigenis van Gert Ruitenberg
- De jeugdband van de Goede Herderkerk
- Een goed gesprek
- Workshops: DKW, voetbal, beauty.
- Brandweer Oldebroek met buikschuiven, zwembad
- Muziek, chillen, gamen.....slapen?
- Eten, drinken

En nog meer....

Wat moet je meenemen

- Je fiets
- Genoeg droge kleding, handdoeken, douchespullen.
- Je beste humeur

Leeftijd 12 t/m 15 jaar

We verzamelen tussen 18.00 – 18.30 uur op het parkeerterrein van de **Talter!!**

Rond 21.30/22.00 uur wordt het programma vervolgd op het OWIOS terrein!!

Dus lukt 18.00-18.30 niet... dan kun je vanaf 21.15 inschrijven en aansluiten bij **Owios**.

Vrijdagmorgen rond 6.30 uur zal het programma afgelopen zijn, na een heerlijk pannenkoeken ontbijt.

De tienernacht wordt elk jaar beter bezocht. Dat vinden we zeker fijn. Wij zien het als compliment, want het programma spreekt de jongeren aan. Maar om de veiligheid en de begeleiding van de jongeren goed te waarborgen hebben we dit jaar besloten dat er maximum komt van het aantal jongeren die we kunnen laten deelnemen. Ons advies is daarom kom op tijd!

Voor meer info en updates: Check Facebook VBW Tienernacht 2018

We zien uit naar jullie komst en neem vooral je vrienden en vriendinnen mee!

Namens de stuurgroep,

Hanneke Spijkerboer

Marjan Spronk

Margriet Bakker

Hetty Nagelhout

Theo Beekman

Lammie Fien

ZONDAGSSCHOOL

Hallo allemaal,

De vakantie nadert, ook de zondagsschool stopt in de maanden juli en augustus. Voor de kinderen tot en met groep 6 zijn er in die maanden de zomerkinderdiensten. Ze mogen eerst mee naar de kerk, en voor de preek gaan ze met de leiding mee voor hun eigen verwerking.

De zondagsschool begint voor de groepen 1 tot en met 6 op zondag 2 september, de groepen 7 en 8 beginnen weer op 9 september. Op zondagochtend 2 september is er een jeugddienst, waarin aan het eind van de dienst de zondagsschool kinderen binnenkomen om een zegen voor het nieuwe jaar te ontvangen.

Alle kinderen krijgen vóór de eerste keer een uitnodiging van hun nieuwe leiding.

Tot slot wensen we iedereen een fijne en gezegende vakantie, waarin tijd is voor elkaar en ontspanning.

Stuurgroep zondagsschool

GESPREKSGROEPEN

VROUWENGROEP KADES



Hoi hoi, wij zijn er even tussenuit en genieten van de zomer periode.

Maar als stuurgroep hebben we weer volop plannen gemaakt voor het volgende seizoen.

In het maandblad van september vertellen we meer over het nieuwe jaarthema en logo voor 2018-2019.

We hebben zo'n zin in om te beginnen dat we dit jaar al starten vóór de Schapenmarkt :-) !!
De startavond heeft wel een link naar de schapen (markt). Nieuwsgierig?



Save the date: **11 September** startavond Kades.

Hierbij de data van de komende Kades-avonden op een rijtje, om alvast in je agenda te schrijven.

2018 – 2019

11 september 2018
09 oktober 2018
13 november 2018
11 december 2018
15 januari 2019
12 februari 2019
12 maart 2019
09 april 2019

Fijne zomerperiode en 11 september gaan we weer van start !

Groet, Alofina, Bertha, Gerda, Hermien, Matje, Marja.

ZANG EN MUZIEK

KOOR EEN NIEUW LIED

START SEIZOEN 2018-2019

Op **woensdag 6 september** hoopt ons koor “Een Nieuw Lied” haar wekelijkse repetities weer te hervatten. Een aantal koorleden heeft besloten, met pijn in het hart, op te zeggen.

Dat is jammer en voor het koor en voor betrokkenen een hele grote stap.

De meesten van hen zingen al vele jaren mee en we horen maar al te vaak de opmerking *“Ik zong zo graag, maar helaas het gaat niet meer”*.

Toch willen we de lofzang graag gaande houden en Gods woord leert ons : *“Maar U bent Heilig, U troont op de lofzangen van Israël”* (Ps. 22, vers 4 HSV).

Daarom willen wij jullie uitnodigen je aan te melden bij het koor en daardoor onze gemeentelijke opdracht te vervullen.

De ervaring leert ons dat zingen blij en vrij maakt. Ook dat de liederen die we zingen mensen in het hart raken en tot verdieping van geloofslevens is.

Lees maar eens in Handelingen 16 wat daar gebeurde toen Paulus en Silas in de gevangenis gingen bidden en zingen.

Boeien gingen los, deuren vlogen open en het hart van de gevangenisbewaarder en zijn gezin ging open.

Dat is wat zingen met je doet en kan doen met de toehoorders.

Zingen maakt vrij en blij!

Daarom nodigt het bestuur van “Een Nieuw Lied” u/jou uit om aan te sluiten en zo de lofzang in en buiten de gemeente gaande te houden!

Van harte welkom op woensdag 6 september om kwart voor acht in de kerk!

Vooraf aanmelden kan tel. of per e-mail bij:

Adry Spronk: Tel. 038-3764801/ 06-22445865

- E-mail; adryspronk@gmail.com

Piet de Jong: Tel. 0525-662031/ 06- 40680350

- E-mail: pietdejong44@gmail.com

ORGELRENOVATIE

De commissie wil u graag op de hoogte houden van zowel de financiën als de verdere stappen die genomen zijn.

Inmiddels is de stand op de rekening voor het orgel € 162.069. Door toezeggingen (middels automatische incasso en mondeling) en uit de exploitatie (zie begroting 2018) is er nog een bedrag van € 38.961 te ontvangen. Deze twee bedragen bij elkaar opgeteld houdt in dat er € 201.030 binnen is. In totaal is nodig € 210.000; nog € 8.970 te gaan.

Een gedeelte van de renovatie hopen we te bekostigen door middel van een actie tijdens de gemeentedag. Naast de schilderijen van zr. Lies van Oorschot mogen we ook een groot aantal schilderijen veilen voor het goede doel van br. Wim Ponsteen. Zijn schilderijen hangen al een tijdje in de gang van de kerk. Hieronder een kleine uitleg!

Schilderijen voor het goede doel.

In onze gemeente is veel creativiteit te vinden. Broeder Willem Ponsteen schildert al sinds 1963 'voor de ontspanning' zoals hij zelf zegt. Hij was natuurlijk destijds, toen hij nog een eigen zaak had, heel druk en zijn makelaarschap kon hij met schilderen goed combineren. Hij behaalde zijn diploma aan de Vrije Academie Nunspeet. Zijn gebruikte technieken zijn aquarel en pointillisme. Hij houdt ervan om bloemen, vooral rozen, en natuurlandschappen te schilderen. Dit doet hij op een realistische, figuratieve manier. Willem meldt dat het schilderen ook een uitlaatklep was toen hij ziek werd. "Ik kon me moeilijk uiten door mijn Parkinson en dit was een goede bezigheid. Nu willen we graag kleiner gaan wonen en dan kunnen we niet alle werken meer herbergen. Ik schenk ze graag aan een goed doel waarvoor ze misschien nog iets opleveren."

De schilderijen mogen verkocht worden en de opbrengst gaat naar de renovatie van het orgel. Onze broeder, hij hoopt op 8 juli, 88 jaar te worden, schildert nu nog beperkt. We willen hem en zijn vrouw Christine hartelijk danken voor dit interview en alle geschonken schilderijen en wensen hen Gods nabijheid toe.

U heeft zijn schilderijen natuurlijk al lang zien hangen in de hal van onze kerk dus bent helemaal op de hoogte hoe mooi ze zijn gemaakt. Op het internet staan een aantal foto's en tijdens de gemeentedag hopen we dat alle schilderijen een nieuwe plek van bestemming mogen krijgen.

Foto uit een Duitse krant. Is destijds genomen toen br. Ponsteen meewerkte aan een expositie van een uitwisseling Holland-Duitsland Kultur Tage am Rhein.



VAN LEDEN EN VRIENDEN

WOORDEN VAN DANK

We willen iedereen die ons 25 mei gefeliciteerd heeft met ons 60 jarig huwelijksjubileum hartelijk bedanken. De saamhorigheid, de kaarten en de gaven. Onvergetelijk!

Looft Hem, op uw blijde snaren
Laat zich `t orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal
Tot des Heeren glorie paren

Psalm 150 vs 2b (O.B.)

Gertjan en Willie Boeve

WOORDEN VAN DANK

We willen iedereen hartelijk danken voor de steun in de afgelopen maanden voor, tijdens en na de operatie van Alofina . Het heeft ons enorm goed gedaan.

In Christus verbonden

Teunis en Alofina Demming

HARTELIJK DANK!

Op 14 juni mochten wij ons 50 jarig huwelijksjubileum vieren.

Samen met onze kinderen, kleinkinderen familie en vrienden hebben we dit in huiselijke kring mogen vieren. En mogen op een gezegende dag terugzien.

Ook de vele reacties door middel van de vele kaarten - telefoontjes - apjes, handdrukken in de kerk en mailtjes hebben ons heel goed gedaan.

Hartelijk dank voor jullie reacties.

We mogen terug zien op een gezegende 50 jaar waarin we mochten ervaren,

"Groot is (was) uw trouw, o Heer, iedere morgen (al 50 jaar) aan ons weer betoond!"

In moeilijke maar ook in mooie momenten wij mochten op Hem en Zijn gemeente steunen.

Hartelijke Groet,

Piet en Truida de Jong, Elburg.

OVERIGE MEDEDELINGEN

SLUITINGSDATUM KOPIJ

De kopij voor het maandblad van september dient u uiterlijk op **maandag 6 augustus** in arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 49, 8097 RX Oosterwolde, bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebreek.nl, anders in overleg (tel. 0525-621814).

Op Reis

Wij, die op reis zijn, hoorden
zo menigmaal de woorden:
Gij zult niet begeren,
Wanneer zullen wij 't leren?

Wij, die bepakt
en zwaar bezakt
zijn, blijven sparen
en schatten vergaren.

Zullen wij mensen,
met onze aardse wensen,
niet eens gaan denken
aan wat God ons wil schenken?

Hij nodigt ons binnen te gaan,
terwijl onze bagage buiten blijft staan.

Wim Plomp

AGENDA

JULI & AUGUSTUS

<i>Week</i>	<i>Datum</i>	<i>Tijd</i>	<i>Wat is er te doen?</i>
27	Ma 02-07-2018		Kerkenraadsvergadering
	Do 05-07-2018	18.30	Verkoop collectemunten tot 19.15 uur
28	Do 12-07-2018	12.50	Lectuurevangelisatie Friesland
32	Zo 05-08-2018	11.00	Bijeenkomst DOEK-reis naar Roemenie
	05-08-2018	19.00	Openluchtdienst de Heerdt Oosterwolde IECO
	Ma 06-08-2018		Sluitingsdatum kopij maandblad september
	Do 09-08-2018	12.50	Lectuurevangelisatie Friesland
	Vr 10-08-2018	18.00	Vertrek DOEK reis naar Roemenie
34	Do 23-08-2018	18.00	VBW tienernacht
	Za 25-08-2018	08.00	Vertrek Wandelgroep, ze wandelen van buurtschap Notter naar Hankate
36	Zo 26-08-2018	16.00	Openluchtdienst op de Hagen Oldebroek IECO
	Ma 27-08-2018	20.00	Doorgesprek
Bidstond: ledere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis			